

KINDEROPDRACHT HJM Sales, 13-03-2016

Geliefde broeders en zusters, in onze gemeente worden geen baby's en (kleine) kinderen gedoopt. Omdat wij geloven dat er sprake moet zijn van een persoonlijke, weloverwogen beslissing om te worden gedoopt. Maar wij dragen hen wel in een kleine 'ceremonie' op aan de Heer, de zogenaamde 'kinderopdracht'. Wij stellen de baby aan de gemeente voor, brengen een korte preek die in het bijzonder voor de ouders is bestemd en in een gezamenlijk gebed met de ambtsdragers brengen wij de baby bij de Heer en vragen Zijn zegen.

Want een baby is een bijzonder geschenk van de Heer aan de ouders. Maar omdat zij beseffen, dat zij niet in staat zijn om de baby geheel naar Gods wil op te voeden, 'geven' zij de baby terug aan de Heer. In het geloof en de hoop, dat Hij hun lieveling voortaan zal bewaren, leiden en beschermen en de ouders zal helpen in de opvoeding. De baby is nu Zijn kind en de ouders mogen ervan genieten en het opvoeden.

Wat de ouders goed dienen te beseffen, dat er ook in de opvoeding van hun kind sprake is van het adagium "Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten" (Gal. 6:7). Zo hoefde de rijke man uit Luk. 16 eigenlijk niet verbaasd te zijn, dat hij na zijn dood zijn ogen opensloeg in de hel. Hij had immers altijd egoïstisch geleefd zonder oog te hebben voor de arme Lazarus.

In de boeken Ezra en Nehemia kunnen we lezen over de opbouw van de stad Jeruzalem en haar tempel. Het werken aan een gezond huwelijk en een gezond gezin kan eveneens worden gezien als het bouwen aan Jeruzalem, maar nu ons eigen persoonlijke Jeruzalem.

Hoe werd er aan Jeruzalem gebouwd? Neh. 4:14-18 – *"En ik zag toe, en maakte mij op, en zeide tot de edelen, en tot de overheden, en tot het overige des volks: Vreest niet voor hun aangezicht; denkt aan dien groten en vreselijken HEERE, en strijdt voor uw broederen, uw zonen en uw dochteren, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het, als onze vijanden hoorden, dat het ons bekend was geworden, en God hun raad te niet gemaakt had, zo keerden wij allen weder tot den muur, een iegelijk tot zijn werk. En het geschiedde van dien dag af, dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk, en de helft van hen hielden de spiesen, en de schilden, en de bogen, en de pantsiers; en de oversten waren achter het ganse huis van Juda. Die aan den muur bouwden, en die den last droegen, en die oplaadden, waren een ieder met zijn ene hand doende aan het werk, en de andere hield het geweer. En de bouwers hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lenden gegord, en bouwden; maar die met de bazuin blies, was bij mij."*

In vers 14 lezen we, dat het bouwen aan Jeruzalem ook het bouwen aan huizen en gezinnen impliceerde. En wij lezen over taakverdeling en grote waakzaamheid. De ene helft van de bouwers hield de wacht en was met allerlei wapens in de aanslag gereed voor onverhoedse aanvallen van de vijand. De andere helft bouwde met in de ene hand de troffel, hamer of zaag, maar met in de andere hand het wapen. En in Efez. 6: 17 lezen we dat ons belangrijkste wapen het zwaard des Geestes is, namelijk het Woord van God.

De ouders moeten hun kinderen opvoeden met behulp van Gods Woord. Maar daarvoor moeten zij zelf regelmatig het Woord onderzoeken en kennen. Dan zal het met hulp van de Heilige Geest een effectief wapen worden tegen de vijand, die rondgaat als een briesende leeuw. En met name wil hij de kinderen verslinden. En als zij het Woord zelf kennen, dan kunnen zij hun kinderen ook in de vreze des Heren opvoeden.

Ouders doen er goed aan om hun kinderen elke dag bij Jezus te brengen. En hen over Jezus te onderwijzen. Mark. 10:13-16 – *"En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestrafden degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en*

verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.”

Indien de ouders dit getrouw opvolgen, dan zal Jezus met hun kinderen gaan. En zelfs als die kinderen gedurende een korte tijd (bijvoorbeeld in de puberteit) hun eigen weg kiezen, dan zal Hij bewijzen getrouw te zijn. Want in Hand. 16:31 staat geschreven: *“Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis”*.

Moge de Heiland u en mij deze week zegenen. Amen.