

## KENT U MIJN JEZUS? HJM Sales

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, er bestaat een engelstalig lied getiteld *“Do you know my Jesus?”*, dat wil zeggen *“Kent u mijn Jezus?”* Kent u Hem?

Vandaag wil ik u mijn Jezus presenteren. Hij is zo goed, zo krachtig, zo vergevingsgezind, zo rein, zo vol van liefde, in staat om iedere zondaar te verlossen. Een wondervolle Heiland is Hij. In deze prediking zal ik nauwelijks bijbelteksten vermelden. Maar neemt u eens een paar avonden de tijd om de vier evangelieën in de bijbel in z'n geheel door te lezen. Dan zult ook u Hem leren kennen.

Jezus leefde zonder ooit één enkele maal te zondigen. Hij was volkomen rein en zonder schuld. Kunt u zich dat voorstellen? Toch spreekt de bijbel hierover in veel schriftgedeelten.

Jezus was gehoorzaam aan Zijn aardse vader Jozef en Zijn moeder Maria en ook aan God, Zijn Vader in de hemel. Soms werd Hij door de elite in Israël, maar ook de bevolking (zoals in Nazareth) gehoond en verworpen (enige malen wilden ze Hem doden), maar tóch predikte Hij het Evangelie van Verlossing in gehoorzaamheid aan God. In gehoorzaamheid aan de hemelse Vader stierf Hij aan het kruishout van Golgotha voor de diep in zonden en schuld verloren mensheid. Hij gaf Zijn leven en Zijn Bloed om de zondige mens vrij te maken. Jezus schold niet terug toen Hij bespot en gehoond werd, maar Hij bad voor Zijn vijanden en vergaf zelfs Zijn folteraars. Jezus doorstond alle verzoeken van de duivel en leefde rein, zondeloos en schuldloos.

Jezus was door de volheid van Gods Heilige Geest in Hem zeer krachtig om grote wonderen te verrichten.

Jezus zorgde tot tweemaal toe voor een overweldigend grote visvangst, terwijl Zijn discipelen (waaronder zeer ervaren vissers) de gehele nacht hadden gevist, doch niets hadden gevangen. Mijn Jezus ving ook mij, redde mij van de eeuwige dood, maakte mij tot een kind van God de Vader en plaatste mij in Gods Koninkrijk. Zo vernieuwde Jezus ooit de wijn op een huwelijksfeest in Kana, zodat de blijdschap een nieuw hoogtepunt kon bereiken. Maar evenzo reinigde en vernieuwde Jezus mijn eigen huwelijksleven en vernieuwde de vreugde. Jezus voedde tot tweemaal toe een grote menigte van duizenden mensen met enkele broodjes en visjes. Net zo heeft het in mijn leven nooit aan iets ontbroken. Altijd weer zorgde Jezus voor mij. Jezus stilde de hevige storm, toen Zijn discipelen in diepe nood op het water rondreven, zoals Hij ook de stormen van pijn, verdriet en nood in mijn leven heeft gestild.

Jezus was door de overvloeiende liefde en vergevingsgezindheid in Zijn hart bereid om alles te doen om één enkele ziel te bereiken.

Jezus doorkruiste geheel Galilea, Samaria en Judea te voet om overal het Evangelie van Gods Koninkrijk van Vrede en Verlossing te verkondigen en de zieken te genezen. Hij liep werkelijk honderden kilometers in het dikwijls gloeiendhete klimaat van Israël, want Hij beseftte vol ontferming dat het volk als een kudde schapen zonder herder was. Hij bracht hen het Woord van God tot vergeving van zonden en vrijmaking van banden. Vele, vele wijze lessen leerde Hij hen. En iedereen die tot Hem kwam, ontving Zijn rust en vrede in het hart. Nooit stelde Hij de mensen teleur die oprecht bij Hem kwamen. Jezus liep tientallen kilometers ver om een in seksuele onreinheid levende Samaritaanse vrouw, een ziel in diepe geestelijke nood, te bereiken met Zijn liefde. Jezus zag ook de smart van een arme weduwe uit Naïn, die op weg was om haar enige, helaas gestorven zoon naar z'n graf te brengen. Jezus wekte hem op uit de dood. Jezus ging ook speciaal naar Bethesda voor een reeds achtendertig jaar ziek op bed liggende, volkomen hulpeloze en eenzame man teneinde hem te genezen. Jezus genas met Zijn Woord van grote afstand de dienstknecht van een Romeinse leger-aanvoerder, die voor genezing naar Hem was gekomen.

Jezus was de goede Herder, Die bereid was om negenennegentig geredde schapen in de schaapskooi achter te laten om het ene, verloren en verdwaalde schaapje op te zoeken. Mijn Jezus is bereid om alles te doen om u te redden van het eeuwige verderf. En Hij kán het ook en het maakt voor Hem niéts uit hoe groot uw problemen zijn.

Maar soms was Jezus boos op degenen die schijnheilig waren en niet oprecht. Meerdere malen corrigeerde Jezus de schriftgeleerden, sadduceeërs en farizeeërs, die zelf het Woord van God niet met hun hart gehoorzaamden, maar wél vol veroordelende lessen waren voor de andere mensen. Hij liet Zich niets gelegen liggen aan hun vele nutteloze en menselijke regeltjes, voorschriften en inzettingen, maar Hij bepaalde Zich uitsluitend op het Woord van God en liet Zich door Zijn met warme liefde gevulde hart leiden. Desondanks was Jezus' hart ook voor deze schijnheilige leiders met liefde gevuld, zoals blijkt uit Zijn houding jegens de leraar en overste Nicodemus.

Tot tweemaal toe reinigde Jezus het gebedshuis van God in Jeruzalem, de tempel, en veegde het schoon met een zweep. Alle handelaren en geldwisselaars, die daar alleen maar zaten voor hun eigen financiële gewin, dwong Hij om de tempel te verlaten. Omdat Jezus Zich niet stoorde aan menselijke conventies (regeltjes) ging Jezus ook in alle vrijmoedigheid om met de verachtte hoeren en tollenaars. Zij werden door de Israëlitische elite en ook het volk verworpen, maar Jezus keek diep in hun harten en wilde hen redden van het verderf. Jezus keek nooit naar het uiterlijke van de mens. Neen, Hij keek diep in de harten teneinde de werkelijke motieven te ontdekken. Daarom, hoe groot onze zonden en misdaden ook zijn, nooit zal Hij ons verwerpen als wij eerlijk tot Hem komen met onze ellende.

Jezus' hart was vol liefde en erbarming voor de zieken en andere mensen in nood. Hij had zowel aandacht voor het individu als voor hele menigten van zieken. Hij bekeek hen als een kudde schapen zonder herder. Daarom was Zijn hart vol ontferming.

Jezus genas vele mensen met de zeer besmettelijke ziekte van melaatsheid. In tegenstelling tot de anderen, was Hij niet bevreesd om hen vol liefde aan te raken. Jezus was ook niet bang om de ogen van de blinden aan te raken en hen te genezen. Jezus genas met een medelijdend hart een vrouw die reeds twaalf jaren lang bloed vloeide, totaal uitgeput was, en ten einde raad maar in geloof tot Hem kwam.

Jezus wekte een klein twaalfjarig meisje op uit de dood, ondanks dat de aanwezigen en omstanders Hem uitlachten. Zoals Hij ook de reeds enkele dagen in het graf liggende, dode Lazarus opwekte, ondanks het ongeloof van de aanwezigen. Ondanks de tegenstand van schriftgeleerden en farizeeërs genas Hij een man met een verdorde hand.

Jezus genas van afstand de door een onreine geest bezeten dochter van een heidense, Kananese vrouw die toch in Hem geloofde. Jezus genas de maanzieke (een bepaalde zenuwziekte) zoon van een wanhopige vader, die ondanks z'n zwakke, beperkte geloof toch op Hem vertrouwde.

Jezus genas de blinden, verlamden en geraakten, doven en stommen en andere zieken, hoe ernstig zij er ook aan toe waren. Nooit wees Hij hen af. En in tegenstelling tot het volk en hun leiders beweerde Hij niet, dat deze mensen waarschijnlijk hadden gezondigd.

Mijn Jezus maakte vele mensen vrij die door de duivel waren bezeten en wierp met Zijn Woord boze, onreine geesten en demonen uit.

Jezus had ook alle tijd voor de kleintjes. Hij liet vol ontferming de kleine kindertjes tot Hem komen om hen te zegenen en Hij werd boos op degenen die dat wilden verhinderen.

Jezus maakte alle tijd voor de mensen met huwelijksproblemen en wees hen op de dodelijke gevaren van hoererie en overspel. Hij wees hen ook consequent op het belang van het boven alles liefhebben van God de Vader en de naasten zoals jezelf. Hij leerde de mensen het belang van vergeving en om niet aan geld en bezittingen gebonden te zijn. Hij leerde hen om altijd waakzaam te zijn en gereed voor de Wederkomst van de Heer.

En Jezus was innerlijk trots op de mensen die hun best deden om God trouw te dienen, zoals blijkt uit Zijn gesprekken met onder andere een rijke jongeman en een uiterst dankbare zondares.

Jezus was vol van liefde voor de zondaren. Hij vergaf altijd weer de zonden van de mensen, die met geloof en berouw in hun hart tot Hem kwamen. Ook als zij voor genezing tot Hem kwamen, doorgrondde Hij eerst de oprechtheid van hun hart en vergaf hun zonden. Die autoriteit had Hij dan ook, want Hij was niet alleen de Zoon des mensen, maar ook de Zoon van God. En daartoe was Hij ook op aarde gekomen, namelijk om zondaren tot bekering te brengen en terug in de armen van God de Vader. En zo gebeurde het, dat Hij Zich vol liefde bekommerde om een overspelige vrouw, die volgens de schriftgeleerden en farizeeërs onmiddellijk moest worden gestenigd.

De bijbel zegt dat Hij Zijn discipelen zelfs liefhad tot het einde toe.

Jezus waste als een slaaf de voeten van Zijn discipelen, zelfs van de verrader Judas en van de loochenaar Petrus. En wellicht vraagt u zich af waar vandaan Hij toch Zijn kracht haalde? Omdat Jezus continue in innige gemeenschap met God de Vader leefde (vaak zocht Hij 's nachts de eenzaamheid op om tot God te bidden) en volkomen zondeloos leefde, was Hij overvloedig gevuld met de geweldige Opstandingskracht van de Heilige Geest.

Jezus vergaf en herstelde ook Petrus zonder bitterheid, wrok of andere gevoelens van boosheid (Judas had inmiddels vol wroeging zelfmoord gepleegd). Jezus' hart was vol liefde en vergevingsgezindheid jegens alle mensen.

Want nooit, maar dan ook helemaal nooit, vergat Hij waarom hij door God de Vader naar de aarde was gezonden. Joh. 3:16-17 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.”*

Jezus kende Zijn opdracht: de verlossing van zondige mensen, die zonder Hem voor eeuwig verloren zouden gaan.

Daarom onderging Jezus vol liefde een hevige en uiterst intense gebedsstrijd in de Hof van Gethsemané om de vieze drinkbeker van een verdorven, zondige mensheid leeg te drinken. Het was een geestelijke drinkbeker gevuld met de ontelbare zonden, misdaden, ziekten en onnoemelijk grote pijn, smart en verdriet van het hele mensdom. Zijn gebedsstrijd was zo hevig, dat het bloed uit Zijn porieën kwam. Stelt u zich voor, Jezus Die Zelf geheel rein was, moest alle gruwelijkheden van de mensheid in Zijn Lichaam ontvangen en dragen.

Jezus werd vervolgens gearresteerd en na een schijnproces onschuldig en ten onrechte ter dood veroordeeld. Hij werd gemarteld en gegeseld. Hij werd onschuldig met wrede, lange spijkers aan het kruishout van Golgotha geslagen. Daar hing Hij hevig bloedend, eenzaam en verlaten voor ónze zonden en in ónze plaats. Totdat Hij stierf. De omstanders hoonden en bespotten Hem, zij scholden Hem uit. Maar Jezus schold niet terug. Neen, Hij bad: *“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”* Ja, Jezus had de mensen, ook Zijn vijanden werkelijk lief en ook tot het bittere einde toe. Daar aan het kruis betaalde Jezus de losprijs voor onze verlossing en vrijmaking. Daar kocht Hij een ieder vrij, die in Hem gelooft en Zijn kruisoffer aanneemt. Daar kocht Hij u vrij, indien ook u Hem aanneemt als uw Verlosser en uw zonden oprecht aan Hem belijdt.

Want prijst God! Jezus stond op uit het graf en de dood. Door de geweldige Opstandingskracht van de Heilige Geest. Omdat de rechtvaardige Jezus zonder schuld en zonden was, konden satan en de demonen hem niet vasthouden. Daar in de dood ontfutselde hij aan satan de sleutels van dood en hel. En nu regeert niet satan, maar Jezus! Jezus leeft nu tot in alle eeuwigheid. Ieder die z'n zonden aan Jezus belijdt, om vergeving en verlossing vraagt, wordt door Hem gered. Is God niet goed? En Zijn Naam is nu Here Jezus Christus.

Zijn Naam is Jezus, want Hij is de Verlosser. Zijn Naam is Heer, want Hij regeert. Zijn Naam is Christus, want Hij is de Gezalfde, Die vól van de Opstandingskracht van de Heilige Geest ieder mens die wil, kan vrijmaken.

God zegene u. Amen.