

DE JONGELING OP WEG

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, ook deze week wil ik de prediking in het bijzonder tot de jongeren richten, hoewel het zeker ook de volwassenen aangaat. Vorige week schreef ik over een bijzondere taak, die vaak juist aan de jongeren is gegeven, namelijk het zingen en het musiceren voor de Heer. U kunt deze prediking op deze website vinden onder ["JONGERENKOOR – Het"](#). Vandaag wil ik de jongeren stimuleren om eens goed na te denken over de weg waarop zij zich bevinden. De vraag die ik jullie wil stellen, luidt: *"Zijn jullie op de goede of op de verkeerde weg?"*

Juist in deze dagen waarin de weerstand in de wereld tegen de christenen groeit, moet wij trots zijn op het feit dat wij kinderen van God de Vader zijn. Ook jullie, jongeren! Weest er trots op! Realiseer je dat je door Gods oneindige liefde gered bent van een eeuwig verderf en dat je door het kostbare Bloed van Jezus gereinigd bent en veranderd in een koning en een priester van de eeuwige God. Openb. 1:5-6 – *"En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen."*

Wij zijn nu koningen, omdat wij de macht hebben ontvangen om voortaan over de zonde te heersen. Wij zijn nu priesters geworden, omdat wij voortaan Jezus dienen.

In deze dagen gaan de geestelijk sterke jongeren juist voorop in de strijd. Dat mogen we verstaan uit het boek Exodus. Want nadat Mozes het Woord van de Here God op de berg had ontvangen, bouwde hij een altaar en hij zond de jongelingen om brandoffers en dankoffers van jonge ossen te offeren. In Ex. 24:5 kunnen we dit lezen. De vorige week schonk ik reeds aandacht aan dit vers. Leest u het nog eens door!

Brandoffers verwijzen naar het grote offer van Jezus op het kruis van Golgotha voor onze zonden. Dankoffers drukken de diepe dankbaarheid aan God uit, resulterend in een intense aanbidding. Het is goed om ons te realiseren dat vóórdát de offerdieren werden geslacht, de persoon die het offer bracht de handen op het hoofd van het offerdier moest plaatsen. Leest u bijvoorbeeld Lev. 1:4. Dit voorschrift was bedoeld opdat men zich voor de volle 100% zou vereenzelvigen met het offerdier. Het arme offerdier moest immers in de plaats van de offeraar sterven, teneinde verzoening met God tot stand te brengen.

Als we ons goed bewust van dit voorschrift zijn en als we het diep op ons laten inwerken, mogen we begrijpen dat het Gods verlangen is, dat wij ons vereenzelvigen met Jezus' Kruisoffer en Hem uiterst dankbaar zijn, dat Hij onze plaats aan het kruis innam. Hoe bijzonder is het vervolgens, dat God juist de jongeren zo'n belangrijke taak in de aanbidding geeft. Het is voor Hem zo aangenaam als juist de jongeren Hem aanbidden. Het is voor Hem zo fijn en het doet Hem zo goed als jongeren Hem aanbidden. Ondanks het feit dat zij vaak nog aan het puberen zijn en in de ogen van veel ongeduldige volwassenen onaangenaam of vervelend of lastig, is dat niet zo in Gods ogen. Want hun harten zijn vergeleken met de harten van vele volwassenen nog oprecht, nog puur en eerlijk. En dat ziet Hij. Natuurlijk gieren de hormonen door hun lijf en natuurlijk zijn ze bezig om allerlei dingen te ontdekken en uit te proberen, maar voor God zijn jongeren die Hem liefhebben en dienen aangenaam. Als juist de jongeren zich vereenzelvigen met het grote kruisoffer van Jezus voor hun zonden, dan barst de aanbidding voor God diep in hun harten los. God verlangt dat de jongeren voorop gaan in de aanbiddingen en het voortouw nemen. Zijn grote zegen rust op die jongeren die Hem in hun binnenkamers opzoeken en aanbidden. Zijn grote zegen rust op die jongeren die de moeite nemen om de gemeentelijke bidstonden te bezoeken en zich door niets laten weerhouden om Jezus te aanbidden. Zijn grote zegen rust op die jongeren die met een brandend en aanbidkend hart voor Jezus zingen en Hem dienen.

Vandaag wil ik spreken over een belangrijke, mogelijke tegenstelling in het leven van de jongeren. Want de bijbel stelt, dat jongeren zich óf op de slechte, maar aangenaam brede weg kunnen bevinden, óf op de goede, maar ongemakkelijk smalle weg.

De slechte weg

Broeders en zusters, Spreuken 7 behandelt het verhaal van een jongeling, die wordt verleid door een hoer. Leest u dit verhaal maar eens in uw bijbel.

Allereerst moeten we het Woord van God en dus ook dit verhaal natuurlijk letterlijk nemen. Jongeren, weest gewaarschuwd voor de lichamelijke onreinheid en hoererij, die ook in jullie levens op de loer liggen om jullie te laten struikelen en vallen.

Maar het Woord van God is natuurlijk ook een geestelijk boek vol geestelijke lessen. En dan mogen we verstaan dat de hoer van Spr. 7 een schaduwbeeld is voor de diep in zonden verdorven wereld. Een wereld die zich in een inktzwarte, onreine stroom bevindt en rechtstreeks afstevent op het verderf. Openb. 22:11 – *“Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.”*

De ongelovige, Jezus verwerpende wereld zal zich toespitsen in de grote hoer van Babylon, die in Openb. 17:3-6 wordt beschreven. Een intens onreine hoer met een satanische haat jegens Jezus en de kinderen Gods en een gruwelijk verlangen om zoveel mogelijk pijn en leed te veroorzaken. Een hoer vol duisternis en verborgenheid.

Spr. 7 spreekt over de verleiding tot sexuele onreinheid, maar openbaart ons als het ware ook de verleidende werkwijze van de grote hoer van Babylon als werktuig van satan.

Spr. 7:1-5 – *“Mijn zoon, bewaar mijn redenen, en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden, en leef, en mijn wet als den appel uwer ogen. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafels uws harten. Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster; en heet het verstand uw bloedvriend; Opdat zij u bewaren voor een vreemde vrouw, voor de onbekende, die met haar redenen vleit.”*

Wat zijn deze verzen een geweldige oproep om het Woord van God als een kostbaar bezit in ons hart te bewaren. De woorden van deze verzen behoeven nauwelijks toelichting. Het Woord van God is een geweldige schat en we doen er goed aan om er zorgvuldig mee om te gaan. We dienen het weg te leggen, lezen we hier! Maar niet om het door dikke lagen stof te laten bedekken. Neen, maar om het voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te hebben. Om het meteen te kunnen hanteren, zodra het nodig is in de geestelijke strijd. Daarom moet het Woord van God zelfs in de tafel van ons hart zijn geëet en aan onze vingers zijn vastgebonden. Dan wordt het Woord van God als een richtsnoer in onze dagelijkse handelingen en worden zelfs onze harteroerselen volledig door het Woord geleid en beheerst. Dan wordt het Woord ook als ons geestelijke zwaard in de strijd. Want we worden beloerd door *“de vreemde vrouw”*.

De vreemde vrouw is een ‘losse’ vrouw die zich niet gehinderd voelt door Gods geboden of verboden. De vreemde vrouw is daarmee een metafoor voor de zonde en in uiterste instantie ook een schaduwbeeld voor de grote hoer van Babylon. De grote hoer van Babylon is de eindbestemming van ieder mens, die zich niet in de reine, geestelijke stroom achter Jezus bevindt. Die mens zal automatisch en vanzelf in de onreine stroom terecht komen, welke uitmondt in de grote hoer. Want in de eindtijd vlak voor Jezus’ Wederkomst zal het voor ieder mens *“to be or not to be”* zijn. Óf men is op weg naar z’n eindbestemming in de onreine hoer van satan. Óf men is op weg naar z’n eindbestemming in de reine Bruid van Christus.

Het Nederlands Woordenboek zegt dat *“vleien”* wil zeggen: *“iemand naar de mond praten en dingen zeggen die hem aangenaam zijn of tot zijn lof strekken, maar die overdreven of onwaar zijn”*. Zó werkt satan! Hij is de vader der leugen en hij is een mensenmoordenaar (Joh. 8:44). Zó werkt de wereld! Als de wereld iets van ons nodig heeft, worden ons leugens voorgespiegeld. Want alle verleidelijke zaken van de wereld betreffen dingen die ons hart

nooit en te nimmer kunnen bevredigen. Ze geven ons slechts een kortstondig, oppervlakkig, vleselijk genot. Daarom zijn het leugens.

Spr. 7:6-10 – “Want door het venster van mijn huis, door mijn tralie keek ik uit; En ik zag onder de slechten; ik merkte onder de jonge gezellen een verstandelozen jongeling; Voorbijgaande op de straat, nevens haar hoek, en hij trad op den weg van haar huis. In de schemering, in den avond des daags, in den zwarten nacht en de donkerheid; En ziet, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel, en met het hart op haar hoede;”

De auteur van het boek Spreuken (koning Salomo) keek in de avond en in de nacht naar buiten en wie zag hij daar buiten op straat? Hij zag twee categorieën van mensen. Hij zag allereerst de slechten, én hij zag de jonge gezellen, die hij ook beschrijft als verstandeloze jongelingen.

Broeders en zusters, er is in Nederland een gezegde dat luidt: *“In de avond en in de nacht komen de ratten te voorschijn.”* Dát zijn die slechten, waarover Salomo spreekt. Hoe wijs zouden de jongeren (de jonge gezellen) daarom zijn om zich niet in hun gezelschap te begeven. Jongeren, weest verstandig en niet verstandeloos en weest alert. Pas op voor de omgeving waarin jullie je begeven. Het is geen geheim, dat het uitgaansleven ook een plaats is waar veel dingen gebeuren, die het daglicht niet kunnen verdragen. En natuurlijk is niet elke persoon, die zich in het wereldse uitgaansleven begeeft, een slechte criminineel. Beslist niet! Maar het is wél waar, dat hun ziel zoekt naar geestelijke bevrediging. Er is een Engelse bijbelvertaling die wellicht daarom *“de slechten”* (vers 7) aanduidt met *“de naïeven”*. Weer een andere Engelse vertaling (de Amplified Bible) spreekt over *“ijdele leeghoofden”* en *“personen met een leeg hart”*. Met andere woorden, het gaat over mensen die niet beseffen, dat nooit en te nimmer hun ziel bevredigd zal kunnen worden met werelds genot.

Uit vers 8 en 10 zouden we kunnen afleiden, dat de verstandeloze jongeling zich helaas in de hoerenbuurt begaf. Met in ons geestelijke achterhoofd uiteraard de gedachte, dat de jongeman zich op het pad der zonde begaf.

Spr. 7:10-17 – “En ziet, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel, en met het hart op haar hoede; Deze was woelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet; Nu buiten, dan op de straten zijnde, en bij alle hoeken loerende; En zij greep hem aan, en kuste hem; zij sterkte haar aangezicht, en zeide tot hem: Dankoffers zijn bij mij, ik heb heden mijn geloften betaald; Daarom ben ik uitgegaan u tegemoet, om uw aangezicht naarstiglijk te zoeken, en ik heb u gevonden. Ik heb mijn bedstede met tapijtsieraad toegemaakt, met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte; Ik heb mijn leger met mirre, aloë en kaneel welriekende gemaakt;”

De vrouw ontmoette die jongeman in hoerenversiersel. Met andere woorden, zij was zo verleidelijk mogelijk opgemaakt. Met als enige doel om de jongeman tot zonde te verleiden, zodat zij aan hem geld zou kunnen verdienen. En ook satan tracht ons tot zonden te verleiden en ook hij berekent een prijs. Maar satan wil geen geld, maar onze zielen.

In Openb. 17:3-6 kunnen we lezen over het hoerenversiersel en ook de gruwelijke daden van de grote hoer van Babylon, wiens naam “Verborgenschap” luidde: *“En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarden, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.”*

De naam van de grote hoer van Babylon luidde “Verborgenschap”. Daarom vindt het wereldse uitgaansleven ook vooral 's nachts plaats. Deelnemers aan het uitgaansleven zullen zeggen,

dat het dan juist zo gezellig is. Maar dat is niet de werkelijke reden. Neen, maar 's nachts kan men dingen in het verborgene doen, die verboden zijn of het daglicht niet verdragen.

De vrouw in Spreuken had het hart op haar hoede. Met andere woorden, zij was sluw en geslepen en zij gedroeg zich heimelijk. Zij was woelachtig, dat wil zeggen luidruchtig, druk en onrustig. Ook was zij wederstrevig en dus rebels en koppig. Op alle hoeken van de straten loerde zij. De Amplified Bible verklaart dat zij op alle hoeken hinderlagen legde. Waarom hinderlagen? Om de verstandeloze jongelingen in haar val te laten lopen. En dat lukte haar uiteindelijk ook. Want zij greep hem aan. Dat wil zeggen, zij ving hem. En zij sterkte daarbij haar aangezicht, hetgeen hier betekent dat zij een schaamteloos gezicht trok.

Jongeren, broeders en zusters, de zonde kan ons aan de buitenkant zó zoet en verleidelijk, lekker, aangenaam en fijn lijken. Zódanig dat ons niet realiseren, dat de binnenkant een bittere pil is. Dit aspect zien we ook uitgebeeld in dit verhaal.

Want de hoer maakte aan de jongeman duidelijk, dat zij alles had gedaan om het hem naar de zin te maken. Alles had zij gedaan om er een succes van te maken. Het zou zogezegd een knalfeest worden. Zij had zichzelf zo verleidelijk mogelijk opgemaakt. Zij had haar bed met de fijnste lakens en kussen opgemaakt. Zij had heerlijk ruikende kruiden in het bed gelegd. Wellicht had zij ook kaarsen aangestoken. Zij had zelfs de dankoffers gebracht. Uiteraard aan de afgoden! Jongelingen, herkennen jullie de misleiding van satan? Natuurlijk zijn wij gehouden om dankoffers te brengen, maar niet de verkeerde. We dienen ons persoonlijk te vereenzelvigen met Jezus' kruisoffer en Hem dáárvoor te danken (Ex. 24:5).

De uitnodiging van de hoer aan de jongeling en haar gevele was haast onweerstaanbaar. Spr. 7:18 – *“Kom, laat ons dronken worden van minnen tot den morgen toe; laat ons ons vrolijk maken in grote liefde.”* Wie van ons, broeders en zusters, kan in eigen kracht blijven staan als de zonde zo indringend aan de deur van het hart klopt?

De hoer overtuigde de jongeling om zich vooral toch geen zorgen te maken, want niemand zou kunnen zien wat zij gingen doen. Niemand zou het opmerken, óók haar echtgenoot niet.

Spr. 7:19-20 – *“Want de man is niet in zijn huis, hij is een verren weg getogen; Hij heeft een bundel gelds in zijn hand genomen; ten bestemden dage zal hij naar zijn huis komen.”*

Ook dit aspect is karakteristiek voor het plegen van zonden, met name het plegen van ontucht, hoererij en overspel. Men denkt dat niemand het ziet, omdat men het heimelijk en in het verborgene doet. Maar God ziet het en satan ziet het. En eens zal de zonde aan het licht komen. Dan zal blijken hoe intens bitter de gepleegde zonde in werkelijkheid aan de binnenkant was. Want we lezen verder in het verhaal, dat de jongeling als het ware werd geslacht, gestrikt en vermoord.

Spr. 7:21-23 – *“Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht, zij dreef hem aan door het gevele harer lippen. Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien. Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed; gelijk een vogel zich haast naar den strik, en niet weet, dat dezelve tegen zijn leven is.”*

De Amplified Bible omschrijft de verzen 21 en 22 aldus: *“Met haar vergoelijkende woorden en haar verlokkenende argumenten haalt zij hem over. Met de verlokkingen van haar lippen leidt zij hem om zijn geweten en zijn vrees te overwinnen en zij dwingt hem mee te gaan. Dan geeft hij toe en volgt haar schoorvoetend zoals een os ter slachting wordt geleid.”*

De jongeling wéét dat hij de verkeerde weg opgaat, maar tóch geeft hij toe aan de verleiding. Met als gevolg dat hij als een willoze os wordt geslacht en als een onschuldig en naïef vogeltje wordt gestrikt. Hij heeft het niet in de gaten, tótdat hij een hevige en vreselijke pijn in zijn binnenste ervaart, als de pijl van satan door zijn lever snijdt. Te laat! Want de zonde is reeds gepleegd.

Is het geen grote tegenstelling, dat in Ex. 24:5 aan de jongelingen de oproep werd gedaan om aan de Heer jonge ossen van aanbidding en verzoening met God te offeren, maar dat de

onwillige jongelingen, die de voorkeur geven aan de zonde, als willoze ossen naar de slachtbank worden geleid?

Jongeren, broeders en zusters, begeeft u zich toch niet op het verkeerde pad van de zonde. Opdat u niet een prooi zult worden van de grote hoer. Want haar eindbestemming is de dood en ook de eindbestemming van hen die blijven volharden in de zonde is de dood. Spr. 7:24-27 – *“Nu dan, kinderen, hoort naar mij, en luistert naar de redenen mijnsmonds. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaalt niet op haar paden. Want zij heeft veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele. Haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkamers des doods.”*

Wellicht zegt u nu, dat u zich reeds op het zondige pad bevindt en dat u reeds vreselijke zonden van overspel en hoererij heeft gepleegd. Neemt u dan Jezus aan als uw Verlosser en belijdt uw schuld met een diep berouwvol hart. En kap af met de zonde. Dan zal Hij u vergeven en met Zijn Bloed reinigen. Dan mag u samen met Hem een nieuw leven beginnen. Werd door Jezus niet een reddeloos verloren moordenaar slechts luttele minuten voor diens dood uit de klauwen van satan en het eeuwige verderf weggerukt (Luk. 23:43)? Zo lang wij nog ademen, zal het nooit te laat zijn om het slechte pad te verlaten en ons op de goede weg te begeven.

De goede weg

De bijbel beschrijft met name voor de jongelingen naast een verkeerde weg óók een goede, wel aan te bevelen weg.

1 Joh. 2:13b en 14b – *“..... Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen.”*

De eerste Johannesbrief, als we deze bestuderen in het licht van de historische, Israëlitische Tabernakel, houdt verband met het rode ramsvelkleed dat het (Aller-)Heiligdom van de Tabernakel bedekte. De Tabernakel verwijst (ondermeer) naar de Gemeente. Dit kleed was een schaduwbeeld van Gods oneindige liefde, die de Gemeente bedekt.

De Gemeente is een veilige plaats voor de wedergeboren kinderen Gods, die verlangen om de goede weg achter Jezus te bewandelen. In de Gemeente wordt voor hen het Woord van God (het levende en voedende, hemelse Brood) geopend. Daar genieten zij tevens van het levende, dorstlessende water van de Heilige Geest. Daar ervaren zij de zalving en het openbarende Licht van de Heilige Geest. Daar ervaren zij de intense aanbidding van de Heer. Een en ander wordt uitgebeeld in de drie objecten in het Heiligdom van de Israëlitische Tabernakel, namelijk de Tafel der Toonbroden, de Kandelaar en het Wierookaltaar.

Kortom, in de Gemeente vinden zij voedsel en water. Maar ook gemeenschap met de kinderen Gods en veiligheid en bescherming tegen de aanvallen van satan, want men schuilt onder de vier dekkleden die het Heiligdom bedekken.

1 Joh. 2:13b en 14b is een geweldige bemoediging van de Heilige Geest voor die jongeren, die op de goede weg zijn. De Heilige Geest is intens bewogen voor juist de jongeren. Hij weet dat zij het heel moeilijk hebben in hun groei naar volwassenheid. Hij weet dat juist in deze levensfase de satan alles op alles zal zetten om hen tot zonde te verleiden en hen te laten vallen. Daarom zal Hij ook alles doen om hen te beschermen en te bemoedigen en te stimuleren om niet te zondigen, maar de goede weg achter Jezus op te gaan. Maar daar is wel een wilsbeslissing voor nodig!

God schiep ieder mens met een eigen wil. Als de jongelingen bewust voor de zonde kiezen, dan kan de Heilige Geest niets doen, behalve hen proberen te overtuigen van hun ongelijk. En helaas zullen vele jongeren als bij bosjes vallen in de geestelijke strijd (Spr. 7:26). Maar als zij kiezen voor Jezus, dan hebben zij een geweldige, hemelse Helper aan hun zijde.

De jongeren die de goede weg achter Jezus volgen, overwinnen de boze. Zij hebben satan overwonnen, omdat het Woord van God in hen is en in hen woont. Zij ontvangen van de Heilige Geest, Die hen bijstaat, een strijdersgeest. Zij blijven strijden in confronterende situaties, waarin gepoogd wordt hen tot zonde te verleiden, tótdat zij de overwinning hebben behaald. En dat doen zij met behulp van het Woord van God. Zij zijn sterk. Zoals Jezus de verzoeken en de aanvallen van satan afsloeg met behulp van het Woord (Matt. 4:1-11; Luk. 4:1-14), zo overwinnen zij ook in elke situatie van verleiding met behulp van het Woord. Want zij bewaren Gods geboden en redenen in hun hart (Spr. 7:1-4).

Ps. 119:9-11 – *“Beth. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord. Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.”*

Deze jongelingen zijn keer op keer getrouw en zij zijn overwinnaars. Want zij zijn het Woord van God gaan waarderen en liefhebben. Zij hebben de waarde van het Woord leren inzien en zij zijn het daarom in hun hart als een kostbare schat gaan bewaren. Maar zij hebben ook leren inzien, dat Gods Woord als een geweldig wapen is, namelijk het Zwaard des Geestes. Efez. 6:17 – *“En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.”*

Als de jongeren met het Zwaard des Geestes, het Woord van God, de aanvallen van satan pareren en hem wederstaan, dan zal satan van hen wegvlugten en dan hebben zij bij voorbaat reeds de overwinning behaald. Jak. 4:7 – *“Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.”*

Daarom, jongelingen, maar ook broeders en zusters, realiseert u zich toch de geweldige betekenis van het Verlossingswerk van Jezus. Hij reinigde u en mij met Zijn Bloed en maakte ons tot koningen (Openb. 1:5-6). Koningen die satan overwinnen met Gods Woord en de macht hebben ontvangen om voortaan over de zonde te heersen. Daarom, vereenzelvig u met Jezus' Offer. Aanbidt Hem met een van liefde en dankbaarheid brandend hart. Leest u toch regelmatig het Woord van God. Eet het als levend Brood, bewaar het als een schat in uw hart en hanteer het als een Zwaard in elke tot zonde verleidende situatie. Wordt overwinnaar met Hem. Maar begin met het belijden van elke zonde in uw leven. Want nooit zal Hij u afwijzen. Nog is het niet te laat!

De Here zegene u en mij rijkelijk. Amen.