

## DE ZEVENTIGSTE JAARWEEK (2)

### hjms

Geliefde broeders en zusters, we vervolgen nu de studie over de 70 jaarweken met Deel 2. Hierin komt achtereenvolgens aan de orde:

- De tweede periode van 62 jaarweken
- De derde periode van 1 jaarweek (de zgn. 70e jaarweek)
- Visie 1: de 70e jaarweek is reeds geheel vervuld
- Visie 2: de 70e jaarweek is reeds voor de helft vervuld

Tenslotte zal de volgende week in Deel 3 worden behandeld:

- Visie 3: de 70e jaarweek moet nog geheel worden vervuld
  - De eindtijdverdrukkingen zouden 7 jaren duren
  - Argumenten waarom de 70e jaarweek nog geheel moet worden vervuld
  - Beschouwing

### De tweede periode van 62 jaarweken

Broeders en zusters, in Deel 1 hebben we de eerste periode van 7 jaarweken behandeld. We zullen nu zien, dat de profetie spreekt over een tweede periode van 62 jaarweken. Leest u Dan. 9:25b-26a – “.....*en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelve zijn;.....*” Ná de eerste 7 jaarweken, dus vanaf de gereedkoming van de herbouw van Jeruzalem, zouden er volgens Daniëls profetie vervolgens 62 jaarweken (= 434 jaren) verlopen, voordat (Jezus) de Messias zou “*uitgeroeid worden*”, dat wil zeggen zou sterven aan het kruishout van Golgotha. Maar vers 26 zegt hier: “..... *maar het zal niet voor Hemzelf zijn*”. Dit betekent dat Jezus niet voor Zichzelf stierf. Neen, broeders en zusters, onze lieve Heiland Jezus Christus was totaal schuldloos en zondeloos en stierf dus niet voor Zijn eigen zonden. Hij stierf omdat de gehele zondelast van alle mensen op Hem was gelegd. Hij stierf voor ons! Andere christenen zeggen dat dit ook betekent, dat Hij het Koninkrijk van Israël op het moment van Zijn kruisdood niet tot Zich kon nemen, omdat het volk Israël Hem verwierp.

Broeders en zusters, de profetie over de tijdsperiode van 7 + 62 jaarweken (69 x 7 = 483 jaar) werd nauwkeurig vervuld. Want als men telt vanaf het Decreet van Babylon (in het jaar 445 voor Christus) om Jeruzalem te herbouwen tot aan de kruisdood van Jezus in het jaar 33 ná Christus verlieden er 478 jaren. U zult opmerken dat er een verschil van vijf jaar is. We moeten er echter wél rekening mee houden, dat de geleerden het niet helemaal eens zijn over het precieze tijdstip van Jezus' geboorte en dood, terwijl óók de gangbare tijdrekening, die is gebaseerd op de Egyptische koningslijsten, niet geheel nauwkeurig is. Dit in ogenschouw nemend, is de voorzegging van het verloop van de eerste 69 jaarweken (= 483 jaar) héél precies geweest.

Broeders en zusters, we zullen nu vervolgen met Dan. 9:26b – “.....; *en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen*”.

Ik wil u eerst in herinnering brengen, dat de profetie van 70 jaarweken volgens Dan. 9:24 op de gehele heilsgeschiedenis van Israël slaat. In onze uitleg zijn reeds 69 jaarweken de revu gepasseerd. Er moet nog één jaarweek (de 70e) door mij worden behandeld. Omdat één jaarweek op 7 jaren slaat, doch er sinds Jezus' kruisdood reeds bijna 2000 jaren zijn verstreken, lijkt het erop dat deze jaren, als het gaat om de heilsgeschiedenis van Israël, niet relevant waren. Alsof Gods raadsplan met Israël hier tijdelijk tot stilstand werd gebracht.

Volgens vele bijbelonderzoekers gebeurde dit nadat Israël de boodschap van Jezus Christus verwierp en Hem kruisigde. Israël verhardde zich en God keerde Zich tot de heidenen. We mogen echter nooit vergeten, dat dit alles in Gods raadsplan besloten lag (Rom. 11:8,11,25; Jes. 6:9; 29:10). En nooit zullen wij hoogmoedig het standpunt mogen verkondigen, dat God Zich bewust van Israël afkeerde. God wil zéker dat een ieder, óók de Jood, zo snel mogelijk tot bekering komt (2 Petr. 3:9) en zal ook zeker pogingen daartoe in het werk stellen. Het hangt echter van de (verharde) toestand van ons hart (ook van het Joodse hart) af of wij ons willen bekeren. Het was dus veeleer door ongeloof en verharding van hun harten, dat God op dat moment Israël niet kon bereiken en Zijn Woord niet tot hen kon doordringen.

De profetie van Daniël zegt dus nagenoeg niets over de bijna 2000 jaren die er inmiddels verstreken zijn tússten de 69<sup>e</sup> en de 70<sup>e</sup> jaarweek. Maar wél lezen we in vers 26b, dat er een volk (van een vorst) zou komen, dat de stad Jeruzalem en het heiligdom, de tempel, zou verwoesten. Ook deze profetie werd nauwkeurig vervuld, namelijk in het jaar 70 ná Christus, toen de Romeinen op bevel van keizer Titus gruwelijk huishielden in Jeruzalem. Stad en tempel werden verwoest, een groot deel van het Joodse volk werd uitgeroeid, terwijl de resterende mensen over de gehele wereld werden verstrooid (de diaspora).

Het volk uit vers 26, het Romeinse wereldrijk, is dus nauwkeurig geïdentificeerd. En deze identificatie is van groot belang, omdat de Antichrist in de eindtijd uit dit, alsdan inmiddels weer herstelde, wereldrijk zal voortkomen volgens de gangbare uitleg van de dromen van Nebukadnezar en Daniël (Dan. 2 en 7).

Overigens, ook Jezus profeteerde over deze verwoesting door de Romeinen, maar óók dat Israël in ballingschap onder alle volken zou worden weggevoerd (Matt. 23:37,38; Luk. 19: 41-44; 21:20-24).

Maar desondanks is de profetie van vers 26b pas ten dele vervuld, want we moeten ons heel goed realiseren, dat Dan. 9:26b ook spreekt over voortdurende oorlog en verwoesting tot de eindtijd toe. Want er staat geschreven *“....., en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen”*. Daniël maakt dus ineens een sprong naar de eindtijd toe. Daniël overbrugt de bijna 2000 jaren waarover we het zojuist hadden. Er ontstaat als het ware een gat in de tijd! De profetie van de 70 jaarweken (= 490 jaren) zal zich voltrekken in een tijdsbestek van zo'n 2.500 jaren.

Óók Jezus maakte zo'n sprong in de tijd in Zijn profetie in Luk. 21:24. Voor de duidelijkheid begin ik met vers 20.

Luk. 21:20,24 – *“(20) Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. .... (24) En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.”*

In vers 24 spreekt Jezus over de ballingschap van het Joodse volk ten tijde van de verwoesting door de Romeinen, maar vervolgens zegt Hij dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt, tótdat de tijd van de heidenen zal zijn vervuld. En dát moment is bijna aangebroken. Leest u ook Rom. 11:11-12, 25-26. Bijna is dus het lijden van Israël voorbij. Broeders en zusters, u bent er allen van op de hoogte dat een groot deel van het Joodse volk inmiddels reeds naar Israël is teruggekeerd. Ziet u, hoe uiterst nauwkeurig het Woord van God in z'n profetieën is? De ballingschap van Israël onder de volkeren is ten einde gekomen. We staan nu vlak voor de eindtijd, de tijd van de 70e jaarweek.

De periode tussen de 69e en de 70e jaarweek is als een *“verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”* (Rom. 16:25). Maar we weten wél dat in deze periode de Bruidsgemeente, het Lichaam van Christus, uit onverdiende genade wordt opgebouwd. Wij zijn kinderen Gods die door Gods grote liefde en genade uit de heidenen werden getrokken en als wilde takken werden ingeënt in de edele olijfbom Israël (Rom. 11:17).

Laten we ons bewust zijn van het feit, dat de huidige (nog steeds voortdurende) verharding van Israël niet voor áltijd zal voortduren. Het zal duren tótdat alle heidenvolkeren met het Evangelie zijn bereikt (Luk. 21:24b; Matt. 24:14; Rom. 11:25-26).

Alsdan zal God Zijn volle aandacht aan Israël geven. Dan zal de 70e en laatste jaarweek aanbreken. Dee profetie van Daniël heeft immers betrekking op Israël (Dan. 9:24a).

### De derde periode van 1 jaarweek (de zgn. 70e jaarweek)

We zijn nu aanbeland bij de laatste periode uit de profetie, de 70e jaarweek. Dan. 9:27 – *“En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.”*

De laatste en 70e jaarweek voltrekt zich *“ook tot de voleinding toe”*. Deze jaarweek vindt dus plaats aan het eind der tijden. Zoals we net óók lazen in Dan. 9:26b (*“en tot het einde toe zal er krijg zijn”*) en in Luk. 21:24 (*“totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.”*). Daarnaast realiseren we ons, dat het immers de láátste 7 jaren van Israëls heilsgeschiedenis betreffen, voordat het Koninkrijk van de Messias aanbreekt.

In de discussies van bijbelonderzoekers gaat het om de betekenis van deze 70<sup>e</sup> jaarweek! Geliefde broeders en zusters, duidelijk is in ieder geval dat het verband houdt met de heilsgeschiedenis van Israël (Dan. 9:24a) en dat het de laatste 7 jaren in de eindtijd betreft, vlak vóórdát Israël de eeuwige gerechtigheid van het Koninkrijk van Jezus, de Messias binnen zal treden (Dan. 9:24b). De grote vraag is echter wat er zal gebeuren in deze 7 jaren.

Er zijn onder de christenen drie visies t.a.v. de gebeurtenissen in deze 70e jaarweek! Zoals reeds in de inleiding van deze studie door mij werd opgemerkt, beschrijf ik nu voor een goed begrip van de materie de verschillende visies.

### Visie 1: de 70e jaarweek is reeds geheel vervuld

Er zijn sommigen die denken, dat de 70<sup>e</sup> jaarweek niet op de eindtijd slaat en reeds geheel vervuld (dus voorbij) was op het ogenblik van de Opstanding van Jezus. De aanhangers van deze visie zijn vooral te vinden onder de aanhangers van een dwaallering, namelijk de zogenaamde *“Vervangingsleer”*. Zij geloven dat ná de kruisdood van Jezus en Zijn verwerping door Israël, God definitief niet meer handelt met Israël. God zou Israël hebben verstoten, omdat zij Zijn Zoon Jezus verwierpen en zou daarom voortaan nog slechts met de Gemeente als het *“nieuwe”* Israël handelen. Deze visie is zeker niet schriftuurlijk, omdat het geweld doet aan de woorden van Paulus in Rom. 11:12,15,23-27,29-32, namelijk dat God het Joodse volk barmhartig zal zijn en zal herstellen en opnieuw in de olijfboom zal enten. Ook zegt Dan. 9:24, dat de 70 jaarweken bedoeld zijn om de zonden (van Israël) geheel af te sluiten en te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen. Dit moet plaatsvinden ná Jezus dood en Opstanding, doch heeft op dit moment ten aanzien van verreweg het grootste deel van het Joodse volk nog niet plaatsgevonden. De zonden zijn nog niet afgesloten en er heerst nog géén eeuwige gerechtigheid. Na Jezus' Opstanding zijn er tot op de dag van vandaag helaas nog duizenden jaren vol duistere zonden geweest.

Ik zal deze dwaalvisie dan ook verder negeren. De volgende twee visies zijn wél belangrijk!

### Visie 2: de 70e jaarweek is reeds voor de helft vervuld

Anderen denken dat de geprofeteerde 70<sup>e</sup> jaarweek reeds gedeeltelijk, dat wil zeggen voor de helft, vervuld is. Slechts de 2e helft van de 70e jaarweek zou op de eindtijd slaan. Weliswaar is men net als de meeste bijbelonderzoekers van mening, dat het volk van de vorst in Dan. 9:26 de Romeinen betreft, die gruwelijk huishielden in Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Maar in hun redenatie over de gedeeltelijke vervulling van de 70e jaarweek gaat het vooral om de betekenis van *“hij”* in Dan. 9:27.

Ik geef u nu opnieuw de tekst van Dan. 9:26-27 – *“(26) En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroemd worden, maar het zal niet voor Hem zelve zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. (27) En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.”*

Volgens de aanhangers van deze visie slaat het 2x gebruikte woordje “hij” in Dan. 9:27a net zoals “Hem” in vers 26 op Jezus de Messias. “Hij” slaat dus niet op de vorst! Na Zijn doop in de Jordaan begon Jezus aan Zijn bediening van ongeveer 3½ jaar. Vlak vóór Zijn dood sloot Hij het Nieuwe Verbond in Zijn bloed tijdens het laatste Avondmaal samen met Zijn discipelen. Vervolgens werd Hij gekruisigd en waren door de Volheid van Jezus’ Offer bloedige dierenofferanden niet meer nodig (Hebr. 10:4-9, m.n. vers 9b). Hiermee heeft Jezus de eerste helft der 70<sup>e</sup> jaarweek vervuld, want Dan 9:27a zegt: *“En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden,”* God heeft Zijn (oude) Verbond tijdens Jezus’ omwandeling met Zijn Volk versterkt, dan wel vernieuwd, maar nu in het Nieuwe Testament van Jezus’ Bloed.

De “verwoester” in vers 27b slaat volgens de aanhangers van visie 2 op de Antichrist. Hij is de vorst van het komende “herstelde Romeinse rijk”. Ook de aanhangers van visie 3 hebben overigens deze mening. Deze Antichrist is zeer zeker geen persoon die verbonden zal “versterken”. Deze leugenaar zal ze eerder verbreken. Deze “verwoester” is dezelfde als de engel van de afgrond Abaddon/Apollyon in Openb. 9:11. Abaddon/Apollyon betekent “verwoester”.

Volgens de aanhangers van deze visie slaat daarom alléén de 2<sup>e</sup> helft der 70<sup>e</sup> jaarweek op de eindtijd, namelijk op de 3½ jaar durende grote Verdrukking. Dit moet dus nog worden vervuld. Hierover spreekt vers 27b --- *“..... en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.”*

Hoelang de vóórverdrukkingen precies zullen duren, blijft volgens de aanhangers van deze visie ongewis!

Aanhangers van deze visie 2 zijn voorts vaak van mening dat de Gemeente op z’n vroegst pas vóór de grote Verdrukking (de laatste 3 ½ jaar) zal worden opgenomen in de hemel.

Geliefde broeders en zusters, de argumenten dat de 70e jaarweek reeds voor de helft is vervuld, lijken op het eerste gezicht aannemelijk. Toch is er een onevenwichtige opbouw in deze visie te bespeuren. Vers 26a gaat namelijk over Jezus kruisdood, vers 26b zou dan slaan op de Romeinen die in het jaar 70 na Christus Jeruzalem en de tempel verwoestten. Vers 27a gaat dan weer over Jezus, namelijk over het door Hem gesloten Nieuwe Testament in Zijn Bloed, terwijl vers 27b dan weer over de Antichrist in de eindtijd handelt.

Volgende week gaan we verder met de belangrijkste visie op dit onderwerp. Moge de Here Jezus u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)