

## **SATAN, DE IMITATOR (5) – valse profeten hjms**

In deel 4 van deze studie beschreef ik reeds hoe valse christussen kunnen worden herkend. Het Woord spreekt ook over valse profeten. Hoe kunnen zij worden herkend?

Reeds in het Oude Testament en dan vooral in het boek Jeremia kan men op vele plaatsen lezen over valse profeten die het volk van Israël tot ongehoorzaamheid aan God verleidden. Vaak omdat zij zo moeilijk te herkennen waren.

De volheid en zalving van de Heilige Geest en een gedegen kennis van het Woord van God zijn daarom, zowel voor het kunnen onderscheiden van valse christussen (1 Joh. 2:20-21) als voor het kunnen onderscheiden van valse profeten, absoluut noodzakelijk.

De bijbel geeft ons dan ook in 1 Joh. 4:1 het volgende advies: *“Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.”*

Geliefde broeders en zusters, hét kenmerk van valse profeten is, dat zij het volk een valse vrede en goede dingen verkondigen. De vrede die zij voorspiegelen, kan met menselijke inspanningen worden bereikt, hoewel zij dat niet met zoveel woorden zullen zeggen!

In de tijden van het Oude Testament probeerden zij het volk gerust te stellen en hen wijs te maken, dat het naderende onheil niet zou plaatsvinden.

In onze moderne tijd verkondigen zij het positieve evangelie van “zich goed voelen”. De boodschap van het kruis waar Jezus voor ons stierf en van het komende oordeel van God over de zonde wordt echter niet gepredikt. Maar Paulus zei: *“maar ik heb onder u niets willen weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd”* (1 Cor. 2:2).

Het kruis van Jezus is juist de kern van het evangelie. Zonder het kruis met zijn boodschap van dood en opstanding is het evangelie morsdood. En elk kind van God zal het kruis van Jezus moeten omarmen en de kruisweg óók opgaan. Hij zal Jezus bij Zijn Wederkomst slechts kunnen ontmoeten, als hij eveneens dwars door het kruis in zijn leven is gegaan. Dit is het beeld van de gescheurde Voorhang in de oude Israëlitische Tabernakel en het moet zichtbaar worden in het leven van élk kind van God. Wanneer scheurde die Voorhang? Toen Jezus stierf, toen werd de weg naar de Troon van God geopend voor eenieder. Wie dit kruis niet wenst te dragen, zal eens het oordeel van Gods toorn moeten dragen.

Broeders en zusters, onthoudt u goed! Predikers die nooit over het kruis spreken en die de kinderen Gods de boodschap van de kruisweg en het komende oordeel van God over de zondige wereld onthouden, zijn valse profeten. Óók als zij met veel egards omringd worden en vele mensen hen volgen. Óók als zij zich zelfs via de televisie aan ons presenteren.

Broeders en zusters, de volgende teksten brengen de verleidende boodschappen van valse profeten tot uitdrukking:

Jer. 14:13 : *“Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, die profeten zeggen hun: Gij zult geen zwaard zien, en gij zult geen honger hebben; maar Ik zal u een gewissen vrede geven in deze plaats.”*

Jer. 23:16-17 : *“Zo zegt de HEERE der heirscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des HEEREN mond. Zij zeggen steeds tot degenen, die Mij lasteren: De HEERE heeft het gesproken, gijlieden zult vrede hebben; en tot al wie naar zijns harten goeddunken wandelt, zeggen zij: Ulieden zal geen kwaad overkomen.”*

Jer. 28:15-17 : *“En de profeet Jeremia zeide tot den profeet Hananja: Hoor nu, Hananja! de HEERE heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt, dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal u wegwerpen van den aardbodem; dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen den HEERE. Alzo stierf de profeet Hananja in datzelfde jaar, in de zevende maand.”*

Jer. 29:8-9 : *“Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dromers, die gij doet dromen. Want zij profeteren u valselijk in Mijn Naam; Ik heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE.”*

Broeders en zusters, het kenmerk van valse profeten is dus dat zij valse vrede verkondigen.

Maar zij hebben ook een drijfveer!

In 2 Cor. 11:12-15 wordt door Paulus indringend verwoord dat de drijfveer van de valse profeten hoogmoed en afgunst is: *“(12) Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenene, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. (13) Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. (14) En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. (15) Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.”*

Vers 12 van dit schriftgedeelte uit de Statenvertaling is wat moeilijk te lezen. De Leidse-vertaling zegt in vers 12: *“Wat ik doe, dat houd ik vol om hun die een gelegenheid zoeken om onze gelijken bevonden te worden in dat waarop zij zich beroemen alle kans daarop te ontnemen.”* De NBG-vertaling zegt in vers 12: *“Maar wat ik doe, zal ik blijven doen, om hun de gelegenheid af te snijden, die er een zoeken, zodat zij in hetgeen, waarin zij roemen, blijken te zijn zoals ook wij.”*

Paulus spreekt in vers 12 over mensen, die blijkbaar van mening zijn, dat zij net als Paulus en zijn mede-arbeiders óók geroemd moeten worden. En deze mensen zoeken een gelegenheid om als de gelijken van Paulus en de zijnen te worden beschouwd.

Wat was het geval en waarom wilden zij dat? In de verzen 7-11 kunt u hierover lezen!

Omdat Paulus de gemeente van Corinthe had bediend zonder er iets terug voor terug te verlangen. Hij werd zelfs door andere gemeenten en de broeders uit Macedonië gevoed en onderhouden. En deze nederige en onbaatzuchtige houding van Paulus was hem tot roem in de streken van Achaje geworden en wekte daarom afgunst bij sommige mensen op.

Dus de harten van deze mensen werden beheerst door hoogmoed en afgunst. En we weten dat de oorzaak en de bron van hoogmoed van satan afkomstig is. Daarom noemt Paulus hen bedriegelijke arbeiders, die zich veranderen in apostelen van Christus. En dan zegt hij, dat dit geen wonder is, omdat de satan zelf zich verandert in een engel des lichts.

Geliefde broeders en zusters, hét toppunt van valse profetie zal geschieden door de Antichrist, die als de ruiters op het witte paard (Openb. 6:1) een schijnvrede aan de wereld zal verkomen. De Antichrist zal er in slagen om vrede in het Midden-Oosten en dus in de wereld te bewerkstelligen. Maar het zal valse en bedrieglijke vrede zijn, bedacht door de satan, die de vader van alle leugens is (Joh. 8:44). En wat zegt het Woord over deze schijnvrede in 1 Thess. 5:3? *“Wanneer zij zullen zeggen dat het vrede is en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen!”*

Broeders en zusters, we hebben gezien dat het kenmerk van valse profeten het verkondigen van schijnvrede is en dat hun drijfveren hoogmoed en afgunst zijn.

Maar wat is eigenlijk het doel van valse profeten?

Broeders en zusters, valse profeten jagen (onder invloed van verleidende geesten) op mensenzielen. Zij willen mensenzielen geestelijk doden! Zij willen niet dat een goddeloze zich bekeert en zij willen het kind van God doen twifelen. Dit kunnen we lezen in Ezech. 13:17-23 : *“En gij, mensenkind, zet uw aangezicht tegen de dochteren uws volks, dewelke profeteren uit haar hart, en profeteer tegen haar; En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen, die kussens naaien voor alle okselen der armen, en maken hoofddeksels voor het hoofd van alle statuur, om de zielen te jagen! Zult gij de zielen Mijns volks jagen, en zult gij u*

*de zielen in het leven behouden? En zult gij Mij ontheiligen bij Mijn volk, voor handvullen van gerst, en voor stukken broods, om zielen te doden, die niet zouden sterven, en om zielen in het leven te behouden, die niet zouden leven, door uw liegen tot Mijn volk, dat de leugen hoort? Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan uw kussens, waarmede gij aldaar de zielen jaagt naar de bloemhoven, en Ik zal ze uit uw armen wegscheuren; en Ik zal die zielen losmaken, de zielen, die gij jaagt naar de bloemhoven. Daartoe zal Ik uw hoofddeksels scheuren, en Mijn volk uit uw hand redden, zodat zij niet meer in uw hand zullen zijn tot een jacht; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben. Omdat gijlieden het hart des rechtvaardigen door valsheid hebt bedroefd gemaakt, daar Ik hem geen smart aangedaan heb; en omdat gij de handen des goddelozen gesterkt hebt, opdat hij zich van zijn bozen weg niet afkeren zou, dat Ik hem in het leven behield; Daarom zult gij niet meer ijdelheid zien, noch waarzegging gebruiken; maar Ik zal Mijn volk uit uw hand redden, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.”*

Geliefde broeders en zusters, valse profeten willen ons laten afvallen van het geloof. Maar er zijn gelukkig ook veel waarachtige predikers en profeten. Predikers die in de Waarheid van het Woord van God staan. Zij die wél door de Heere God geroepen en uitgezonden zijn. Zij die wél de Woorden Gods spreken en de zielen juist de weg tot behoud en zaligheid achter Jezus aan willen tonen. Waarachtige predikers zijn innerlijk met ontferming bewogen over de zielen, om hen te behouden voor een eeuwig verderf. Zij hebben ook een kenmerk!

Hét kenmerk van de ware prediker en profeet is, dat hij een juiste blik heeft op de innerlijke, geestelijke gesteldheid en behoeften van de harten van de zielen waarvoor hij zorg draagt. Hij ziet de ware toestand van hun harten. Hij blikt niet op de uiterlijke omstandigheden van het volk, omdat omstandigheden als armoede, oorlogen of vervolgingen niet de grootste bedreiging zijn om voor eeuwig verloren te gaan. Neen, de grootste bedreiging om verloren te gaan is wél de innerlijke, geestelijke gesteldheid van het hart ten opzichte van de Heere Jezus Christus. Dit beseft de ware prediker of profeet terdege.

Laten we Jer. 23:21-22 eens lezen: *“Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd. Maar zo zij in Mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij Mijn volk Mijn woorden hebben doen horen, en zouden hen afgekeerd hebben van hun bozen weg, en van de boosheid hunner handelingen.”*

Geliefde broeders en zusters, ik wil benadrukken dat in principe álle uitspraken van predikers getoest moeten worden aan het Woord van God, omdat valse profetieën en valse leringen in principe altijd en overal zouden kunnen optreden. Met name moeten alle uitspraken met een profetisch karakter worden getoetst. Het fundament voor deze toetsing is de bijbel, het geopenbaarde Woord van God. Gefundeerd in haar niet-verdraaide woordbetekenis en in zijn gehele verband. Vertoeft u daarom veel in het Woord van God, maar wél met een biddend hart en onder de leiding van de Heilige Geest. De Here zegene u. Amen.

Tot slot wil ik u een beknopt overzicht van criteria geven om valse profeten te herkennen. Ik las deze in een artikel van Dr. Lothar Gassmann in Middernachtsroep. Deze criteria zijn niet persé integraal en uitsluitend op valse profeten van toepassing. Zij wijzen ook op valse leraren of apostelen. Reeds als er slechts één kenmerk van toepassing is, heeft men al te maken met een valse profeet of valse leraar, cq. valse profetie of valse lering.

- Zij voegen iets toe aan de bijbel of nemen er iets van weg (1 Cor. 4:6; 2 Joh. 1:9; Openb. 22:18-19);
- Zij bedenken leringen die in tegenspraak zijn met de ondubbelzinnige woordbetekenis en het totale verband van de bijbel (Gal. 1:6-9);
- Zij verloochenen het Zoonschap Gods van Jezus, Zijn zoenoffer aan het kruis en Zijn Opstanding (1 Joh. 2:22-23; 4:2-3; 2 Joh. 1:7; 2 Petr. 2:1; Jud. 4);
- Hun beweringen zijn een mengeling van waarheid en leugen om zoveel mogelijk mensen te misleiden (Joh. 8:44, 2 Cor. 11:14);

- Zij doen uitspraken over de toekomst en zeggen dan dat de Heer tot hen heeft gesproken in een droom, visioen of anderszins en hen dit of dat heeft geopenbaard (Jer. 23:25-27).
- Hun beloften zijn vaak in mooie woorden verpakt (Matt. 7:15), maar bevatten een vals evangelie van voorspoed, vrede, liefde, harmonie en tolerantie. Maar vaak geven zij juist ook overdreven voorstellingen van Gods gericht;
- Vaak spreken zij in de "Ik"-vorm: *"Ik, de Here, zeg u ... "*

Broeders en zusters, waakt en bidt.