

SATAN, DE IMITATOR (4) – valse christussen hjms

Geliefde broeders en zusters, in de volgende twee delen van de studie over de imitatie van de Drieënige God wil ik ingaan op valse christussen (deel 4) en valse profeten (deel 5). In de vorige studies zagen we dat Satan, omdat hij een onzichtbaar geestelijk schepsel is, vaak via mensen zijn verleidende pijlen afvuurt. De Antichrist (lees deel 2) en de Valse Profeet (lees deel 3), dé ultieme werktuigen van de duivel tijdens de Grote Verdrukking, zullen dan ook volledig bezeten mensen zijn, die onder enorme invloed van Satan zullen staan.

De bijbel spreekt vaak over mensen, die zich door de duivel laten gebruiken en oprechte mensen verleiden van het ware geloof in Christus. Zij worden betiteld als valse christussen (1 Joh. 2:18), valse profeten (2 Petr. 2:1; 1 Joh. 4:1), valse leraars (2 Petr. 2:1) en valse apostelen (2 Cor. 11:13). Het zijn mensen waarvan Rom. 16:18 het volgende zegt: *“Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoon-spreken (d.w.z. mooi praten) en prijzen (d.w.z. ophemelen) de harten der eenvoudigen.”* Het zijn mensen waarvan Hand. 20:29-30 zegt dat zij wolven zijn die de kudde van gelovigen niet willen sparen en die door verkeerde dingen te spreken hen willen laten afvallen.

Broeders en zusters, de Antichrist zal een valse christus zijn en het ultieme eindprodukt van een stroom van valse christussen die in de eindtijd worden geopenbaard. Het spreekt voor zich, dat het belangrijk voor ons is om hen te kunnen onderscheiden. Hoe kunnen valse christussen toch worden herkend?

De apostel Johannes spreekt in zijn zendbrieven over een heel belangrijk kenmerk van valse christussen en waaraan wij hen kunnen herkennen. Deze valse christussen loochenen namelijk de Zoon van God (én de Vader). Zij loochenen de openbaring, de geboorte, van God in het vlees (de vleeswording). Zij ontkennen dus dat God mens werd, ook al zeggen zij het misschien niet ronduit. Zij zullen proberen de Zoon van God, de Here Jezus, in Zijn vleeswording en kruisdood te bagatelliseren. Zij ontkennen het wonder van Zijn Opstanding uit de dood of plaatsen het in een zogenaamd “geestelijk” kader, d.w.z. zij proberen je wijs te maken dat Jezus niet l tterlijk maar geestelijk uit de dood zou zijn opgestaan.

Zij zullen ook proberen Jezus op  n lijn te plaatsen met bijvoorbeeld Boeddha of Gandhi of Krishna, namelijk allen zogenaamde geweldige geestelijke leiders in hun eigen tijd.

In de ogen van de valse christussen is Jezus slechts een symbool of mythe. Zij noemen Hem het Christussymbool en de Christusmythe. Maar Hij is in hun ogen niet de Gezalfde van God, d.w.z. de Christus, de Messias, de ware Zoon van God, de Heer der Heren of de Koning der Koningen, Die komen zal.

Daarom zullen deze valse christussen ook de dialoog met andere (heidense) godsdiensten zoeken en propageren. Zij zullen zoeken naar overeenkomsten tussen het christendom en de andere godsdiensten, opdat er uiteindelijk op basis van die overeenkomsten  n religie tot stand kan worden gebracht.

Johannes zei in 1 Joh. 2:18-23 met betrekking tot de herkenning van valse christussen het volgende: *“Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.”*

En in 1 Joh. 4:3 zei hij: *“En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.”*

Johannes zei dus een aantal belangrijke dingen:

- Allereerst zei hij in 1 Joh. 2:18, dat de komst van de Antichrist wordt vooraf gegaan door de aanwezigheid van zijn boze antichristelijke geest en de opkomst van vele antichristussen: *“Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.”*
Ook Jezus sprak in dit verband in Matt 24:3-5 over valse christussen (lees ook Luk. 21:8). Hij zei dat hét teken van de aanstaande en spoedige Wederkomst van Christus de opkomst van vele antichristussen zal zijn: *“En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.”*
- Valse christussen komen voort uit de gemeenschap van kinderen Gods, dus uit de Gemeente (1 Joh. 2:19). In Jud. 4 wordt dit bevestigd: *“Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.”*
Zij hebben het (ware) geloof in Jezus en de (ware) Gemeente Gods op enig moment verlaten. Zij hebben zich afgescheiden, omdat zij natuurlijke mensen zijn die de Geest van God niet hebben (Jud. 19).
- Valse christussen en de Antichrist loochenen, dat Jezus de Christus, de Messias, is. Dientengevolge verloochenen zij dus ook de Vader. Zij zullen spotters zijn van Jezus en de kinderen Gods. Zij zullen zeggen: *“Wat zijn jullie toch dom, dat jullie al die verhalen uit de bijbel letterlijk nemen. Dat moet je zien als een symbolisch verhaal. Jullie zijn gevaarlijke fundamentalisten”.* Leest u 1 Joh. 2:22,23; 4:3; Jud. 4,18-19; 2 Petr. 2:1-2; 1 Tim. 4:1-2.
- Valse christussen (en de Antichrist) kunnen slechts onder de zalving van de Heilige Geest worden herkend (1 Joh. 2:20,21). De aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven is dus absoluut noodzakelijk! Deze Heilige Geest wordt uitgestort door Jezus, de Zoon van God.
In de studie van de Israëlitische Tabernakel staat de eerste brief van Johannes overigens in het teken van het rode ramsvellenkleed dat het (aller)heiligdom bedekt. Dit rode kleed verwijst naar de Liefde Gods. Wat kinderen Gods dus met name nodig hebben om niet door de demonische antichristelijke geesten bevangen te worden, is een diepe liefde voor Jezus en de vervulling en zalving met de Heilige Geest, Die alle duisternis zal openbaren en alles zal onderscheiden. De Heilige Geest zal ons alles leren en ons in de Waarheid leiden en Hij zal ons Jezus volkomen openbaren (Joh. 16:13-15).

Geliefde broeders en zusters, laten wij waakzaam zijn en onze ogen en oren wijd open houden, opdat wij die valse christussen door de zalving en de leiding van de Heilige Geest tijdig zullen herkennen.

Maar er is nog een tweede kenmerk waaraan wij, onder leiding van de Heilige Geest, valse christussen ook kunnen ontmaskeren. Namelijk aan de tekenen en wonderen die zij doen.

Openb. 13 en 2 Thess. 2:9 spreken over bijzondere bovennatuurlijke tekenen en wonderen die de Antichrist zal verrichten, hoewel het wonderen van leugens zijn. Valse christussen zullen proberen om de mensen te verleiden met tekenen en wonderen. Desondanks moeten we hen niet geloven, want zij doen dit door satanische krachten. Jezus sprak hierover in Matt. 24:23-24: *“Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.”*

Waarom moeten we hen niet geloven?

Omdat de verleider zichzelf centraal heeft gesteld en niet náár de Heere Jezus Christus, de Zoon van God verwijst, maar naar en op zichzelf. Én omdat er maar één teken is, waaraan wij de ware Christus Jezus, kunnen herkennen, namelijk: de manier van Zijn Wederkomst! Nadat Hij bijna 2000 jaren geleden ten hemel is gevaren op de Olijfberg, zal Hij eens terugkomen. Maar Hij is nú nog steeds niet teruggekomen. Jezus kan daarom niet reeds hier of daar op aarde zijn in de gedaante van een verleider die zegt dat hij Christus is.

En hoe komt Jezus terug in Zijn Wederkomst?

Als Hij terugkomt, doet Hij dat zichtbaar voor iedereen op dezelfde manier waarop Hij eens ten hemel voer, namelijk op de wolken en op de Olijfberg. Alle ogen, alle mensen, zullen Hem zien wederkomen, ook zij die hem hebben doorstoken (Openb. 1:7). Hand. 1:9-12 zegt: *“En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.”* Leest u ook Zach. 14:4.

En Zijn Wederkomst zal zijn als in een bliksemflits. Matt. 24:25-30: *“Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; geloof het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.”*

Elke valse antichristus zal daarom door deze voor iedereen zichtbare, heerlijke, geweldige, maar ook vreselijke Wederkomst van Jezus in glorie en heerlijkheid ontmaskerd worden!

Broeders en zusters, welke wonderen die antichristussen en de Antichrist dus ook zullen verrichten – al valt er vuur uit de hemel, al staat men op uit de doden, al heeft men zelfs de kruislidtekens in de handen en voeten. Men is toch niet de ware Christus die moet worden aanbeden. Onze lieve en dierbare Jezus, onze Hemelbruidegom zullen wij pas herkennen, als Hij met grote macht en heerlijkheid met al de heiligen uit de hemel nederdaalt. Daarom, laten wij waakzaam zijn, alert, en staan op de wachttorens van onze gebeds- en aanbiddingslevens. Amen.