

## OP TWEE GEDACHTEN HINKEN – Dubbelhartigheid HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, wanneer wij uit genade tot bekering zijn gekomen, onze zonden hebben beleden en Jezus hebben aangenomen, dan is het van groot belang hoé wij Jezus hebben aangenomen. Er zijn geestelijke stromingen die leren, dat het voor ons voldoende is om Jezus als de grote Verlosser aan te nemen. Want dan zijn wij voor altijd gered. Het zou enkel slechts hierom gaan!

Maar in deze opvatting ligt een groot gevaar op de loer, namelijk dat wij uit gemakzucht het zo noodzakelijke leven in heiligmaking zullen missen. En wij allemaal leven na onze bekering nog steeds in het zwakke vlees. God heeft gezegd: *“Weest heilig, want Ik ben heilig!”* (1 Petr. 1:15-16). Heiligmaking houdt ons scherp, op onze quivive, volhardend en standvastig. Heiligmaking is bijzonder noodzakelijk. Niet alleen omdat satan alles op alles zal zetten om ons na onze bekering te doen laten vallen in zonden, maar ook omdat wij God nooit zullen aanschouwen als wij niet in heiligmaking leven (Hebr. 12:14).

Als wij in waarheid zijn wedergeboren, dan hebben we Jezus niet alleen aangenomen als onze Redder, maar we hebben ook besloten om Hem voortaan te volgen en te dienen. We hebben Hem dus ook aangenomen als onze Heer en Meester. We zullen voortaan naar Zijn Stem luisteren en Hem gehoorzamen en we zullen Hem voortaan dienen met alles wat in ons is. Immers, we hebben Hem nu lief met ons gehele hart, met al onze kracht en met ons gehele verstand.

Ook de opvolger van Mozes, Israëls geestelijke leider, hield het volk het grote belang van het maken van de juiste keuze voor. Mozes' opvolger was Jozua. Hij zou Israël het Beloofde Land binnenleiden. Jozua (in het Hebreeuws *“Jehosjoea”* – יהושוע, wat wil zeggen *“Jahweh redt”*) is een typebeeld van onze Redder, Jezus Christus. Jezus (in het Hebreeuws *“Jesjoea”* - ישועה) betekent eveneens *“Jahweh redt”*. Hij brengt ons in het ware Beloofde Land. Wat waren Jozua's woorden? Joz. 24:15 – *“Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amoriëten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!”*

Ook vandaag klinkt de stem van de Heilige Geest, broeders en zusters: *“Kiest vandaag wie u zult dienen.”* De Here Jezus of uw wellicht persoonlijke afgoden, zoals uw werk, uw hobbies, uw vakanties, uw huis, uw bankrekening, uw familie, etc. Vandaag klinkt de indringende stem van de Heilige Geest tot uw en tot mijn hart: *“Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, Zo verhardt uw harten niet,.....”* (Hebr. 3:7-8a).

Gelukkig koos Israël om de Heer te volgen en te dienen (Joz. 24:16-22). En het zal goed zijn als wij ook dezelfde juiste keuze maken.

Maar zijn wij na zo'n besluit nu gevrijwaard van moeilijkheden? Neen, want zoals ik hiervoor reeds opmerkte, zal satan alles doen om ons te laten vallen. Om ons lauw te maken, of om ons tot zonde te verleiden. Het maakt voor satan geen enkel verschil of wij voor Jezus hebben gekozen. De bijbel staat dan ook vol met gebeurtenissen, waarin Israël regelmatig afdwaalde van de Heer.

Wel is het voor de duivel soms moeilijk om ons, Gods kinderen, tot zonde te verleiden. Want omdat wij Jezus echt liefhebben, zijn wij alert en waakzaam om niet te zondigen. Daarom hanteert dikwijls satan een geliefde andere tactiek. Hij zal proberen om onze aandacht van de Heer af te leiden. Dat zal hij heel geraffineerd en geleidelijk aanpakken. Hij zal proberen ons zover te brengen, dat wij ons meer bekommeren om onze eigen toko, ons eigen huis, onze privacy, ons eigen hachje, onze hobbies, ons werk, onze zaken, onze vakanties, dan om de belangen van de Here Jezus Christus. Hij wil onze aandacht van Jezus afleiden door

te knabbelen aan onze intieme relatie met Hem, waardoor hij tevens onze aandacht afleidt van de opbouw van Gods Huis. Het Huis waarin Jezus woont, dat wil zeggen Zijn mystieke Lichaam, de Gemeente.

Dit was ook de klacht van de Here God jegens Israël, nadat het volk uit de Babylonische ballingschap was teruggekeerd naar hun land. Gods Huis, de tempel te Jeruzalem, lag in puin, doch de mensen bekommerden zich meer om hun eigen woningen. De prioriteit lag bij de opbouw van hun eigen huizen en niet bij de opbouw van Gods Huis.

Hagg. 1:2-4 – *“Alzo spreekt de HEERE der heirscharen zeggende: Dit volk zegt: De tijd is niet gekomen, de tijd, dat des HEEREN huis gebouwd worde. En het woord des HEEREN geschiedde door den dienst van den profeet Haggai, zeggende: Is het voor ulieden wel de tijd, dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn?”*

Weet u, broeders en zusters, wat er gebeurt als wij in ons geestelijke leven de prioriteit verkeerd leggen? Als de opbouw van het Lichaam van Christus, de Gemeente, voor ons minder belangrijk is dan eigen privé-zaken? Dan rust er geen volle zegen op de dingen die wij wél doen voor Jezus en de dingen die wij nog wél verrichten ter opbouw van de Gemeente. Hagg. 1:6 – *“Gij zaait veel, en gij brengt weinig in; gij eet, maar niet tot verzadiging; gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe; gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming, en wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorden buidel.”*

Als wij ons niet volledig toewijden aan Jezus en aan Zijn dienst, dan kunnen wij best nog wel het Evangelie zaaien. Doch dan is de opbrengst erg magertjes. Dan kunnen wij best nog wel eten van Gods Woord, maar dan ervaren wij toch niet de verzadiging van onze ziel. Dan ervaren we niet de écht warme omhulling van Jezus in ons leven. Dan ontvangen we zeker nog wel zegeningen in ons leven. Want Jezus is immers zó goed en gull! Maar dan glippen die zegeningen ongemerkt weer tussen onze vingers door.

Dan kan het best zelfs nog zo zijn, dat onze levens met allerlei activiteiten voor Gods Huis zijn gevuld. Maar de goede resultaten blijven uit. Er zijn geen goede, geestelijke vruchten. Hagg. 1:9-11 – *“Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig; en als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas Ik daarin. Waarom dat? spreekt de HEERE der heirscharen; om Mijns huizes wil, hetwelk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten. Want Ik heb een droogte geroepen over het land, en over de bergen, en over het koren, en over den most, en over de olie, en over hetgeen de aardbodem zou voortbrengen; ook over de mensen, en over de beesten, en over allen arbeid der handen.”*

Waarom geen overvloedige opbrengst van goede, geestelijke vruchten? Omdat God die zegen wegblaast en omdat Hij geestelijke droogte heeft toegelaten. En wat is de diepe, achterliggende oorzaak? Omdat wij ons wél bekommeren om ons eigen huis, om onze eigen zaken, maar niet om de opbouw van Gods Huis. Dat wil zeggen, wij houden ons hart buiten hetgeen wat we voor Hem doen. Want we lazten zojuist in Hagg. 1:9b – *“..... Waarom dat? spreekt de HEERE der heirscharen; om Mijns huizes wil, hetwelk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis.”* Daarom roept de Heer ons op: *“Stel uw hart op uw wegen.”* Dit riep Hij tot maar liefst vijfmaal toe (Hagg. 1:5,7; 2:16,19a,19b).

Zodra wij Jezus met ons hele hart gaan dienen en ons volledig aan Hem gaan toewijden, als wij ons met ons hart voor de opbouw van de Gemeente gaan inzetten, zal Hij ons vanaf die dag overvloedig gaan zegenen. Hagg. 2:20 – *“Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot den wijnstok, en den vijgeboom, en den granaatappelboom, en den olijfbom, die niet gedragen heeft, die zal Ik van dezen dag af zegenen.”*

Geliefde broeders en zusters, laten we niet langer op twee gedachten hinken. In het volgen en dienen van Jezus kunnen wij niet op twee paarden wedden. Ooit verweet de profeet Elia ditzelfde het volk Israël. 1 Kon. 18:21a – *“Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl*

*is, volgt hem na! .....” In gelijke zin verklaarde Jezus in Matt. 6:24 – “Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.”*

Als de Here God is, laten wij Hem dan met ons hele hart volgen. Als onze baan, ons geld, ons huis, onze hobby in feite de god van ons leven is, laten wij ons dan: a) óf grondig bekeren; b) óf volledig toewijden aan die valse god. Dit was de keuze die Jozua het volk Israël voorhield. Zie hiervoor.

Wat is er nodig voor herstel van ons geestelijk leven? Wat deed de profeet Elia?

1 Kon. 18:30 – *“Toen zeide Elia tot het ganse volk: Nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem; en hij heelde het altaar des HEEREN, dat verbroken was.”*

Elia herstelde het altaar. Het altaar dat bestemd was voor het brengen van een brandoffer aan God (vers 23-24). Dit betekent dat wij onze zonden en fouten aan God moeten belijden. Het betekent dat wij onszelf grondig bekeren en vergeving vragen voor onze lautheid. Voor het feit, dat wij niet ons gehele hart aan Hem hebben gegeven. Het betekent dat wij als het ware onszelf als een brandoffer op het altaar voor Gods Aangezicht leggen en dat we onszelf nu geheel aan Hem overgeven. Dit zal voor Hem aangenaam zijn. Dit zal Zijn hart vreugde brengen. Dan zal het Bloed van het ware Brandoffer, Jezus het Lam van God, ons hart reinigen en onze zonden wegwassen. En het vuur van de Heilige Geest zal het offer dat wij nu met ons hele hart aan Hem hebben gebracht volkomen verteren. 1 Kon. 18:38-39 – *“Toen viel het vuur des HEEREN, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!”*

Ja, geliefde broeders en zusters, alleen de Here is God. Laten we Hem met ons hart volgen en dienen. Want spoedig komt Hij terug op de wolken om u en mij naar de heerlijkheid van het hemelse Huis te brengen. En mocht dit naar onze smaak nog wat te lang duren, dan zal Hij toch overvloed aan zegen geven in onze dienstbaarheid. 1 Kon. 18:41 – *“Daarna zeide Elia tot Achab: Trek op, eet en drink; want er is een geruis van een overvloedigen regen.”* God wil ons overvloed geven! En wat is Zijn eerste zegen? Dat is de regen van Zijn Geest. Het eerste wat Jezus ons wil geven, is de volheid van de Heilige Geest. Omdat Hij weet, dat wij de Geest zó bijzonder nodig hebben in ons dienen. Want het is de Geest, Die alles wil leiden en tot stand brengen en goede vruchten voortbrengen.

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.