

HINDEREN VAN DE HEILIGE GEEST

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, er zijn onder Gods kinderen sommigen die snel hun oordeel klaar hebben met betrekking tot het Joodse volk: *“Zij hebben toch immers onze Heiland Jezus Christus verworpen?”* Dit zouden zij, dit zouden wij, niet moeten doen! En niet alleen omdat Gods Woord oproept om voor hen te bidden en hen te zegenen. Maar ook omdat wij van hetzelfde vlees zijn. Wij christenen verwerpen Jezus dan wel niet, maar soms verzetten wij ons door onze houding en onze gedragingen wel in meer of mindere mate tegen Zijn Plaatsvervanger op aarde, namelijk de Heilige Geest. Althans we hinderen Hem in het werk dat Hij wil doen! Ik wil in dit kader Rom. 10:2 met u lezen: *“Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.”*

Paulus zei hier, dat het Joodse volk ijverig God diende, maar dat zij hun verstand niet gebruikten. Hoezo niet gebruikten? Omdat zij in de predikingen in de synagogen dikwijls gehoord hadden, dat de Messias zou komen. En beslist hadden zij ook gehoord onder welke voorwaarden en omstandigheden en met welke tekenen Hij zou komen. Zij moesten ooit hebben gehoord, dat Hij zieken zou gaan genezen en mensen zou bevrijden (Jes. 61:1 e.v.). Maar zij focusten zich alleen maar op de bevrijding van de bezetters, de Romeinen. Gods Koninkrijk zagen zij alleen maar als een aards koninkrijk, terwijl het véél meer inhoudt. Zij wisten dat de Messias uit Bethlehem afkomstig zou zijn, maar in plaats van te onderzoeken of Jezus wellicht daar tóch vandaan kwam, verwierpen zij Hem op voorhand. Het Joodse volk was desondanks ijverig voor God. Zij hadden God best lief.

Ik denk dat Paulus, toen hij deze woorden opschreef, beslist heeft teruggedacht aan de tijd dat hij ijverig voor God werkte en meende God welgevallig te zijn door de Gemeente van kinderen Gods te vervolgen. Hij zei van zichzelf in Fil. 3:6 – *“Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.”* Beslist zal hij hebben teruggedacht aan het moment, dat hij (toen hij nog Saulus heette) samen met anderen de eerste martelaar Stéfanus stenigde. Leest u Hand. 7:58 en 8:1. Zou Paulus ook hebben teruggedacht aan de woorden van Stéfanus? Hoe deze zei: *“..... gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.”* (Hand. 7:51b), terwijl het Joodse volk toch ijverig God diende. Waarin weerstonden de Joden de Heilige Geest? Zij hinderden de Heilige Geest in Zijn taak om de mensen met Jezus bekend te maken.

Waarom gaf God ons het verstand? O.a. óók om Jezus te leren kennen! 1 Joh. 5:20 – *“Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.”*

Het Joodse volk gebruikte het verstand niet. En Stéfanus drong met zijn opmerking diep tot de kern door. Want daarmee acteerden zij tégen Gods Geest.

Ook in onze tijd is de Heilige Geest volop bezig om de mensen met Jezus bekend te maken. Om hen te overtuigen van zonden. Om hen te redden en te overtuigen dat Jezus de Zalig-maker is. De vraag vandaag luidt, of ik, of u, of wij, Hem daarbij wellicht soms hinderen. Om maar niet te spreken over wederstaan.

Het is belangrijk, dat wij met ons hart begrijpen, wat het betekent dat de Heilige Geest de Plaatsvervanger van Jezus op aarde is. Joh. 14:16-17 – *“En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.”*

Toen Jezus nog op aarde was, hadden alleen Zijn discipelen dagelijks gemeenschap met Hem. Andere mensen die op dat moment niet in Zijn directe nabijheid waren, ervoeren dat

niet. En hoe acteerde Jezus? Hij leidde Zijn discipelen, Hij gaf hen aanwijzingen, gaf hen bevelen, bemoedigde hen, vertroostte hen, leerde hen. En steeds was Hij vlakbij. Toen ging Jezus terug naar Zijn Vader op de dag van Hemelvaart. Wat een leegte moeten de discipelen toen hebben gevoeld. Maar Jezus zond de Heilige Geest in elk kind van God om een Helper, om een Vriend, een Trooster, om Zijn Plaatsvervanger te zijn. Dat betekent dat de Heilige Geest ons wil leiden en leren zoals Jezus Zijn discipelen. En de Heilige Geest is een échte Vriend, Helper, Trooster. Een echte vriend zal zich nooit opdringen. Als hij advies geeft, doet hij dat altijd op een bescheiden wijze, zonder te dwingen. Een echte vriend heeft niet veel woorden nodig om te troosten. Aanwezigheid is dan al voldoende. Ook biedt een vriend zonodig hulp aan, maar altijd op vriendelijke en bescheiden wijze. Zó is de Heilige Geest, broeders en zusters. Heeft u nooit Zijn zachte drang in uw hart gevoeld om iemand eens te bellen of op te zoeken of een kaartje te sturen of iets specifiek tegen iemand te zeggen? Hoe heeft u toen op Zijn stem gereageerd? Maar het is altijd zachte drang. Dit betekent dat wij, willen wij Zijn stem in ons leven verstaan, de geestelijke oren van ons hart heel goed te luisteren moeten leggen. Want als we niet positief reageren, zal de Heilige Geest Zich terugtrekken en weer zwijgen.

Vóórdát Jezus ten hemel voer, gaf Hij aan Zijn discipelen de opdracht om in Jeruzalem te wachten op de Belofte van God de Vader, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest (Luk. 24:48-49; Hand. 1:4-5). De context waarin Jezus dat zei, was het geven van getuigenis en het winnen van zielen. Hand. 1:8 – *“Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.”* Let u op het belangrijke voegwoordje “en”. Zeer zeker is het de taak van de Heilige Geest om ons in heiligmaking te leiden, zodat wij meer en meer het karakter en het Licht van Jezus gaan weerspiegelen en verspreiden. Maar Hij wil beslist het Licht in ons gebruiken om zielen te redden van een eeuwig verderf. Dát is Gods grote doel (2 Petr. 3:9). De kracht van de Heilige Geest is dan ook absoluut noodzakelijk om dat doel te verwezenlijken. Als wij bidden om de kracht van de Heilige Geest, terwijl de bereidheid om het Evangelie te verspreiden in ons helaas ontbreekt, zal Hij ons die volheid nog niet schenken (Efez. 6:15).

Wachten (zoals toen in Jeruzalem) op de uitstorting van de Heilige Geest wil niet zeggen, dat we in die periode werkeloos moeten blijven. Zeker kunnen wij God al gaan dienen! Want bij onze wedergeboorte is Gods Geest, de Geest der wedergeboorte, reeds in ons komen wonen. En in die tien dagen dat de discipelen in de opperzaal wachtten, werden onderlinge meningsverschillen opgeruimd en werd er zelfs ook iemand in een ambt aangesteld (Hand. 1:13-26; 2:1). Maar om het grote doel van God (getuigen) te verwezenlijken, is de doop met de Heilige Geest noodzakelijk. Want zoals Jezus zei, zal Deze ons met kracht toerusten.

Jezus' opdracht was te getuigen in de kracht van de Heilige Geest. En oh, broeders en zusters, wat faal ik toch regelmatig hierin! Ik bid, dat ik meer open zal staan voor Zijn zachte stem, zodat Hij mij, vol van Zijn kracht, gericht kan uitzenden. We zien dit principe in het boek Handelingen vanaf hoofdstuk 2 steeds weer terugkomen.

Onder druk van omstandigheden en aanwezig was de sterke Petrus een bang konijntje geworden, die zijn Heiland en Heer verloochende (Joh. 18:17-27), maar hij had Jezus oprecht lief en was bereid om Hem te gehoorzamen (Joh. 21:15-17). En daarom mocht ook Petrus de doop met de Heilige Geest ontvangen. Zodat de Heilige Geest hem naar plaatsen kon leiden, waar hij in eigen kracht nooit naar toe zou durven of willen gaan.

Joh. 21:18 – *“Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelf, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gordden, en brengen, waar gij niet wilt.”*

Wég was elke angst van Petrus na de doop met de Heilige Geest. Voortaan getuigde hij vrijmoedig (Hand. 2:14 e.v.). Gods Geest wilde met Petrus, en wil met ons, samenwerken om zielen te winnen. En soms zal dat tegen onze eigen wil ingaan. Soms zal het ten koste

van ons vlees gaan. Maar wie zich openstelt voor Hem, zal met Geesteskracht en met vrijmoedigheid worden aangedaan. Als we dan ook gericht het boek Handelingen onderzoeken, lees bijvoorbeeld Hand. 2-4, dan zien we dat steeds drie dingen samengaan: a. het getuigen en brengen van het Evangelie, b. volheid des Geestes en c. vrijmoedigheid.

Echter,.....als wij vrijmoedig in de volle kracht van de Heilige Geest van Jezus getuigen, zal ook de tegenstand komen. Dit tekent zich duidelijk af in de gebeurtenissen rond Stéfanus, één van de gekozen diakenen. Hand. 6:8-15 – *“En Stéfanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyrenéërs, en der Alexandrijnen, en dergenen, die van Cilicië en Azië waren, en twistten met Stéfanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak. Toen maakten zij mannen uit, die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk, en de ouderlingen en de Schriftgeleerden; en hem aanvallende grepen zij hem, en leidden hem voor den raad; En stelden valse getuigen, die zeiden: Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de Nazaréner, deze plaats zal verbreken, en dat Hij de zeden veranderen zal, die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.”*

Helaas zal vaak juist vanuit het volk van God tegenstand komen. Als gevolg van gebondenheid aan de wet of tengevolge van nijd en jalouzie. Het waren geen heidenen die Stéfanus stenigden. Neen, zijn beulen kwamen uit het midden van Gods volk.

Uit de toespraak die Stéfanus ter verdediging voor de Joodse Raad mocht houden, blijkt ook de reden waarom het Joodse volk steeds de ware dienstknechten van God had vervolgd (Hand. 7:52). Het kwam omdat zij zich inspanden voor een tempel, een Huis Gods, die met handen uit fysieke stenen was vervaardigd. Het geschil ging over de waarde van de stenen tempel. Maar God wil juist wonen in een Huis, een mystiek Lichaam gebouwd van levende stenen. Hand. 7:47-50 – *“En Salomo bouwde Hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt: De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste? Heeft niet Mijn hand al deze dingen gemaakt?”*

God wil wonen in het hart van elke levende steen. Hij wil wonen in harten van mensen. En dat doet Hij door middel van Zijn Heilige Geest. Wij zijn die levende stenen (Efez. 2:19-22; 1 Petr. 2:5). De Heilige Geest is op zoek naar zoveel mogelijk levende stenen en wil ons gebruiken om mee te helpen zoeken. Broeders en zusters, het gaat er niet om, dat ons houten of stenen kerkgebouw zo mooi mogelijk moet zijn en dat er fijne activiteiten plaatsvinden. Neen! Maar alles wat wij in, met, én buiten het kerkgebouw doen, moet gericht zijn op de opbouw van de geestelijke Tempel, het mystieke Lichaam van Jezus, bestaande uit levende stenen. En als wij hier niet aan meewerken, hinderen wij in feite de Heilige Geest, Die graag met ons wil samenwerken en ons wil leiden en gebruiken. Het is natuurlijk niet zo, dat wij Hem dan openlijk wederstaan, maar wel dat wij Hem hinderen.

Geliefde broeders en zusters, Gods Heilige Geest verlangt dat in onze gemeentes Zijn heerschappij wordt herkend en erkend. Als wij ons dan aan Hem overgeven, zal Hij ons leiden in de vrijheid des Geestes. Met als grote doel, het winnen van zielen voor Gods Koninkrijk. Maar Hij zal ons als een echte Vriend nooit daartoe dwingen.

Moge de tedere Liefde van de Heilige Geest u en mij deze week aanraken. Amen.