

HEILIGE GEEST (2) – wordt nu vervuld met de hñms

Geliefde broeders en zusters, ik wil u graag aan de hand van het Woord van God de absolute noodzaak om vervuld te worden met Gods Heilige Geest onder de aandacht brengen. En dan bedoel ik om niet slechts eenmaal met Zijn Geest vervuld te worden, maar om óók vervuld te blijven. Deze boodschap is daarom voor ieder kind van God bestemd. Niet alleen voor hen die nog niet vervuld zijn, maar ook voor de reeds vervulden. Want het heeft geen zin om eens een keertje door de Geest vervuld te zijn geweest, maar nu niet meer. Het heeft ook geen zin, dat wij alleen maar eens per maand vervuld zijn. Neen, wij moeten voortdurend vol worden van Gods Heilige Geest. Dán zal Hij ons kunnen gebruiken in Zijn wijngaard. De Heilige Geest is in het Grieks de “*Parakletos*”, d.w.z. dat Hij de Helper (dus ook de Trooster, Ondersteuner, Pleiter en Verdediger) is, Die aan onze zijde staat. De Heilige Geest is speciaal ten behoeve van ons, kinderen Gods, naar de aarde gezonden. Als u de betekenis van dit woord Parakletos goed op uzelf in laat werken en u bedenkt dat God het nodig achtte dat de Heilige Geest ons zal helpen, dan wordt het duidelijk dat wij beslist niet zonder Hem kunnen in ons geestelijke leven. Zeker niet, als wij een definitieve beslissing voor onze Heiland Jezus Christus hebben genomen om Hem te dienen, omdat wij door Hem van het eeuwige verderf werden gered.

Geliefde broeders en zusters, er staan in het Woord vele bijzondere waarheden over die wonderbare Heilige Geest, Die popelt om ons bij te staan in ons geestelijk leven. Hij popelt om ons met goddelijke kracht aan te doen, opdat wij vruchtbaar voor Jezus worden. Enkele van deze waarheden wil ik nu kort memoreren. Ik zal mij daarbij onthouden van al teveel commentaar, opdat de Heilige Geest vanuit deze schriftgedeelten tenvolle tot u kan spreken. Broeders en zusters, opent u nu uw biddend hart voor Hem en nodigt u Hem uit.

1. De Heilige Geest is degene, Die ons in de Waarheid van het Woord van God leidt. Wilt u niet het risico lopen om eens op geestelijke dwaalwegen uit te komen, dan móét u vervuld worden met de Heilige Geest.

Joh. 14:16-17 – *“En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij U blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.”*

Joh. 14:26 – *“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.”*

Joh. 15:26 – *“Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.”*

Joh. 16:13 – *“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.”*

2. Jezus gaf Zélf de opdracht aan de discipelen om in Jeruzalem te blijven, tótdat zij zouden worden aangedaan met kracht uit de hoogte, d.w.z. met de Heilige Geest. M.a.w. er is een bijbelse noodzaak om éérst vervuld te worden en dán te gaan werken voor Hem.

Luk. 24:49 – *“En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.”*

Het woordje “blijven” komt van het Griekse “kath’izo” en betekent “gaan zitten”. Het benadrukt Jezus’ opdracht aan ons, namelijk: *“Ga zitten en wacht op de vervulling met de Heilige Geest, want Zijn kracht zul je zéker nodig hebben om voor Mij te werken.”* Dat wil echter niet zeggen, dat u ná uw bekering helemaal niets voor Hem mag doen als u nog niet vervuld bent met Zijn Geest, zelfs niet de kerkzaal vegen. Natuurlijk niet, maar het toont wél dat Jezus het belangrijk vindt, dat u zo spoedig mogelijk wordt vervuld en wordt aangedaan met de kracht uit de hoogte, in het bijzonder als u zielen voor Jezus wilt winnen. Zoals Apollos, die alleen iets wist van de doop der bekering van Johannes de Doper. Hij wist nog niets van de waterdoop der gehoorzaamheid en de doop met de Heilige Geest. Desondanks sprak hij vurig van geest over Jezus, d.w.z. hij was vurig met zijn menselijke geest. Maar Aquila en Priscilla legden hem Gods weg nauwgezet uit. En ik ben ervan overtuigd dat hij daarna met Gods Heilige Geest werd vervuld, want uit het Woord blijkt dat hij een medewerker van Paulus en een groot dienstknecht van God werd (Hand. 19:1-6; 1 Cor. 3:3-6; 4:6).

Hand. 18:24-28 – *“En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de Schriften. Deze was in den weg des Heeren onderwezen; en vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren, wetende alleenlijk den doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit. En als hij wilde naar Achaje reizen, de broeders, hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden; welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen, die geloofden door de genade. Want hij overtuigde de Joden met groten ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften, dat Jezus de Christus was.”*

3. Uit het boek Handelingen blijkt duidelijk Gods ultieme wil, dat zodrá de mensen Jezus hebben aangenomen, zij meteen met de Heilige Geest moeten worden vervuld.

Hand. 8:14-17 – *“Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het Woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes; Dewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.) Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest. “*

Hand. 10:44-46 – *“Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden. En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken*”

Hand. 19:1-6 – *“En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisde hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.”*

4. Jezus zei eens tegen de Samaritaanse vrouw, dat als zij geweten had wat de gave Gods was (m.a.w. wát de vervulling met de Heilige Geest was en Wie de Heilige Geest was), dan zou zij begeerd hebben om te ontvangen. En vervolgens zei Jezus, dat als men van het levende water van de Heilige Geest drinkt, dat dan de dorst tot in de eeuwigheid zal

worden geleest. Broeders en zusters, indien wij ons écht zouden realiseren, Wie die Heilige Geest van God wérkelijk is, en wat Hij in ons leven tot stand kan brengen, dan zouden wij álles op álles zetten om vervuld te worden.

Joh. 4:10 en 14 – *“Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods (d.w.z. de Heilige Geest) kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.”*

Wat is eigenlijk begeren? “Begeren” is *“een sterk en hevig verlangen, een smeken van het innerlijke, een dorsten naar.”* Als er zulk een begeerte naar de vervulling met Gods Geest in ons hart aanwezig is, dan zal Jezus de Heilige Geest in ons uitstorten. Dat zegt dit schrift-gedeelte. Waarom zijn we dan nog steeds zo droog en zo dor? Omdat we ons niet realiseren, Wié de Heilige Geest werkelijk is, waardoor onze begeerte eigenlijk niet zo groot is. Broeders en zusters, Hij is de derde Persoon van de heilige, Drie-enige God, dus Hij is God Zelf. Hij is de Helper als wij in nood zijn of hulp nodig hebben. Hij is de Trooster als wij verdriet hebben. Hij is de Pleiter, Die ons verdedigt. Hij is Degene, Die ons kracht geeft om vruchtbaar voor Jezus te werken. Beseft u nu, hoé wij als zwakke en arme mensen Hem nodig hebben?

Het woordje *“levend”* is hier gebruikt als bijvoeglijk naamwoord van “water” dat een schaduw-beeld van de Heilige Geest is. Het komt van het Griekse “zao” en betekent *“levenskracht in zichzelf hebben en op de ziel uitoefenen”*, maar óók *“in volle kracht en bloei zijn, fris, sterk, daadkrachtig, actief, krachtig, doeltreffend”*. Ja, broeders en zusters, dat is werkelijk hetgeen de Heilige Geest in ons uitwerkt, namelijk levenskracht en daadkracht.

Joh. 7:37-39 – *“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”*

Als wij begeren en écht naar Hem dorsten, dan zal Hij ons de Heilige Geest schenken!

5. Jezus maakte Zijn discipelen duidelijk, dat Hij de Bron van Vreugde is. En zodra Hij van hen zou worden weggenomen, dan zou die Bron van Vreugde niet meer in hun midden zijn. En dat zou dan een treurige periode voor hen zijn. Maar dan zou Hij, zoals we reeds hebben gelezen in Joh. 14:16-17, een andere Trooster zenden, de Heilige Geest, die hen steeds op Hem, de Bron van Vreugde zou wijzen. En die Heilige Geest zou hun harten vervullen met grote blijdschap.

Matt. 9:14-17 – *“Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeën veel, en Uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruijloftskinderen treuren, zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap ongevold (d.w.z. nieuw en onbewerkt) laken op een oud kleed; want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur. Noch doet men nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo bersten de leder zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe leder zakken, en beide te zamen worden behouden.”*

Jezus zegt dat, zoláng Hij er nog is, er vreugde is. Maar de periode dat Hij er niet meer zou zijn, verbindt Hij met de uitstorting van de Heilige Geest, die nieuwe vreugdewijn voor het hart. Jezus bereidde Zijn discipelen er op voor, dat Hij hen een andere Trooster, de Heilige Geest, zou sturen. Hierover hebben we al gelezen in Joh. 14,15 en 16. De periode dat Jezus er niet is, is eigenlijk een periode van droefheid. En daarom moeten wij alles op alles zetten om vervuld te worden, want dan zal de grote blijdschap van Gods Geest ons hart vervullen.

Joh. 3:29 – *“Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden.”*

De vriend van de bruidegom speelde een heel belangrijke rol bij huwelijksplechtigheden in het oude Israël. Vaak leidde hij de onderhandelingen tussen de bruidegom en de bruid om tot een huwelijk te komen. En op het moment van de eerste ontmoeting tussen bruid en bruidegom stond hij net buiten de deur, om te horen hoe verheugd de bruidegom was over zijn bruid en om de eerste woorden van liefde tussen beiden te horen. Broeders en zusters, die vriend kan niemand anders zijn dan de Heilige Geest. En de Heilige Geest is zó blij om Jezus en Zijn Woord. En de Heilige Geest wil niets liever, dan dat ook wij die blijdschap in ons hart ontvangen.

1 Pet. 1:8 – *“Denwelken (d.i. Jezus) gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;”*

De heerlijke vreugde waarover Petrus spreekt, is de vreugde die de Heilige Geest in ons hart geeft.

Geliefde broeders en zusters, wilt u óók die vreugde ontvangen? Dan moet u vervuld worden met de Heilige Geest. Indien u al uw zonden aan Jezus hebt beleden, dan mag u in diepe ootmoed aan Zijn voeten komen en Hem vragen om u Zijn Heilige Geest in het hart te schenken. Weest u volhardend in het bidden en smeken (Hand. 1:13), in het zoeken en kloppen op de Deur van Gods hart, tótdat u die geweldige Trooster in het hart zult mogen ontvangen. Dan zal Hij u op de Weg der Waarheid leiden, totdat u onze geliefde Heiland Jezus Christus van aangezicht tot aangezicht mag ontmoeten.

Amen.