

## HET BLOED

### HJM Sales, 28-01-2018

Geliefde broeders en zusters, onze redding ligt in het geloof in het Offer van Jezus aan het kruis. Een Offer waarbij Zijn Bloed werd vergoten tot reining van onze zonden en daarmee onze rechtvaardigmaking! Daarom houden wij van Jezus. Daarom willen wij dicht bij Hem zijn en een innige relatie met Hem onderhouden. De reden waarom juist Zijn Bloed vergoten moest worden en juist Zijn Bloed redding en rechtvaardiging voor God mogelijk maakt, is het onderwerp van deze prediking. Het geeft ons een blik op Gods Liefde en Wijsheid.

Het eerste mensenpaar Adam en Eva was God helaas ongehoorzaam, waardoor de zonde als dodelijk gif in de mens kwam. Adam, hoewel geschapen naar beeld en gelijkenis van God, was uit aarde gemaakt tot een levende ziel (en Eva uit hem). De bijbel zegt daarom dat hij aards was. Adam, de eerste mens was aards. Ook zijn vrouw Eva was aards. In bijbelse taal: zij waren vleeselijk. Daarom bezweken zij voor de verleiding van satan, de slang. Want het vlees is zwak (Matth. 26:41; Mark. 14:38). Adam en Eva vielen in zonde, waardoor hun ziel werd gecorrumpeerd en verontreinigd en ook hun bloed, want de ziel zit in het bloed. Met als gevolg een onmiddellijke geestelijke dood en (hoewel niet onmiddellijk) een lichamelijke dood, alsmede een vloek over de aarde en de verbanning uit Gods nabijheid (Gen. 2:17; 3:16 e.v.). Gods Woord zegt dat de zondaar moet sterven voor zijn zonde!

Daarom zit het herstel van de mens, beter gezegd zijn totale vernieuwing, juist ook in het bloed. De bijbel zegt dan ook, dat het het bloed is, dat voor de zonden verzoening zal doen. Lev. 17:11 – *“Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.”*

Alle nakomelingen van Adam en Eva hebben door de zondeval een zelfde, nu geestelijk onreine, zondige ziel ontvangen. Dus van hun gemeenschappelijke voorouders! Ook zij zijn geestelijk dood. Satan was er in geslaagd om Adam en Eva niet alleen te verontreinigen, maar ook alle uit hen geboren nakomelingen erfelijk te corrumperen. In Adam sterven allen! De vloek die over Adam en Eva kwam, rust ook op hen. Adam was uit de aarde, dus aards, en zoals de aardse Adam was, zo ook zijn nakomelingen, de aardsen. Net als Adam zondig! En net als Adam moeten zij sterven! 1 Cor. 15:22a,47a,48a – *“Want gelijk zij allen in Adam sterven,..... De eerste mens is uit de aarde, aards; ..... Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen;”*

Maar prijst God, dat Hij uit Liefde de gevallen mens wilde herstellen. En dat herstel moest juist via het bloed gaan. Omdat de ziel van de mens in zijn bloed zit en dat bloed verontreinigd was! Maar het herstel moest óók die dode geest, waarmee de mens nu automatisch werd geboren, betreffen. God vond ons herstel in Zijn Zoon. Spr. 8:22-27,30,35 – *“De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water; Aler de bergen ingevestigd waren, voor de heuvelen was Ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld. Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; ..... Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermaken, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; ..... Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.”*

God wilde in Zijn Wijsheid, dat Zijn eigen Zoon Zich voor ons zou opofferen. Want de onbuigzaamheid van Zijn Wet had aangetoond, dat niemand de Wet kon volbrengen en dus worden gerechtvaardigd, zodat de mens absoluut een genadige Redder nodig had. En Jezus was bereid die Redder te zijn. Hebr. 10:5-7 – *“Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slacht-offer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; Brandofferen*

*en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!"*

God besloot de mens te redden middels Zijn Zoon. Hij zou Gods Offerlam worden. Jezus zou als Mens moeten worden geboren op aarde in het gezin van Maria en Jozef, zónder zonde moeten opgroeien en als een voor God acceptabel Offer moeten sterven voor de zonden van de mensen. Maria moest dus zwanger worden van Jezus. Maar aan de bevruchting mochten Jozef noch Maria deel hebben. Dat kón ook niet, want hun bloed was niet zuiver meer als nakomelingen van de eerste Adam. De Heilige Geest plantte Gods Zoon Jezus rechtstreeks uit de hemel als Vrucht in Maria's baarmoeder. Het was een Vrucht met niet gecorrumpeerd, goddelijk rein, zuiver en heilig Bloed. NB, pas recent hebben wetenschappers ontdekt, dat bij een zwangerschap het bloed van de moeder niét door het lichaampje van de ongeboren baby gaat. De moederkoek dient voor de levering van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Luk. 1:31,32a,35 – *"En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; ..... En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwten; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden."* Lees ook Jes. 7:14; 9:5.

Broeders en zusters, de evangeliën staan vol voorbeelden van Jezus' wandel op aarde: hoe Hij vol ontferming, wijsheid en genade was en mensen hielp en van hun ziekten genas. Wat zegt de bijbel over Zijn wandel als het gaat om zonde? Zijn Bloed moest immers rein blijven!

*"Jezus kende geen zonde"* zei de apostel Paulus (2 Cor. 5:21). *"In Hem was geen zonde"* zei Zijn discipel Johannes (1 Joh. 3:5). De discipel Petrus zei *"Jezus heeft nooit zonden gedaan"* (1 Petr. 2: 22). De verrader Judas riep uit: *"Ik heb onschuldig Bloed verraden"* (Matth. 27:4). De hoofdman van de soldaten die Jezus hadden gekruisigd, zei onder het kruis: *"Waarlijk Deze was Gods Zoon"* (Matth. 27:54). De stadhouder Pilatus die het oordeel uitsprak, zei: *"Ik ben onschuldig aan het Bloed van deze Rechtvaardige"* (Matth. 27:24). Pilatus' vrouw waarschuwde hem: *"Heb toch niet te doen met deze Rechtvaardige"* (Matth. 27:19). En ook de overpriesters, schriftgeleerden en farizeeërs die letten op de naleving van de Wet, vonden geen enkele overtreding bij Jezus (Matth. 26:59). Jezus vervulde de Wet geheel!

Zo ging Jezus, Gods Lam, vijf dagen voor het Pascha naar Jeruzalem (Joh. 12:1,12), m.n. naar het tempelplein, om Zichzelf daar als het ware ten toon te stellen. Vier dagen lang werd Jezus door schriftgeleerden en farizeeërs ondervraagd, want Hij stierf de dag voor Pascha. Zij vonden geen enkele fout bij Jezus en dus veroordeelden zij Hem op grond van valse beschuldigingen ter dood. Idem moest ook het lam, dat de vader in elk Israëlitisch huis, vlak voor de bevrijding uit Egypte's slavernij op de tiende van de maand Nissan moest kopen, perfect zijn. Daarna moest het vier dagen, zo leert de Joodse traditie, op gebreken worden geïnspecteerd. Ex. 12:5-6 – *"Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden."* Zo ook later in de tabernakeldienst. Als iemand een brandoffer, bijvoorbeeld een lam, wilde offeren voor zijn zonden, inspecteerde de priester het lam. Niet de zondaar. Het lam moest perfect zijn. Daarna legde de zondaar zijn hand op het hoofd van het lam. Hij droeg zijn zonden over op het lam en ontving in ruil diens onberispelijkheid en ging gerechtvaardigd naar huis (Lev. 1).

Jezus was onberispelijk en had volmaakt gewandeld zonder één enkele zonde te hebben begaan. Zijn Bloed was rein en heilig. Jezus was volkomen geschikt om als Gods Offerlam te dienen. Als God zijnde, was Zijn Bloed goddelijk en ook door Zijn perfecte levenswandel bewezen smetteloos rein te zijn. Perfect geschikt om onze zonden weg te wassen. En Zijn Bloed was ook na Zijn dood krachtig werkend. Óók dit zegt de Bijbel! Het bloed van mensen,

zoals van de vermoorde Abel, roept om wraak (Gen. 4:10), maar Jezus' Bloed spreekt van vergeving en verzoening. Daarom ook heeft Jezus' Bloed álles in de hemel gereinigd. Zijn Bloed waste elke aanklacht tegen ons en elke schuld van ons daar weg. De schuldbrief met aanklacht tegen onze levens werd immers aan het kruis genageld, nadat Jezus alle zonden die wij hebben begaan op Zich had genomen en de straf daarvoor had ondergaan.

Col. 2:13-15 – *“En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende; En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd.”* Daar in de hemel is Hij nu de Hogepriester, Die steeds voor ons bidt en ons volkomen kan zaligmaken (Hebr. 7:25).

Onder het Oude Verbond van de Wet verteerde Gods oordeel over Israël's zonden het offer compleet. Gods vuur verteerde zelfs de stenen van het altaar (1 Kon. 18). Maar onder het Nieuwe Verbond van Genade is het Offer van Jezus gróter dan Gods oordeel. God spaarde Jezus niet, zoals sommigen denken, om Hem te redden en uit de dood op te wekken. Integendeel! God spaarde Jezus juist niet. Maar Jezus' Offer was gróter dan Gods oordeel, omdat Zijn Offer volmaakt was. Jezus absorbeerde in Zijn onberispelijke, reine, volkomen onschuldige Ziel en Lichaam álle smerige zonden en ziekten van de héle mensheid uit het hele bestaan van de aarde. Dat was naar Gods wil! Daardoor werd Jezus als het ware een Magneet, die Gods vurige toorn en oordeel aantrok. Dáárom werd Zijn Lichaam kapot geselsd. Daarom werd Jezus kapot gebeukt. Hij werd tot op het bot bespot, vernederd en bespuwd. Hij werd zelfs de personificatie van Gods vloek over de wereld en de mensheid. Gal. 3:13 – *“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”* Jezus werd tot een vloek gemaakt, toen Hij onze zonden op Zich nam. De doornenkroon van die vloek werd diep in Zijn Hoofd gedrukt. Gods vurige toorn kwam vól op Jezus terecht. Wij verdienen die vloek! Niet Jezus! Maar daardoor heeft Hij ons die geloven, kunnen verlossen van de vloek van Gods Wet, welke zegt dat de zondaar moet sterven. Door Zijn Offer voor onze zondes Schuld, worden wij die geloven gerechtvaardigd en gered. Een zegen die wij niet verdienen. En Jezus maakte ons zelfs tot Gods eigen kinderen (Joh. 1:12; Rom. 8:15). Hij betaalde de volle prijs voor álle mensen, omdat Zijn Bloed volmaakt onschuldig was. Toen na zes uren hangende aan het kruis in vreselijk lijden eindelijk Gods oordeel voltrokken was, riep Hij uit: *“Het is volbracht”*, in het Grieks *“tetelestai”*, d.w.z. *“voltooid”*, en *“de schuld is betaald”*. Jezus kon zeggen *“Vader, in Uw handen beveel ik Mijn Geest”*. Toen boog Hij Zijn Hoofd en legde Zélf Zijn leven af. Door onze zonden kwam Jezus terecht in het dodenrijk, maar Hij richtte Zich op en ontnam satan de sleutels van dood en dodenrijk (Efez. 4:8-9; Openb. 1:18). En toen Hij de overwinning had behaald, verrees Hij uit de dood. Ja, onder de Wet is Gods oordeel groter dan het offer, maar onder het Nieuwe Verbond is Jezus' Offer groter dan het oordeel. En daarom kan Hij ons volkomen verlossen en eeuwig leven geven.

Voor hun verlossing uit Egypte's slavernij, zei God tegen Israël's vaders: *“Slacht een lam en strijk het bloed aan de deurpost. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan”* (Ex. 12:6-13). De doodsengel zou die nacht voorbij gaan, als hij het verse bloed van een onschuldig, onberispelijk lam zag. Egyptenaren die het bloed niet aan de deurposten streken, werden getroffen door de doodsengel. Hun eerstgeborenen stierven! Dat overkwam ook ongelovige Israëlieten. Twijfelaars echter die uit voorzorg en voor de zekerheid toch maar het bloed toepasten, werden niet door de vloek getroffen. Want God had immers gezegd: *“Als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij.”* Ook slaven van zonde, hetgeen wij állen waren, hebben een zelfde genadige Redder nodig. Jezus! Wie verdrinkt, heeft een redder nodig. Niet iemand die lacht en zegt: *“Jij had moeten leren zwemmen.”* Of: *“Weet je wat, hier is een instructieboek.”* Een redder springt in het water en helpt. Maar op het juiste moment. Pas als de drenkeling zich aan Jezus, de Redder, overgeeft, kan hij worden gered.

Omdat Jezus' Bloed zo goddelijk rein, smetteloos en zondeloos is, kan Hij volmaakt voor zondaren verzoening doen. Bij het kruis vond nl. die kostbare ruil plaats waarover ik al sprak. Jezus kreeg onze walgelijke zonden en hopeloosheid. Wij Zijn volmaakte gerechtigheid. Onze ellende werd geruild tegen Zijn rijkdom. En nu hebben we voortaan vrede met God (Rom. 5:1). Nu ontvangen wij overvloedige zegeningen. En nu zijn de hemelpoorten voor ons open. Geopend voor allen die Jezus aannemen en in Hem geloven. Geopend omdat wij door ons geloof gerechtvaardigd zijn (Jes. 26:2). Begrijpt u nu waarom zij die écht wedergeboren zijn zo verlangen naar Jezus? Verlangen naar een innige relatie en dicht bij Hem te zijn?

Jezus heeft ook onze automatische geboorte als zondige nakomelingen uit de eerste Adam hersteld. De bijbel noemt Jezus de Laatste Adam. Nu zijn wij wederom geboren uit Jezus en daarmee échte kinderen Gods geworden! Hij heeft niet alleen onze zonden gereinigd, maar ons ook tot heilige, hemelse kinderen van God gemaakt. 1 Cor. 15: 45,47-49 – *“Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.....De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.”* 2 Cor. 5:17 – *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”*

Geliefde broeders en zusters, denk toch niet dat uw zonden te groot zijn voor vergeving. Ik dacht ooit, dat niet vrijmoedig getuigen over Jezus, ja, zeg maar Hem verloochenen, een te grote, vreselijk zonde is, omdat Jezus een loochenaar voor Zijn Vader zal loochenen (Matth. 10:33). Dit is zeker zonde, maar ik denk dat Jezus hier de ongelovige bedoelt, die loochent dat Jezus bestaat en God is. Want Petrus verloochende Hem tot driemaal toe onder ede en zelfvervloeking. Maar Jezus vergaf Hem. In Mark. 16:7 zei de engel tegen de vrouwen bij het graf, dat Jezus was opgestaan en dat zij tegen Zijn discipelen én óók tegen Petrus moesten zeggen om naar Galiléa te gaan, waar zij Jezus zouden zien. Jezus had Petrus niet afgeschreven. En 1 Cor. 15:5 leest, dat Jezus speciaal aan Petrus was verschenen. Dat was een privé-ontmoeting waarover in de bijbel verder niets staat. Maar Petrus was zo vol zelfverwijt, verdriet en berouw, dat hij zijn oude beroep van visser toch weer opnam. Doch na een nacht vissen zonder vangst stond Jezus daar aan de oever van het meer met een gereed staande maaltijd van brood en vis. En Hij herstelde Petrus volkomen. Jezus accepteerde Petrus, hoewel deze Hem slechts met vriendschappelijke liefde (Gr. *filéo*) kon liefhebben in plaats van met volmaakte liefde (Gr. *achapé*). En Jezus vertrouwde aan hem het hoeden en weiden van de schapen toe. Onbegrijpelijk grote Liefde!

Moge Jezus, onze Redder, u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.