

## JEZUS, ONZE STERKE HELD

### HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in de bijbel staat in het boek Jesaja, hoofdstuk 9, vers 5, geschreven dat Gods Zoon Jezus Christus een Sterke God is. Dat is één van Zijn Namen. In de oorspronkelijke Hebreeuwse taal staat daar geschreven dat Hij “*El Gibbor*” is, hetgeen betekent dat Hij een God is, Die een sterke Held is: “*Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;*” (onderstreept door mij!)

Ja, Jezus Christus is onze sterke, machtige Held. Want Hij Die God is en in de hemel woont, verliet Zijn geweldige, hoge positie als Heerser over hemel en aarde om als mens op de aarde geboren te worden. En dat deed Hij voor ons! Omdat Hij zoveel van ons hield (en dat nog steeds!) en ons wilde verlossen van de slavernij van zonde. Jezus hield Zich niet vast aan Zijn onmetelijke rijkdommen, maar vernederde Zichzelf door mens te worden en zelfs een dienstknecht. Hij werd onze dienstknecht, want Hij had de taak op Zich genomen om ons te verlossen van het eeuwige verderf. En om deze taak te volbrengen moest Hij onze zonden op Zich nemen en vervolgens ook nog de straf! Namelijk de doodstraf! Jezus werd voor ons geëxecuteerd op het kruis van Golgotha. Maar daar overwon Hij de duivel. Daarom is Jezus mijn sterke Held!

Filippenzen, hoofdstuk 2, de verzen 7-9 (Leidse Vertaling): “*maar Zichzelf (HJMS, het gaat hier over Jezus) ontdeed van de heerlijkheid, door een knechtsgestalte aan te nemen en uiterlijk aan een mens gelijk te worden. In de gedaante van een mens aangetroffen, vernederde Hij Zich en werd gehoorzaam tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft God Hem zeer verhoogd en Hem den Naam die hoger dan alle namen is gegeven;*”

Jezus is een Held! Er wordt in de bijbel nog over een andere held gesproken. Ik bedoel nu Simson. Simson werd door zijn volk, het volk van Israël, ook als een held beschouwd. Want hij werd door God aangewezen om Israël te verlossen van de vijand, namelijk van de Filistijnen, die voortdurend Israël belaagden. En omdat God hem hielp, boekte Simson dan ook regelmatig grote overwinningen. God vervulde Hem met de ontzagwekkende kracht van Zijn Heilige Geest. Een van die overwinningen behaalde hij in Gaza. Dit kunnen we lezen in het boek Richteren, hoofdstuk 16, de verzen 2-3 (Leidse Vertaling): “*Toen men den inwoners van Gaza mededeelde: Simson is in de stad gekomen, omsingelden zij hem en loerden op hem in de stadspoort; maar den gansen nacht deden zij niets, denkende: Bij het aanbreken van den morgen zullen wij hem doden. Maar Simson bleef tot middernacht te bed, stond toen op, vatte de deuren en de beide posten der stadspoort, rukte ze met grendel en al los, legde ze op zijn schouder en bracht ze op den top van den berg die voor Hebron ligt.*”

Kunt u zich voorstellen over welke geweldige, bovennatuurlijke krachten Simson moet hebben beschikt? Toen de Filistijnse bewoners van Gaza hem een hinderlaag hadden gelegd, rukte hij de loodzware, metershoge en metersbrede stadspoorten met deurposten, grendels en al los uit hun funderingen, nam het geheel op zijn schouders en droeg het notabene bergopwaarts naar een bergtop in de buurt. Dit is menselijkerwijs onmogelijk. Maar het werd mogelijk door Gods genade. Omdat God Israël wilde verlossen en daartoe Simson wilde gebruiken, vulde Hij hem met de kracht van Zijn Geest.

Simson was in Israëls ogen een held, maar ook een bijzonder zwak mens. Want in vers 1 staat er geschreven waarom hij in Gaza was. Hij legde daar namelijk een hoerenbezoek af.

Maar Jezus is een Held zonder zwakheden. De bijbel zegt dat er geen enkele fout aan Hem kleefde en dat Hij geen enkele zonde heeft gedaan. Dat was ook de voorwaarde om Zijn

taak goed te kunnen volbrengen. Hoe zou Hij immers de mensen kunnen verlossen van hun zondeslavernij en hun straf in het eeuwige verderf als Hij Zelf een zondaar zou zijn geweest?

Neen, prijst God! Jezus bleef Zijn hele leven zonder zonden en daarom kon Hij onze zonden, ons verdriet en onze smarten op Zich nemen. Daarom kon Hij onze straf dragen op het kruishout van Golgotha. Daarom kon Hij de grote overwinning over al de demonische machten behalen. Hallelujah!

Toen Jezus was gestorven, dacht de vijand satan dat hij had overwonnen. Maar zo was het niet! Jezus werd na Zijn overlijden begraven. Ogenschijnlijk als een treurige verliezer. Hij lag daar dood in een verzegeld graf met notabene rondom een wacht van soldaten. Maar dat was in Gods ogen slechts een lachertje! Hij was het goede werk van Zijn geliefde Zoon niet vergeten. God deed ooit Simson aan met de kracht van de Heilige Geest. Maar nu vulde Hij Jezus met de fenomenale Opstandingskracht van Zijn Geest. Want aangekomen in het dodenrijk nam Jezus van satan de sleutels van de dood en het dodenrijk af (Openbaring, hoofdstuk 1, vers 18) en op de derde dag vulde de bovennatuurlijke, geweldige kracht van de Heilige Geest het dode lichaam van Jezus en wekte Hem op. Jezus verrees uit het graf. Hij rukte de poorten van de dood, het graf en het dodenrijk (waar satan heerste) met grendels en al uit hun voegen en droeg ze weg.

Geliefde broeders en zusters, dit deed Jezus voor u en mij. Hij is wérkelijk onze Sterke Held. Hij overwon satan, dood en dodenrijk. Hij droeg onze zonden en onze straf. En als wij in Hem geloven, onze zonden aan Hem belijden en Hem aannemen, dan geldt die overwinning ook ons. Dan verliest satan de heerschappij over ons leven en gaat de eeuwige dood en de hel aan ons voorbij. Dan mogen wij voor altijd bij Hem in de hemel wonen, als wij na onze lichamelijke dood het tijdelijke aardse leven voor de eeuwigheid hebben ingewisseld.

Laat u zich toch redden en moge de Heiland Jezus Christus u overvloedig zegenen. Amen.