

HEILIGMAKING – Strijd in ons vlees? HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, er zijn nogal wat christenen die denken, dat de na de wedergeboorte voor het kind van God zo noodzakelijke heiligmaking inhoudt het voortdurend zélf strijden tegen hun zondige vleselijke verlangens en hun oude natuur.

Enthousiast beginnen zij aan deze strijd en zij proberen om hun vleselijke begeerten te onderdrukken en te overwinnen. Regelmatig echter begaan zij nog steeds dezelfde zonden om vervolgens in tranen weer aan de voeten van Jezus, onze Heiland, te komen. Vol berouw en vol verdriet! Zwaar teleurgesteld en diep ontmoedigd! Zij vragen Hem om vergeving en nemen zich voor om met nóg meer inzet en verve de strijd weer aan te gaan, nóg meer te bidden, nóg langer in de bijbel te lezen. Vaak jaren later komen ze tot de conclusie, dat zij in het geheel niet zijn opgeschoten en nog steeds in dezelfde oude zonden vervallen. Blijkbaar zijn zij nog steeds niet verlost.

Wat ging er fout? Waren zij wel voldoende op de hoogte van het karakter van deze geestelijke strijd? Behelst heiligmaking eigenlijk wel het zélf strijden tegen ons vlees en tegen onze oude natuur?

Indien we kijken naar de bijbelse definitie van “*heilig zijn*” of “*heiligmaking*”, dan is het maar zeer de vraag of daar strijd bij inbegrepen is.

Zowel het Hebreeuwse als het Griekse bijvoegelijke naamwoord voor “*heilig*”, namelijk “*kodesj*” (קֹדֶשׁ), respectievelijk “*hagios*”, betekent “*afgescheiden, afgezonderd (zijn)*”. In de bijbelse context betekent het “*afgescheiden en afgezonderd zijn van de wereld en haar verkeerde, zondige praktijken voor de Heer en Heiland*”.

Heiligmaking betekent dus kortweg “*jezelf afzonderen*”. Deze betekenis duidt blijkbaar niet op het voeren van een hevige strijd. Het duidt veel meer op een simpele beslissing om ergens anders te gaan staan en dat vervolgens ook gewoon te doen.

Wellicht zegt u nu dat in de bijbel staat geschreven, dat we wél moeten strijden tegen de zonde. Hebr. 12:4 – “*Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;*”

In algemene zin is dit absoluut waar. Wij dienen ons uit alle macht tegen de zonde te weer te stellen. Maar de vraag is, hoé wij dat moeten doen. Op welke manier zijn wij effectief?

Doen wij dit in eigen kracht?

Of laten wij Jezus Christus de strijd voeren en schuilen wij bij Hem?

Het antwoord op deze vraag is erg belangrijk. Het bepaalt of wij wel of niet overwinnaar zullen zijn. We zullen eens zien wat de bijbel hierover zegt.

Allereerst is het goed om vast te stellen, broeders en zusters, dat de apostel Paulus concludeerde, dat er in zijn vlees (en in z'n oude natuur) niets goeds aanwezig was en dat hij best wel het goede wilde doen, maar dat hij daar toch moeite mee had.

Rom. 7:18-24 – “*Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?*”

Welke vreselijke dingen schuilen er dan wel in ons vlees? Dit kunnen we duidelijk lezen in Mark. 7:21-23 – *“Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens.”*

Ook wordt het duidelijk uit Gal. 5:19-21 – *“De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijnging, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven .”*

Ik denk dat wij allen kunnen beamen, welke vreselijke dingen er in ons vlees verborgen kunnen zijn. Helaas worden we allemaal met deze zondige natuur geboren. Een vleselijke, tegen God rebellerende, boze en egoïstische natuur, waarmee ieder mens door de zondeval van Adam en Eva behept is. Onze oude, vleselijke natuur is zó zondig, dat wij buiten Christus geheel automatisch en vanzelf zondigen, ja, zelfs “kicken” op de zonde. We weten het van onszelf, maar ook via de media worden we daar regelmatig mee geconfronteerd. Hele groepen mensen vinden het heerlijk om gewelddadig te zijn, of zich aan porno te verlustigen, of zich in kleine criminaliteit te begeven. Zij vinden dat ze het recht hebben om zichzelf in alle omstandigheden voorop te plaatsen, zonder rekening met anderen te houden. De hele wereld draait toch per slot van rekening om hen? Etc., etc., etc.

Er is beslist geen goeds in de oude natuur van de mens, welke juist vol is van rebellie tegen God, van ongerechtigheid en onreinheid.

Ik vestigde hiervoor reeds uw aandacht op Mark. 7:21-23; Rom. 7:18-24 en Gal. 5:19-21. Maar ik wil u ook nog Rom. 3:10-23 onder de aandacht brengen.

Rom. 3:10-18, 23 – *“Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.
..... Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;”*

De oude natuur van de mens is zó verderfelij, dat zelfs Jezus, Die als Gods Zoon in een menselijk lichaam werd geboren maar nooit zondigde en altijd rein en schuldloos bleef, ooit de woorden uitte: *“Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God.”* (Matt. 19:17; Mark. 10:18; Luk. 18:19). Is dit niet het beste bewijs hoe absoluut verderfelij en onbetrouwbaar ons vlees en onze oude natuur is? De oude profeet Jeremiah verzuchtte: *“Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?”* (Jer. 17:9).

En weet u wat Jezus ook nog zei? Hij zei dat Hij van Zichzelf niets kon doen (Joh. 5:19,30a). Alles wat Hij deed aan verlossingen, bevrijdingen, genezingen en tekenen, deed Hij door Zijn Vader en de Heilige Geest Die in Hem woonden. Omdat Jezus in zwak, menselijk vlees op aarde was gekomen, had Hij hulp nodig. Hij kon het Zelf niet. Laat staan wij!

Ook wij hebben hulp nodig. Broeders en zusters, hoe onuitsprekelijk groot is daarom Gods liefde en genade, dat Hij Zijn eigen, enige Zoon Jezus naar het kruishout van Golgotha zond om voor ons, zondige mensen, in onze plaats de gerechtvaardigde doodstraf te sterven. Wie zal ooit Gods liefde begrijpen, dat Hij ons een nieuwe geest en een nieuwe goddelijke natuur wilde schenken, dat Hij ons tot Zijn geliefde kinderen wilde maken, dat Hij ons in nieuwigheid des levens wedergeboren wilde doen worden.

Toch is het zo!

Door het geloof is Jezus' Offer worden wij gerechtvaardigd en worden wij wedergeboren. Rom. 3:21-26 – *“Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.”*

Broeders en zusters, door de wedergeboorte waarover u in Rom. 6:1-6 kunt lezen, krijgen wij deel aan een nieuwe natuur, aan een nieuw leven. Ja, zelfs aan een nieuwe goddelijke natuur (2 Petr. 1:4). bekende voorganger br. Gerard de Groot spreekt altijd over goddelijk DNA in ons. En zo is het ook!

Door deze nieuwe, goddelijke natuur in ons willen wij niet meer zondigen. Door de wedergeboorte is onze oude, vleselijke en zondige natuur met z'n liefde voor de zonde overwonnen. Want wij willen God voortaan geen verdriet meer doen en als wij gezondigd hebben, dan hebben we daar onmiddellijk spijt van. Terwijl we vroeger automatisch zondigden, doen we nu automatisch het goede en verlangen we om goed, lief en geduldig te zijn, zachtmoedig en vergevingsgezind te zijn. Met andere woorden, we willen graag die fijne dingen uitdragen, die Jezus automatisch vanuit Zijn goddelijke natuur aan de mensen in Zijn omgeving uitdroeg.

Met andere woorden, onze oude, vleselijke natuur werd door de wedergeboorte overwonnen. Maar helaas is die oude natuur nog niet gestorven. Want we leven immers nog in het vlees! Ons vlees is nog steeds het jasje (het huis) van onze ziel (onze identiteit) en geest. En pas als wij de laatste ademtocht uitblazen, zal ons verderfelijke vlees sterven, waarna wij bij de Opstanding een onverderfelijk opstandingslichaam zullen ontvangen en de definitieve eindoverwinning zullen behalen (1 Cor. 15:52-54).

Maar waar wij na onze wedergeboorte tijdens ons aardse leven ook naar toe zullen gaan, waar wij ook ons zullen bevinden, steeds is die oude natuur in ons vlees vlak bij ons. U zult het zelf beslist meermalen hebben ervaren, dat als u dicht bij Jezus bent, bijvoorbeeld in een heerlijke kerkdienst of in een fijn gebed, u veel minder kwetsbaar bent voor de zonde, dan wanneer u in geheel andere omgeving bent, bijvoorbeeld op het strand van Ibiza. U zult hebben ervaren, dat er bepaalde momenten in uw leven zijn, dat u tóch kwetsbaar voor de zonde bent. Als u alleen bent en denkt dat niemand u ziet, of als u op plaatsen komt waarvan u weet, dat God dat niet fijn vindt.

Blijkbaar vindt er ná de wedergeboorte tóch voortdurend nog strijd plaats tussen onze oude en onze nieuwe natuur. Logisch! De oude natuur was overwonnen, maar nog niet dood. In deze persoonlijke strijd kunnen we, mógen we en móeten we dagelijks overwinnen.

Over deze persoonlijke strijd sprak Paulus in Rom. 7:14-23 – *“Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.”*

Deze strijd móét blijkbaar worden gevoerd. Maar,..... moeten wij deze strijd, hoewel hij in ons innerlijk plaatsvindt, zélf voeren? Neen, broeders en zusters, dat moeten wij niet! Ik wil u in herinnering brengen, dat Jezus zei (omdat Hij in menselijk vlees op aarde wandelde), dat Hij van Zichzelf niets kon doen. Hij had hulp van God de Vader en de Heilige Geest nodig. Ook wij kunnen van onszelf niets. Ook wij hebben goddelijke hulp nodig. Dit leert de bijbel ons keer op keer.

Rom. 7:24-25 – *“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods? Ik dank God, dóór Jezus Christus, onzen Heere.”*

2 Cor. 10:3-4 – *“Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten;”*

Efez. 6:12 – *“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”*

1 Cor. 15:55-56 – *“De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.”*

Paulus onderwijst ons in deze schriftgedeelten, dat wij niet tegen vlees en bloed, dus ook niet ons eigen vlees en bloed, moeten strijden. Dat wil zeggen, niet wijzelf! En niet met vleselijke wapens! Toch wordt er wel gestreden, maar de grote Strijder is onze Heiland Jezus Christus en de wapens zijn geestelijke. Over deze wapens kunt u lezen in Efez. 6:13 e.v. Maar het aller-, aller-, allerbelangrijkste is, dat wij in Christus Jezus blijven en naar de Geest wandelen. Dan zal door Hem de overwinning worden behaald. Want alleen ook dan zullen wij die geestelijke wapenrusting aan kunnen trekken.

Door in Jezus te blijven en ons aan Hem vast te klampen, voorkomen wij dat in verleidende situaties onze oude, vleselijke natuur de overhand zal krijgen en wij als willoze marionetten haast als vanzelf zondigen. Dan zal onze nieuwe, goddelijke natuur de overhand hebben, waardoor we bewust en krachtig neen tegen de zonde kunnen zeggen.

Daarom ook vervolgde Paulus zijn verzuchting uit Rom. 7:24a – *“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?”* – met de volgende woorden:

Rom. 7:25-26; 8:1-2,6,9-10,13 – *“Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.”*

Door in Jezus te blijven, dicht bij Hem te vertoeven en ons leven volledig door de Heilige Geest te laten leiden, blijven wij de baas over onze oude natuur. Dan zullen wij ons kunnen tooien met de geestelijke wapenrusting. Dan zullen we met het schild van ons persoonlijke geloof in Hem de vurige aanvallen van satan om ons tot twijfelen te brengen, afslaan. Dan zullen we met het zwaard van Gods Woord de verleidingen van satan omzetten in overwinningen. Dan zullen we met de helm der zaligheid de verkeerde gedachten die in ons opkomen, gevangen kunnen nemen en binden in Jezus' Naam (2 Cor. 10:4-5).

Door in Jezus te blijven, zullen wij met Hem overwinnaars zijn. Aan Hem is immers alles onderworpen (Matt. 28:18; Efez. 1:21-22). Als wij ons zwak gevoelen, beseffen dat wijzelf de strijd niet kunnen winnen, maar door ons aan Jezus vast te klampen, zijn wij machtig.

2 Cor. 12:9-10 – *“En Hij (NB, de Heer) heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.”*

Geliefde broeders en zusters, blijft u toch in Jezus. Leef heel dicht in en met en door Hem. Dan zal dóór Hem de nieuwe goddelijke natuur in ons binnenste overwinnaar zijn over die oude vleselijke natuur. Dan zullen wij wondervolle verlossingen ervaren. Want:

Rom. 8:2 – *“..... de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods”*

1 Joh. 4:4 – *“Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.”*

Joh. 15:5b – *“.....; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.”*

Daarom, broeders en zusters, gaat u toch vooral niet in uw eigen kracht strijden tegen uw oude natuur. Leef dicht bij Jezus en laat uzelf door Hem tooien met de geestelijke wapenrusting. Laat Hem de strijd voeren. Hiermee zult u uzelf heel veel verdriet, teleurstelling en ontmoediging in uw geestelijke leven besparen.

Moge Jezus u deze week heel veel kracht en zegen schenken. Amen.