

HET HEILIG HUWELIJK (7b) – vervolg wederzijdse verplichtingen hjms

Geliefde broeders en zusters, in Deel 7a van deze studie zagen we dat de mannen in het algemeen twee grote fouten in hun huwelijk maken. Namelijk, dat zij door hun dominantie hun vrouwen verdrukken én dat zij hun vrouwen onvoldoende beschermen en koesteren. In dit Deel 7b zullen we zien dat óók de vrouwen in hun huwelijk vaak twee grote fouten maken. Want óf zijn zij heel stil en gedragen zij zich heel gedwee naast hun dominante man, óf zij zijn wat de bijbel noemt kijfachtig. Beide fouten zullen we hierna bezien.

Geliefde zusters, ik richt mij nu dus specifiek tot u. En zoals in het deel hiervoor de mannen de hand in eigen boezem hebben gestoken, zo roep ik u op om hetzelfde te doen. Ook u wil ik in herinnering roepen, dat er voor het aangaan van een (huwelijks)verbond een prijs moest worden betaald. Er moest een leven worden neergelegd. Uw leven! Wilt u die prijs betalen in volkomen afhankelijkheid van Gods genade?

Weest u aan uw mannen onderdanig

Zusters, ik wil beginnen met het punt van de onderdanigheid. De vrouwen worden door het Woord van God vermaand om aan hun mannen onderdanig te zijn (Efez. 5:22). Zoals het Woord ook zegt, dat de vrouwen geschapen zijn om een hulp voor hun man te zijn (Gen. 2:18). Het Woord van God zegt voorts in 1 Cor. 11:3 dat de man het hoofd van zijn vrouw is. D.w.z. dat de man in het huwelijk de verantwoordelijkheid draagt.

Het ligt natuurlijk voor de hand dat (gebrek aan) onderdanigheid alles te maken heeft met het (niet) willen zijn van een geschikte hulpe. Daarom is er in de wereld ook zo'n gedoe over de rolverdeling tussen man en vrouw in het huwelijk en gezin. Men meent dat een vrouw, die de huishoudelijke taken en de opvoeding van de kinderen op zich heeft genomen, zich niet ten volle kan ontplooien en eigenlijk "minder" werk doet. Alsof nota bene het tot geestelijke volwassenheid brengen van de kinderen minderwaardig zou zijn.

Bijbelse onderdanigheid is verbonden met de bereidheid om een hulp voor uw man te zijn. Maar lieve zusters, onderdanigheid is niet hetzelfde als minderwaardigheid of kruiperigheid. De vrouw is net als haar man geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Wat God scheidt is goed. God scheidt principieel geen kruiperige mensen of mensen die zich minderwaardig of inferieur voelen. Zulke mensen worden door de omstandigheden of door andere mensen, helaas soms ook door hun echtgenoot, zo gemaakt. Doch niet door God! De bekende bijbelleraar Derek Prince zei het zó: Man en vrouw zijn één, want Gen. 2:24 en ook Matt. 19:5-6 leren ons dat zij één vlees zijn. Hoe kan nu één deel van iemands vlees minderwaardig zijn ten opzichte van een ander deel? Dat kan toch niet. Alle delen van dat ene vlees zijn gelijkwaardig. Zo kunt u uit Gal. 3:28 verstaan, dat in het Lichaam van Christus, man en vrouw gelijk worden geacht.

We zagen in het begin van het vorige Deel 7a van deze studie reeds wat onderdanigheid precies inhoudt, namelijk de ander tegemoet willen komen en zich naar de ander willen schikken. Bereid zijn om de eigen mening prijs te geven, etc. Leest u dat nog eens door!

Geliefde zusters, de vrouw is weliswaar geschapen als de hulp van haar man, maar hetzelfde woord voor "hulp" in Gen. 2:18, namelijk "ezer" (עֵזֶר), wordt ook voor God Zélf gebruikt. Leest u bijvoorbeeld eens Ps. 121: 1-2 en verder.

Het zijn van de hulp van uw man (en ook het zijn van een dienaar in de gemeente), duidt dus beslist niet op minderwaardigheid. Of zou u durven beweren dat God inferieur aan ons mensen is, omdat Hij onze Hulp is?

Bezieet u eens de Persoon van God de Heilige Geest. Hij is God, maar tóch stelt de Heilige Geest Zich dienend op ten aanzien van God de Vader en God de Zoon. Zo is het

bijvoorbeeld Zijn taak om Jezus aan de mensen bekend te maken. En de Heilige Geest is zelfs voortdurend bereid om ons, zondige mensen, te helpen. En voorts, leert 1 Cor. 11:3 ons niet dat God (de Vader) het Hoofd van Zijn Zoon Jezus is? Maar toch zei Jezus in Joh. 10:30 dat Hij en God de Vader één zijn. Leest u ook Fil. 2:6.

Hulpvaardigheid is een geweldige, goede eigenschap en de positie van een dienaar of een dienaress in Gods Koninkrijk is zéker niet inferieur. Zusters, laat mij u iets anders zeggen, het is eerder andersom. Want Jezus zei, dat degene die de minste wil zijn, groot is (Luk. 9:48). Degene die met liefde in het hart de ander helpt en dient, is vaak véél geestelijker dan degene die gediend wordt. Luk. 22:26-27 – *“Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik (NB, Jezus!) ben in het midden van u, als een die dient.”*

Als zelfs Jezus zonder problemen en zonder schaamte dient, dan is het dienen in Gods ogen een geweldige taak.

Het belangrijkste onderdeel van de door God gegeven taak van de vrouw als een hulpe van haar man is om hem te helpen om een beeld van God te zijn én, als hij Jezus niet dient, om hem te bekeren. Zie Deel 3b van deze studie.

De onderdanigheid die van u gevraagd wordt, heeft dus een doel en dient de taak die God u heeft gegeven. God zal juist uw onderdanigheid als het middel hanteren om uw man tot bekering te brengen.

1 Petr. 3:1-2 – *“Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden; Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.”*

Maar zusters, de onderdanigheid aan uw man moet wél conform het voorbeeld van de onderdanigheid van de Bruidsgemeente aan haar Hemelbruidegom zijn, niet kruiperig of minderwaardig, maar vrijwillig uit liefde voor Jezus en uw man en met een blijmoedig hart.

In Zijn grote wijsheid weet God hoé verbolgen mannen in discussies kunnen reageren, maar dat zij juist heel gevoelig zijn voor uw goede voorbeeld. God bedoelt niet, dat u niet met uw man dingen mag bespreken of aan uw man uw visie op een zaak bekend mag maken. God bedoelt dat u geen zaken op de spits moet drijven, als u een andere mening hebt en u bij het (eind)oordeel van uw man neer moet leggen en hem moet gehoorzamen.

Ténzij hetgeen dat uw man van u verlangt niet conform Gods Woord is. Dan moet u tegen de wil van uw man in, juist God gehoorzamen.

Gods wil dat de vrouwen aan hun eigen mannen onderdanig zijn, heeft te maken met het feit dat Hij u wil beschermen. Want juist de vrouw Eva werd door de slang verleid en niet Adam (1 Tim. 2:11-14). God heeft de gevoeligheid van vrouwen voor verleidingen op het punt van bepaalde begeerlijkheden herkend, met name het punt van de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens (1 Joh. 2:16). Hij wil niet dat u in dezelfde fout vervalt als Eva deed.

Wat een geweldige en belangrijke taak heeft God u gegeven, zusters. Ondersteun uw man in alles, met name in zijn geestelijke taken in huis en in de gemeente. Bemoedig uw man. Ook als de omstandigheden zwaar zijn. Geef hem het gevoel dat hij niet alleen staat als er problemen zijn. Dan zal hij zich zo gesterkt voelen. Wijlen voorganger br. C. Totays benadrukte altijd, dat de man als hoofd van het gezin de eindverantwoordelijkheid voor leiding en beslissingen heeft (1 Cor. 11:3). Maar dan zei hij soms ook, dat het hoofd zichzelf niet overeind kan houden. Met name de nek ondersteunt het hoofd, opdat het hoofd zijn functie kan vervullen. Zusters, zonder uw ondersteuning als de nek kan het hoofd en daardoor het hele lichaam niet goed functioneren. Een voorbeeldje: het hoofd geeft aan de nek de zenuwimpuls om in een bepaalde richting te draaien, maar dan is het door de actie van de nek dat het hoofd (en het lichaam) ook werkelijk die richting opgaan.

Een vrouw die een echtgenote naar God hart is, is er op gebrand om alleen het goede voor haar man te bevorderen. Spr. 31:12 – *“Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens.”* Zij zal hem nooit kwetsen met haar woorden, zoals ook mijn vrouw zelfs gedurende ons hele huwelijk nooit heeft gedaan. Zij vindt het fijn om zo'n steun en hulp voor haar man te zijn en hem en het gezin te verzorgen. Omdat zij weet dat haar man haar met zijn hele hart liefheeft en alles zal doen om haar te beschermen en te verzorgen. Zij heeft ervaren dat zij hem kan vertrouwen en op hem kan steunen. Daarom vindt zij het bijvoorbeeld zó fijn om juist die gerechten klaar te maken die haar man zo lekker vindt. Met alle plezier doet zij alles voor hem.

Haar positieve houding zal er toe leiden dat haar man haar uiteindelijk volkomen en in alles vertrouwt. Want zij is de spil in het huis en het gezin waarop alles draait. Zij is onmisbaar in het huis, het huwelijk en het gezin geworden. Haar man en haar kinderen zullen zich als het ware geamputeerd voelen bij haar afwezigheid. Haar kinderen groeien juist onder haar leiding uit tot geestelijke volwassenheid. Mijn hart is vol dankbaarheid, als ik er aan terugdenk hoe mijn vrouw onze kinderen, vanaf dat zij peuters waren tot aan de puberteit, dagelijks voorlas uit de Kinderbijbel en met hen bad. Hoe mijn vrouw hen elke dag opving wanneer zij uit school thuis kwamen, om naar hun problemen te luisteren en met hen wat te drinken. Zij zijn nu opgegroeid tot evenwichtige kinderen Gods, hetgeen vooral aan haar getrouwheid en haar inzet te danken is.

De Heilige Geest benadrukt in het Woord van God de topkwaliteit van deze vrouwen. En Hij wijst ons hiermee ook op de aanstaande Bruid van Jezus, namelijk een onberispelijke en heilige Gemeente, die zonder vlek of rimpel zal zijn (Efez. 5:27). Zulk een topkwaliteit vrouw wenst Jezus Zich. En dat mag u, geliefde zusters in Christus, ook in uw huwelijk zijn. Spr. 31:10-11 – *“Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken.”*

Spr. 12:4a: *“Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren;*”

Het woordje *“deugdelijk”* en *“kloek”* wordt in de verschillende vertalingen óók vertaald met *“degelijk, uitmuntend, uitstekend, sterk”*. Maar al deze vertalingen doen tekort aan de werkelijke betekenis.

“Deugdelijk” en *“kloek”* is in beide verzen in het Hebreeuws *“chajiel”* (חַיִּיל). Dit woord slaat op *“positieve menselijke kracht en dapperheid”*. In het moderne Hebreeuws wordt dit woord gebruikt voor *“soldaat”*, namelijk *“chajal”* (חַיִּיל of חַיִּיל).

Ja, zusters, de christelijke huisvrouw is dapper, positief en strijdbaar als een soldaat. Wat een geweldige kwalificatie geeft het Woord van God aan haar.

Dáárom kan haar man ook in alles volledig op haar vertrouwen. Zij geeft zo'n stabiliteit in zijn leven. Zij ziet alles in haar huis en gezin, élk gebrek en tekortkoming. Als een soldaat in de oorlog is zij op haar qui-vive. Zij voelt dan ook precies aan of haar man of de kinderen iets voor haar willen verbergen.

Haar man hoeft zich ook niet voortdurend voor haar te bewijzen in zijn carrière of anderszins. Hij weet dat zijn vrouw hem vertrouwt en waardeert en slechts het goede voor hem wil. Hij weet dat zijn vrouw nooit kwaad over hem denkt en hem nooit kwaad zal berokkenen.

Spr. 31:12 – *“Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens.”*

Haar man behoeft hierdoor niet meer de goedkeuring van andere mensen voor wat hij doet, want hij weet dat als anderen hem verkeerd begrijpen zijn vrouw toch in hem blijft geloven.

Derek Prince verwijst naar Spr. 31:23 als het gaat om de positieve en niet te onderschatten invloed van een goede vrouw op haar man: *“Haar man is bekend in de poorten, als hij zit met de oudsten.....”*. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: *“Men kent in de poorten haar man, als hij zit met de oudsten.....”*. Als er staat geschreven dat men háár man kent, met nadruk op háár, dan betekent dit dat zijn vrouw alom bekend is en gewaardeerd. De bekendheid van de echtgenoot is als het ware een afgeleide van die van zijn vrouw. Zonder haar steun had de echtgenoot daarom ook nooit de eervolle positie in de stadspoort kunnen bekleden. Een

geestelijk succesvolle en gerespecteerde man dankt zijn positie voor een groot deel aan zijn vrouw.

Het is dáárom dat 1 Cor. 11:7b zegt dat de vrouw de heerlijkheid van haar man is.

En Spr. 12:4a zegt: *“Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren;*”

De vrouw is het levende bewijs van de kwaliteit van haar man. Zij is zijn kroon.

Het is de (gouden) kroon, vaak met prachtige juwelen bezet, die aan een koning allure geeft. Zonder de kroon is die koning als een normaal mens. Zo geeft een krachtige, dappere, christelijke huisvrouw allure aan haar man. Zonder haar straalt hij niet meer. Een man die zijn vrouw door de dood verliest, verliest ook zijn glans. Hij wordt dof, totdat hij met Jezus de overwinning heeft behaald en alleen nog voor Jezus de rest van zijn leven wil leven.

Derek Prince stelt daarom, dat wanneer men aan hem de vraag stelt over één of andere gelovige: *“Wat voor christen is hij?”*, hij zou kunnen antwoorden: *“Dat weet ik nog niet, want ik heb zijn vrouw nog niet ontmoet!”*. Hij vormde zich nooit een oordeel over een getrouwde man, vóórdat hij zijn vrouw had leren kennen.

Zusters, in dit alles zien we in schaduwbeeld de Bruid van Christus, die uiteindelijk geheel bekleed zal worden met de heerlijkheid van Christus (Efez. 5:27; Openb. 19:7; 21:9-11). De *“doxa”* van de heerlijkheid van God zal blinkend uit haar stralen. Zodanig, dat haar licht zelfs zal stralen als de meest kostbare edelsteen jaspis. Dáárom, zusters, moet u Gods raadsplan opvolgen en de heerlijkheid van uw man gaan uitstralen. Zodat u daarmee een voorbeeld en een getuige voor de wereld bent van de aanstaande Bruid van Christus, die straks de volle heerlijkheid van haar Hemelbruidegom zal uitstralen.

Ook dit punt is dus overigens weer een verborgenheid van het aardse huwelijk, waarover de apostel Paulus in Efez. 5:31-32 sprak.

En ook hier mogen we weer verstaan, hoe dit schaduwbeeld een tweede vrouw in iemands leven eigenlijk uitsluit. Want hoe zou een tweede vrouw nu ineens de heerlijkheid, die door haar man als het ware reeds op zijn eerste vrouw is gelegd, hebben kunnen overnemen? Dat kan niet! De man kan zijn heerlijkheid toch niet van de ene op de andere vrouw overdragen?

Geliefde zusters, heeft u nu een beter beeld over de belangrijke taak van de vrouw? God schiep de vrouw om een hulpe voor haar man te zijn en hem te ondersteunen om een beeld van God te zijn. En alleen dán kunt u samen het volledige beeld van God zijn (zie Deel 3b).

Let u op het gebruik van uw tong

Geweldig toch, zusters, om een beeld van God te zijn! Maar het tegendeel is ook waar, want Spr. 12:4b zegt: *.....maar die beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen.* “

Ik wil u daarom vooral waarschuwen voor de manier, waarop u met uw man spreekt. Immers, veel vrouwen beschikken over een gevaarlijk wapen, namelijk een scherpe tong, waarmee zij hun mannen diepe wonden kunnen toebrengen.

Ik zal hier niet verder inhoudelijk op ingaan, want elke christelijke vrouw weet precies dat zij haar mond in bedwang zou moeten houden. Neen, ik zal het Woord van God Zelf laten spreken. Laten we zien wat koning Salomo, die het typebeeld van onze Hemelbruidegom is, hier in het boek Spreuken onder de leiding van de Heilige Geest over heeft geschreven.

Spr. 11:22 – *“Een schone vrouw, die van rede afwijkt, is een gouden bagge in een varkenssnuit.”*

Spr. 21:9,19 – *“Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap. Het is beter te wonen in een woest land, dan bij een zeer kijfachtige en toornige huisvrouw.”* Leest u ook Spr. 25:24.

Spr. 19:13 – *“Een zotte zoon is zijn vader grote ellende; en de kijvingen ener vrouw als een gestadig druipen.”*

Geliefde zusters in Christus, bedenkt u toch dat elke wijze vrouw haar huis opbouwt, terwijl een dwaze vrouw het met haar handen (en haar tong) afbreekt (Spr. 14:1). Daarom ook is een eenvoudig gerecht van groenten, maar met liefde toeberaid, b ter dan een rijkelijk gedekte tafel en beter dan een gemeste os, die met haat werd toeberaid (Spr. 15:17). Moge de Heer u allen rijkelijk in uw huwelijksleven zegenen. Amen.

(wordt vervolgd met "HEILIG HUWELIJK (8) – besnijdenis des harten")