

VRIJHEID EN VREDE VAN DE HEILIGE GEEST

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het is het verlangen van alle oprecht, wedergeboren kinderen Gods om samen met hun Redder, de Here Jezus Christus, een nieuw leven te leven in volle vrijheid en waarheid, met vrede, blijdschap en liefde in het hart. Het is ook hun verlangen om Hem te volgen en te dienen en een vruchtbaar leven voor Hem te leven. Hiervoor is de inwoning van de Heilige Geest en Zijn leiding onontbeerlijk. Het is daarom, dat Gods Woord, de bijbel, dit ook benadrukt.

In Jezus' eigen woorden in Joh. 14:26 – *“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.”* En ook in Joh. 16:7,13-15 – *“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden..... Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijne; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.”*

En in de woorden van apostel Paulus in 2 Cor. 3:17 – *“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.”* Waar de Heilige Geest aanwezig is, is er vrijheid. Dus indien Hij in ons hart aanwezig is, heerst daar vrijheid. Amen!

Begrijpt u hoe belangrijk het is, dat de Heilige Geest in ons hart gaat wonen, hetgeen reeds gebeurt bij onze wedergeboorte? Wat meer is, hoe belangrijk het is dat wij gedoopt worden en vervuld met de Heilige Geest tot volheid? Hiérover sprak Jezus in Joh. 16:7, toen Hij zei dat Hij de Trooster zou zenden.

Als de Heilige Geest in ons hart woont, wil Hij dat wij Zijn vrijheid ervaren en ook Zijn leiding in ons leven. En dat kan alleen, indien wij Hem daartoe de gelegenheid bieden. Omdat Hij nu eenmaal de Geest van ware vrijheid is, wil en zal Hij ons nooit dwingen.

Maar wie gewillig is en luistert naar Zijn zachte stem in ons innerlijke, zal automatisch door de Heilige Geest tot een vruchtbaar leven met Jezus worden geleid. Een landbouwer of tuinder die een vruchtboom plant in goed voorbereide aarde, maakt zich totaal niet druk of de boom na enkele jaren wel of geen vruchten zal gaan dragen. Hij weet immers simpelweg, dat die vruchten er zullen komen. Ook de boom zelf maakt zich niet druk. Wat de boom verlangt is regelmatig water met daarin voedingsstoffen en af en toe een snoeibeurt. Wel, daarvoor zal de landbouwer zorgen.

Kind van God, vertrouw geheel op de hemelse Landbouwer. Maak je niet om alles druk. Daarom benadrukt Col. 3:15a – *“En de vrede Gods heerse in uw harten,.....”* Luister naar Zijn Stem en geef in vol vertrouwen toe aan de leiding van de Heilige Geest. Dan zal er diepe rust in het hart komen. En dan mag je weten, dat Hij het doet.

Hoeven wij dan helemaal niets te doen? Komt alles vanzelf voor elkaar? Niet helemaal! Want die boom ontving toch regelmatig water met voeding van de landbouwer?

Indien wij totaal passief blijven, zal er niets gebeuren.

Om water te ontvangen, zullen wij het volgende moeten doen. Joh. 7:37-39 – *“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”* Wie dorst heeft, mag tot Jezus komen en drinken. Het is gratis (Jes. 55:1). Doch wij zullen wel moeten komen en drinken!

En om voeding te ontvangen, zullen we ons regelmatig moeten verdiepen in Gods Woord, dat levend Brood voor ons is. En Wie is dat Woord, Wie is dat Brood? Dat is Jezus Zelf. En vervolgens gebeurt dan dóór de Heilige Geest, wat wij hiervoor reeds lazen in Joh. 16:13-15 – *“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelfen niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijne; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.”*

De Heilige Geest zal ons steeds weer naar Jezus brengen en ons tonen wat Zijn Wil is voor ons leven, hoe Zijn karakter is, hoe wij werkelijk kunnen veranderen. En dit is onze voeding! Wij zullen Jezus dan als in een spiegel mogen aanschouwen. We zullen zien hoe geweldig mooi Zijn karakter is. Daarnaast zullen we tegelijkertijd ook mogen zien, in welke opzichten wij nog in ons karakter tekort schieten. En als we dan oprecht tot Hem komen met belijdenis, overgave en een verlangen naar reiniging, zal Hij ons steeds weer veranderen. En dit alles in volkomen vrijheid en op grond van vrijwilligheid. 2 Cor. 3:17-18 – *“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.”*

En die regelmatige snoeibeurt dan? In het hiervoor beschreven voedingsproces is reiniging reeds inbegrepen. Maar ook voor het wat ingrijpender snoeien wordt gezorgd. In Jezus' eigen woorden in Joh. 15:1-2 – *“Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.”* Door bepaalde omstandigheden in ons leven worden wij soms op een wat pijnlijke wijze vrijgemaakt van vervelende karaktertrekken. Daarin heeft God de Vader de hand. Omdat Hij van ons houdt (Hebr. 12:5-13).

Hoe frappant dat dan de eerste vruchten juist liefde, blijdschap en vrede zijn. Door de vrijwillige overgave aan de leiding van de Heilige Geest. Alleen en uitsluitend de Heilige Geest kan waarachtige, bovennatuurlijke vruchtbaarheid tot stand brengen. Dat mocht ook Maria, de moeder van Jezus, geweldig ervaren (Luk. 1:35). En alleen de Geest kan werkelijk karakters veranderen en vrucht voortbrengen, zoals we kunnen ook lezen in Gal. 5:22 – *“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.”*

De mate waarin de Heilige Geest ons kan leiden, is afhankelijk van de mate waarin wij ons aan Hem overgeven. Volledige overgave op basis van vrijwilligheid aan de Heilige Geest is dus erg belangrijk. Omdat wij dan de Heilige Geest overvloedig en zonder maat in ons hart zullen ontvangen. Jezus gaf Zichzelf volledig over aan de wil van God de Vader (Joh. 4:34). Dát was Zijn spijs. En daarom ontving Hij de Geest niet met mate. Joh. 3:34 – *“Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft Hem den Geest niet met mate.”*

Geliefde broeders en zusters, ook wij zullen de Heilige Geest zonder maat ontvangen, als wij ons ook volledig aan God overgeven. Dan zullen we vrijheid, rust en vrede, liefde en blijdschap mogen ervaren. Waarbij uiteindelijke vruchtdracht zal zijn verzekerd.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.