

## TWEE DELEN VAN UW HEILIGE GEEST

### HJM Sales

*“Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!” (2 Kon. 2:9c)*

Geliefde broeders en zusters, in 2 Koningen 2 kunnen we lezen dat de profeet Elisa zijn meester Elia op de voet volgde van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho, waarna zij vanuit Jericho dwars door de rivier de Jordaan naar de overzijde overstaken. Elisa wist dat de Here God Elia zou wegnemen naar de hemel. In zijn volgen was Elisa zó getrouw dat Elia, nadat zij de Jordaan waren overgestoken, aan hem vroeg wat zijn verlangen was. 2 Kon. 2:9-10 – *“Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn! En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden.”*

Elisa begeerde geen aardse schatten. Neen, hij begeerde geestelijke schatten. Hij verlangde dat Gods Heilige Geest, Die zo overvloedig op Elia rustte, ook op hem zou komen. Hij verlangde naar de geestelijke kracht die Elia bezat.

Wij volgen Jezus zoals Elisa zijn meester Elia volgde. U en ik proberen Jezus trouw van nabij te volgen. Dwars door alle stormen heen. Met vallen en opstaan. En Jezus ziet onze trouw en onze inspanningen, maar ook onze vermoeidheid. Hij kwam om overvloed en leven te geven (Joh. 10:10). Daarom is Zijn vraag vandaag aan ons: *“Begeer wat ik u doen zal.”* In Joh. 7:37b bood Jezus aan: *“Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke.”*

Als wij op Zijn aanbod Gods Geest wensen te ontvangen, reageren wij op een goede manier. Want dan zijn wij tot de conclusie gekomen, dat het ons aan geestelijke kracht ontbreekt. En dan wil Jezus ons vullen met de Heilige Geest. Hém hebben wij nodig, want in eigen kracht kunnen wij Jezus niet op de juiste wijze volgen en dienen. In eigen kracht maken wij veeleer dingen kapot. Daarom wil Jezus ons de Heilige Geest geven, Die ons in alles wil helpen. Joh. 7:37-39 – *“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”* Hand. 1:8 – *“Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.”*

Als wij verlangen, wil Jezus ons zelfs een dubbel deel van Zijn Geest geven. Want spoedig breekt de tijd aan, dat binnen één maand de vroege én de spade regen zal vallen op de Gemeente (Joël 2:23c). In die zware, moeilijke eindtijd vlak voor Jezus' Wederkomst hebben wij de leiding en de dubbele kracht van de Heilige Geest absoluut nodig om tot zegen voor anderen te kunnen zijn. Aan de hand van drie gebeurtenissen in Elisa's leven, die geweldige lessen bevatten, wil ik u laten zien wat de Heilige Geest in en door ons kan doen. Wellicht zouden enkelen onder ons zich door die lessen ontmoedigd kunnen voelen. Omdat zij, waaronder ikzelf, zo vaak hebben gefaald om in de kracht van de Heilige Geest de liefde van God uit te dragen. Maar vandaag wil ik in deze prediking juist benadrukken, dat wij door de leiding van de Heilige Geest in ons (laat staan als wij een dubbel deel hebben ontvangen) grote overwinningen zullen gaan behalen. Prijst de Naam van Jezus!

Elisa zag dat zijn meester Elia in de hemel werd opgenomen en hij ontving twee delen van Gods Geest. Door de Jordaan keerde hij naar Jericho terug. Maar toen hij in deze stad was aangekomen, werd hij met het volgende geconfronteerd. 2 Kon. 2:19 – *“En de mannen der*

*stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de woning dezer stad is goed, gelijk als mijn heer ziet; maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar.”*

Het bleek dat het water in Jericho ondrinkbaar was en het land onvruchtbaar. Nu hebben we vaak in predikingen gehoord, dat Jericho een beeld is van de wereld, maar laten we ons daar nu eens niet op focussen. We zullen dit verhaal betrekken op elke situatie van onvruchtbaarheid en tekort aan drinkbaar water in ons leven en in onze gemeente. Laten we dan nu eens lezen hoé Elisa reageerde. En bedenk dat hij kort daarvoor (twee delen van) Gods Geest had ontvangen. 2 Kon. 2:20-21 – *“En hij zeide: Brengt mij een nieuwe schaal, en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had.”*

Elisa die zijn meester zo trouw had gevolgd, had niet alleen Gods Geest ontvangen, maar ook een nieuw hart. Het nieuwe hart dat ieder wedergeboren kind van God mag ontvangen (2 Cor. 5:17; Ezech. 36:26). Daarom zei Elisa: *“Breng mij een nieuwe schaal.”* En Elisa was uit genade ook zélf tot een smakelijk zout geworden. Daarom zei hij: *“Leg zout in die nieuwe schaal.”* Vervolgens hij ging naar de waterput in de stad en wierp dat zout in de put, waarna het water gezond werd.

Ja, broeders en zusters, als wij Gods Geest in een nieuw, wedergeboren hart ontvangen, worden wij smakelijk zout waardoor onze omgeving vruchtbaar zal worden. Hallelujah! In het oude leven waren we onaangenaam en smakeloos, maar nu niet meer. Nu is ons gedrag aangenaam geworden en kunnen wij bidden voor onze omgeving. Luk. 14:34-35 – *“Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore.”*

De tweede gebeurtenis die ik wil behandelen, staat beschreven in 2 Kon. 4:1-7 – *“Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet, dat uw knecht den HEERE was vrezende; nu is de schuldhoeër gekomen, om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen, wat gij in het huis hebt. En zij zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie. Toen zeide hij: Ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten; maak er niet weinig te hebben. Kom dan in, en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe; daarna giet in al die vaten, en zet weg, dat vol is. Zo ging zij van hem, en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe; die brachten haar de vaten toe, en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog een vat aan; maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij, en gaf het den man Gods te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop de olie, en betaal uw schuldhoeër; gij dan met uw zonen, leef bij het overige.”*

Dikwijls is op deze website uitgelegd, dat in de bijbel een vrouw vaak een beeld is van de Gemeente. Jezus verlangt immers om de Gemeente als Zijn Bruid gereed te maken (Efez. 5:25-27,31-32). Wat was er nu gebeurd? Haar man was gestorven en de schuldhoeër stond op het punt om haar kinderen als slaven weg te nemen. Ja, broeders en zusters, als de heerlijke aanwezigheid van Jezus, de aanstaande Bruidegom van de Gemeente, uit ons midden verdwijnt, dan is er ook geen plaats meer voor Zijn grote, levende Genade. Met als vreselijk gevolg, dat de bediening van de Wet vrij spel krijgt. De Wet is echter een heel strenge schuldhoeër (Gal. 3:24). Want wie de Wet overtreedt, móét worden gestraft en moet sterven. En de eerste slachtoffers van wettische leiders in de gemeente zijn altijd kinderen en jongeren. De vrouw was in paniek haar kinderen te verliezen. Maar het had in feite nóg erger kunnen zijn. Bij een nog grotere schuld kon ook zij als slaaf aan de schuldhoeër worden overgeleverd. Deze vrouw was totaal de grote waarde vergeten van hetgeen zij nog wél bezat. Zij bezat nog een kruik met olie. Zij bezat nog dat nieuwe hart gevuld met Gods Heilige Geest. Broeders en zusters, als er vervelende dingen in uw leven of in uw omgeving of in uw gemeente gebeuren, bedenk dan welke grote, krachtig werkende schat u nog bezit.

Wat was Elisa's advies? Hij gaf haar eerst de opdracht om zoveel mogelijk lege vaten te verzamelen. Het deed er niet toe waar ze vandaan zouden komen. Van de burens of ergens anders vandaan. Lege vaten zijn het beeld van de mensen, die Jezus nog niet kennen, of van christenen wiens harten door de omstandigheden leeg zijn geraakt. Met andere woorden, ga zielen winnen voor Jezus!

Vervolgens gaf Elisa aan de vrouw de opdracht om met haar kruikje olie al die lege vaten te vullen. Door Gods Geest in de kruik van ons hart kunnen we alle lege harten van al die zoekende mensen vullen. Maar dat kan alleen als de Wet van zijn heerschappij is ontdaan. Nu heeft de Wet door Jezus' Kruisoffer gelukkig zijn kracht verloren, maar de Wet mag zéker geen ruimte meer krijgen als mensen, die Jezus nog niet kennen, met al hun grote problemen onze gemeenten binnenkomen. Althans indien wij ze werkelijk willen winnen voor Jezus! Dan mag er alleen nog maar ruimte zijn voor Genade. Want juist dan is er overvloed van Genade nodig om hen te behouden voor Jezus en te redden van het verderf. Slechts Genade kan hen redden.

Prijst God, met al die nieuwe vaten gevuld met olie zijn wij in staat om de strenge schuld-eiser, de Wet, buiten de deur te houden. Rom. 8:2 – *“Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.”*

Zolang er nog lege harten te vullen zijn, zal de olie van Gods Geest blijven stromen. Maar de waarschuwing uit Gods Woord is ernstig! Zodra er geen lege harten meer te vullen zijn, zal de olie stil staan. Daarom is het verstandig om vlijtig lege vaten te blijven verzamelen.

Over de derde gebeurtenis kunnen we lezen in 2 Kon. 4:38-41 – *“Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land, en de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht; en hij zeide tot zijn jongen: Zet den groten pot aan, en ziet moes voor de zonen der profeten. Toen ging er een uit in het veld, om moeskruiden te lezen, en hij vond een wilden wijnstok, en las daarvan, zijn kleed vol wilde kolokwinten, en kwam, en sneed ze in den moespot; want zij kenden ze niet. Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten; en het geschiedde, als zij aten van dat moes, dat zij riepen en zeiden: Man Gods, de dood is in den pot! En zij konden het niet eten. Maar hij zeide: Brengt dan meel; en hij wierp het in den pot; en hij zeide: Schep voor het volk op, dat zij eten. Toen was er niets kwaads in den pot.”*

Er was honger in Israël, zoals er soms ook geestelijke honger in de gemeente, in Gods Huis, kan zijn. Dit hoeft beslist niet te betekenen, dat er helemaal geen predikingen meer zijn. Maar deze predikingen voorzien niet in de noodzakelijke geestelijke voeding. Lammetjes hebben melk nodig. Vreselijk als hierin niet wordt voorzien. Schapen hebben gras nodig, dat wil zeggen vast voedsel. Als het juiste voedsel niet door de predikers wordt aangeboden, ontstaat er geestelijke honger. Met als gevolg dat de schapen naar voedsel gaan zoeken en terecht komen bij wilde wijnstokken. Terwijl Jezus de ware Wijnstok is (Joh. 15:1)!

Wilde wijnstokken duiden op valse christussen, die oneetbare vruchten voortbrengen. En valse christussen worden hétzij aangeboden door valse leraren, óf ontstaan door een onjuist beeld van Jezus in het hart. Maar in beide gevallen is de oorzaak dat men het kruis wil ontlopen. Valse leraren streven meestal naar eigen voordelen, zoals geld, positie, roem en eer. Omdat zij de prijs niet willen betalen om zichzelf te vernederen en de ander te dienen en hoger te achten dan zichzelf. Een verkeerd beeld van Jezus in het hart heeft vaak als oorzaak, dat men het kruisproces in het leven niet wil aanvaarden. Men gelooft wel in een zegenende Jezus, Die de zonden wegnam en vergaf, maar niet in het volgen van Jezus met het kruis op de schouders dwars door vele zware levensomstandigheden en verdrukkingen heen (Luk. 14:27).

Het gevolg is de dood in de pot en grote geestelijke hongersnood in de gemeente.

De oplossing die Elisa aandroeg was meel. Gooi meel in de pot! Dan zal het voedsel eetbaar worden en de honger verdwijnen. Meel verwijst naar het kruisproces. Meel zelf is nog niet

eetbaar, maar is een stadium in het productieproces waarin tarwe verandert in brood. Tarwe moet eerst worden gewannen en worden ontdaan van al het kaf. Vervolgens moet het worden vermalen tot meel. Daarna moet het worden gekneet tot deeg. En tenslotte gaat het in de oven om tot brood te worden gebakken. Daarna is het eetbaar, voedzaam en smakelijk. Het volgen van Jezus in het kruisproces doet dan ook pijn, broeders en zusters, maar als wij Gods Geest in onze harten hebben ontvangen, zal Hij ons helpen om alle zware omstandigheden te verdragen. Hij zal ons leren om onszelf te vernederen voor elkaar. Hij zal er voor zorgen, dat wij tot voedsel worden voor hongerende zielen. Prijst God. Is Jezus niet wondervol? Hij wil ons rijkelijk vullen met Zijn Heilige Geest. Vandaag nog!

Ik wil u tot slot nog even 2 Kon. 2:9-10 in herinnering brengen, waar we tevens lazen hoé wij de Heilige Geest mogen ontvangen. Elisa, die Elia volgde, moest zijn ogen op Elia gericht blijven houden, wat er ook zou gebeuren. Ook als Elia ten hemel zou varen, moest Elisa naar hem blijven kijken. Daarom moeten wij op Jezus blijven zien, Die ten hemel is gevaren en nu aan de rechterhand van God de Vader is gezeten. Ook al zijn de omstandigheden nog zo moeilijk. Blijf zien op Jezus en richt uw ogen op Hem. Dat wil zeggen, verwacht het enkel en alleen van Hem.

Blijf niet op uw fouten blikken, op de zonden die u en ik helaas nog soms doen. Want ondanks dat alles, blijft Jezus' Liefde voor ons vurig en intens en is Hij vergevingsgezind. Nooit zal Hij ons verwerpen. Maar wat Hij van ons vraagt is, dat we uit onze schuilplaatsen te voorschijn komen en ons hart aan Hem tonen. Zonder bepaalde zaken of zonden achter te houden. Hoogl. 3:14 – *“Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.”*

Geliefde broeders en zusters, als wij op Jezus blijven zien en hopen en ons hart voor Hem openen, zal Hij ons vervullen met de Heilige Geest.

Moge Hij u en mij deze week zegenen. Amen.