

MAG DE HEILIGE GEEST ONS GEBRUIKEN?

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, de vraag die ik u en ook mijzelf vandaag wil stellen, is óf, en zo ja in hoeverre, wij de Heilige Geest toestaan om ons voor de dienst van onze Heer en Heiland Jezus Christus te gebruiken.

Om de dienst van Jezus met Zijn eigen woorden te omschrijven, wil ik Luk. 4:18-19 met u lezen: *“De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangenome jaar des Heeren.”* En in verband hiermee lezen we in Matth. 11:4b-6 Jezus' antwoord op een vraag van Johannes de Doper of Hij wérkelijk de door God gezonden Messias was: *“..... Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.”* Valt het u op, dat de bediening van Jezus gericht was op redding van zielen?

Jezus verlangt van ons, dat ook wij instappen in deze bediening.

Matth. 28:19 – *“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”*

Mark. 16:15-18 – *“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.”*

Het zal de meeste wedergeboren kinderen van God wel bekend zijn, maar om het mogelijk te maken om succesvol in deze bediening in te stappen, heeft Jezus ons toegerust met de Heilige Geest, de goddelijke Helper. Ik kom dadelijk terug op de relevante bijbeltekst(en).

Hoe weerbarstig kan echter de dagelijkse praktijk zijn! Na hun bekering, wedergeboorte, waterdoop en doop met de Heilige Geest ervaren nogal wat christenen na een eerste periode vol van vuur voor Jezus, dat er een bepaalde flauwte, droogte of lauwheid over hen komt. Zij keren Jezus zeker niet de rug toe, maar toch is de spontane activiteit en de vurige liefde voor Jezus verminderd en soms zelfs verdwenen.

Dit was ook het geval met het volk van Israël. God verlostte hen uit de slavernij van Egypte (het schaduwbeeld van de zondige wereld) waarbij het geslachte paaslam (het schaduwbeeld van Jezus Christus aan het kruishout van Golgotha) de cruciale rol speelde. Mozes leidde hen dwars door de Rode Zee (het schaduwbeeld van de waterdoop) naar veilige oorden. Zij traden in een verbond met God en ontvingen uit Zijn handen Gods Wetten (het schaduwbeeld van Pinksteren en de vervulling met de Heilige Geest). Maar waar kwamen ze tenslotte terecht? In de gortdroge woestijn. En maar liefst veertig jaren zwierven ze er rond.

In zo'n droge periode wordt er strijd, heel veel strijd ervaren. Veel christenen strijden in eigen kracht tegen de zonden en de verzoekingingen, hun vlees, hun oude karakter, en noem maar op. Terwijl God heeft gezegd, dat Hij voor hen wil strijden.

Deut. 1:30 – *“De HEERE, uw God, Die voor uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden, naar alles, wat Hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte.”*

Joz. 1:9 – *“Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.”*

De Heer wil voor ons strijden, Hij wil het zware werk voor ons doen en het is hiértoe, dat Hij ons de Heilige Geest heeft gegeven. De Heilige Geest wil de strijd vóór ons en dóór ons voeren. U begrijpt, dat het dus noodzakelijk is, dat wij de Heilige Geest toestaan om ons geheel te vervullen en de leiding van onze levens over te nemen. Vol blijdschap wordt de Heilige Geest dan vervolgens in de harten ontvangen. En men spreekt zelfs ook het verlangen uit naar de volheid van de Heilige Geest.

Maar wat zien we vervolgens gebeuren? We zien dat veel christenen Gods Geest voor zichzelf aanwenden. Wat op zich volkomen legitiem en ook conform Gods wil is. Maar zij raken zó diep in een persoonlijke, dagelijkse strijd verwickeld, dat zij menen dat zij de Heilige Geest enkel daarvoor nodig hebben.

Het lijkt alsof zij leiding geven aan de Heilige Geest, terwijl de Heilige Geest, Die ook God is, juist hén wil leiden. Nooit andersom!

Twee voorbeelden van persoonlijke aanwending van de Heilige Geest:

Men spreekt veelvuldig in tongen (een vreemde taal), hetgeen zoals u wel weet een uiterlijk kenmerk is van de aanwezigheid van de Heilige Geest in het leven. Met tongentaal spreekt men tot God en sticht men zichzelf. Hetgeen goed is! Doch men sticht uitsluitend zichzelf! 1 Cor. 14:2,4a – *“Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden..... Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf;.....”*

Maar tongentaal is geen bewijs, dat het leven vól is van de Geest en door Hem wordt geleid.

Een ander voorbeeld is, dat de bijbel verklaart dat de Heilige Geest bij ons wil blijven en ons in de Waarheid wil leiden en aan ons Gods Woord wil uitleggen.

Joh. 14:16-17 – *“En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.”*

Joh. 16:13 – *“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.”*

Ook deze hulp van de Heilige Geest om bij ons te blijven en aan ons het Woord te verklaren, is in eerste instantie ten bate van onszelf. Maar Zijn hulp in het begrijpen van het Woord is opnieuw geen bewijs, dat het leven vól is van de Heilige Geest.

Geliefde broeders en zusters, God wil dat wij gesticht worden en Hij wil dat wij Zijn Woord zullen verstaan en in de Waarheid worden geleid. Geen enkele twijfel mogelijk! Maar daarbij mag het nooit blijven. Hij geeft ons deze geestelijke zegeningen niet uitsluitend voor onszelf. Hij wil dat wij deze zegeningen vervolgens gaan uitdelen aan anderen.

Hét punt is echter, dat daarvoor een met de Heilige Geest vervuld (dat wil zeggen vól) leven nodig is. Gods Heilige Geest moet volop in ons leven aanwezig zijn, willen wij er met succes in slagen om geestelijke zegeningen aan andere behoeftigen uit te delen. De Heilige Geest werd ons tot Hulp en Zegen geschonken, maar bovenal om aan anderen tot hulp en zegen te zijn. Want Gods liefde is met name een dienende liefde. We zien dan ook in de bijbel, dat wanneer er gesproken wordt over personen die vervuld zijn met of vol zijn van de Heilige Geest, er altijd sprake is van aanwezigheid van andere mensen, die juist Gods bemoediging, redding, genezing, hulp of zegen behoeven. Á contrario redenerend kunnen we opmerken, dat we de volheid van Gods Geest niet zullen ontvangen, als wij onze geestelijke zegeningen niet aan anderen willen uitdelen.

Maar zodra de Heilige Geest ons mag leiden en ons ook kán gebruiken om actief en vurig Jezus te dienen, dan zullen de droogte en de lauwheid uit ons leven verdwijnen. Dan zullen we Hem weer vurig gaan liefhebben, maar ook degenen die nog niet zijn gered.

Ik wil u met enkele voorbeelden uit de bijbel tonen, dat de Heilige Geest gegeven is om anderen te redden, te helpen en te dienen. En ik hoorde de bekende Amerikaanse voor-
ganger Bayless Conley op de televisie zeggen, dat dit ook juist de bewijzen zijn van een
overvloedig met de Heilige Geest vervuld leven.

1. Een overvloedig met de Heilige Geest vervuld leven wordt daadwékelijk door de Heilige
Geest geleid. Dan luistert men naar de stem van de Heilige Geest en gehoorzaamt Hem. En
de leiding van Gods Geest is met name gericht op het winnen van zielen voor Jezus.

Zo luisterde Petrus naar de stem van de Geest en was gehoorzaam om met de knechten
van Cornelius mee te gaan, waardoor diens hele gezin werd gered. Gehoorzamen aan de
leiding van de Heilige Geest is gericht op redding van verloren zielen.

Hand. 10:17-20, 23-24 – *“En alzo Petrus in zichzelf twijfelde, wat toch het gezicht mocht
zijn, dat hij gezien had, ziet, de mannen, die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd
hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende,
vraagden zij, of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht
dacht, zeide de Geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u; Daarom sta op, en ga af, en reis
met hen, niet twijfelende; want ik heb hen gezonden.....
Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des anderen daags ging Petrus
met hen heen, en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem. En des
anderen daags kwamen zij te Cesaréa. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen
hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden.”*

Ook Filippus was gehoorzaam aan de Heilige Geest en werd door Hem geleid.

Hand. 8:26-29 – *“En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen
tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaald naar Gaza, welke woest is. En hij
stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van
Candacé, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te
bidden te Jeruzalem; En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet
Jesaja. En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.”*

En wat gebeurde er, nádat Filippus zijn taak had volbracht? Toen nam de Heilige Geest hem
weg voor een missie in Azôte.

Hand. 8:39-40 – *“En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren
Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.
Maar Filippus werd gevonden, te Azôte; en het land doorgaande, verkondigde hij het
Evangelie in alle steden, totdat hij te Cesaréa kwam.”*

2. Een overvloedig met de Heilige Geest vervuld leven wordt ook gekenmerkt door vrij-
moedigheid om tegen anderen te getuigen over Jezus.

Broeders en zusters, wat was de oude hartegesteldheid van de discipelen, toen de Heilige
Geest nog niet in en over hen was uitgestort? Er was vrees in hun harten!

Joh. 20:19 – *“Als het dan avond was, op denzelfden eersten dag der week, en als de deuren
gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreeze der Joden, kwam Jezus
en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!”*

Maar zodra Gods Geest in Zijn volheid het hart vervult, is er geen plaats meer voor angst.
Dat bewees juist Petrus, die voorheen uit angst Jezus had verloochend.

Hand. 4:8-13,31 – *“Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: Gij
oversten des volks, en gij ouderlingen van Israë! Alzo wij heden rechterlijk onderzocht
worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is;
Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israë! dat door den Naam van Jezus Christus, den
Nazaréner, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg
ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is,
Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen Anderen; want er is
ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij*

moeten zalig worden. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren..... En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.”
De volheid met de Heilige Geest gaat samen met vrijmoedigheid en is wederom gericht op het winnen van zielen voor Jezus.

3. De Heilige Geest zal de harten die bereid zijn om te gehoorzamen en ook van Jezus te getuigen en door Hem zijn gevuld, overvloedig uitrusten met grote kracht.
Hand. 1:8a – *“Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn,.....”*
Hand. 6:5a – *“En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes,.....”*
Stefanus gehoorzaamde aan de leiding van de Heilige Geest en getuigde vrijmoedig en ontving daarom Diens grote kracht om tekenen en wonderen te verrichten.
Hand. 6:8 – *“En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.”*

We zien dus dat kracht om van Jezus te getuigen, met de daarmee gepaard gaande wonderen en tekenen, een bewijs is van de volheid van de Heilige Geest. Dus wederom gericht op het winnen van zielen voor Jezus.

Geliefde broeders en zusters, ik ben er van overtuigd, dat ook u zich uitstrekt naar de volheid van Gods Heilige Geest in uw harten. Dat doe ik ook! Maar ik geloof dat de les van deze prediking is, dat de bereidheid om zielen voor Jezus te winnen en het ook daadwerkelijk instappen in Zijn bediening, samengaat met het ook werkelijk ontvangen van die volheid. Moge Jezus u en mij deze week zegenen met ‘bereidheid van het Evangelie’ (Efez. 6:15). Amen.