

## JEZUS, HEER OVER ZIJN HUIS

### HJM Sales, 02-09-2018

Geliefde broeders en zusters, hebt u Jezus lief? Ik hoop van wel, want Hij is zo bijzonder. Hij is Mens én God Zelf. Hij is de waarachtige Redder van de mensen. Hij is mijn Verlosser. Ook de uwe! Het christelijke geloof is zóveel meer dan alle andere godsdiensten. Confucius stierf niet voor zijn discipelen. Boeddah stierf niet voor zijn discipelen. Alle Hindoegoden kunnen u niet redden. Allah, zo zeggen ze, heeft geen zoon. Mohammed stierf niet voor moslims. En de Joden verwachten wel de Messias, doch kennen Jezus niet. Neen, zij zien Mozes als hun bevrijder. Maar onze God zond Zijn Zoon Jezus, Die hoger dan Mozes is, om ons te redden.

In Hebr. 3:1-6 (HSV) lezen we iets opmerkelijks: **Christus hóger dan Mozes!** – *"Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden; Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden."* We lezen over Mozes, die we als type en getuige van Jezus mogen zien. We lezen ook over Jezus, Gods Zoon en onze Heer en Heiland. Mozes leidde Israël, Gods volk, hier als Gods 'huis' aangeduid, uit Egypte's slavernij. Israël was het toenmalige huis van God. Mozes wordt aangemerkt als een trouwe dienaar over (in) dat huis. Daarom dat Mozes ook een zekere heerlijkheid (eer) waardig geacht wordt. Maar Jezus is Gods Zoon, Die over Zijn éigen 'huis' getrouw was. En dat huis zijn wij, wedergeborenen uit Hem. En Jezus heeft Zijn eigen huis Zélf gebouwd. Mozes bouwde het huis dat hij diende niet zelf, maar Jezus wél. Jezus is de Heer van Zijn éigen Huis.

U begrijpt dat de Eigenaar van het huis een veel hogere positie heeft dan de dienaar in dat huis. Daarom en met name door het veel grotere, heerlijker Verlossingswerk, dat Jezus voor Zijn eigen huis heeft volbracht, is Jezus oneindig veel meer eer en heerlijkheid waardig dan Mozes. Mozes was een knecht, die Gods Wetten in stenen tafelen gegrift aan het volk van Israël gaf. Hij diende Gods huis met de Wet en was daarin getrouw. Mozes was ook het schaduwbeeld van Jezus. Hij typeerde Jezus en werd tot een getuigenis van de dingen die later zouden komen. Jezus is echter véél meer. Hij is het typebeeld Zélf. Niet de schaduw! En Hij is Heer én Bouwer van Gods Huis. Weet u hoe Jezus bouwt? Hij kwam én Hij bouwt met Genade en Waarheid. Lees Joh. 1:14,16,17. Jezus is de Voleinder en Voltooier van het hele raadsplan van God. Hij is Schepper van hemel en aarde, van ál wat leeft (Col. 1:15-18).

In Hebr. 3:1 wordt Jezus de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis genoemd. 'Apostel' komt van het Griekse "apostolos", dat "boodschapper" en "gemachtigde" betekent. Jezus is de Boodschapper, Die Gods boodschap overbracht. Joh. 3:16 – *"Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."* De boodschap die Jezus bracht, was dat God de Vader u en mij ontzettend lief heeft. Zó lief, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon tot een Offer gaf. Jezus is ook de Gemachtigde. Hij is door God de Vader gemachtigd om u en mij te verlossen op grond van ons geloof. Hij is gemachtigd om ons eeuwig leven bij God de Vader als Zijn eigen kinderen in het vooruitzicht te stellen. Jezus is ook onze Hogepriester, Die aan de mensen gelijk moest worden, zodat Hij barmhartig onze zonden kon verzoenen door voor ons te sterven (Hebr. 2:17). Hij is de volmaakte Hogepriester, Die met Zijn eigen Bloed de hemel binnenging om voor ons bij God de Vader verzoening te doen. Hij is de Hogepriester, Die behoorlijk medelijden met onze zwakheden kan hebben (Hebr. 4:14-16) en Die altijd leeft om voor ons te bidden (Hebr. 7:25). Jezus is ook eeuwig Hogepriester (Hebr. 6:20) en hóger dan de hemelen (Hebr. 7:26). En Zijn gebeden zijn volmaakt, want Jezus is een volmaakte

Hogepriester en de Vader hoort ze áltijd. Jezus zit immers naast de Vader in Zijn troon (Hebr. 8:1). Daar komt bij dat God de Vader zelfs Jezus' gebed begéért te horen om ons te kunnen zegenen, omdat Jezus Zijn Oogappel is. De taak van Jezus was tweërlei: op aarde voor de mensen sterven en in de hemel voor hen bidden!

Mozes werd machtig door God gebruikt, maar had niet de volmaakte kwalificaties van Jezus. Mozes was zelf ook een zwak mens en behept met zonden. Op een dag vermoordde hij zelfs iemand. Maar Mozes leerde wel van God. Uiteindelijk werd hij de zachtmoedigste mens op de aarde, zegt de bijbel.

De Here God gebruikte Zijn dienstknecht Mozes geweldig om Gods toenmalige huis, het volk van Israël, te dienen. Onbevreesd stond hij tegenover Faraö, Egypte's machtige koning, en eiste dat deze het volk in vrijheid zou laten gaan. Vrij en weg uit de slavernij. Een slavernij zo vreselijk, dat het volk schreeuwde om verlossing. En God hoorde hun schreeuw.

Faraö weigerde echter koppig. Maar in de nacht toen zelfs een Tiende Plag moest worden voltrokken en álle eerstgeborenen in Egypte moesten sterven, behalve van hen die het bloed van een lammetje aan hun deuren hadden gesmeerd, toen liet Faraö hen gaan. Tegen het bloed van een onschuldig lam en Gods doodsoordeel kon hij niet op. Maar Israël ervoer Gods redding, waarvoor die onschuldige lammetjes moesten worden geslacht.

Bedenk nu dat Mozes, de vrijheid eisend, een type van Jezus was, Die kwam om ons uit de slavernij van zonde en wereld te bevrijden. Ook de geslachte lammetjes zijn een typebeeld. *"Zie het Lam Gods Dat de zonden der wereld wegneemt"*, riep Johannes de Doper toen hij Jezus zag komen (Joh. 1:29). Jezus' Bloed aan ons hart doet de doodsendel voorbij gaan.

Het volk van Israël vertrok in alle vrijheid onder leiding van Mozes. Enkele dagen later bereikten ze de oever van de Rode Zee. Kunnen wij ons voorstellen wat er toen in de harten van de Israëlieten moet zijn omgegaan? Hoe zouden zij deze schier onneembare hindernis überhaupt kunnen overwinnen? Hoeveel te meer toen zij zich omdraiden en ontdekten, dat Faraö met al zijn duizenden soldaten hen was achterna gegaan. Faraö had spijt gekregen, dat hij zijn supergoedkope arbeidskrachten vrij had laten gaan. Wat zal er toen een wanhoop in hun harten zijn gekomen. Nauwelijks nog hadden zij geproefd van de vrijheid en reeds stonden daar die machtige legers om hen in de pan te hakken. Zij moeten zich de zweep-slagen, de afstraffingen en het karige eten hebben herinnerd. De pijn en de honger! Zou de vrijheid nu al weer voorbij zijn? Voor hen de onneembare barrière van de Rode Zee. Achter hen machtige legers met duizenden soldaten. Gereed om aan te vallen en af te slachten. Het volk moet wanhopig zijn geweest.

Zo ook kunnen wij vaak wanhopig zijn als de omstandigheden te zwaar blijken te zijn, terwijl wij toch Gods vrijmaking al hebben ervaren, maar de blik op Jezus eventjes hebben verloren.

Israël begon te klagen. Ex. 14:10-12 – *"Als Faraö nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op, en ziet, de Egyptenaars togen achter hen; en zij vreesden zeer; toen riepen de kinderen Israëls tot den HEERE. En zij zeiden tot Mozes: Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord, dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: Houd af van ons, en laat ons de Egyptenaren dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen, dan in deze woestijn te sterven."* Wat een blamage, wat een kortzichtigheid, wat een vergeetachtigheid! Terwijl zij kort daarvoor machtig door God waren bevrijd. Wij echter zijn ook geen haar beter dan de Israëlieten. Hoe snel verliezen ook wij het geloof als er moeilijkheden komen.

Maar laten we lezen, hoe Mozes hier tegenover stond. Ex. 14:13-14 – *"Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn."* Stil zijn in vol vertrouwen op God is de weg om verlost te worden. Hij verloste Israël en zal voor ons, u en mij, strijden als wij in moeilijkheden zijn of verlossing van banden nodig hebben. Zie op Jezus, Gods Heil!

Ook als goede wegen en oplossingen voor ons zijn afgesloten, zie dan op Jezus. Hij strijdt!

En het volgende schriftdeel is Góds Woord over de manier hoe Hij de vijand zal verslaan. Ex. 14:15-31 – *“Toen zeide de HEERE tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee, en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En Ik, zie, Ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan; en Ik zal verheerlijkt worden aan Faraö en aan al zijn heir, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Egyptenaars zullen weten, dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik verheerlijkt zal worden aan Faraö, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Engel Gods, Die voor het heir van Israël ging, vertrok, en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht, en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren, en tussen het leger van Israël; en de wolk was te gelijk duisternis en verlichtte den nacht; zodat de een tot den ander niet naderde den gansen nacht. Toen Mozes zijn hand uitstreckte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechterhand en aan hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen, en gingen in, achter hen, al de paarden van Faraö, zijn wagenen en zijn ruiteren, in het midden van de zee. En het geschiedde in dezelfde morgenwake, dat de HEERE, in de kolom des vuurs en der wolk, zag op het leger der Egyptenaren; en Hij verschrikte het leger der Egyptenaren. En Hij stiet de raderen hunner wagenen weg, en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars: Laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de HEERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de HEERE zeide tot Mozes: Streck uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee; en de zee kwam weder, tegen het naken van den morgenstond, tot haar kracht; en de Egyptenaars vluchtten die tegemoet; en de HEERE stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heir van Faraö, dat hen nagevolgd was in de zee; er bleef niet een van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, in het midden der zee; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechterhand en aan hun linkerhand. Alzo verlost de HEERE Israël aan dien dag uit de hand der Egyptenaren; en Israël zag de Egyptenaren dood aan den oever der zee. Ook zag Israël de grote hand, die de HEERE aan de Egyptenaren bewezen had; en het volk vreesde den HEERE, en geloofde in den HEERE, en aan Mozes, Zijn knecht.”*

God beval eerst: *“Trek verder!”*. Het is zó belangrijk om op Gods Weg verder te trekken. En Gods wolkkolom en Gods vuurkolom, samen typebeeld van de Drie-enige God, stelden zich op tussen het volk en de vijand. En wat nog meer is, de Engel Gods, d.i. Jezus Zelf, stelde Zich op tussen het volk en de vijand. Oh, broeders en zusters, weest u verzekerd dat geen vijand u en mij kwaad kan doen, als tussen ons en de vijand zich God Zelf opgesteld heeft. Die wolkkolom en vuurkolom zorgden voor duisternis en licht. De wolkkolom tussen Israël en Egypte bracht duisternis, zodat de vijand niet kon naderen. De vuurkolom gaf licht, om de weg van het volk te verlichten. Daarom wandel in Gods Licht (1 Joh. 1:5-7), broeders en zusters. Dan bent u veilig. Want waar Gods Licht is, kan per definitie geen duisternis zijn (Joh. 1:4-5). Dat is ook een natuurwet.

Dit doet mij denken aan de dag dat Jezus, Gods Zoon, Heer over Zijn huis, voor ons werd gekruisigd. Hij hing daar vol pijn tussen hemel en aarde. En het werd aardedonker. De vijand werd blind en verduisterd voor het grote verlossingsplan, dat God aan het uitvoeren was. Maar het werd in geestelijke zin ook licht, toen Gods Zoon de prijs voor onze zonden betaald had. Want de Voorhang dat de toegang naar het Allerheiligdom in de tempel afsloot, scheurde en werd geopend en het Licht van Gods tegenwoordigheid scheen nu naar buiten. De voorheen afgesloten toegang tot God was nu voor de mensen vrij. Hallelujah!

Luk. 23:44-46 – *“En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.”*

Elke (geestelijke) vijand was nu volslagen kansloos geworden. Satan kon ons voorheen binden o.g.v. onze onwedergeboren staat en de zonde in ons leven. Maar Jezus nam al onze zonden op Zich en onderging de straf. En nu staat Jezus tussen ons en elke vijand en beschermt de Drie-enige God, in het beeld van wolk- en vuurkolom, ons, Zijn Huis, Zijn volk van opnieuw geboren kinderen Gods, die Jezus vrijwillig hebben aangenomen. Naar hén gaat Zijn ziel uit (Hoogl. 6:12). Opnieuw roep ik: Hallelujah!

Zie hoe Mozes, type van Jezus, acteerde in autoriteit. Hij strekte zijn handen uit over de Rode Zee, die onoverkomelijke hindernis. En in de zee werd door God een weg geopend waar het volk van Israël, onder leiding van Mozes, kon doortrekken. Herkent u Jezus, Die met gespreide armen aan het hout werd genageld? Dit gebaar wil zeggen, dat Hij ook ons een open weg door dat gevaarlijke water heeft gebaad en ons allen wil omarmen om met Hem mee te gaan.

Faraö en de Egyptenaren (typebeelden van satan en demonen) dachten, dat zij óók op die weg Israël door de zee konden volgen. Maar God voltrok Zijn oordeel aan hen. Allen vonden zij de verdrinkingsdood in de zee. Het water verzwolg hen! En we verstaan dat Gods oordeelswateren voor óns tegelijkertijd genadewateren van verlossing zijn. Hierin zien wij het beeld van de waterdoop. De waterdoop is een geweldige gebeurtenis, waarbij God volledig afrekent met satan en de demonen die ons voorheen plaagden. Realiseer deze waarheid! Als wij Jezus op Zijn Verlossingsweg volgen, dan zijn wij ook bereid de waterdoop in te gaan.

Een absolute noodzaak! Lees Rom. 6:3-5 – *“Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, also ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;”* Rom. 8:11 – *“En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”* Is dit niet een geweldige bemoediging? Juist ook voor hen die zoveel lichamelijke problemen en strijd met allerlei ziekten ervaren? God wil en zal ook ons zwakke lichaam opwekken en genezen. O.g.v. ons geloof! Wie tot God komt, móet geloven (Hebr. 11:6). En Hij beloont de gelovige.

Duisternis kan niet naast Licht in dezelfde ruimte bestaan. Daarom waren Israëls vijanden volstrekt kansloos tegen de Drie-enige God. Tegen Zijn Licht, waardoor Israël werd bevrijd. Zij verdronken jammerlijk in het water van de Rode Zee. Ook onze vijanden hebben geen rechtsgrond meer tegen ons door het Offer van Jezus aan het kruis. Ze hebben niets meer om ons te beschuldigen. Zij zijn ontwapend en geëlimineerd door het Licht van Jezus nu in ons. En ook zij verdrinken in het water als wij de waterdoop ingaan. Waarna wij, verlost, met Jezus in een nieuw leven opstaan. Gerechtvaardigd en wedergeboren o.g.v. geloof.

Broeders en zusters, bedenk dat we lazen in Ex. 14:22, dat Israël in het midden van de zee doortrok op droge grond. Zij stonden onwankelbaar. Ze hadden vaste grond onder de voeten gekregen. We lazen ook Ex. 14:13 – *“Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal,”* Zie het Heil des Heren! Het woordje ‘heil’ staat hier voor het éérst in de bijbel genoemd, hetgeen in het kader van bijbeluitleg belangrijk is. *“Zie Jezus”* staat er in feite. Want ‘heil’ is in Hebreeuws ‘Jesjoea’ ( *hewvy* ), d.w.z. Jezus. Sta stil, sta vast, sta nuchter met beide benen op de grond en zie op Jezus! Hij is de Weg! Hij is de Redder! Hij is de Genezer! Hij is de Vredevorst!

Is het dan niet triest dat nog steeds velen zo lauw tegenover Jezus staan of Hem zelfs afwijzen. Wij hebben deze zomer een voorproefje gehad van grote hitte en droogte. Laten we Openb. 16:8-11 eens lezen waar enkele van de laatste oordelen Gods (fiolen-, cq. schalen-oordelen) worden voltrokken. Hier lezen we hoe de mensen zullen reageren in de eindtijd: *“En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en hem is macht gegeven de mensen te*

*verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.”* Onbekeerlijk! Terwijl toch net kort daarvoor de allerlaatste Evangelieverkondiging nota bene door een engel van God had plaatsgevonden (Openb. 14:6-7).

Maar wij zullen ons vandaag wél bekeren! Wij hebben Jezus aangenomen, maar zijn lauw geworden, waardoor de ontzaggelijk grote zegeningen van God aan ons voorbij gaan, terwijl deze al gereed liggen. Maar door gebrek aan vuur in ons hart voor Jezus en ongelooft zijn we niet meer in staat om deze in bezit te nemen. Rom. 8:32 – *“Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”* In de King James Version: *“He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, **how shall He not with Him also freely give us all things?”***

Geliefde broeders en zusters, hebt u een nood in uw leven? Als u écht weet wat God voor u en mij, voor ons, heeft gedaan, dan krijgt satan geen kans meer om succesvol zijn leugens te verkopen. Want u gelooft nu. Satan wil u leugens verkopen: *‘God wil mij niet genezen, Hij wil mij niet helpen’*. Maar mediteer dan: *‘Als God Zijn eigen Zoon niet voor mij gespaard heeft, maar Hem voor mij in de kruisdood heeft overgegeven, zal Hij mij dan niet “freely” alle dingen schenken?’* Er stond een ontzagwekkende God achter Mozes. Maar Mozes stierf niet voor het volk. Jezus is de Zoon van die grote God. Hij is Gods oogappel. Ja, Hij is God Zélf, Die wél voor ons stierf en veel hoger is dan Mozes. Neem Hem vandaag bij vernieuwing aan.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.