

LÉÉF, DAT IS GODS WIL HJM Sales, 16-06-2018

Geliefde broeders en zusters, God verlangt dat wij het leven léven. Joh. 10:10 – *“De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.”* Zoals Hij het heeft bedoeld en wil geven. Niet alleen straks in het eeuwige, hemelse leven, maar ook in het huidige leven hier op aarde. Niet in de laatste plaats, omdat we op aarde nuttig kunnen zijn tot redding van zielen, die Hij óók innig liefheeft. Straks daarboven in de hemel kan dat niet meer.

Om na onze wedergeboorte het nieuw ontvangen leven reeds hier op aarde te kunnen léven, moeten we weten dat de Wet iets in de wereld bracht waar wij ons vaak niet bewust van zijn. 1 Cor. 15:56 – *“De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.”* Door de zonde van Adam en Eva moeten nu alle mensen sterven. De lichamelijke dood is onontkoombaar door Adam’s zonde. Maar dat betekent niet dat we in angst voor de onvermijdelijke lichamelijke dood hoeven te leven. We mogen desondanks overwinnend leven. Er staat in het vers geschreven dat *‘de engel’* van de dood de zonde is. Een andere vertaling luidt dat de dood *‘geprikeld, aangespoord, gestimuleerd wordt’* door de zonde. En dan zegt de tekst óók, dat *‘de kracht’* van de zonde de Wet is. Het woord ‘kracht’ komt van het Griekse *‘dunamis’* (denk aan dynamiet).

We mogen dus verstaan dat de dood dóór de zonde kracht ontvangt en dat het de Wet is, die aan de zonde kracht verleent. Dus de Wet geeft kracht aan de zonde en de zonde op zijn beurt geeft kracht aan de dood. M.a.w. de Wet verleent uiteindelijk kracht aan de dood. Daarom is de duivel bevreesd voor de prediking, die de Wet opzij schuift voor de Genade die Jezus bracht. Want daarmee wordt ook de wortel van de zonde en van de dood verwijderd.

Velen met absoluut goede bedoelingen denken, dat ze door het onderhouden van de Wet een heilig leven leiden en uiteindelijk als resultaat hét eeuwige leven ontvangen. Maar als je je best doet om de Wet te houden, worden zoals uit 1 Cor. 15:56 mag worden verstaan de zondige begeerten juist aangewakkerd. En daardoor weer de dood. Rom. 7:5 – *“Want toen wij in het vlees (d.w.z. onder de Wet) waren, wrochten (d.w.z. werkten) de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.”*

Teneinde de juiste context van Rom. 7:5 goed te begrijpen, volgt nu Rom. 7:4-6 – *“Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees (Wet) waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.”*

Paulus haalt het huwelijksleven aan teneinde zijn argumentatie begrijpelijk te maken. Voorheen waren wij gehuwd met de Wet. Maar door het Kruisoffer van Jezus aan te nemen, Die uit de dood werd opgewekt, zijn wij nu gehuwd met Hem. We zijn nu Zijn eigendom en voortaan dood voor de Wet. We zijn nu vrijgemaakt van de Wet, immers gestorven zijnde voor de Wet, want de dood is een legitieme reden waardoor een huwelijk eindigt.

Toen wij nog in het vlees waren, dus onder de Wet en met de Wet gehuwd, werkten de bewegingen van de zonde in ons innerlijk teneinde voor de dood vruchten te dragen. Dus zij die de Wet willen onderhouden, leven in feite verslagen levens, omdat in hen steeds weer opnieuw zondige begeerten worden aangewakkerd waardoor ze steeds weer in de zonde blijven vallen. Ondanks alle goede en voortdurend hernieuwde voornemens! Mensen worden juist aangetrokken door dingen die verboden zijn. De Wet is heilig en goed, maar werd juist ingesteld door God om de zonden en begeerten te openbaren (Rom. 3:20; 7:7), waardoor de

mens tot besef komt dat hij een Redder nodig heeft. De Wet brengt geen heiligheid voort, maar juist zonde. Ja, de begeerten worden er juist door aangewakkerd.

Rom. 7:6, zo lezen we, zegt dat wij nu zijn vrijgemaakt van de Wet, waaronder wij gehouden waren, om voortaan in nieuwhed des geestes (Jezus) te mogen dienen. En dus niet meer in de oudheid der letter, verwijzende naar de tien geboden, die door Gods vinger in steen werden geschreven (de twee stenen tafelen). Weet u wat er gebeurde, nadat Gods Wet op de berg Sinai werd gegeven? (En het Joodse volk beschouwt dit moment als het allereerste Pinksterfeest!) Het volk was van mening dat het veel te lang duurde voordat hun leider Mozes terugkwam van zijn ontmoeting met God op de Sinaï. Daarom gingen zij maar over tot afgoderij. U begrijpt, dat God in toorn ontstak en op grond van Zijn Wet viel het oordeel. Drieduizend mensen stierven er.

De mens kan nooit gerechtvaardigd worden door de Wet. Wij kunnen de Wet niet gehoorzamen. Wij zullen falen. Daarom bracht God ons Genade in Zijn Zoon Jezus. Prijst Zijn Naam. Jezus volbracht de Wet en onderging het oordeel en de straf voor ons falen. In onze plaats. Wij worden nu heilig door op Jezus te blikken in Zijn geheel volbrachte werk aan het kruis, Hem te aanschouwen en te bedenken hoeveel Hij van ons houdt. Daartoe zal de Heilige Geest ons leiden. En dan opeens komen we tot de ontdekking, dat we andere mensen gaan liefhebben. Rom. 5:5 – *“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.”* Omdat Jezus ons eerst heeft liefgehad, gaan wij ook anderen liefhebben. Dat werkt de Heilige Geest in ons uit, omdat we de Genade hebben omarmd. Jezus is onze heiligheid, Hij is onze gerechtigheid, Hij is onze Verlossing. Hij is onze kracht, Hij is onze Wijsheid, Hij is ons Leven en ook de lengte van onze dagen.

Op de berg Sinaï viel Gods oordeel, maar op de berg Sion viel Gods zegen. Na Jezus' Hemelvaart werd het nu éérste Pinksterfeest van een nieuw tijdperk gevierd. Door Jezus was er Genade gekomen, waardoor de mensen echt konden worden gered. Gods tijd was nu vervuld en de H. Geest werd uitgestort op de discipelen. Toen de dag van dat Pinksterfeest vervuld was (*“vervullen”* komt van het Griekse grondwoord *“sumple'ro-oo”*, d.w.z. *“1e) volledig vullen (o.a. van het ruim van een schip), 2e) volledig vullen, vervullen van tijd”*), waren er drieduizend zielen gered na Petrus' prediking. Wat een grote tegenstelling! Onder de Wet sterf je, maar onder de Geest leef je. De letter doodt, maar de Geest maakt levend. De Wet zegt: doe dat, doe dit. Maar je kunt het niet en je wordt niet gerechtvaardigd, zodat je sterft. Maar de Genade zegt: neem rechtvaardigmaking aan als een geschenk en lééf. Gerechtigheid en heiligheid zijn nu geschenken van God. De letter doodt, maar de Geest geeft leven. Dus nu dienen wij in de nieuwhed des Geestes en niet meer in de oudheid van de letter.

Onder de Wet herinnert God Zich de zonde tot in het 3^e of 4^e geslacht. Onder de Genade zegt God, dat Hij nooit meer onze zonden zal gedenken (Jer. 31:34; Hebr. 8:12; 10:17). Waarom? Omdat het kruis alles heeft veranderd. Aan het kruis herinnerde God Zich zeker al onze zonden, maar Hij legde ze op Jezus en strafte Hém in onze plaats. En omdat God getrouw en rechtvaardig is, zal Hij Zich onze zonden nooit meer herinneren. Gods heiligheid is nu aan onze zijde en verlangt ons overvloedig te zegenen. In álles!

Hiervoor is reeds Rom. 7:7 aangehaald, namelijk dat de Wet de zonde openbaart. Dit zegt de tekst: *“Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.”* Het is duidelijk gezien de context, dat Paulus hier niet bedoelt, dat wij van de ceremoniële Wet zijn verlost, maar van de Wet van de tien geboden. Immers, hij spreekt over het gebod *“Gij zult niet begeren”* En vervolgens zei Paulus in Rom. 7:8 – *“Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood.”* Wat een verbazingwekkende uitspraak! Het (wets-)gebod wakkert de zonde aan en zonder

de Wet is de zonde dood. Zonder de Wet zou de zonde wel in ons zijn, maar niet opgewekt en aangewakkerd worden. Rom. 7:9 – *“En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.”* M.a.w. zolang de mens (Paulus spreekt hier in de ik-vorm) zich niet van de Wet bewust was, leefde hij. Maar toen de Wet werd ingevoerd, was er een opwekking van zonde (die immers dood was), welke ging leven. En omdat de zonde nu leefde, stierf de mens.

Predik dus niet de Wet, want dan wordt de zonde opgewekt! Er zullen mensen sterven.

Rom. 7:10 – *“En het gebod, dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden.”*

Het gebod bedoelt om leven te brengen, brengt nu de dood. Rom. 7:11 – *“Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelfde gedood.”*

De zonde, ten leven opgewekt door het gebod, verleidde de mens (i.c. Paulus) en werkte dood in hem uit.

Geliefde broeders en zusters, de tekst van Rom. 5:12a bewijst dat het niet Gods bedoeling was dat de mens lichamenlijk zou sterven: *“Daarom, gelijk door een mens (hijms: één mens, d.w.z. Adam) de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood;”* Maar door Adam verspreidde zich de zonde en daardoor de dood zich onder alle mensen. Want alle mensen zondigen (Rom. 5:12). Maar het was Gods wil dat de mens zou leven. Hij haat de dood, zoals Hij ook de zonde haat. God noemt de dood een vijand. Daarom, leef een overwinningleven en wedersta de dood tot het moment, dat God u naar het hemelse Huis roept. Wedersta ziekte- en ouderdomsverschijnselen (verschijnselen van de werking van dood in het leven). Leef in geloof het nieuwe leven, dat wij door Jezus hebben ontvangen. 2 Cor. 5:17 – *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”*

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.