

GEVEN HJM Sales

“Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.” (2 Cor. 8:9)

Geliefde broeders en zusters, wedergeboren kinderen Gods zullen in het navolgen van de Here Jezus Christus op hun weg van heiligmaking ook moeten leren om te geven. Te geven aan de armen en mensen in nood, met een blijmoedig hart zoals God van ons verlangt. En als wij eerlijk zijn, moeten velen onder ons (ikzelf inclusief) bekennen, dat ons geven dikwijls een routine is vanuit de overvloed die wij bezitten.

De apostel Paulus besteedde in zijn tweede brief aan de gemeente van Corinthe maar liefst twee hoofdstukken aan het onderwerp ‘geven’ en hoe dikwijls heb ik de beide hoofdstukken 2 Cor. 8 en 9 gelezen, zonder dat het onderwerp wérkelijk de diepte van mijn hart kon bereiken. In deze bijbelverkondiging wil ik er echter nu op ingaan. Frappant en verbazingwekkend was het, dat ik een van de verhalen die ik recent las in het boek “Gods hart voor weduwen en wezen” van Jaap Dieleman, in feite terugvond in de tweede Corinthebrief. De auteur heeft een geweldige bediening ten behoeve van verdrukten, weduwen, wezen, armen en andere mensen die in nood zijn. Zo ondersteunt hij met partners onder andere zeer arme weduwen in Kosovo, die ten gevolge van de recente oorlog met Servië volkomen zijn berooid, hun mannen en zonen hebben verloren en zwaar moeten lijden. Een ander project van latere datum betreft een tehuis voor dakloze, ouderloze kinderen in Oeganda. Toen dit latere project langzaam maar zeker van de grond kwam, kwam dit ter ore van die berooide weduwen in Kosovo. En wat begonnen zij te toen? Terwijl zij zelf eigenlijk niets hadden, zetten zij akties op touw voor die kinderen in Oeganda. Zij verkochten bijvoorbeeld zelfgemaakte lekkernijen of zelfgemaakte kleedjes. Na enkele maanden van akties hadden zij een paar honderd euro verdiend en ze waren zo blij dat zij dit konden en mochten geven. Ik ben overtuigd, dat God hun gaven rijkelijk heeft vermenigvuldigd en zowel de weduwen in Kosovo als de wezen in Oeganda heeft gezegend.

Waarmee begon Paulus zijn betoog? Hij begon te vertellen over de zeer armoedige gemeenten van Macedonië, die desondanks rijk waren in het geven voor het werk des Heren en andere armen. En dat deden zij uit hun eigen armoede! 2 Cor. 8:1-4 – *“Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de Gemeenten van Macedonië gegeven is. Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap, en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen (ik betuig het), ja, boven vermogen gewillig geweest; Ons met vele vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap dezer bediening, die voor de heiligen geschiedt.”*

De Macedoniërs werden beproefd en verdrukt en waren zeer arm. Toch bezaten zij overvloedige blijdschap en waren rijk in goeddadigheid. Zij gaven bóven hun vermogen, zoals ook eens die arme weduwe die de bijzondere aandacht van Jezus trok. Luk. 21:1-4 – *“En opziende, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen. En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen. Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.”*

Broeders en zusters, leest u eerst de beide hoofdstukken 8 en 9 biddend door. Daarna wil ik proberen enkele belangrijke aspecten van ‘geven naar Gods hart’ aan te duiden.

Ik denk dat hét centrale vers in deze hoofdstukken 2 Cor. 8:9 is: *“Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.”* 2 Cor. 9:15 noemt Jezus’ daad een onuit-

sprekelijke gave van God (aan ons!): *“Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.”* Jezus verliet Zijn onvoorstelbare rijkdommen in de hemel en werd de allerarmste onder de mensen, opdat wij rijk zouden kunnen worden: de zonden vergeven en voor eeuwig gered, met een gereinigd hart vol vrede en blijdschap, deelachtig aan overvloedige, goddelijke zegeningen en op onze weg naar de hemel geleid door Gods Woord en Heilige Geest! Jezus werd gedreven door vurige liefde voor diep verloren mensen. Wát een geweldig voorbeeld schonk Jezus ons hiermee! Als wij Hem liefhebben en volgen, mogen wij dit voorbeeld ter harte nemen en er van leren. Leren om ook te geven vanuit liefde!

Nu is het zo, dat onze oude natuur écht niet staat te popelen om te geven. Neen, de oude natuur houdt liever alles voor zichzelf, bewaart liever een appeltje voor de dorst. Dus is het belangrijk om die oude natuur gekruisigd te houden door dicht bij en in Christus te zijn en te blijven (Rom. 6:6). Als we vervolgens in dit proces leren om te geven, is het goed om te bedenken dat geven conform Jezus' voorbeeld:

1. een gave van God is (2 Cor. 8:6,7,19);
2. zelfs kan uitgroeien in een bediening (2 Cor. 8:4);
3. genade van God is (2 Cor. 8:1).

Als ik het geweldige werk van Moeder Teresa onder de armen in India in gedachten neem, als ik denk aan het geweldige werk van Jaap Dieleman, dan staat voor mij buiten kijf, dat hier de Heilige Geest aan het werk is! De Heilige Geest is aan het werk, omdat zij hun harten hebben geopend om Gods liefde te ontvangen en door te geven.

Waarom zouden wij moeten geven, behalve dan dat wij Jezus' voorbeeld en liefde willen navolgen? Paulus noemt drie belangrijke redenen:

1. Niét dat wij gebrek gaan lijden door ons geven, maar dat er gelijkheid zal komen tussen zij die overvloed hebben en zij die gebrek hebben. 2 Cor. 8:13-15 – *“Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben, en gij verdrukking; Maar opdat uit gelijkheid, in dezen tegenwoordigen tijd, uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen; opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worde. Gelijk geschreven is: Die veel verzameld had, had niet over; en die weinig verzameld had, had niet te weinig.”*
2. De tweede reden is dat de Heer Jezus Zelf door ons geven zal worden verheerlijkt. Dus niet wij, maar Hij wordt verheerlijkt (2 Cor. 8:19).
3. Tot volvaardigheid van ons gemoed (2 Cor. 8:19). Dat wil volgens de NBG-vertaling zeggen *“tot betoning van onze bereidvaardigheid”* en volgens de Groot Nieuws Bijbel *“als bewijs van onze bereidheid”*. 2 Cor. 8:24a verklaart het duidelijker: *“Bewijst dan aan hen de bewijzing uwer liefde,*” Door te geven, bewijzen wij dat wij liefhebben!

Broeders en zusters, 2 Cor. 9:7b leest dat God de blijmoedige gever liefheeft. Ja, dat heeft Hij. Omdat Zijn eigen hart brandt van liefde voor de behoeftigen, heeft Hij ook de gever lief die de nood heeft herkend. Dat bewijst God door de gever bijzonder overvloedig te zegenen. De gever mag zelf ook zegeningen gaan maaien! En die zegen staat eigenlijk al van te voren vast (2 Cor. 9:5).

2 Cor. 9:6 – *“En dit zeg ik: Die spaarzaamlijk zaait, zal ook spaarzaamlijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien.”*

2 Cor. 9:8-10 – *“En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijsje, en vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid;”*

Als wij leren om te geven, dan:

1. geeft God ons overvloedige genade;
2. geeft God ons alle genoegzaamheid, d.w.z. Hij zal ruimhartig in ons brood en onze eigen noden voorzien. Luk. 6:38 – *“Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden”*;
3. maakt God ons overvloedig in onze goede werken;
4. vermeerdert God de vruchten van onze gerechtigheid. Ik denk het allerbelangrijkste!

Welke deze met name geestelijke vruchten zijn, lezen wij in 2 Cor. 9:11-14 – *“Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God; Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen; En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u.”*

Doordat wij rijk worden in goeddadigheid, zal God bijzonder en overvloedig worden gedankt en worden verheerlijkt (door de ontvanger). Én deze zal juist ook voor de gever gaan bidden.

Ten slotte! Geven zoals God van ons verlangt, vraagt bereidheid en derhalve een wilsbesluit! Wij dienen a) bereid te zijn, b) vervolgens het besluit te nemen om te gaan geven en c) het vervolgens ook te doen.

2 Cor. 9:3b – *“.....; opdat (gelijk ik gezegd heb) gij bereid moogt zijn;”*

2 Cor. 8:10-11 – *“En ik zeg in dezen mijn mening; want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar te voren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen; opdat, gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook also zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt.”*

Geliefde broeders en zusters, dit alles dient echter uit vrije wil te geschieden en niet omdat wij ons gedwongen voelen. 2 Cor. 9:7 – *“Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.”*

Moge de Heer ons deze week zegenen en onze harten openen voor degenen die gebrek hebben. Amen.