

DE GERICHTEN VOOR GODS TROON (1) – de rechterstoel van Christus hjms

Geliefde broeders en zusters, het Woord van God leert ons dat ieder mens zich eens voor zijn leven, zijn handel en wandel, voor God zal moeten verantwoorden. God zal vervolgens een oordeel vellen. God zal recht spreken. Zijn rechtspraak geldt zowel voor de gelovigen als voor de niet in Jezus Christus gelovende mensen.

Rom. 14:12 – *“Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven.”*

In deze vierdelige verhandeling wil ik samen met u bestuderen wat de bijbel ons leert over deze rechtspraak. We zullen hierbij ontdekken dat de kinderen Gods en de ongelovigen op een verschillende wijze rekenschap aan God zullen afleggen.

Aan wie zullen wij rekenschap afleggen, broeders en zusters?

God de Vader heeft het gehele oordeel aan Zijn Zoon Jezus Christus gegeven.

Joh. 5:22 – *“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;”*

Hand. 10:42 – *“En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden.”*

Hand. 17:31 – *“Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.”*

Jezus kwam op aarde om de mensen te redden. Hij kwam niet op aarde om hen te veroordelen (Joh. 3:17; 12:47b). Maar de levende woorden (het Woord Gods) Die Hij uitsprak, zullen nooit en te nimmer hun kracht en hun gewicht verliezen. Jezus sprak woorden als: *“Bekeert u en wordt gered!”* Deze woorden én de persoonlijke reactie van de mensen op deze woorden kunnen niet weggecijferd worden. Jezus' woorden zullen als een boemerang terugkeren. Daarom ook zei Jezus in Joh. 12:48 – *“Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.”* Straks zal het klinken: *“Wat deed jij met het Woord dat tot je hart sprak?”*

Onze Heiland Jezus Christus, Die voor onze zonden aan het kruis van Golgotha stierf, zal ons uiteindelijk ook oordelen. Zijn Woord zal ons oordelen. Dit vloeit voort uit Gods rechtvaardigheid, namelijk dat Hij Die als Gods Offerlam en Zoon des mensen de volle prijs van Zijn eigen Bloed voor de verlossing der mensheid betaalde, daarom óók het oordeel over die mensheid zal mogen vellen. Joh. 5:27 – *“En (God) heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.”*

Broeders en zusters, er wordt in de bijbel over drie finale gerichten gesproken. Kennis hierover is van belang, opdat wij niet bewogen zullen worden door allerlei winden van leringen en vast blijven staan in het geloof, dat Jezus' Bloed ons heeft gered.

Welke zijn deze drie gerichten?

Alleréérst spreekt de bijbel over **“het oordeel voor de rechterstoel van Christus”** (Rom. 14:10; 2 Cor. 5:10). Dit oordeel zullen we in dit eerste Deel van deze studie behandelen. Het betreft het oordeel over de in Christus opgestane kinderen Gods. Het zal waarschijnlijk plaatsvinden vlak ná de Opname van de Bruidsgemeente en vóór aanvang van het 1000-jarige Vrederijk.

In Deel 2 van deze studie zullen we zien wat de bijbel zegt over de beloningen, die Gods kinderen uit genade bij dit oordeel zullen mogen ontvangen.

Het tweede gericht waarover de bijbel spreekt, is **“het oordeel voor de grote, witte troon”**. In Openb. 20:11-15 kunnen we hierover lezen. Dit is het laatste oordeel dat geveld zal

worden, namelijk over de doden die geen deel hadden aan de eerste opstanding. Het zal plaatsvinden ná het 1000-jarige Vrederijk (Openb. 20:5). Het is ook het oordeel, dat feitelijk aanvangt met het in de poel des vuurs werpen van de duivel (Openb. 20:10), waarna de ongelovigen van alle tijden zullen worden geoordeeld.

Tenslotte spreekt de bijbel over een derde gericht, namelijk **“het oordeel voor de troon van Jezus’ heerlijkheid”** (Matt. 25:31-32). Meteen ná Zijn Wederkomst op de Olijfberg bij de stad Jeruzalem (Zach. 14:4) zal onze Koning Jezus Christus op de troon Zijner heerlijkheid plaatsnemen. Deze troon Zijner heerlijkheid is Zijn rechtmatige koningstroon in het aardse Jeruzalem in het aardse koninkrijk Israël. Het is de aardse troon van Israëls oude patriarch, koning David, welke aan Jezus Christus werd beloofd (Hand. 2:29-30). Jezus zal op Zijn troon als koning van Israël en de aarde plaatsnemen om de nog op aarde levende volkeren, die de toorn van God over de wereld hebben overleefd (Openb. 6 t/m 16) te richten (Matt. 25:32). Dan zal Hij de schapen van de bokken scheiden. Dit gericht zal vóór het 1000-jarige Vrederijk plaatsvinden.

Zoals uit deze studie zal blijken, zal voor Gods oordeel over ons leven het antwoord op de vraag of wij Jezus hebben aangenomen en onze zonden hebben laten wassen door Zijn heilig bloed beslissend zijn. Want dán zullen onze namen in het boek des levens geschreven zijn. Dan zullen wij behouden zijn en het eeuwig leven ontvangen. Ook wacht ons dan een bijzondere beloning, welke afhangt van de kwaliteit van onze werken als Gods kind en wordt vastgesteld voor Jezus’ rechterstoel.

Echter, indien onze namen niet in het boek des levens geschreven zijn, dan zijn wij voor eeuwig verloren en de mate van onze verlorenheid en straf zal eveneens afhangen van de werken die wij hebben gedaan.

Broeders en zusters, wellicht vraagt u zich af waarom er verschillende gerichten zullen zijn. Wel, de bijbel leert ons, dat de gelovigen, dus de Gemeente, niet mét de wereld zullen worden veroordeeld. 1 Cor. 11:32 – *“Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.”*

Wij worden niet met de wereld geoordeeld, maar desondanks lezen we dat de gelovigen wel door de Heer worden getuchtigd. Dit tuchtigingsoordeel over de gelovigen is dus geen véroordeling. Waarom eigenlijk niet?

Omdat de schuld en de straf voor de zonden van de gelovigen reeds door Jezus werd gedragen. Hij werd reeds voor onze zonden geoordeeld en veroordeeld en Hij droeg reeds de (dood)straf voor onze zonden. De vijandschap tussen ons en God is door Jezus weggenomen en wij hebben nu vrije toegang tot de Vader (Efez. 2:14-19; Hebr. 10:19-22).

Dus is het niet meer dan logisch en ook rechtvaardig, dat wij niet meer voor onze zonden geoordeeld worden. Leest u met mij de volgende schriftgedeelten:

Jes. 53:5 – *“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.”*

Rom. 4:25 – *“Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.”*

1 Cor. 15:3 – *“Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;”*

Jezus droeg ónze straf voor ónze zonden en daarom zijn wij nu rechtvaardig in Gods ogen. Omdat God ons liefhad, zond Hij Zijn Zoon om verzoening met ons tot stand te brengen.

1 Joh. 4:10 – *“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.”*

1 Joh. 2:2 – *“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.”*

Oh, broeders en zusters, er zijn véle teksten in het Woord van God die ons duidelijk maken,

dat wij niet (meer) véoordeeld zullen worden. Omdat onze lieve Heiland Jezus Christus het goddelijke Offerlam was, Dat met Zijn Bloed de volle prijs voor ons betaalde.

Openb. 5:9 – “.....; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;”

Wij zijn door Jezus gekocht met Zijn eigen bloed. Wij zijn dus Zijn eigendom. Wij komen niet meer in het verderf, maar we zullen het eeuwige leven binnengaan. En niemand kan ons uit Zijn hand wegrukken.

Joh. 10:28-29 – “En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.”

Joh. 5:24 – “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis (Gr. “krisis”), maar is uit den dood overgegaan in het leven.”

Rom. 8:1 – “Zo is er dan nu geen verdoemenis (Gr. “kata’krima”) voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.”

Leest u het goed, broeders en zusters? Omdat wij in Jezus’ verzoenende Bloed geloven en in de geest wedergeboren zijn, komen wij niet in de verdoemenis. “Verdoemenis” is de vertaling van het Griekse woord “krisis”, dat “oordeel, vonnis, veroordeling” betekent óf van het Griekse woord “kata’krima”, dat eveneens “veroordeling” en ook “doodvonnis” betekent. Dus de veroordeling in verband met onze zonden gaat aan ons voorbij.

In Gods ogen zijn wij nu rechtvaardig door Jezus’ Bloed en wij mogen reeds nú het eeuwige leven bezitten.

1 Joh. 5:11-12 – “En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.”

Wie de Zoon heeft aangenomen, heeft het eeuwig leven reeds in bezit. Met andere woorden, het oordeel op basis waarvan wij óf een eeuwige dood óf eeuwig leven zouden kunnen ontvangen, is reeds aan ons voorbij gegaan. Dat oordeel droeg Jezus! En wij mogen nu in Jezus reeds het eeuwige leven hebben. Ieder kind van God leeft reeds vanaf zijn wedergeboorte in het eeuwige leven. Weliswaar nog op aarde, maar tóch een eeuwig leven.

De wedergeboren kinderen Gods zullen aan Jezus gelijk wezen als Hij terugkomt. Omdat Jezus de Eeuwige God is (Jes. 9:5), zullen ook wij dus eeuwig mogen leven. Ja, wij zullen voor áltijd met Hem samen mogen zijn.

1 Joh. 3:2 – “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”

1 Thess. 4:16-17 – “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”

Zij die in Christus zijn, dus de wedergeboren kinderen Gods, zowel de gestorvenen als de levenden, zullen bij Zijn Wederkomst Hem in de lucht tegemoet gaan. Dat kan alleen als wij op dát moment een verheerlijkt opstandingslichaam hebben ontvangen. En daarna zullen wij altijd bij Hem zijn en dus voor eeuwig leven. Geliefde broeders en zusters, het moge u toch duidelijk zijn, dat wie uit genade reeds een verheerlijkt opstandingslichaam van Hem heeft ontvangen, niet meer ten dode zal worden veroordeeld.

1 Cor. 15:51-52 – “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.”

Oók in het licht van de historische, Israëlitische Tabernakel (zie elders op deze website) is zo duidelijk te zien, dat het oordeel aan de waarachtige wedergeboren christen voorbij is

gegaan. Want op het moment dat Jezus aan het kruis van Golgotha voor onze zonden stierf en ons oordeel en onze straf onderging, werd de weg naar de troon van God geopend voor het kind van God. Jezus onderging de straf toen Hij onze zonden droeg. Toen Hij stierf, scheurde de Voorhang in de tempel en werd de weg naar de troon van God in het Allerheiligdom in de hemel voor ons geopend (Matt. 27:51; Luk. 23:45; Hebr. 10:19-22).

Mijn broeders en zusters, wat is dus de conclusie uit het voorgaande?

HET OORDEEL EN DE STRAF OVER DE ZONDEN IS VOORBIJ GEGAAN AAN HEN DIE IN CHRISTUS ZIJN EN BLIJVEN!

Vergeet u het nooit! Als Jezus terugkomt, worden alle wedergeboren kinderen Gods in een fractie van een seconde veranderd en ontvangen zij een verheerlijkt opstandingslichaam. Prijst God, prijst God, dank Hem en aanbid Hem. Waarom toch zouden wij zoveel liefde en genade mogen ontvangen? Wie zal ooit God grote liefde kunnen begrijpen?

Hoe belangrijk is het daarom, dat wij in Christus zijn. Wanneer zijn wij in Christus?

Als wij Hem hebben aangenomen als Redder en Heer en zijn wedergeboren!

Joh. 3:3 – *“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.”*

Hebben wedergeboren christenen specifieke kenmerken? Ja zeker! In het kader van deze studie noem ik er enkele.

Zij die écht wedergeboren zijn, zullen Jezus Christus automatisch volgen in heiligmaking. Jezus zei eens, dat alleen de reinen van hart God zullen zien (Matt. 5:8). En Paulus zei, dat zonder heiligmaking niemand God zal zien (Hebr. 12:14).

Jezus' ene Offerande en de daaruit voortvloeiende eeuwige volmaaktheid is bestemd voor hen die geheiligd worden. Hebr. 10:14 – *“Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”*

Jezus wil dat wij in heiligmaking leven. Dán zullen wij bij Zijn Wederkomst in een oogwenk tot onberispelijkheid veranderd worden (1 Cor. 15:51-54). Want Hij wenst en bereidt voor Zichzelf een reine, heilige, onberispelijke Bruid zonder vlek of rimpel (Rom. 6:22; 1 Cor. 1:8; 2 Cor. 11:2; Efez. 5:26-27; 1 Thess. 2:10; 3:13; 4:3-4; 5:23). Jezus wenst een Bruid die Hem vurig liefheeft en die niet lauw is in haar liefde voor Hem (Openb. 2:1-5; 3:14-1). Hiervoor is een voortdurende gemeenschap met Zijn Woord noodzakelijk (Joh. 15:3 en Efez. 5:26). Zij die in Christus zijn (1 Thess. 4:14) en Hem vurig liefhebben, verlangen naar Zijn Woord en reinigen zichzelf. Want zij weten dat zij eens Hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Zij zullen Hem dan gelijk wezen, omdat zij Hem zullen zien, zoals Hij is (1 Joh. 3:2). Jezus is het Licht, heilig, rein, onberispelijk! Daarom ook zegt 1 Joh. 3:3, dat wie de hoop heeft om Hem eens van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten, zichzelf reinigt gelijk Hij rein is.

Écht wedergeboren kinderen Gods zullen in hun dagelijkse leven in Christus blijven.

Joh. 15:4-7 – *“Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; alsoo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.”*

En de kinderen Gods, die dagelijks in Christus blijven, hebben Hem ook lief.

Joh. 14:23 – *“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.”*

Dus geliefde broeders en zusters, omdat Jezus voor ons die Hem aangenomen hebben en écht zijn wedergeboren, aan het kruis stierf, dáárom hoeven wij niet meer samen met de ongelovige wereldlingen veroordeeld te worden. Onze zaligheid hebben wij dus uit genade verkregen.

Maar broeder, zult u wellicht nu zeggen, als Jezus voor eeuwig mijn zonden heeft weggedragen aan het kruis en mijn zonden reeds zijn gestraft, als het volle oordeel van God op Jezus viel, waarom moet ik dan alsnog rekenschap voor God afleggen? In het begin van deze studie werd toch opgemerkt dat ieder van ons daartoe voor Hem moet verschijnen? Rom. 14:12 – *“Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven.”* Waarom moet ik dan alsnog voor die “rechterstoel van Christus” verschijnen? Want leest u maar Rom. 14:10b –..... *Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.”*

Geliefde broeders en zusters, er werd óók reeds opgemerkt, dat wij niet mét de wereld veroordeeld zullen worden. 1 Cor. 11:32 – *“Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.”* De conclusie uit ons toekomstig verschijnen voor Jezus’ troon om rekenschap af te leggen, terwijl op voorhand ook al duidelijk is dat wij niet véroordeeld zullen worden, kan niet anders zijn dan dat Jezus geen véroordeling, maar een béoordeling op ons leven zal plaatsen.

Ja maar, zullen sommigen zeggen: dit oordeel voor de rechterstoel van Christus kán toch helemaal niets anders zijn dan het oordeel voor de grote, witte troon?

Neen, dat is absoluut niet zo! Waarom dan niet?

Laat mij het u nog eens uitleggen aan de hand van Openb. 20:4d,5-6 – *“.....; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.”*

Dit schriftgedeelte toont ons, dat er een groep van mensen is, die deel heeft aan de zogenaamde eerste Opstanding. Over hen heeft de tweede (eeuwige) dood geen macht!

1 Thess. 4:14-17 leert ons, dat zij die in Christus zijn gestorven, daartoe mogen behoren. Maar óók zij die in Christus zijn en Hem in levende lijve bij Zijn Wederkomst ontmoeten. Een andere groep zijn zij, die in de grote Verdrukking voor Jezus zijn gestorven (Openb. 20:4).

Echter, de doden die niet levend werden en dus geen deel hebben aan die eerste Opstanding, zullen ná de 1000 jaren van het Koninkrijk van Vrede van Koning Jezus voor de witte troon worden geoordeeld (Openb. 20:11-15).

Conclusie! Als Openb. 20 ons leert, dat alléén de niet opgestane doden voor de grote, witte troon moeten verschijnen, en dus niet de deelnemers aan de eerste opstanding, terwijl Paulus ons voorts leert dat wij én niet met de wereldlingen worden geoordeeld (dit is conform Openb. 20), maar tóch voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen, dan kan het niet anders zijn dan dat het hier een ándere oordeel betreft.

Wij zullen nu 2 Cor. 5:10 lezen, dat ons exact verklaart wat het doel van ons toekomstig verschijnen voor de rechterstoel van Christus is: *“Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”*

Wij, kinderen Gods, zullen voor Christus’ rechterstoel béoordeeld worden. Dus niet géoordeeld, maar béoordeeld! Men zou kunnen zeggen, dat Jezus zal beoordelen of wij ons leven in het volgen van Hem wel “wettelijk”, dat wil zeggen, volgens de door God vastgestelde regels hebben geleid. Precies zoals ook sportwedstrijden volgens bepaalde regels verlopen. 2 Tim. 2:5 – *“En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft*

gestreden.”

Wij zullen door Jezus op onze werken beoordeeld worden! Het zal gaan om de vraag wát wij met het door God de Vader aan ons in Christus geschonken nieuwe leven als Zijn kind hebben gedaan. Omdat Hij van ons als Zijn kinderen vruchten verlangt (Matt. 5:16; Joh. 15:16; Luk. 6:43-44; Joh. 12:24; Rom. 6:11; Joh. 15:3-5; Gal. 5:22; Col. 1:10).

Broeders en zusters, er is een verschil tussen veroordeling en beoordeling!

Bij een veroordeling gaat het met name om het bepalen van schuld en het toebedelen van de hoogte van een straf.

Bij een beoordeling gaat het met name om de vraag of er een beloning is verdiend en zo ja, het toemeten van de hoogte van deze beloning.

Door het geloof hebben wij uit genade het oordeel ontvloden, maar onze werken zullen dus door Jezus wél in het gericht worden gebracht. Dan zullen wij ons loon naar gelang onze werken, cq. onze verdiensten, ontvangen.

In 1 Cor. 3:9-15 spreekt Paulus over het bouwen door de gelovigen van hun geestelijk huis. Maar ieders bouwwerk zal geoordeeld worden door het vuur (vers 13). Dit betekent echter niet, dat wij door de onvolkomenheid van onze werken verloren kunnen gaan, want vers 14 en 15 zeggen ons het volgende:

“Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.”

Rom. 14:12 – *“Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven.”*

Openb. 22:12 – *“En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.”*

Dus het oordeel voor de rechterstoel van Jezus betreft Zijn oordeel over onze werken. De Bruidsgemeente, bestaande uit wedergeboren kinderen Gods uit de Joden en de heidenen, zal niet met de wereld worden geoordeeld, maar voor Zijn rechterstoel verschijnen om beoordeeld te worden. Is dit geen reden temeer om Jezus welbehagelijk te willen zijn?

2 Cor. 5:9-10 – *“Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”*

Volgens de meeste bijbelonderzoekers zal het oordeel voor de rechterstoel van Christus vlak ná de Opname van de Bruidsgemeente plaatsvinden. Immers zullen volgens Zach. 14:5c en Openb. 19:7-8,11-14 de heirlegens van heiligen (de versierde Bruid) samen met Jezus uit de hemel afdalen bij Zijn glorieuze Wederkomst. Het oordeel begint het eerst bij de kinderen Gods, dus bij de Bruidsgemeente. 1 Petr. 4:17 – *“Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”*

Dus recapitulerend, broeders en zusters, indien wij écht wedergeboren zijn én in Christus blijven, dan zijn wij behouden en worden niet meer met de ongelovigen voor de grote, witte troon geoordeeld. Wij zullen wél voor Jezus' rechterstoel moeten verschijnen. In dit oordeel zal de mate (de grootte) van de beloning op grond van onze werken als Gods kinderen worden vastgesteld. Openb. 22:12 – *“En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.”*

In Deel 2 van deze studie zullen we bestuderen wat de bijbel zegt over deze beloningen.

Moge onze Heiland, Die spoedig terugkomt, u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)