

ZIJN WIJ GEREED ALS JEZUS KOMT? HJM Sales, 07-01-2018

Geliefde broeders en zusters, zijn wij gereed mocht Jezus wellicht in 2018 terugkomen? Hij heeft vele tekens in Zijn Woord genoemd, opdat Zijn discipelen weten dat de eindtijd nadert en zij zich voorbereiden op Zijn komst (Matth. 16:1-4; 24:32-35; Luk. 12:54-56; 19:41-44). Uit grote liefde zei Hij: *“Let op de tekens!”* Zodat zij (niet de schare) wéten, wat gaat gebeuren.

Het belangrijkste teken van de eindtijd dat Hij noemde, is het teken van de vijgeboom, d.w.z. Israël (Hos. 9:10; Matth. 21:18-19; 24:32-33; Luk. 21:29-33; Mark. 11:12-21). Alles wat rond Israël gebeurt, moet ons alert maken. Matth. 24:32-33 – *“En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.”* Als het blad van de vijgeboom uitspruit, is de zomer (eindtijd) nabij. Dus als Israël wordt hersteld! Deze les van de vijgeboom is belangrijk om de eindtijdgebeurtenissen te verstaan. Israël brengt nog geen geestelijk vrucht voort, omdat het nog geestelijk slaapt. Maar het blad spruit al uit. Het herstel van Israël is in volle gang. Nu in onze tijd.

De eindtijd breekt spoedig aan. Veel profetieën m.b.t. Israël worden nu vervuld. Bijvoorbeeld:

- De stichting van de staat Israël in 1948 (Ezech. 36-37).
- De strijd rond Judéa en Samaria (westelijke Jordanoever) (Ezech. 36:1-15).
- De voorbereidingen van de bouw van een nieuwe tempel op het tempelplein waar thans een islamitische moskee staat (Ezech. 40-44).
- De betwisting van Jeruzalem. Een Joods Jeruzalem onder bestuur van Israël is een steen des aanstoets voor alle volken (Zach. 12:2-3). Denk o.a. aan de recente verplaatsing van de ambassade van de USA naar Jeruzalem en aan de ontkenning (resolutie) door de VN, dat er ooit een Joodse tempel op de tempelberg stond.
- De terugkeer van de Joden naar Israël (Jes. 43:1-6; Jer. 30:1-3,10; 31; Zach. 8).
- De vele oorlogen die Israël moet voeren voor haar bestaan. Reeds gevoerd zijn die van 1948, 1956, 1967 en 1982. Maar er zullen zich méér regionale en internationale (eindtijd-)oorlogen in en rond Israël en Jeruzalem gaan afspelen:
 - Joël 3:9-12 (SV) – Een heilige oorlog tegen Israël! Reeds gaande!
 - Ps. 83:3-6 – Buurlanden zullen listige aanslagen op Israël plegen.
 - Zach. 12:2 – Een lokale oorlog van buurlanden tegen Israël.
 - Zach. 12:3 en 14 – Deze oorlog wordt gevolgd door een grote internationale oorlog tegen Israël en Jeruzalem.
 - Ezech. 38-39 – De Gog uit Magog-oorlog tegen Israël.
 - Openb. 16:12-16 – De slag bij Armageddon in Israël.
 - Dan. 11 – De oorlog tussen de koningen van het Noorden en het Zuiden.

M.n. de recente terugkeer van de Joden toont, dat God bezig is Israël te herstellen. Maar vervolgens komt Israël in grote benauwdheid. In deze tijd! Ook dit werd voorspeld. Israël wordt veracht (Num. 23:9). Alle volken bemoeien zich met Israël. Omdat satan weet dat zijn tijd bijna voorbij is. Hij weet dat spoedig Jezus' Koninkrijk aanbreekt. Dus doet hij alles om dat te verhinderen. Nogmaals, Jezus zei: *“Wanneer u **al deze dingen** (rondom Israël) zult zien, weet dan dat het nabij is en voor de deur.”* (Matt. 24:33).

Evangelieprediking in de hele wereld en in Israël vlak voor Jezus' Wederkomst is een tweede belangrijk teken van de eindtijd. Jezus wees ook op dit teken. Matt. 24:13-14 – *“Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal **het einde** komen.”* Vóórdat Jezus komt, wordt eerst het Evangelie verkondigd over de hele wereld, ge- paard gaande met wonderen en tekenen, de werken van Gods Geest, tot een getuigenis

voor alle volken. Deze prediking is vrijwel voltooid. Haast ieder volk heeft wel gehoord over Jezus. Maar toch is God nog vól Genade, want in de eindtijd zal nog een Grote Opwekking plaatsvinden om de oogst volledig binnen te halen.

Oók in Israël wordt nu het Evangelie verkondigd. Jezus zei dat de Joden éérst Zijn Naam zullen belijden vóórdat Hij komt. Israël zal zich bekeren in de eindtijd en Jezus aannemen. Inmiddels bekeren duizenden Joden zich tot Jezus. In Israël, maar m.n. in de voormalige Sovjet-Unie en de VS! Zij nemen Jezus als Redder aan en geloven dat Hij de Messias is. Matth. 23:37-39 – *“Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!”* Lees ook Hos. 5:15; Zach. 12:10.

Wat speelt zich nu voorts in de wereld af of zal zich in de toekomst gaan afspelen (Matth. 24, Mark. 13, Luk. 21)? Wat zijn de tekenen?

- De mensen zullen goddeloos en vleselijk leven. Als in de tijd van Noach waarin men zich niets van God aantrok! Men eet, drinkt, huwt, plant, bouwt, etc. en bemerkt niet dat het oordeel al is gekomen. Als in Noach's tijd is de wereld vol boosheid, geweld, agressie en oorlog. Zo zal het ook in de tijd vlak voor Jezus' Komst zijn (Matth. 24:37-39). De ongerechtigheid zal vermenigvuldigen en de liefde van velen verkillen (vers 12). Uiteindelijk zal onder het 2^e zegeloordeel door de ruiter op het rode paard de vrede van de aarde worden weggenomen (Openb. 6:3-4).
- Als de vrede zal worden weggenomen, begrijpt u dat naarmate de eindtijd vordert er zich vele oorlogen voordoen. Niet alleen oorlogen rond Israël! Overal ter wereld worden (burger-)oorlogen gevoerd. Het ene volk staat op tegen het andere volk.
- Als de mensen steeds goddelozer worden, spreekt voor zich dat ook de overheden in de eindtijd steeds goddelozer zullen worden. Uiteindelijk groeien zij uit tot de goddeloze, God lasterende machthebbers van het wereldrijk van de Antichrist (het Beest van Openb. 13:1,8,12). Dit rijk wordt ook het herstelde Romeinse rijk of eindtijd-Babylon genoemd.
- Er zal grote belangstelling voor drugs, occultisme en het paranormale in deze dagen zijn. Openb. 9:21 – *“En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.”* Het woord *“venijngevingen”* komt van het Griekse *“pharma’keia”* waarvan het begrip *“pharmacie”* (verdovende middelen) is afgeleid. Vaak ook vertaald met *“tovenarij”*. Doch niet enkel drugsgebruik en occultisme zijn de zonden van de eindtijd, ook hoererij, ontucht, moord, doodslag, diefstal! Denk aan de vele schunnige, tegenwoordig doodnormale, TV-programma's. Denk aan de als normaal aanvaarde abortus- en euthanasiepraktijken met miljoenen slachtoffers. Ook diefstal en bedrog zijn de gewoonste zaak van de wereld geworden, getuige de vele fraude- en oplichtingszaken van nb. bestuurders en volksvertegenwoordigers.
- Er zullen zich toenemend rampen voordoen. Aardbevingen en hongersnoden (3^e en 6^e zegeloordeel – Openb. 6:5,12), tsunami's, pestilentiën, ongeneeslijke ziekten, overstromingen, grote branden, verontreiniging van zeeën en wateren, luchtverontreinigingen, klimaatsverandering, opwarming van de aarde, insectenplagen, uitsterven van dieren en planten. Voorboden van de zegel-, bazuin- en fielenoordelen (Openb. 6-18)!
- Vele christussen en valse profeten, die velen zullen verleiden.
- In Matt. 10:23 verbond Jezus Zijn Komst met de evangelieprediking in Israël in tijden van verdrukking. Jezus droeg de discipelen op om het Evangelie van stad tot stad in Israël te prediken, maar ineens koppelde Hij de evangelieprediking aan Zijn Komst. Antisemitisme en christenvervolging zien we terug in het 5^e zegeloordeel (Openb. 6:9). Christenen en Joden zullen worden verdrukt en gedood om Gods Woord en hun getuigenis.

De verdrukkingen zullen uitmonden in een 7 jaar durende wereldwijde verdrukking, gepaard gaande met Gods zegel-, bazuin- en fielenoordelen. Vreselijke dingen zullen gaan gebeuren!

De laatste 3½ jaar van de verdrukkingen worden niet voor niets Grote Verdrukking genoemd. Maar de mensen zullen zich niet bekeren! In Openb. 16 worden de zeven vreselijke fiolen-oordelen (schalenoordelen) beschreven. Tóch zal men God blijven lasteren! Openb. 16:8-9, 15 – *“En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. Ziet, Ik kom als een dief. **Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart**, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.”*

Er is een weg om te ontkomen, getuige de tekst: *“Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart.”* Lees 1 Thess. 4 in combinatie met 1 Cor. 15. 1 Thess. 4:14-17 – *“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen worden opgenomen in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.*

Doden die in Christus zijn gestorven, zullen als Jezus komt, éérst worden opgewekt en Hem dan tegemoet gaan in de wolken. En zij in Christus die nog leven, zullen hen vergezellen. Het gaat hier om het moment, dat Jezus komt om de Gemeente, Zijn Bruid, op te halen. En in 1 Cor. 15:51-52 lezen we, dat die opwekking van gestorven christenen en verheerlijking van christenen die nog leven, in een fractie van een seconde zal geschieden: *“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.”* Dit wordt door theologen algemeen de Opname van de Gemeente genoemd. Anderen noemen dit de Wegname van de Gemeente o.g.v. hun uitleg van Openb. 12.

Waar het mij nu m.n. om gaat is, dat de satan alles op alles zal zetten om degenen **die in Christus zijn** van Hem te doen afvallen. Want dát is de voorwaarde! De gestorvenen **in Christus** zullen worden opgewekt en zij die **in Christus** zijn zullen hen vergezellen. Satan zal vooral proberen ons te laten afvallen via de gedachten. Bijvoorbeeld dat we nog steeds onwaardig zouden zijn. Maar Jezus nam onze zondesschuld op Zich en heeft ons gerechtvaardigd. Hou u dus vast aan Jezus' kruis! Zoals de doodslager, die onbedoeld iemand in oudtestamentische tijden had gedood, maar naar het Brandofferaltaar mocht vluchten en daar de horens vastpakken. Zolang hij die horens vasthield, kon de bloedwreker niets doen. En zet als bescherming de geestelijke helm van uw zaligheid (redding) op uw hoofd (Efez. 6:17). Bedenk dat Jezus u heeft gered, want dat beschermt tegen verkeerde gedachten. En breng deze in geloof onder Zijn gehoorzaamheid (2 Cor. 10:4-5). Op deze wijze voedt u uw geest met hoop, want in 1 Thess. 5:8 staat dat de helm de hoop op de zaligheid is. Hoop beschermt onze gedachten, want het gaat binnen tot in het Allerheiligdom waar Jezus is als onze Hogepriester. Aldus is hoop een toevlucht (schuilplaats) en een anker voor de ziel. Hebr. 6:18-20 – *“Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden; Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel; Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.”* 1 Joh. 3:2-3 – *“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.”*

De hoop op het ééns mogen ontmoeten van Jezus reinigt ons. Want wij zijn gevluht naar Zijn kruis waar Hij onze schuld en straf droeg. Net zoals de twee verspieters uit het huis van

Rachab, de hoer, vluchtten via een scharlakenrood koord (Joz. 2:18). In Hebreeuws staat er “*het scharlakenrode koord van hoop*” (תִּקְוַת חוּט הַשָּׁנִי - *tikvot choet hasjani*). En nu is Jezus daar in het hemelse Allerheiligdom om voor ons een woning gereed te maken. In de geest zitten wij al samen met Hem aan Gods rechterhand in de troon in de hemelse gewesten. En Gods Woord is onveranderlijk en vast en God kan niet liegen. Wij zullen eens Jezus zien. Dit alles lazten we net. Daarom is hoop een toevlucht. Want al Gods beloften zijn waar.

Zoals ik net schreef, is de Opname, cq. Wegname voor hen die in Christus zijn. Dus geloof in Jezus, neem Hem aan en volg Hem. Vlucht dagelijks naar het kruis. Dan kan de bloedwreker je niet pakken. Bedenk elke dag wat Jezus voor je deed en blijf hopen dat Hij spoedig komt. Ter verduidelijking gaf Jezus de volgende gelijkenis. De context is waakzaamheid in de eindtijd in verband met Zijn Komst (Matth. 24:42). Matth. 25:1-13 – *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”*

Wijze en dwaze maagden waren oorspronkelijk in Christus. Want ze zijn maagden gereinigd door Zijn Bloed. Allen eens wijs, althans dat leek zo, want zij hadden olie waardoor hun lampen brandden. Maar omdat het zo lang duurde, voordat de bruidegom kwam, vielen allen in slaap. Daarbij werden hen de voortdurend moeilijke, zware omstandigheden (het was nácht!) te veel. Geestelijk slapen leidt tot een leven in het vlees, waardoor de relatie met Jezus vervaagt. De olie raakte op, waardoor de lampen doofden. Het dagelijks schijnen voor Jezus doofde. Mensen zagen het Licht niet meer in hun levenswandel. Ook hun gemeenschap met Gods Woord en hun gebedsleven waren tanende. Langzaam werden zij al lauwer en lauwer. Toen klonk opeens geroep: **“De bruidegom komt, ga Hem tegemoet”**. Vijf maagden waren nog nét op tijd om hun lampen met reserveolie te vullen. Zij waren zo wijs geweest om reserveolie te verzamelen toen de lampen nog brandden. Zij waren in staat om hun relatie met Jezus en hun gebedsleven nieuw leven in te blazen. Zij begonnen weer voor Jezus te schijnen. Maar vijf dwaze maagden hadden geen reserveolie. Hun lampen doofden.

De Joodse discipelen van Jezus wisten precies waarover Hij sprak. In oude tijden, als een man een vrouw wilde, schaakte hij haar gewoon, had gemeenschap met haar waarna zij zijn vrouw werd. Hij kon ook weer van haar af, als hij een andere vrouw wenste. Maar toen God Zich met Israël bemoeide, gaf Hij instructies voor het huwelijk om het huwelijksleven en het gezin permanentie, bescherming en moraliteit te geven. Tot voordeel van de betrokkenen en de samenleving. God wilde dat de man zijn vrouw publiekelijk verwierf in tegenwoordigheid van getuigen. Hiermee werd onschendbaarheid aan de relatie gegeven.

De man verwierf zijn vrouw met behulp van een huwelijkscontract. Dit contract was in feite een verbond. God bezag het huwelijksverbond als een bloedverbond. Bij een bloedverbond bezegelden partijen hun relatie door een dier te slachten en te offeren. Zó zag God het huwelijk waar twee mensen elkaar hun levens toevertrouwden. Vaak koos de vader de bruid uit en bepaalde hij de contractvoorwaarden, zoals in geval van Simson. Soms koos de man die wilde trouwen, zelf zijn bruid, zoals Jakob. Soms werd een middelaar ingeschakeld, zoals Abraham deed voor Izaak.

De jongeman besprak eerst de voorwaarden van het huwelijkscontract met zijn vader om er zeker van te zijn dat hij akkoord ging. Vervolgens ging hij met wijn en een schriftelijk contract (de huwelijksakte) naar de vader (of oudste broer) van de jonge vrouw toe en deed zijn voorstel. Het belangrijkste onderdeel van het contract was de bruidsschat, de prijs die de jongeman bereid was om aan de vader van de bruid te betalen in ruil voor zijn dochter.

Als de voorwaarden van contract én bruidsschat acceptabel waren, schonk de jongeman een beker wijn in voor zijn geliefde. Vervolgens wachtte hij of zij zou drinken. Het was zijn vraag: *“Wil je met me trouwen?”* Deze beker wijn vertegenwoordigde de verbintenis om een bloedverbond aan te gaan, alsmede de gemeenschap die zij als man en vrouw zouden hebben. Indien het meisje de beker dronk, accepteerde zij zijn aanzoek.

Het Joodse volk drinkt daarom bij het Pascha vier glazen wijn als teken dat zij Gods aanbod om Zijn Bruid te zijn, accepteren, waarmee de ondertrouw tussen God en Israël compleet is. Herkent u de diepe achtergrond van de instelling van het Heilig Avondmaal door Jezus? Niet enkel het teken van het Bloedverbond, maar ook onze acceptatie om Zijn Bruid te worden?

Vanaf nu was het jonge paar ondertrouwd. D.w.z. vanaf nu wettelijk getrouwd, hoewel nog niet gereed en in staat om als man en vrouw te leven. Pas na het huwelijksfeest was sexuele gemeenschap toegestaan.

De jongeman bracht vervolgens cadeau's voor zijn geliefde als teken van zijn liefde en als constante herinnering voor het meisje dat zij zijn speciale schat was. Zij was immers gekocht met een prijs en vanaf nu toegewijd aan en afgezonderd voor hem. Nadat de jongeman weer weg was, nam de aanstaande bruid speciale baden als onderdeel van ceremoniële reinigingen om haarzelf klaar te maken voor de komende tijd en voor haar aanstaande man. Het is een bad dat voor ons reiniging door het Woord (Efez. 5:26) en waterdoop aanduidt.

Voordat de jongeman naar huis ging, verzekerde hij eerst aan zijn aanstaande bruid dat hij weg ging om een woning, een plaats voor haar te bereiden. En zodra hij klaar was, zou hij terugkomen om haar op te halen (Joh. 14:1-3). Vanaf nu zouden de jongeman en het meisje elkaar niet meer zien, totdat hij terug kwam om haar te halen. Thuis begon de jongeman te bouwen aan de bruidskamer om samen met zijn aanstaande vrouw te wonen. De jongeman werkte zo hard en snel hij kon, maar het was zijn vader die bepaalde wanneer de bruidskamer klaar was. Alles moest tot in de puntjes geregeld zijn, voordat hij zijn zoon toestemming gaf om zijn bruid te halen. Hij wilde niet dat zijn zoon te snel zijn bruid uit enthousiasme haalde. En als iemand aan de jongeman vroeg naar de huwelijksdatum, zei hij: *“Dat weet ik niet, alleen mijn vader weet het”* (Mark. 13:32).

Ondertussen reinigde de bruid zichzelf en gebruikte de giften van de jongeman om zichzelf mooi te maken voor hem. Ze wist niet wanneer hij zou komen, maar veranderde haar hele leven, zodat zij gereed zou zijn als hij kwam. De voorbereiding om gereed te zijn werd dé prioriteit van haar leven. Als zij haar huis verliet, bedekte vanaf nu altijd een sluier haar gezicht. Hiermee wisten andere jongemannen dat zij bezet was en reeds gekocht met een prijs door haar geliefde. Zij toonde zo dat zij hem behoorde die haar had gekocht. Zij was van hem en ondertrouwd. De sluier herinnerde haar er ook aan, zich gereed te maken.

Als de vader vond dat de bruidskamer klaar was, mocht de jongeman zijn bruid ophalen. Dan haastte hij zich op weg naar het huis van de bruid. Soms kwam hij stiekem als een dief in de nacht en stal haar weg en bracht haar naar de bruidskamer. Zij moest dus altijd gereed zijn, want nooit wist zij wanneer de jongeman kwam. Voor het geval dat de jongeman in de nacht kwam, had zij altijd een olielamp langs haar bed staan, samen met haar sluier en andere noodzakelijkheden. Ook de bruidsisjes waren gereed en wachtten met voldoende olie voor de lampen in voorraad. Soms kwam hij niet stiekem, maar voor allen zichtbaar. Als de jongeman dan met zijn vrienden op weg was naar het huis van het meisje, werd er gewaarschuwd met een roep: *“De bruidegom komt”*. Ook werd op een bazuin geblazen. En dan ging

men op weg om de bruidegom te verwelkomen en binnen te halen. De jongeman drong dan het huis van het meisje binnen en nam haar en de bruidsmeisjes mee naar zijn huis. En thuis aangekomen vond dan de huwelijksplechtigheid plaats.

De prijs die Jezus voor Zijn Bruid betaalde, de bruidsschat, was de prijs van Zijn Bloed gestort aan het kruis. Jezus kocht haar met Zijn Bloed (1 Cor. 6:20; 7:23a). Met Zijn Bloed kocht Hij niet meer uitsluitend Israël, maar ook de heidengelovigen (1 Petr. 1:18-19). De heidenen, de Gemeente, maken nu deel uit van de edele olijfboom Israël (Rom. 11) en behoren nu tot de Bruid samen met Israël, dat tot God zal terugkeren (Gal. 3:28).

Geliefde broeders en zusters, wij tonen Jezus, dat wij Zijn aanbod aanvaardden door de beker wijn van het Nieuwe Verbond in Zijn bloed te drinken (1 Cor. 11:23-26). Voor de eerste maal gebeurde dit toen Zijn discipelen tijdens het Paschafeest samen met Jezus de wijn dronken. Jezus wil dat ons wij heiligen, terwijl Hij nu bezig is om in het huis van Zijn Vader een woning gereed te maken (Joh. 14:1-3). Hij wil dat wij vurig zijn en gereed met voldoende olie om de lampen brandende te houden. Wij weten niet wanneer Hij terugkomt om ons, Zijn Bruid op te halen. Alleen God de Vader weet dat. Maar het zal spoedig zijn. Weest daarom gereed en waakt. Tót Hij komt en ons brengt tot het avondmaal van de bruiloft des Lams (Openb. 19:9).

Moge Jezus u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.