

GERECHTIGHEID EN BARMHARTIGHEID hjms

Geliefde broeders en zusters, een tijdje geleden las ik het boek *Scenes Beyond The Grave* van Marietta Davis, die zo'n 150 jaar geleden door God in de hemel werd opgetrokken, toen zij dagenlang in coma lag. Daar ontving zij geweldige visioenen, kreeg zij prachtige taferelen te zien en ontving inzicht in de geweldige eigenschappen van God. Haar boek heeft mij geïnspireerd om u een blik te geven op Gods oneindig grote Liefde. Zijn Liefde en Barmhartigheid is zó groot, dat Hij ieder mens wil redden van een eeuwig verderf. Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Dat kunt u in de bijbel lezen in Joh. 3:16 en 2 Petr. 3:9.

Ik wil graag nog even een opmerking maken over de vele schriftgedeelten die ik in deze boodschap zal geven. Hoewel deze boodschap met name is bestemd voor hen, die zich nog niet tot Jezus hebben bekeerd en dus misschien moeite zullen hebben om die schriftgedeelten goed te begrijpen, meen ik dat het belangrijk is om ze tóch te noemen, juist als bewijs dat Jezus de énige Weg tot onze redding is. Leest u met een open en biddend hart deze schriftgedeelten in uw bijbel.

Ik wil u tonen, dat Zijn liefde en Barmhartigheid juist dáárom zo groot is, omdat Zijn Gerechtigheid eist, dat elke zondaar op aarde zal moeten boeten voor elke zonde die hij of zij heeft gepleegd. Onze God is een God met geweldige eigenschappen. Hij is een God van Liefde en Barmhartigheid, maar óók is Hij een God van Gerechtigheid. De zonde, elke zonde, moet worden bestraft.

Gods Gerechtigheid

Gerechtigheid (in het Hebreeuws "*tsedaka*") hangt nauw samen met rechtvaardigheid. God is rechtvaardig (in het Hebreeuws "*tsaddiek*"), d.w.z. Hij neemt als Rechter weloverwogen, juridisch en ethisch juiste beslissingen. Hij heeft daarbij de schuld van degene die terecht staat, nauwkeurig afgewogen en heeft met alle kanten van de zaak rekening gehouden. Dat betekent dat Hij soms straft. Soms spreekt Hij vrij of biedt hulp. Zulk een persoon wordt dan gerechtvaardigd.

Maar Gods Gerechtigheid betekent óók, dat God precies dátgene doet wat er van Hem mag worden verwacht. Zo zegt de bijbel ons, dat de mens die Zijn wetten gehoorzaamt zal leven, en dat de mens die heeft gezondigd zal sterven (Ezech. 18:10-28). God is in Zijn gedaante van Gerechtigheid, als Hij gericht uitoefent, oppermachtig en vreselijk om te aanschouwen. De bijbel spreekt over donderslagen en bliksemschichten, vuur, stormen en aardbevingen die dan voor Hem uit gaan. De aarde en de hemelen schudden en beven als God Zijn Gerechtigheid uitoefent. Aarde, hemelen en alle andere schepselen beseffen dat God de eeuwige Schepper is, Die met één Woord alles heeft geschapen, maar ook met één Woord alles weer kan vernietigen. Behalve de botte mens!

Gods Gerechtigheid is een absoluut noodzakelijke eigenschap, want Gerechtigheid houdt als het ware Gods schepping en samenleving in hemel en op aarde in stand. Net zoals de Nederlandse wet en het daarmee verband houdende systeem van straf op overtreding, de Nederlandse samenleving bewaakt, beschermt en in stand houdt. Overtreding van de wet is in de kiem rebellie tegen degene of de overheid, die de wet heeft ingesteld om een gestroomlijnde, prettige samenleving te bevorderen. Overtreding behoeft dus absoluut bestraffing, omdat het achterwege laten van straf de samenleving ondermijnt.

Hoewel er vele bijbelteksten zijn, zullen we maar één tekst lezen over God, als Hij Gerechtigheid uitoefent. Hebr. 10:31 – "*Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.*"

Gods Barmhartigheid

Gelukkig is God ook Barmhartig, in het Hebreeuws “*rachamim*” of “*rachoem*”. Deze woorden komen van dezelfde stam als het Hebreeuwse woord voor baarmoeder of moederschoot (“*rechem*”). Gods Barmhartigheid heeft in de eerste plaats te maken met liefde voor en verbondenheid aan datgene dat kwetsbaar is en hulp behoeft, zoals een moeder verbonden is aan haar nog niet geboren baby. Deze verbondenheid is niet te verbreken, zoals de moeder ook onverbrekkelijk met haar baby in de moederschoot is verbonden. Barmhartigheid is dus specifiek gerichte liefde met betrekking tot degenen die hulp nodig hebben. Ja, broeders en zusters, onze Heer is vol van Liefde. Hij is zachtmoedig en geduldig. Terwijl Zijn Gerechtigheid genoegdoening eist voor onze zonden, wil Hij ons op grond van Zijn Barmhartigheid hulp, liefde en genade schenken en ons de onontkoombare straf voor onze zonden kwijtschelden. Zijn Barmhartigheid strijdt als het ware tegen Zijn Gerechtigheid en pleit voor de gevallen zondaar om hem toch genade te schenken en te helpen.

Alle mensen zijn in zonden gevallen

Broeders en zusters, indien Gods eigenschappen uitsluitend Gerechtigheid zou bevatten, dan zou er géén enkele hoop voor de in zonde gevallen mensheid zijn. Omdat wij Gods Wetten, die uitsluitend het goede bevatten, massaal hebben geschonden en overtreden. Wij zullen onszelf nooit kunnen redden. Want alle mensen, allemaal, ieder individu, hebben gezondigd en hebben het recht op Gods heerlijkheid verspeeld. Wij zijn allen diep in zonde gevallen. Rom. 3:23 – “*Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*” Onze menselijke natuur is volkomen doordrenkt met de zonde. Onderzoek slechts uw eigen leven met een eerlijk hart en ontdek de vele keren, dat u ten onrechte boos was, onrein of overspelig, egoïstisch, haatdragend, etc. etc. Slaat u de kranten slechts open en lees de koppen. Kijk naar de televisie en zie alle vuiligheid en ongerechtigheid.

Ik heb reeds aangehaald dat zonde in wezen rebellie is tegen God en ingaat tegen Gods samenleving. Zonde tast Zijn eeuwig bestuur over het gehele heelal aan en stelt het ter discussie. Wij zijn daarom in principe voor altijd verloren. Want de consequentie, het loon van de zonde, van het overtreden van Gods Wet, is de eeuwige dood. Rom. 6:23; 7:24 – “*Want de bezoldiging der zonde is de dood,..... Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès dood?* Zónder goddelijke voorziening zullen de mensen voor eeuwig verloren zijn en in de hel worden geworpen.

Onze zondige natuur is op geen enkele wijze te verenigen met de goddelijke harmonie van de hemel. God is één, dus een God van eenheid. Hij is een God van orde en volkomen harmonie. Wat is harmonie? Harmonie is de toestand van volkomen vrede, rust, overeenstemming en eenheid, zonder welke wanclank of wanorde dan ook. Het is de toestand waar geen moeite, of pijn door ziekten of geestelijke verwondingen, of rouw door de dood, of zorgen, of tranen, of verdriet aanwezig is. Er is geen enkele tegenstelling, maar alléén volkomen overeenstemming. In hemelse sferen is het de toestand van volmaakte liefde voor en aanbidding van God. De eigenschappen van ware liefde geven als het ware de aanzet tot en schetsen het beeld van grote harmonie. De toestand van goddelijke harmonie is de hoogste gelukstoestand. Een slap voorbeeldje: denkt u eens aan een orkest. Als het orkest in harmonie is, klinkt de muziek als een eenheid en wordt onze ziel vervuld met rust en vrede door de muziek.

Deze harmonie van liefde en aanbidding in de hemel kunnen ongeredde zondaren niet verdragen. Heeft u nooit ervaren, dat iemand, misschien uw ouders of uw vrouw, u op dat moment zóveel onverdiende liefde gaf, dat u zich zó beschaamd voelde dat het pijn deed en u het haast niet kon verdragen? Als wij daarom met onze zondestaat in de hemel komen, zullen wij die volmaakte, goddelijke liefde niet kunnen verdragen, hoe graag wij het ook

zouden willen. Dan komen we door Gods Licht en Liefde, dat álles openbaart, tot het besef hoe mismaakt en onheilig we zijn. Dan zullen we élke afzonderlijke zonde en alle gemiste kansen in ons leven beseffen. Dan zullen we ons realiseren, dat we voortdurend de reddende Liefde van God hebben verworpen en aan de kant geschoven. En dat zal een gigantische, geestelijke pijn in ons veroorzaken. De pijn van de hel zal ons dan verdragelijker lijken dan die kwellende pijn. Die volmaakte liefde zal ons doen beseffen dat we absoluut verloren en volkomen ongeschikt zijn en het zal ons bewegen om onszelf in de hel te storten vór weg van de aanwezigheid van God en al die heilige schepsels van geredde mensen en engelen. Dan zullen wij de duisternis van de hel verkiezen, omdat die inktzwarte duisternis onze zondestaat bedekt en verborgen zal houden voor de ogen van die grote God, Die alles ziet en álles doorgrondt (Openb. 1:14b).

Ongeredde zondaren zullen de sfeer in de hemel niet kunnen verdragen. Zij gaan verloren, omdat de tegenstelling tussen de onreine, vuile, zondige staat van hun eigen leven en de sfeer van reinheid en liefde in de hemel té groot voor hen is. Onoverbrugbaar. Zij zullen die heilige sfeer niet kunnen verdragen en zich willen afscheiden.

Daarnaast zal de aantrekkingskracht van de poel van onreinheid in de hel té groot voor hen zijn. Hun gehele leven hebben deze zondaren zich te goed gedaan aan en gewenteld in zonden van kwade gedachten, leugens, opvliendheid, boosheid, drift, haat, gierigheid, oneerlijkheid, sexuele onreinheid, overspeligheid en hoererij, etc. Zonder het te weten is hun gehele geest hiermee doordrenkt en wordt hun leven op aarde hierdoor bepaald.

Ná de dood, als hun geest zich van hun lichaam heeft afgescheiden, zullen zij de viezigheid van hun geest pas écht ontdekken en bemerken dat zij onontkoombaar aangetrokken worden door de vuiligheid en onreinheid van andere gestorven, ongeredde mensen.

De mensen die zich op aarde voortdurend door boze geesten tot zonden laten verleiden en meevoeren, zullen óók nadat zij gestorven zijn door diezelfde demonen naar de duisternis worden meegevoerd.

Daarom zegt de bijbel ook, dat wie (op aarde) rein en heilig is, nóg reiner en heiliger (in het hiernamaals, in de hemel) zal worden. Maar wie onrein en onheilig (op aarde) is, zal (in het hiernamaals) nog onreiner en onheiliger worden (Openb. 22:11). De duistere, onreine sfeer van hel en eeuwige dood zal hen onweerstaanbaar aantrekken.

Zo is het op aarde immers ook! Een paar voorbeelden: mensen die Jezus liefhebben en hun leven door Hem willen laten reinigen, zoeken elkaar samen op in de kerk. Maar mensen die houden van voetbal of autoraces zoeken elkaar óók op. Zo ook mensen, die zich in sexuele onreinheid verlustigen, zoeken elkaar op in sexclubs of zitten massaal voor de TV naar sex-programma's te kijken.

Ongeredde zondaren gaan door hun eigen schuld en zonden verloren, omdat hun geest door hun zonden tijdens hun aardse leven groeit in onreinheid, volkomen ongeneeslijk ziek wordt en op weg is naar de permanente staat van onreinheid in de hel. En niemand, maar dan ook niemand, geen engel, geen mens en ook zichzelf niet, zal hen dan nog kunnen helpen. Er is geen hoop voor hen meer. In deze zondestaat zijn zij voor eeuwig verloren en op weg naar de afgrond.

Tijdens hun leven op aarde hebben zij misschien in hun nood wel hulp gezocht, maar men zocht het steeds bij de verkeerde mensen. Misschien hebben zij zelf van alles geprobeerd om van een bepaalde zonde verlost te worden, maar de mens die zo zwak is, kan zichzelf nu eenmaal niet helpen en redden. Misschien hebben andere mensen hun sympathie betuigd en geprobeerd hun aardse lasten te verlichten, maar ook dat hielp niet. Misschien hebben zij allerlei religies nagelopen, maar het heeft hen uiteindelijk toch niet geholpen.

Gods Gerechtigheid en Barmhartigheid staan tegenover elkaar

Geliefde broeders en zusters, Gods Barmhartigheid staat als het ware tegenover Gerechtigheid en pleit voor de gevallen zondaar om hem tóch genade te schenken en te helpen. Gods Gerechtigheid en Barmhartigheid zijn eigenlijk als het ware tegenpolen van elkaar. Zijn

Gerechtigheid eist dat elke zonde, door wie dan ook gepleegd, wordt bestraft. Hierdoor wordt Gods eeuwige troon en regering gerechtvaardigd en geconsolideerd. Zijn Barmhartigheid pleit voor de gevallen mensheid en verlangt om genade te schenken en om elke zondaar te redden van het eeuwige verderf. Om te voorkomen dat hij eeuwig zal moeten lijden als gevolg van zijn zonden. Maar dit schenken van genade zou God nooit kunnen doen, zonder Zijn andere eigenschap van Gerechtigheid geweld aan te doen. En hier ontstaat dus een conflict, omdat God onveranderlijk is. Gerechtigheid eist dat de zonde wordt bestraft, maar Barmhartigheid pleit om genade voor de zondaar.

In Zijn grote Liefde en Wijsheid heeft God hier een oplossing voor bedacht om zowel aan Zijn Gerechtigheid als aan Zijn Barmhartigheid recht te doen. Hoe groot is het wonder, dat Zijn Gerechtigheid en Barmhartigheid elkaar in Jezus tegemoet komen en ontmoeten. God heeft een losprijs voor de zondaar bedacht, namelijk Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus. God offerde voor ónze redding Zijn Zoon op, Die de Waarheid Zelf is. God zag de voor eeuwig verloren mens, diep gevallen in zijn zonden en dood door de vele overtredingen van Zijn Wet en had tóch de mens lief. Niet de zonden, die hij pleegde, maar Zijn schepsel had Hij lief. God wilde niet dat er ook maar één mens verloren zou gaan. Dáárom riep God Zijn Zoon op om mens te worden.

Maar Zijn Gerechtigheid vereiste dat Zijn Zoon op aarde álle verzoeken zou weerstaan en rein en heilig zou blijven, teneinde als totaal schuldloos, onschuldig mens de zonden van de hele mensheid op Zich te nemen en vervolgens hun doodstraf te dragen door als losprijs voor de mensheid als een onschuldig Lam te sterven aan het kruis van Golgotha. Alléén een volstrekt onschuldig, zondeloos Mens, die zelf geen enkele straf verdiende, zou de vereiste losprijs kunnen voldoen. Alleen dán zou de prijs voor de vergeving van onze zonden acceptabel zijn en kunnen worden betaald.

En Gods grote Barmhartigheid stemde hiermee in. Oh, wat is God toch goed voor ons.

Broeders en zusters, God gaf Zijn Zoon Jezus in feite prijs aan een onzekere toekomst. Wat een grote Liefde Gods! Want wat zou het een tragedie betekenen voor de gehele schepping in hemel en op aarde, als Zijn Zoon zou falen en zou zondigen.

Hoe groot was Gods Liefde, dat Hij Zijn eigen Zoon voor ons prijs gaf aan een smadelijke dood. Het boek Spreuken (8:22-32) vertelt ons, dat reeds vóórdát de aarde werd geschapen, Jezus de Vreugde van God de Vader was en dagelijks voor Zijn aangezicht speelde.

Hoe groot was de Liefde van Jezus, dat Hij met een begeerte in Zijn hart de rijkdom van de hemel verliet en de losprijs van Zijn eigen leven wilde brengen (Hebr. 10:7-9). In volkomen geloof en vertrouwen op Zijn Vader, dat Deze Hem de kracht zou geven en zou helpen om elke zondige verzoeking te weerstaan. In het geloof en vertrouwen dat Zijn Vader Hem zou opwekken uit de dood, nadat Hij gestorven zou zijn aan het kruis. In het geloof in Zijn Opstandingskracht.

De Opstandingskracht uit de dood is het grote geheim van Gods verlossingswerk voor de zondaar. Als satan en zijn demonen dit hadden geweten, zo zouden zij Jezus niet hebben gedood en aan het kruis hebben genageld (1 Cor. 2:7-8).

Het reddingswerk van Jezus

Broeders en zusters, welk was de taak van Jezus? Laten wij eerst enkele teksten lezen:

Jes. 53:11 – *“.....zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.”*

Joh. 1:29 – *“Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!”*

Joh. 3:16 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”*

2 Cor. 5:19a – *“Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende;*”

Col. 1:14 – *“In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;”*

Openb. 1:5b – *“..... Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.”*

Jezus moest de ongerechtigheden van de mensheid dragen, hun zonden wegnemen en hen weer met God verzoenen. Dat is toch onvoorstelbaar, broeders en zusters? Jezus, Die God is, zou Zelf mens worden en voor de mensen sterven om hen te verlossen. Wat een geweldige Genade en een grote Liefde.

De bijbel zegt daarom, dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat niemand tot God de Vader kan komen dan alléén door Hem (Joh. 14:6).

In een donkere nacht werd Jezus als baby geboren in het gezin van Maria en Jozef.

Behalve de herders die hun schapen weidden en Zijn ouders had niemand op aarde een vermoeden wat er toen voor wonderlijks gebeurde. Luk. 2:8-14 – *“En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreeze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. “*

Het teken zou zijn dat het babytje in doeken was gewikkeld, zoals de Joden hun broden vers hielden door ze in doeken te wikkelen, en liggende in een kribbe, wat volgens de Griekse oorspronkelijke betekenis van het woord (*“phatne”*) een broodkist moet zijn geweest. Jezus kwam op aarde als het Brood des Levens en als de Goede Herder om diep verloren en door zonden verminkte zondaren op te zoeken. Jezus genas de zieken, herstelde gebroken harten van mensen, Hij bracht blijdschap in harten van bedroefden. Hij herstelde huwelijken en gezinnen en wekte doden op. Hij had zondaren hun zonden vergeven. Slechte mensen had Hij berispt. Hij overwon de satan die Hem keer op keer tot zonde wilde verleiden. Jezus deed slechts goede dingen.

Er was niet één fout of zonde in Jezus te vinden. Niet tijdens Zijn leven, niet toen Hij werd verraden, niet toen Hij werd verloochend, niet toen Hij werd geslagen en bespuwd. Niet toen Hij werd gezeseld en vernederd. Niet toen de vreselijke doornenkroon vast op en in Zijn hoofd werd gedrukt. Niet toen Hij onschuldigd werd veroordeeld. Niet toen Hij Zijn zware, ruwhouten kruis op Zijn kapotgeslagen rug en schouders droeg. Niet toen Hij aan het kruis werd genageld. Niet toen men Hem, hangend aan het kruis, bespote. Hij overwon volkomen over de zonde. Óók toen Hij in de hof van Getsémané, vlák vóórdát Hij naar het kruis van Golgotha ging, alle gruwelijke zonden, ziekten en zorgen van de mensheid op Zich nam, overwon Hij glorieus.

Waarom had Jezus de kracht om Zichzelf aan het kruis over te geven?

Omdat Hij Zich de geweldige, eeuwige vreugde van een volkomen verlossing van de mensheid voor ogen stelde (Hebr. 12:2). Hij zag van tevoren reeds de geweldige blijdschap die zondaren ervaren als zij van hun zonden worden verlost en de geweldige, eeuwige vreugde straks in de hemel als ál de verlostén zich in hemelse harmonie en vrede rondom Gods troon vergaderen en Hem voor eeuwig dankbaar zijn en Hem alle eer geven.

Hij gaf Zichzelf en Zijn eigen wil volkomen prijs en legde Zich neer bij de wil van God de Vader om een losprijs voor de zondaar te worden. Jezus, Die volkomen en geheel zondeloos en rechtvaardig was, zou de weg van lijden en dood opgaan voor verloren zondaren. Hij werd als het ware één met de zondaren, want Hij werd volkomen tot zonde gemaakt, doordat onze zonden Hem werden toegerekend. Hij kreeg de schuld en kreeg toen onze straf. En Hij accepteerde het gewillig, hoewel Hij geweldige legers van miljoenen engelen had kunnen oproepen om Hem te verlossen. Maar Hij deed het niet, want Hij kwam om de mensen te redden en niet om hen te vernietigen. Daarom verdroeg Hij alle pijn, elke bespottung, alle verlatenheid en eenzaamheid. Jezus klaagde niet, maar als een Koning verdroeg Hij elke

smart en vernedering. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders deed Hij Zijn mond niet open (Jes. 53:7). Gods Gerechtigheid vereiste, dat Hij niet alleen Zijn Lichaam, maar ook Zijn Ziel voor ons als een schuldoffer zou stellen (Jes. 53:10) en koninklijk de losprijs voor onze zonden volledig zou betalen, zonder te zondigen, zonder te klagen, zonder Zijn stem te verheffen (Jes. 42:2), zonder terug te schelden (1 Petr. 2:23), zonder te bedriegen (1 Petr. 2:22). Jezus zou geheel alleen in zachtmoedigheid (Matt. 11:29; 21:5) de wijnpers moeten treden (Jes. 63:2).

Waarom?

Omdat anders elke individuele zondaar zélf voor zijn eigen zonden de doodstraf zou moeten ontvangen. Want de ziel die zondigt, moet sterven. Daarom moest Jezus lijden en sterven. En Hij stierf vol bewogenheid, vol erbarmen en medelijden, vol van Liefde voor ons, opdat wij gered zouden worden van een eeuwig verderf. Zelfs toen Hij onder vreselijke pijnen aan het kruis hing, dacht Hij nog aan de verzorging van Zijn moeder Maria en aan de redding van die éne moordenaar die ook gekruisigd was, terwijl die andere moordenaar Hem bespote. Ja, geliefde broeders en zusters, Jezus stierf werkelijk als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, voor ons. Hoe zullen wij toch ooit deze grote Liefde kunnen begrijpen? Jezus stierf door de handen van zondige, boosaardige, ongehoorzame mensen die Hij juist van het verderf trachtte te redden. Van mensen die hun harten hadden geopend voor alle smerige verleidingen en inblazingen van de duistere machten van satan. En hierin ligt de ware aard van de zonde verborgen.

De ware aard van de zonde

De zonde zal zich altijd verzetten tegen het goede en zal altijd proberen om het goede en het rechtvaardige te vernietigen. Als de zonde de kans krijgt om voort te woekeren, zal zij al het goede op de aarde maar ook in de hemel vernietigen. Het bestuur van God zou worden aangetast. De morele grondbeginselen worden aangetast. Zonde is een bron van boosaardige bedoelingen en is als een kankergezwel dat voortwoekert tot de dood er op volgt. Slechts één kankercel is genoeg om uit te groeien tot een dodelijk gezwel. Daarom kan Gods Gerechtigheid ook niet één zonde verdragen. Hij moet het wegsnijden, omdat het anders tot een dodelijk gezwel uitgroeit. Zonde is het tegenovergestelde van het goede en kent absoluut geen medelijden en is volstrekt boosaardig. Zonde heeft genoeg aan de pijn van een rechtvaardige. Zonde zal zelfs de pijn van iemand die ten onrechte lijdt, trachten te vergroten. Zo gaf men Jezus, toen Hij aan het kruis hing en dorst had, geen schoon, fris water te drinken. Neen, zij gaven Hem zure wijn dat vermengd was met bittere gal te drinken. Als Jezus dus medelijden en liefde betoont voor de zondaar die lijdt onder de gevolgen van Gods Wet die hij zelf heeft geschonden, dan zal de zonde, dan zal het boze, Jezus trachten te vernietigen, hoewel Hij hen eeuwige verlossing en vrede wilde geven.

Jezus heeft de overwinning behaald

Jezus was het toonbeeld, het symbool en het toppunt van elke gruwelijke zonde geworden. Zodanig dat God de Vader en God de Heilige Geest hun aangezichten voor Hem verborgen moesten houden, Daarom ook kon Hij hangend aan het kruis zeggen vlak voordat Hij stierf: *"Het is volbracht"*. Jezus had gewillig Zijn kostbaar Bloed, het Bloed van het volmaakte Lam van God, voor ons vergoten om ons te reinigen van al onze zonden. Hij, Die nooit één zonde kende, werd tot zonde voor ons gemaakt, zodat wij konden worden bekleed met Zijn gerechtigheid, volkomen vrijgemaakt, gerechtvaardigd en gereinigd.

Wat een tragedie is het dat velen, niet alleen ongelovige mensen, maar ook kinderen Gods, zich niet realiseren welke een geweldige kracht er in Jezus' vergoten Bloed voor hun leven is besloten. Het is dát Bloed dat hen van elke (zonde-)band kan vrijmaken en kan verlossen uit de greep van satan. Maar velen keren Hem dagelijks de rug toe, verloochenen en verraden Hem en verliezen hun blik op de kracht van Zijn vergoten Bloed.

Jezus betaalde de losprijs met Zijn eigen Leven. Daarom is Hij de Verlosser en de Hoop van

elke zondaar. Want toen Hij stierf, moest Hij noodgedwongen afdalen in het domein van de eeuwige dood, de hel. Hier verbleef Hij drie dagen om te worstelen met de krachten van de duisternis, met satan en de demonen. Duistere machten die dachten dat zij getriomfeerd hadden en dat zij de Zoon van God deze eeuwige (tweede) dood binnen konden trekken door alles met Hem te doen wat zij wilden. Zij dachten dat zij Hem nu in de greep hadden. Maar zij hadden een gigantische misrekening gemaakt. Zij dachten dat zij Jezus' leven voor eeuwig hadden genomen, maar Hij had het Zelf in vrijwilligheid afgelegd en Hij had de macht om Zijn leven ook weer op te nemen. Dat had de Vader Hem gezegd (Joh. 10:17-18). Jezus betrad vrijwillig de hel. Jezus triomfeerde (Col. 2:15) en overwon glorieus, omdat het Licht altijd overwint over de duisternis. Hij was weliswaar bedekt met onze afschuwelijke zonden, maar Zelf was Hij volkomen zondeloos, rechtvaardig en onschuldig gebleven. Zijn innerlijke was volkomen rein en licht. Dáárom kon Hij satan overwinnen, die voordien heerste over de dood (Hebr. 2:14). Hij bond satan en ontfutselde hem de sleutels van hel en dood (Openb. 1:18). Hij opende de graven en de gevangenen waar satan zovelen gebonden en gevangen hield en bevrijdde hen. Hij hield de dood in een houdgreep en opende Zijn graf. En toen stond Hij door de geweldige Opstandingskracht, Die God Hem gaf op uit de dood en uit het graf (Efez. 1:20; Rom. 8:11). En toen Jezus opstond, was het met een met goddelijk leven vervuld, volmaakt, onsterfelijk en verheerlijkt Lichaam. En in Zijn handen hield Hij de sleutels van de dood en de hel. En toen Jezus, Gods Zoon, deze geweldige overwinning over dood en hel had behaald, kon Gods Gerechtigheid niets anders meer doen dan de contant voor onze redding betaalde losprijs accepteren. Oh, welk een grote genade is er toch aan ons gegeven. Laten wij Hem toch voor eeuwig dankbaar zijn en Hem de rest van ons leven dienen.

Er is redding voor ieder die gelooft in Jezus

Voortaan zal iedereen die gelooft in Jezus' offer mogen genieten van Gods grote Barmhertigheid en voor eeuwig gered worden. Ieder mens die Zijn Bloed aanvaardt en die eet van Jezus, het Brood des Levens, zal voor eeuwig leven. De mensen, die verminkt zijn door de Zonde, mogen Zijn reddende hand aangrijpen en verlossing vinden. Door te geloven in het verlossingswerk van Jezus, hun afschuwelijke zonden te belijden en te aanvaarden dat Hij voor hen en in hun plaats als een onschuldig Lam stierf aan het kruis, ontvangen zij de vrijheid en het eeuwige leven. Hun eigen onrechtvaardigheid wordt weggenomen en zij worden bekleed met de geweldige rechtvaardigheid van Jezus, Die onschuldig voor hen stierf. De prijs voor de zonden is cash down door Jezus betaald en Gods Gerechtigheid, Die schreeuwt om wraak en om rechtvaardige bestraffing, is nu volkomen bevredigd.

De geweldige Opwekkingskracht van Jezus is daarom ook bestemd voor de zondaar, die door Jezus is gered. Zijn Opstandingskracht en dus ook het eeuwige leven is nu ons deel. 2 Cor. 4:14 – *“Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen.”*

Rom. 8:11 – *“En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”*

Jezus wil dat wij in ons leven voortdurend Zijn Opstandingskracht ervaren. Maar omdat Jezus door het lijden geheiligd moest worden, zal ook ons het lijden niet bespaard blijven. Willen wij Zijn Opstanding ook meemaken, dan moeten wij bereid zijn om die prijs te betalen. Jezus aannemen, in Hem geloven, Hem accepteren én navolgen. Omdat Jezus voortdurend werd aangevallen door verleidingen, verzoeking en boze mensen, zal dit lijden ook ons deel worden. Omdat satan nu eenmaal tot elke prijs wil verhinderen, dat wij gered worden. Lijden, dood en Opstanding is daarom de weg die elk kind van God moet gaan.

Geliefde broeders en zusters, helaas verwerpen veel mensen steeds de kansen om gered te worden. De Weg van redding door Jezus schijnt hen zó éénvoudig toe, dat zij die Weg verwerpen. Je zonden belijden en vergeven worden? *“De zonden die ik zelf gepleegd heb,*

zal ik zelf wel dragen”, zegt men dan. “Het is toch niet eerlijk dat een ander die draagt.”
Verlossing door geloof? *“Eerst zien en dan geloven.”* En men verwerpt het offer van God,
een onschuldig Lam dat leed voor hen aan het kruis. Broeders en zusters, neemt u toch
Jezus aan, geloof in Hem en wordt voor eeuwig gered. Amen.