

WAT IS GOD GENADIG EN GEDULDIG HJM Sales, 17-01-2017

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, ik ben blij dat God zo enorm geduldig en lankmoedig is. Hij was en is zo geduldig met mij. Heel lang heeft Hij moeten wachten vóórdat ik mij bekeerde en vóórdat ik het Offer van Zijn geliefde Zoon Jezus Christus voor mij persoonlijk aanvaardde en Hem aannam.

Wat vreemd is het dan eigenlijk (vreemd is niet precies het juiste woord), wat zelfgericht en egoïstisch, puur menselijk is het dan eigenlijk om te verzuchten: *“Heer, grijp toch in en doé er wat aan!”*, als ik naar de ellende in de wereld om mij heen kijk. Als de Here God ingegrepen had, toen ik zelf nog in de misere van zonden en ongerechtigheid verkeerde, dan was ik voor eeuwig verloren geweest. Afgelopen, uit, niets meer aan te doen, jammer dan!

Maar gelukkig is onze hemelse Vader, God in de hemel, erg geduldig. Hallelujah! Hij wil niet dat er mensen verloren gaan. Hij wil zo heel erg graag, dat zoveel mogelijk mensen het eeuwige verderf ontlopen. Omdat Hij nu eenmaal heel veel van de mens houdt. De ratio van Zijn liefde is voor de mens niet te beredenen, maar dankbaar aanvaard ik Zijn grote liefde.

Tóch komt er ooit (heel spoedig) een einde aan de huidige wereld. De Here Jezus Christus komt terug om de Gemeente van kinderen Gods tot Zich te nemen en Hij komt terug om de wereld en de ongelovige mensen te oordelen. Maar nog steeds schuift Hij als het ware dit grote moment voor Zich uit, omdat Hij, zoals ik reeds opmerkte, niet wil dat er mensen verloren gaan. Doch het staat vast dat de dag van het finale oordeel zal komen. God is niet alleen een God van groot geduld en van liefde, Hij is ook een God van gerechtigheid. Dit kunnen we lezen in het volgende schriftgedeelte.

2 Petr. 3:8-11– “Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag. De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!”

Het oordeel over de wereld en de ongelovigen komt! Duizenden jaren geleden heeft God de zondige mensheid ook gestraft. Dat gebeurde toen met het vreselijke oordeel van een zondvloed. God zag dat de mensen hopeloos zondig en goddeloos waren. Dit bracht Hem tot het volgende besluit. Gen. 6:5-7 – *“En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.”*

De mensen waren zó boosaardig, dat het de Here God zelfs berouwde dat Hij hen had geschapen. Onvoorstelbaar! Wat moet het toen erg op aarde zijn geweest! Hij besloot om een watervloed over de aarde te brengen. Ieder zou sterven. Gen. 6:17 – *“Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.”*

Één rechtvaardige mens mocht samen met zijn gezin aan de verdrinkingsdood ontsnappen, namelijk Noach. Noach moest daartoe een reddingsboot, een ark, bouwen! Het zal hem vele spottende opmerkingen gebracht hebben: *“Wie bouwt er nu een grote boot midden op het droge?”* Hetzelfde overkomt nú christenen die over een reddende Ark, Jezus, getuigen.

Waaruit blijkt Gods grote genade in die tijd dan, zult u wellicht vragen?

Wel, ver voor Noach geboren werd, leefde er een andere rechtvaardige man op aarde, Henoch, een voorouder van Noach. Deze Henoch kreeg een zoon en God openbaarde hem om deze jongen Methusalach te noemen. De naam Methusalach is een combinatie van twee Hebreeuwse werkwoorden, van “meet” (מֵת) en “salach” (שָׁלַח), dw.z. van “sterven” en van “zenden”. Door de taalkundige vervoeging van deze twee werkwoorden kan deze naam letterlijk vertaald worden als “hij stief en hij zond”.

Methusalach werd verreweg de oudst levende mens ooit. Hij werd 969 jaar oud (Gen. 5:27). Methusalach was de opa van zijn kleinzoon Noach en op het moment dat de kleine Noach geboren werd, was hij reeds 369 jaar oud.

Maar wist u dat in het jaar dat Methusalach stierf, de zondvloed kwam? Op 969-jarige leeftijd en in het jaar dat Noach 600 jaar oud was (Gen. 7:6)? U kunt het zelf aan de hand van de gegevens in Gen. 5-7 uitrekenen. Krijgt de naam Methusalach hiermee niet een diepere betekenis? “Hij stierf en hij zond”! Namelijk: Methusalach stierf en God zond de watervloed. God kwam pas ná zijn dood met het aangekondigde oordeel.

Wat komt hiermee die heel hoge leeftijd van Methusalach in een heel ander licht te staan. Hiermee wordt Gods genade zichtbaar. God liet Methusalach zo lang leven, omdat Hij treuzelde met Zijn oordeel. Hij wilde de mensen in die dagen eigenlijk niet verderven en verloren laten gaan. Hij wilde dat zij behouden zouden worden. Doch omdat Hij niet alleen genadig en barmhartig is, maar ook rechtvaardig, móést het oordeel op een zeker moment toch komen. Hij kon niet anders. God is lankmoedig, maar aan Zijn geduld komt ooit een einde. Ook nu in onze tijd. Matth. 24:37-39 – *“En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.”*

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, bekeert u zich daarom. Redt uw vege lijf en neem het Offer van Jezus aan.

Moge Hij u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.