

NOGMAALS DE STRIJD IN ONZE GEDACHTEN

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in maart en april 2009 verscheen op deze website een serie artikelen over het functioneren van de mens als eenheid van lichaam, ziel en geest, getiteld **“LICHAAM, ZIEL EN GEEST”**. Ook de vorige week behandelden we een nauw hiermee verband houdend onderwerp met als titel **“GEDACHTEN – Overwin verkeerde”**.

Deze week wil ik nogmaals heel kort op dit onderwerp ingaan. Opdat de kinderen Gods nóg beter zullen begrijpen, waaróm er dikwijls een hevige geestelijke strijd moet worden gevoerd en hoé in deze strijd de overwinning kan worden behaald.

Uiteraard is onze lieve Heiland, de Heer Jezus Christus, de grote Overwinnaar en mogen wij uit genade met Hem zelfs meer dan overwinnaars zijn (Rom. 8:37). Maar voor het behalen van de overwinning in de strijd is het verstandig om de strategie te volgen, welke in de bijbel wordt geadviseerd. Leest u het artikel van vorige week nog maar eens door.

Broeders en zusters, u weet dat sinds de zondeval van de mens zijn geest stierf (Gen. 2:17; Efez. 2:1). Bij onze wedergeboorte werd echter onze dode geest uit genade weer levend gemaakt door de levendmakende Geest van de tweede Adam, Gods Zoon Jezus Christus (1 Cor. 15:45; 2 Cor. 5:17-18; Efez. 2:1,5). Toen mochten we een relatie met God de Vader aangaan als Zijn geliefde kinderen (Joh. 1:12; Rom. 8:15b-16).

Maar bij onze wedergeboorte gebeurde er echter niets met ons lichaam. Hoewel wij nu voor eeuwig levende kinderen Gods zijn geworden, bleef ons lichaam onderhevig aan ziekte, verderf en verval en ook de dood. Wij kunnen er allemaal over mee praten, dat we soms ziek zijn, ouder worden en eens moeten sterven. Het lichaam onderging geen vernieuwing, hoewel velen ook kunnen getuigen over Gods wonderbaarlijke genezingen van het lichaam. Jezus sprak de volgende woorden over ons vleselijke lichaam. Joh. 6:63a – *“De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut.”*

Waarom is ons vleselijke lichaam niet van nut? Leest u met mij wat Gal. 5:19-21 over de werken van het vlees zegt: *“De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.”*

Indien we nu met inachtneming van het voorgaande het functioneren van de wedergeboren mens in ogenschouw nemen, dan ontdekken we dat zijn nu levend gemaakte geest het hoogste niveau in hem is. Want met zijn geest is de mens in staat om gemeenschap met God te hebben, Hem lief te hebben, te geloven, te hopen en Hem te aanbidden. Zijn lichaam echter, het vlees, vertegenwoordigt het laagste niveau. Het is in Gods ogen nutteloos en slechts tot ongerechtigheid in staat.

We zien in de wedergeboren mens dus enerzijds een heerlijke, levende geest, maar anderzijds een zondig en naar ongerechtigheid hunkerend lichaam.

U begrijpt dat er na de wedergeboorte uiteraard een geweldige strijd zal ontstaan tussen die levende geest en dat zondige vlees. Paulus zei over die strijd het volgende!

Gal. 5:17 – *“Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, also dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.”*

Rom. 7:15-21 – *“Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet*

meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt."

Toen wij Jezus nog niet kenden, toen wij nog niet bekeerd en wedergeboren waren, was er in het geheel nog geen sprake van een geestelijke strijd. Toen deden wij automatisch al het aardse en vleselijke en al het slechte en zondige wat er in onze begeerten en in onze gedachten ook maar opkwam. Daar dachten we toen niet eens over na. Dat zondigen gebeurde gewoon! Ook hierover spreekt de bijbel wederom bij monde van Paulus.

Efez. 2:3 – *"Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;"*

Fil. 3:19 – *"Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken."*

Maar nu zijn wij uit genade opnieuw geboren en in staat om nee te zeggen tegen elke zonde en alle vleselijke verleidingen. Nu zijn wij in staat om de strijd tussen onze nieuwgeboren geest en onze oude natuur (het vlees) in het voordeel van de geest te beslechten.

En midden in die strijd staat de ziel van de mens! Centraal.

De ziel van de mens werd door de bekering en aansluitend de wedergeboorte met God weliswaar verzoend, doch niet vernieuwd. Maar de ziel van de mens is voortaan wél bereid om niet meer tegen God te rebelleren. Deze positieve bereidheid is gekomen, doordat door de wedergeboorte de kracht van de oude, zondige natuur werd verbroken.

Waarom vernieuwde God niet de ziel van de mens bij de wedergeboorte?

Voor het antwoord op deze vraag is het van belang om eerst te begrijpen wát de ziel van de mens inhoudt. De ziel wordt ook wel het "gemoed" genoemd, dat wil zeggen *"het innerlijke, het diepste van de ziel van de mens, zijn inborst (dat wil zeggen geaardheid, aard, karakter), het denkvermogen"*. De ziel is het unieke, individuele zelfbewustzijn en hét kenmerkende van de mens. De ziel bepaalt de identiteit en de persoonlijkheid van de individuele mens. De ziel is de zetel en samenstelling van de wil, de emoties, het karakter, de gedachten en het verstand van elk mens. Elke beslissing van de mens komt voort uit zijn eigen wil, welke weer het produkt is van zijn karakter, zijn gevoelens en zijn gedachten en verstand. De ziel is daarmee verantwoordelijk voor elke wilsbeslissing.

God wilde bij de wedergeboorte de ziel niet vernieuwen, juist omdat Hij de mens met een unieke persoonlijkheid en met een vrije wil heeft geschapen.

God wilde dat de mens er uit vrije wil voor zou kiezen om voor en met Hem te leven en Hem lief te hebben.

Om nu even weer een stapje terug te doen: in de wedergeboren mens zien we dus enerzijds een levende geest en anderzijds een zondig, vleselijk lichaam. En daar tussenin zien we zijn ziel, die steeds weer opnieuw er voor moet kiezen om God te gehoorzamen, te volgen en lief te hebben. Dit steeds weer stellingnemen voor God tégen de zonde en de wereld noemen we heiligmaking. Letterlijk betekent *"heiligmaking"* jezelf *"afzonderen"*.

In de ontbrande geestelijke strijd tussen de nieuwe, levende geest en het oude vlees staat dus de ziel centraal. En omdat de gedachten, het verstand en de gevoelens zo bepalend zijn in die ziel, begrijpt u dat de strijd zich juist in onze gedachten zal afspelen.

Het is dáárom dat het Griekse woord voor *"bekeren"* (*"metano-eo"*) betekent *"tot andere gedachten komen, de gedachten veranderen"*. De strategie om tot overwinnaars in de

geestelijke strijd te worden, is het in de Naam van Jezus veranderen van onze gedachten. Door voortaan niet meer de negatieve, vleeselijke gedachten in ons hoofd toe laten. Door voortaan alleen nog maar de positieve, geestelijke gedachten te bedenken.

Rom. 8:5-8 – *“Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.”*

Maar de overwinning over onze gedachten is slechts mogelijk door de Heer Jezus Christus: Rom. 7:24-25a – *“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezees doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.....”*

Door de kracht en de autoriteit van Zijn heerlijke Naam mogen we elke verkeerde gedachte onder de gehoorzaamheid van Jezus stellen, dat wil zeggen verbreken. In de studie [“GEDACHTEN – Overwin verkeerde”](#) hebben we dat gelezen.

2 Cor. 10:3-5 – *“Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;”*

En we zagen de vorige week eveneens, dat we een geweldig wapen ter beschikking hebben gekregen indien verkeerde gedachten ons voortdurend blijven plagen, namelijk het Zwaard van het Woord van God.

Dit Zwaard openbaart en leert haarfijn aan ons welke gedachten en overleggingen acceptabel zijn en welke niet. Hebr. 4:12 – *“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.*

En met die praktische, in onze leven uitgewerkte en toegepaste kennis van het Woord van God mogen wij elke aanval van satan afslaan, zoals we vorige week hebben gezien. Dan wordt het een geweldig wapen, een uiterst scherp Zwaard.

Tot besluit geef ik u nog enkele vermanende schriftgedeelten.

Fil. 4:8 – *“Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;”*

Col. 3:2 – *“Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.”*

1 Tim. 4:15 – *“Bedenk deze dingen (HJMS, de dingen die we lezen in en leren van het Woord van God: vers 13), wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles.”*

Geliefde broeders en zusters, moge onze Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.