

HOE WERKEN WE HET EVANGELIE PRAKTISCH IN ONS LEVEN UIT?

HJM Sales

Geliefde (toekomstige) broeders en zusters in Christus, de bijbel is een ondoorgrondelijk boek voor de mensen die nog geen kennis hebben gemaakt met het Evangelie van Jezus Christus en Jezus nog niet als hun Verlosser hebben aangenomen.

Wat is eigenlijk het Evangelie? Sommigen van u hebben wellicht ooit gehoord, dat het woord "evangelie" een synoniem is voor "blijde boodschap, goede tijding". Wel, zo is het!

Het Evangelie van Jezus Christus is de heel eenvoudige, blijde en goede boodschap van een eeuwige verlossing en redding door Gods Zoon, Jezus Christus.

Maar wat is dat Evangelie nu eigenlijk precies? Dat is niet zo moeilijk te definieëren. De grote apostel en prediker Paulus heeft het zelfs precies in de bijbel omschreven in zijn eerste brief aan de gemeente te Corinthe. Paulus gaf deze omschrijving in het diepe besef, dat dit de kern van het christelijke geloof van eeuwige verlossing is. Hiér gaat het om!

1 Cor. 15:1-4 – *"Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;"*

Paulus legt uit dat wij zalig worden (dat wil zeggen voor eeuwig worden gered) indien wij het Evangelie persoonlijk **geloven en aannemen en blijven vasthouden**. Vervolgens geeft hij aan wát het Evangelie dan wel precies inhoudt:

1^e. Jezus Christus is voor onze zonden gestorven. In de heilige Schriften werd dit voorgezegd.

2^e. Jezus werd begraven, zoals eveneens in de Schrift werd voorgezegd.

3^e. Jezus werd ten derde dage uit de dood opgewekt. Ook dit werd voorgezegd in de Schriften.

Het Evangelie is in de kern dus een drieledige boodschap, namelijk dat Jezus voor onze zonden stierf, werd begraven én uiteindelijk werd opgewekt. Met andere woorden, Hij leeft!

Maar misschien is het schriftgedeelte Joh. 3:16 wel de meest kernachtige tekst van de bijbel: *"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."*

Het is de tekst die uitdrukt, hoevéél God de Vader van de mensen hield. Zóveel dat Hij Zijn eigen Zoon Jezus Christus naar de wereld zond om voor de mensheid te sterven en hen daardoor te redden van het eeuwige verderf. Althans degenen, die in Hem geloven!

God zond Zijn Zoon om de blijde boodschap van verlossing en vergeving van zonden te verkondigen, om gebroken harten te verbinden, om gebonden en gevangen mensen vrij te maken, om zieken te genezen, om de treurigen te vertroosten. Jezus kwam om liefde, troost, vrede en blijdschap in de harten van de mensen te brengen. Zijn hart was vol van liefde en medelijden voor de mensen.

De bijbel zegt dat Jezus als mens een absoluut rechtvaardig en zondeloos leven leidde (Jes. 53:9; 2 Cor. 5:21; Hebr. 4:15; 1 Petr. 2:22). Tóch werd Hij door velen verworpen en veracht, bespuwd en bespot. Zonder oorzaak, zonder reden, werd Hij gehaat.

Hoe heeft Jezus de mensen verlost? Doordat Hij als zondeloos en schuldloos mens de zonden van álle mensen op Zich heeft genomen. Hij was de enige Mens die dat kon doen. Hij alleen was in staat om de plaats van de zondaar in te nemen. Jezus aanvaardde in liefde gewillig de schuld van alle mensen en droeg hun straf. Net als een schaap, dat volkomen willoos de schaar van zijn scheerders ondergaat, deed Hij Zijn mond niet open. Na een vreselijk lijden stierf Hij een afschuwelijke marteldood voor de zondige mens aan het kruis-hout op Golgotha. En daarom zijn degenen, die in Hem geloven als Zoon van God, zich van

hun zonden bekeren, en Zijn kruisoffer persoonlijk aanvaarden, vrij en vergeven. De rechtszitting is achter de rug, de schuldige (namelijk Jezus!) voor elke zonde van de mensheid werd aangewezen en de doodstraf aan het kruis werd voltrokken. De prijs voor onze zonden is daarmee betaald.

Vervolgens werd Jezus begraven, nadat Zijn dode lichaam ter voorbereiding met kostbare specerijen en zalven was gebalsemd. Jezus werd in Zijn laatste rustplaats gelegd, het graf van een rijke man, Jozef van Arimathea. Althans, men dacht dat het Zijn laatste rustplaats was, want Jezus bleef niet dood!

De bijbel zegt dat Hij uit de dood werd opgewekt. De geweldige Opstandingskracht van de Heilige Geest haalde Hem uit het graf. Na Zijn Opstanding zagen en spraken vele mensen Hem op verschillende tijdstippen en bij verschillende gelegenheden. Na Zijn dood werd Hij gezien door Maria Magdalena, door de elf apostelen, door Petrus, door Thomas, door Jakobus, door Kléopas en zijn metgezel, door Paulus. Op één dag werd Hij zelfs door méér dan 500 mensen gezien.

Doordat Jezus uit de dood opstond, is er nu hoop voor elke mens, die in Hem gelooft en zijn zonden heeft beleden. Want de bijbel zegt dat zij op de dag van Jezus' Wederkomst naar de aarde, maar nu als de grote Koning en Rechter, weer levend zullen worden gemaakt. Want het is de wil van God de Vader, dat ieder mens die Zijn Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, doch eeuwig leven zal ontvangen. Daarom zullen de gelovigen opgewekt worden en uit het graf opstaan.

Ieder mens zal aan het einde van zijn levensweg Jezus ontmoeten om verantwoording af te leggen. Maar alle mensen die in Hem geloven en uit de dood zijn opgestaan, mogen dan voor altijd vol vreugde met Hem in eeuwigheid voortleven.

Dit is in het kort het Evangelie, broeders en zusters!

Maar hoé moeten wij dan dit Evangelie praktisch in ons leven uitwerken en tot ons nemen?

Hiervoor sprak ik reeds over de noodzaak van geloven in Jezus, Hem aannemen én het belijden van onze zonden. Ja, dat moeten we doen. Maar zoals het Evangelie drieledig is, namelijk dat Jezus voor onze zonden stierf, werd begraven én uiteindelijk werd opgewekt, evenzo moeten wij het Evangelie drieledig in ons leven uitwerken. Ook wij moeten:

- 1^e. sterven,
- 2^e. begraven worden,
- 3^e. én opgewekt worden.

We kunnen dit lezen in de brief aan de Romeinen. Rom. 6:1-8 – *“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;”*

De drieledige uitwerking van het Evangelie in ons leven betekent het volgende:

Wij moeten innerlijk sterven. Dat begint met diepe spijt en berouw over al onze zonden, gevolgd door belijdenis aan God en het smeken om vergeving. We moeten tot het volle

besef komen, dat Jezus daar aan Golgotha's kruis voor ons stierf. Hij hing daar onschuldig, vastgespijkerd in onze plaats. Wij hadden daar eigenlijk moeten hangen. Maar Jezus nam onze zonden, onze schuld en onze straf vrijwillig op Zich. Als wij dit goed beseffen, dan willen we Jezus en God de Vader nooit geen pijn en verdriet meer doen. Dan willen wij nooit meer zondigen. Dan gaan wij al die zonden die wij voorheen gepleegd hebben, intens haten. Dan gaan wij ons oude, zondige leven verafschuwen. Hiermee sterven wij als het ware aan de zonde. Nooit meer willen we nog zondigen. Door het volle besef dat het eigenlijk terecht en rechtvaardig zou zijn geweest, wanneer wij zélf Jezus' kruisdood zouden hebben moeten ondergaan, worden wij als het ware één plant met Hem in Zijn dood. Wij vereenzelvigen ons met Jezus. We lazen zojuist in Rom. 6 dat onze oude mens met Hem wordt gekruisigd.

En dan geschied het grote wonder! Doordat wij de dood van Gods Zoon Jezus Christus, ten volle persoonlijk hebben geaccepteerd, worden wij met God de Vader verzoend en bevrijd van Zijn toorn. Voorheen waren we Zijn vijanden, maar nu zijn wij Zijn kinderen geworden. En ons lichaam wordt *"der zonde te niet gedaan"*. Dat wil zeggen, er is geen enkel verlangen meer in ons om terug te keren naar het oude leven om de zonde te dienen.

En net zoals Jezus na Zijn dood werd begraven, moeten wij worden begraven. De bijbel zegt dat wij in Christus Jezus moeten worden gedoopt en dat we in Zijn dood moeten worden gedoopt. Wat betekent dit? Het wil zeggen, dat wij moeten worden gedoopt in water. In christelijke kringen wordt de waterdoop het *"watergraf"* genoemd. In de waterdoop wordt ons oude, zondige leven als het ware begraven. We tonen hiermee aan de mensen in onze omgeving en aan de wereld dat ons oude leven gestorven en voorbij is. We tonen hiermee dat Gods oordeel over onze zonden voltrokken is. Jezus onderging ónze straf! Zoals Jezus' dode lichaam met specerijen en zalven voor het graf werd gereed gemaakt, also moeten wij gereed zijn voor de dood in het watergraf. Het oude leven is voor ons *"finished"*. Nooit meer willen we naar het oude, zondige leven terugkeren. We zijn *"klaar"* met dat leven! God's oordeel over de zonden van ons oude leven kwam ten volle op Jezus terecht. Hiermee is de periode van het oude leven geheel afgesloten.

En dan wekt de Heilige Geest ons uit de dood en het graf op, zoals Jezus uit de dood werd opgewekt. Jezus stond op uit het graf door de kracht van de Heilige Geest. Hiermee werd Hij ten volle onze Heiland. Want dóórdát Jezus leeft, mogen wij ook leven. Jezus Christus werd uit de dood opgewekt, zodat God de Vader zou worden verheerlijkt en zodat ook wij in *"nieuwigheid des levens"* zouden kunnen wandelen.

We werden met Jezus één in Zijn dood en daardoor zullen wij het ook zijn in Zijn Opstanding. Dezelfde kracht van de Heilige Geest wekt in ons een nieuw, eeuwig leven op. Als wij opstaan uit het graf van de waterdoop, dan begint voor ons een totaal nieuw leven, waarin we worden geleid door de Heilige Geest. Onze dode geest is levend geworden door de Geest der wedergeboorte. We zijn geheel nieuwe schepsels geworden. *2 Cor. 5:17 – "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden."*

In dit nieuwe leven heerst de dood en de zonde niet meer over ons. Er is geen verlangen meer om te zondigen en gehoor te geven aan de vleselijke begeerten van ons lichaam. Wij zijn nu in staat om nee te zeggen, als de verleidingen van de zonde en de verlangens van het vlees ons belagen. Zoals Jezus uit de dood werd opgewekt, zodat de dood niet meer over Hem kon heersen, zo nu ook wij. We zijn nu levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. En voortaan willen we een rechtvaardig, heilig leven leiden en Jezus dienen.

Broeders en zusters, u ziet dat het eenvoudig is! Als u oprecht en berouwvol uw zonden heeft beleden en Jezus als uw Redder heeft aangenomen, ontvangt u vanzelf nieuw leven en komt in u het verlangen naar de waterdoop. Belijdt daarom oprecht uw schuld aan Hem en bidt dit eenvoudig gebed: *"Heer, ik kom tot U, Hoor mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Dank U dat Jezus in mijn plaats stierf. Ik geef mijzelf aan U over, Ja, kom in mijn leven, Heere. Wilt U mij voortaan helpen en leiden. In Jezus' Naam. Amen."*