

ENKEL JEZUS HJM Sales, 06-06-2015

Geliefde broeders en zusters, wellicht kent u de tekst van het lied 'Enkel Jezus':

Enkel Jezus, enkel Jezus, Enkel Hij geeft rust en vree.....

Enkel Jezus, dat wil zeggen, Jezus alléén!

Bij deze woorden denk ik aan de verheerlijking van Jezus op de berg zoals we onder andere kunnen lezen in Matth. 17. In aanwezigheid van enkele van Zijn discipelen werd Jezus van gedaante veranderd, blonk Zijn aangezicht als de zon en werd Zijn kleding wit als het licht. En Hij sprak daar op die berg met Mozes en Elia.

Meteen reageerden de discipelen en wilden voor zowel Jezus als Mozes en Elia drie tenten bouwen. Doch toen klonk Gods stem uit de wolk: *"Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!"* (Matth. 17:5b). God de Vader corrigeerde hen snel: *"Luister naar Mijn Zoon Jezus. Het gaat om Hem. In Hem heb Ik Mijn behagen."*

En vervolgens leest vers 8 dan bijzonder illustratief: *"En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen."*

Jezus alleen! Enkel Jezus! Het gaat slechts om Hem alleen! Daarom moet het in iedere prediking om Jezus gaan. Daarom dient Hij het Centrum van ons leven te zijn. Omdat God de Vader slechts in Zijn eigen, geliefde, eniggeboren Zoon, onze Here Jezus Christus, uw en mijn redding heeft verordineerd.

U weet beslist dat onze redding gelegen is in het geloof in Jezus, Die onschuldig voor onze zonden aan Golgotha's kruis stierf. Hier ga ik thans niet op in. Maar ik wil trachten duidelijk te maken, hoezeer God in Zijn Woord de nadruk legt op Jezus alléén. Opdat Hij het enige rotsvaste Fundament in onze levens zal worden. Want alléén door Jezus kunnen wij God de Vader, Die ons zo liefheeft en ons wil redden en zegenen, wérkelijk leren kennen.

Ik wil beginnen met Joh. 1:1-4,14 – *"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen..... En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid."*

Johannes opende zijn evangelie met de verklaring, dat in het allerprilste begin daar Gods Woord was. En door dat Woord werd álles geschapen en door dat Woord ontvingen Gods schepselen het Leven. Hun Leven en hun Licht was en is in dat Woord van God. Is dit niet reeds iets om ernstig over na te denken? Leven en Licht gelegen in Gods Woord? Vervolgens identificeerde Johannes dat Woord met God Zélf.

In Joh. 4:24 verklaarde Johannes overigens dat God een Geest is. M.a.w. God heeft geen materiële substantie. Hij is onzichtbaar en ongrijpbaar. Maar God kent desondanks gedachten en overleggingen. Hij is het Woord Zelf. De substantie van God is in feite (mede) Zijn Woord. Maar woorden zijn onzichtbaar. Het Woord is dus Gods geestelijke substantie.

Maar dan benadrukte Johannes in Joh. 1:14, dat dit Woord (dat God is!) vlees werd en onder de mensen ging wonen en hij wees ons daarbij op Jezus, de eniggeboren Zoon van God. God maakte Zich als het ware bekend in Zijn Zoon Jezus, die Mens werd en Die als zodanig wél zichtbaar en tastbaar werd. Daarmee vatte God Zijn eigen, onzichtbare, ontastbare, geestelijke Woord (met een hoofdletter) – dus Zijn gedachten, Zijn overleggingen, Zijn overwegingen, Zijn wijsheid, Zijn woorden, en alles wat daar verder mee samenhangt – uitsluitend én voor altijd samen in Zijn Zoon Jezus. De onzichtbare Vader maakte Zich uit

onpeilbare liefde voor de mensen zichtbaar in Zijn Zoon. Hallelujah! En willen wij graag God de Vader ontmoeten? Dat is enkel mogelijk via Zijn Zoon (Hebr. 1:1).

Jezus, zo verklaart Hebr. 1:3a, is het Afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld van Gods zelfstandigheid. Ja, dáármee woont in Jezus de volkomen volheid van God lichamenlijk. Col. 2:9 – *“Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamenlijk;”*

En weet u, broeders en zusters, wat vervolgens zo geweldig is? Uit die volheid, de volheid van God die voor honderd procent in Jezus woont, mogen wij overvloedig ontvangen.

Joh. 1:16 – *“En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.”*

Efez. 3:19b – *“....., opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.”* Wat een onbegrijpelijke genade is thans ons deel!

Jezus is Gods eigen uitverkoren Offerlam, waardoor wij konden worden gered. Maar Jezus is ook de vleesgeworden, zichtbare substantie van Gods Woord. Willen wij dus leren wat Gods wil is en wat Gods gedachten zijn, dan kunnen wij dat enkel in en door Jezus leren. Nooit en te nimmer zullen wij iets van God kunnen ontvangen buiten Jezus om.

Het is hierom dat de Heilige Geest alles wat wij van Gods Woord nodig hebben uit Jezus zal nemen. En enkel door de Heilige Geest wordt Jezus in ons hart geopenbaard.

Joh. 16:14-15 – *“Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mij; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.”*

De Heilige Geest zal altijd weer trachten ons op Jezus te wijzen. Joh. 15:26 – *“Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.”*

In het licht van al het voorgaande dient u dan ook de opmerking van Jezus te verstaan, toen Hij de latere discipel Nathanaël ontmoette. Joh. 1:52 – *“En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.”*

Jezus, de lichamenlijke Volheid van God en het vleesgeworden Woord van God Zelf, is het wondervolle Centrum van alle activiteiten van de engelen, die zoals u bekend zal zijn, zich gediensstig inspannen ten behoeve van de mensen en hun redding.

Geliefde broeders en zusters, de apostel Paulus had dit alles goed begrepen. Het is hierom dat hij in 1 Cor. 2:2 verklaarde: *“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.”* Het gaat om Jezus en wel om Jezus alléén. In Hem is onze redding en zaligheid. In Hem zijn al Gods Woorden te vinden. In Hem zijn al Gods zegeningen gelegen. Daarom is alleen Jezus de Reden van ons leven. Daarom dient het in de predikingen om Hem te gaan. Daarom dient Hij in ons leven en in onze gemeente centraal te staan. Prijst God.

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.