

DE CHRISTELIJKE EENHEID

hjms

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkundiging wil ik met u het thema van de noodzakelijke eenheid onder de kinderen Gods bekijken. Met als uitgangspunt de woorden van Jezus toen Hij voor Zijn discipelen bad in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 17.

Joh. 17:20-23 – *“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkterwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”*

In dit schriftgedeelte uit het Hoge priesterlijke gebed bidt Jezus voor eenheid en kracht voor Zijn discipelen. En broeders en zusters, in dit gebed zien we drie elementen die voor ons van belang zijn en ook met elkaar in verband staan, nl.:

- de onderlinge eenheid
- Zijn heerlijkheid
- het geloof van de wereld

Jezus schenkt aan Zijn discipelen Zijn heerlijkheid opdat zij één zijn, zodat ook de wereld tot geloof zal komen. Laten we deze afzonderlijke elementen eens kort aan de hand van het Woord van God bezien.

Onderlinge eenheid

Waarom is onderlinge eenheid toch zo belangrijk? Omdat wij zonder eenheid geen zielen voor Jezus zullen kunnen winnen!

Joh. 17:21, 23 – *“Opdat zij allen één zijn, gelijkterwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt..... Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”*

In vers 21 en 23 ziet u het verband tussen éénheid onder de christenen en het (prille) geloof van de wereldlingen. Jezus bidt voor de eenheid onder de discipelen, opdat de wereld (dus dáárdoor!) zal geloven dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde zond. “Opdat” is de vertaling van het Griekse “hina” dat heel goed ook met “zodat” mag worden vertaald. Onderlinge eenheid is heel belangrijk, zodat wereldlingen tot bekering komen.

De woorden van Jezus in de volgende twee schriftgedeelten zijn een bevestiging van dit goddelijke adagium.

Mark 3:24-25 – *“En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan.”*

Door onderlinge verdeeldheid ondermijnen wij ons eigen huis en onze lokale gemeente zodanig, dat verwoesting zal volgen indien hier geen halt aan wordt toegeroepen.

Joh. 13:35 – *“Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.”*

Deze uitspraak van Jezus, dat de wereld vooral wordt aangetrokken door onze onderlinge liefde, heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Toen ik voor het eerst in onze (pinkster)-gemeente kwam, werd ik in het bijzonder getroffen door de onderlinge broederlijke (en zusterlijke) liefdesbanden. Het was de reden waarom ik tot mijzelf zei: *“Dit is echt en geen uiterlijke schijn, hier ervaar ik God en voel ik mij thuis”*.

Matt. 24:14 – *“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.”*

Jezus zegt hier dat het Evangelie als een getuigenis aan alle volkeren moet worden gepredikt. Het Evangelie moet niet zozeer als een diktaat van woorden worden gepredikt. Daar winnen wij geen zielen mee. De winkels liggen vol met boeken over hoe mensen verlossing en verlichting zouden kunnen bereiken. De mensen zijn als het ware hier beu van. Nog niet bereikte wereldlingen moeten bewogen worden voor de genade en liefde van Jezus, doordat wijzélf de levende getuigen zijn, dat het Evangelie waarachtig is. Wij prediken over Jezus en Zijn Evangelie van redding, verlossing en vrijmaking. En in ons moeten zij zien, dat onze boodschap de waarheid is, omdat wij zélf zijn veranderd. Ja, broeders en zusters, wij zélf moeten in de waarheid staan en alle onderlinge problemen oplossen. Want dán zal Gods Heilige Geest acteren en de harten overtuigen van de Waarheid. Hiermee zijn we bij het tweede element uit het gebed van Jezus in Johannes 17 gekomen, d.w.z. Zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid werd geopenbaard in Gods Heilige Geest Die op Jezus rustte (Jes. 61:1; Luk. 4:18). Deze Heilige Geest is absoluut noodzakelijk als wij het Evangelie willen verkondigen en uitdragen in ons leven, want Hij doet het werk. Niet wij! Joh. 16:8 – *“En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.”*

Zijn heerlijkheid

Joh. 17:22 – *“En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn;”*

De onderlinge eenheid wordt tot stand gebracht door de heerlijkheid en de volheid van de Heilige Geest, waardoor Gods heerlijkheid in ons wordt geopenbaard. De Heilige Geest in ons dringt ons om aandacht en liefde aan elkander te geven en elkander te waarderen. Ik denk dat iedereen die de doop met de Heilige Geest heeft ervaren en zó vol van Hem was, kan getuigen dat de Heilige Geest hem of haar meteen vulde met liefde voor de anderen. En de onbekeerde wereldlingen zullen hierdoor worden aangetrokken. Zij zien dat onze interesse voor hen oprecht is. Zij zien dat wij ons oprecht om hen willen bekommeren en hen willen helpen. Zij zien ons stralen van blijdschap. Zij zien de oprechte aandacht die wij aan elkaar geven.

Jezus en de Vader zijn één. Hun harten kloppen tegelijkertijd. Hun wensen zijn dezelfde. Zij zijn het Samen eens. Zij hebben geen theologische meningsverschillen.

Alzo moeten de broeders en zusters in élke christelijke gemeente die toebehoort aan Jezus, ook één zijn onder elkander. Dán zal Zijn kracht, heerlijkheid en liefde ook aan de wereld worden geopenbaard, als wij hen het Evangelie brengen.

De Heilige Geest maakt ons één, stelt ons in staat om Zijn werken te doen en openbaart ons Gods heerlijkheid.

Jezus bidt dat wij, Zijn discipelen, samen één zullen zijn, met elkander en met Hem, zodat de wereld zal gaan geloven in Hem als zij Zijn heerlijkheid aanschouwen. Broeders en zusters, daarom moeten wij alles op alles zetten om Zijn heerlijkheid te ervaren. En die heerlijkheid zal steeds groter worden naarmate wij meer en meer op Jezus mogen zien en in beslag worden genomen door de Heilige Geest.

2 Cor. 3:18 – *“En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.”*

Het is de intense begeerte van Jezus om de met Zijn eigen Bloed gekochte Gemeente, die eens Zijn Bruid zal zijn, te bekleden met Zijn intense en schitterende heerlijkheid.

Efez. 5:25b-27 – *“....., gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelve voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelve heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”*

En zoals op de eerste Pinksterdag na Jezus' Hemelvaart honderdtwintig discipelen de vroegeregeenitstorting van de Heilige Geest mochten ervaren, zo zal daarom de Gemeente als Jezus' toekomstige Bruid in de eindtijd (dat is de tijd waar wij nu reeds in leven!) de spaderegeenitstorting van Gods Heilige Geest ervaren.

Hand. 1:4-5,8,12-14 – *“En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen..... Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde..... Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbats-reize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. Deze allen waren ééndrachtelijk volhardende in het bidden en smeken,.....”*
 Jezus Zelf gaf persoonlijk (dus het is belangrijk!) aan Zijn discipelen de opdracht om in Jeruzalem te wachten op de doop met de Heilige Geest en Hij bracht de Heilige Geest direkt in verband met het getuigen van Hem.

Onmiddellijk gehoorzaamden de discipelen, want toen Jezus ten hemel was gevaren, gingen zij gezamenlijk (als het ware in gemeenteverband) onder de leiding van de apostelen rechtstreeks naar de opperkamer en zij bleven daar. Dit was als het ware hun eerste daad als gemeente, als aanstaande Bruid van Christus! Luk. 24:49 – *“En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.”*

Zij bleven daar nét zo lang als het zou gaan duren, dat de Heilige Geest aan hen zou worden geschonken. Wij weten dat dat nog tien dagen zou duren.

Eendrachtelijk volhardden zij in het bidden en in het smeken! Dit spreekt van een geestelijk reinigings- en heiligingsproces. In het begin zullen er best veel onderlinge meningsverschillen en strubbelingen tussen de discipelen zijn geweest. Maar als men ernstig zoekt naar de Heilige Geest, dan zal Hij u alles openbaren wat u nog in orde moet maken. Zo was het ook toen onze eigen gemeente nog jong was en werd opgebouwd door de Heilige Geest! Inmiddels zo'n vijftig jaar geleden zochten we allen massaal naar de Heilige Geest. Sommigen van ons zochten zelfs meerdere jaren. Waarom ontvingen we vaak (nog) niet (meteen)? Omdat we onderling nog zaken in orde moesten maken. De Heilige Geest openbaarde ons: dát moet nog in orde worden gemaakt met een broeder en dát nog met een zuster, etc.! En als men alles in orde had gemaakt met God en de medemensen, dan werd men vervuld. Wat een blijdschap en een liefde beheerste dan de harten. En ongemerkt had Gods Heilige Geest de onderlinge eenheid tot stand gebracht en kon men tot een getuigenis voor de wereld zijn.

Broeders en zusters, laten wij nu Hand. 2:1-4 eens lezen: *“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”*

Eindelijk brak na tien dagen het Pinksterfeest aan en zij waren eendrachtelijk bijeen. Alle onderlinge meningsverschillen en ruzietjes waren opgeruimd en ze waren in harmonie bij elkaar. Vol verwachting van die geweldige door Jezus beloofde en op handen zijnde gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest.

“Eendrachtelijk” komt van het Griekse *“homothuma'don”* en betekent *“éénstemmig, éénparig, met één geest, eensgezind, unaniem”*. *“Homothumadon”* is een samenstelling van twee

woorden met de betekenis "gezindheid, karakter" én "samen met". Het verwijst naar een aantal muzikanten, die, al zijn ze verschillend, in toonhoogte en klank met elkaar harmoniseren. Broeders en zusters, is dat niet wonderlijk? Dat wanneer een groep van kinderen Gods eendrachtelijk bij elkaar is, dat voor God én voor de wereld klinkt als een schitterend harmonieus en melodieus muziekstuk? Zoals in een groot concert al die verschillende instrumenten onder leiding van een dirigent samen die prachtige muziek ten gehore brengen, zo vermengt de Heilige Geest de levens van de leden van de gemeente van Christus en bindt hen samen tot een levende getuigenis voor de wereld. Als er in de gemeente zo'n heerlijke sfeer is, dan kan het niet anders of Gods Heilige Geest zal in volle stromen vallen! Geliefde broeders en zusters, de Bruid van Christus zal binnenkort die geweldige heerlijkheid bezitten, waardoor nog vele zielen aangetrokken en gered zullen worden.

Wat was dat voor een geluid? Het was de manifestatie van Gods Geest in Zijn volle opstandingskracht zoals Hij eens werkte in de vallei met de dorre doodsbeenderen. Ezech. 37:3,7,9-10 – *"En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere HEERE, Gij weet het! Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn been..... En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir."* Broeders en zusters, deze gebeurtenis wijst natuurlijk in profetische zin naar het herstel van Israël in de eindtijd. Maar dit gebeurt óók, als wij onze zonden zullen belijden en de onderlinge eenheid in de gemeente zullen gaan nastreven. Als wij daarvoor ingaan en gaan zoeken naar de uitstorting van Gods Heilige Geest. Want het is de Geest van God Die ons levend maakt. Dorre doodsbeenderen, d.w.z. zielen die voortdurend problemen met elkaar hebben en eigenlijk geestelijk dood zijn, zullen tot elkander naderen, samen één worden en levend worden Dan zal ook de volle kracht van de Heilige Geest worden uitgestort.

Wat gebeurde er vervolgens na de uitstorting van de Geest op diezelfde dag in Jeruzalem?

De wereld kwam tot het geloof

De Heilige Geest werkte zó krachtig en geweldig, dat op de prediking van Petrus drieduizend mensen tot bekering kwamen. Zij waren verslagen in het hart toen zij door het getuigenis in de levens van de discipelen moesten erkennen, dat Jezus van Nazaret, Die zij aan het kruishout hadden genageld, Gods Zoon was en voor hún zonden was gestorven. Hand. 2:37-41 – *"En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen."* Geliefde broeders en zusters, laten wij God bidden en smeken dat wij de onderlinge christelijke eenheid mogen ervaren, opdat wij nog vele zielen aan Zijn voeten mogen brengen. Want Jezus komt spoedig terug voor Zijn Bruid. Weldra zal niemand meer kunnen werken voor Hem. Maar bedenk u toch dat ware eenheid alléén door de Heilige Geest kan worden bewerkstelligd. Niet door allerlei menselijke regeltjes en organisatievormen. Komt u in uw gemeente toch samen om naar die eendracht te streven door aan elkaar alle fouten en gebreken te belijden en u te verzoenen. Dan zál Jezus Zijn heerlijkheid op u leggen door de Heilige Geest over u uit te storten. Tot een levende getuigenis voor de wereld. Jezus leeft en komt spoedig. Moge Hij u hierin rijkelijk zegenen. Amen!