

DROMEN IN HET BOEK DANIËL (4) – wereldrijken hjms

Geliefde broeders en zusters, in het vorige deel van deze studie kwam reeds aan de orde dat het Romeinse rijk zich in de eindtijd weer zal herstellen. Ook de eerste drie oude wereldrijken zullen dan op een of andere manier weer tot leven komen.

In dit deel van de studie zal ik u laten zien, dat tot op heden het Romeinse rijk steeds latent heeft voortbestaan in Europa. Ook zal ik kort ingaan op de vraag of het herstel van het Romeinse rijk reeds zichtbaar is. Tenslotte komt aan de orde, dat ook de drie eerste wereldrijken zullen herleven. Wellicht uitsluitend in hun kenmerken.

In het laatste deel van deze studie (Deel 5) behandel ik het Koninkrijk van God, dat alle vier voorgaande wereldrijken volkomen zal vernietigen.

Het Romeinse rijk is nooit geheel verdwenen

Geliefde broeders en zusters, in de eindtijd moet het Romeinse rijk noodzakelijkerwijs nog steeds bestaan, teneinde dan door de Rots van Gods Koninkrijk te worden vernietigd. Zie het vorige deel van deze studie. Ik schreef echter ook, dat het Romeinse rijk tenslotte uit elkaar viel. Het West-Romeinse rijk in de vijfde eeuw na Christus, het Oost-Romeinse rijk in de vijftiende eeuw na Christus.

Maar tóch is het oude Romeinse rijk nooit gehéél verdwenen geweest. Het is altijd latent blijven voortbestaan, met name in Europa. Omdat het oude Romeinse rijk nooit ten volle werd verslagen om opgevolgd te worden door een machtig ander rijk, hetgeen zoals we weten wel het geval was met het Babylonische, Perzische en Griekse rijk.

Tot op de dag van vandaag gelden er op velerlei gebieden van de Europese samenleving nog steeds de oude "Romeinse" invloeden. In die zin is het Romeinse rijk dus steeds latent aanwezig gebleven. Het oude Romeinse rijk heeft qua cultuur, machtsdenken en machtsstreven (dus ook geestelijk) door de eeuwen heen voortgeleefd in de grote Europese rijken, waarvan hun heersers steeds hebben getracht om hun gebieden uit te breiden.

Denkt u bijvoorbeeld aan Karel de Grote die in de negende eeuw over een groot deel van Europa heerste. Hij dacht daadwerkelijk aan het herstel van het Romeinse rijk en was van plan een Europese Grondwet te realiseren. Hij liet zich zelfs tot keizer Karel Augustus kronen. Hij noemde zich dus naar de eerste Romeinse keizer Gaius Octavianus, die de titel Augustus kreeg, namelijk "de Verhevene". Zijn keizerrijk werd het "Heilige Roomse (Romeinse) Rijk der Duitse Natie" genoemd.

Denkt u aan Napoleon Bonaparte, die zich door de paus tot keizer liet kronen en Europa tot één groot rijk wilde smeden.

Denkt u aan Adolf Hitler, die het zogenaamde "Derde Duitse Rijk" wilde scheppen en dat een "Duizendjarig Vrederijk" (zonder de ware God) zou moeten worden.

Denkt u aan Romano Prodi, de voormalige voorzitter van de Europese Unie (EU), die de uitbreiding van de EU met de Oost-Europese staten direkt in verband bracht met het herstel van het Romeinse rijk.

Denkt u aan de grote wens van de huidige EU om één groot Europees machtsblok te kunnen vormen met één munt, één grondwet, één president. Maar bedenkt u dan ook het gevaar van het ontbreken van echte democratie in de Europese besluitvorming.

De voortleving van het oude Romeinse rijk blijkt ook uit de volgende feiten. Het Romeinse recht heeft de basis gevormd voor de grondrechten waarop alle Europese landen hun eigen recht en wetten hebben gebaseerd. De Romeinse architectuur is nooit verdwenen. De oude Romeinse taal, het Latijn, leefde niet alleen voort in de rechtspraak, maar ook in de krijgskunst, de artistieke kunst en de moderne wetenschap. En ook in de liturgie van de Rooms-Katholieke kerk.

Is het herstel van het Romeinse rijk reeds herkenbaar?

Geliefde broeders en zusters, kinderen Gods die waakzaam zijn en zich gereed maken voor de Wederkomst van Jezus schenken aandacht aan hun innerlijke reiniging en voorbereiding. Zij bidden en waken. Hun waakzaamheid slaat uiteraard op hun persoonlijke voorbereiding, doch óók op het onderkennen van de gebeurtenissen in de wereld. Zoals dit reeds uit de vorige paragraaf bleek, valt daar niet aan te ontkomen. En Jezus riep zelfs daartoe ook op in Luk. 21:28 en Matt. 24:33.

Daarom wijs ik u nu op enkele belangrijke ontwikkelingen.

Op de plaats van het oude Romeinse rijk is nu de Europese Unie (EU) gesitueerd. Veel bijbelonderzoekers denken daarom, dat de EU uiteindelijk zal overgaan in het "herstelde" Romeinse rijk, dat uiteindelijk zal uitgroeien tot het rijk van de Antichrist.

De beide kenmerken van dit rijk, het leem en het ijzer (in het beeld van nebukadnézar), worden namelijk duidelijk in de EU teruggevonden.

De aanwezigheid van leem blijkt uit het feit, dat de EU naar buiten toe wel een eenheid is, doch onderling zwaar verdeeld is. Het is een verzameling van veel verschillende volkeren met eigen culturen, dat slechts door tientallen gesloten verdragen en overeenkomsten een uiterlijke eenheid vertoont. Desalniettemin hechten zij zich niet echt aan elkaar.

De aanwezigheid van ijzer blijkt uit het feit dat ijzer juist de reden voor de oprichting van de EU was. Na de Tweede Wereldoorlog wilde men nooit meer zo'n verwoestende oorlog. En men dacht dat wanneer de Europese landen het ijzer en het staal gezamenlijk gingen beheersen, dat men zou kunnen voorkomen dat één Europees land zich buitensporig zou gaan bewapenen om andere landen te overheersen. Deze gedachte werd uitgewerkt in het Europese IJzerverdrag van 9 mei 1950, namelijk de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de EU.

Maar vervolgens blijkt de aanwezigheid van het ijzer ook uit het feit, dat de EU beslist geen democratie is, desondanks steeds meer de dienst uitmaakt in Europa, en haar wetten zonder pardon of noemenswaardige inbreng oplegt aan de lidstaten.

Er zijn ook bijbelonderzoekers die van mening zijn, dat het leem in de voeten en de tenen van het beeld op grond van Jer. 18:2-6, Jes. 29:16; 45:9; 64:8 uitsluitend op Israël slaat. Dit voorts omdat de Joden nooit deel hebben uitgemaakt van de wereldwijde samenleving! Zelfs nu zij hun eigen staat Israël hebben, worden zij door de wereldgemeenschap verworpen, hoewel zij er alles aan doen om maar geaccepteerd te worden. Maar Israël is door God apart gezet (Deut. 7:6; 14:2; 15:6).

Israël zal uiteindelijk toenadering zoeken tot de Antichrist en zijn wereldrijk (het "herstelde" Romeinse rijk) en een (vredes)verbond met hem sluiten. Maar omdat ijzer en leem niet samen hechten, zal dit verbond verbroken worden.

Over een aantal weken zal op deze website aandacht aan worden geschonken aan het verbond dat Israël met de Antichrist zal sluiten in de studie over de Zeventigste Jaarweek.

Tenslotte denken sommige bijbelonderzoekers, dat het rijk van de Antichrist geen herleving van het oude Romeinse rijk is, maar van een soort alliantie met Arabische volkeren. Het oude Romeinse rijk was immers ook in het Midden-Oosten gesitueerd. De Antichrist zou best uit het Midden-Oosten afkomstig kunnen zijn. De eindtijdgebeurtenissen in de hoofdstukken Dan. 7-12 voltrekken zich immers met name in het Midden-Oosten. En de manier van terechtstelling van degenen die het beeld van de Antichrist niet willen aanbidden (Openb. 20:4), is met name een islamitische wijze van terechtstelling, namelijk onthoofding.

Wat voorts zou kunnen gebeuren is, dat (sommige) Arabische (islamitische) volkeren door hun al dan niet verborgen steun aan het moslimterrorisme de aanzet zullen geven tot de vorming van het wereldrijk van de Antichrist. De westerse landen zullen immers steeds meer de onderlinge rijen sluiten en de fundamentele burgerrechten en -vrijheden beperken in hun strijd om het terrorisme te overwinnen.

Broeders en zusters, het “herstelde” Romeinse rijk is thans nog niet tot stand gekomen, maar het zal weer tot leven komen in de eindtijd. En in onze tijd zijn de contouren reeds zichtbaar.

Ook de eerste drie wereldrijken zullen weer tot leven komen

Niet alleen het oude Romeinse rijk zal zich herstellen en weer tot leven worden gewekt. Ook de drie eerste wereldrijken die we in de vorige delen van deze studie hebben behandeld, namelijk Babylon, Medo-Perzië en Griekenland, zullen op de een of andere manier weer tot leven komen en hun invloed in de wereld laten gelden.

Hoe kunnen we dat zo zeker weten, broeders en zusters? Omdat de Steenrots van Jezus' Koninkrijk het gehele beeld van Nebukadnézar zal verpletteren en vermalen. Dan. 2:34-35 en 44-45 – *“(34) Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouden werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. (35) Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. (44) Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. (45) Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.”*

Niet alleen het ijzer en het leem werd vermalen, maar ook het goud (van Babylon), het zilver (van Medo-Perzië) en het koper (van Griekenland). En dit gebeurde in “de dagen van die koningen”. Dus naast het in de eindtijd bestaande “herstelde Romeinse rijk” worden bij de Wederkomst van Jezus óók de drie eerste historische wereldrijken tesamen vernietigd. En in Dan. 7:10-12 lezen we, dat de vier dieren gezamenlijk geoordeeld zullen worden voor Gods troon. Met andere woorden, ze zijn in de eindtijd in leven.

Dit kan dus niet anders dan betekenen, dat de vier oude voorbijgegane wereldrijken uit de dromen van Nebukadnézar en Daniël op de een of andere manier weer tot leven komen. En zij komen noodzakelijkerwijs tot leven in het “herstelde” Romeinse rijk, want dit rijk van de Antichrist heeft dan de wereldwijde macht in handen. Dit zien we ook in het schaduwbeeld, dat de Steenrots juist tegen de voeten (van ijzer en van leem) van het beeld van Nebukadnézar aan sloeg. Dus tégen het rijk van de Antichrist. Deze gedachte wordt voorts duidelijk als we het Beest uit Openb. 13:1-2 nader beschouwen. We zien hier één verschrikkelijk, naamloos en onbekend Beest met de gezamenlijke kenmerken van de roofdieren, die in de eerste droom van Daniël (Dan. 7) vier wereldrijken voorstelden. Het eerste wereldrijk in zijn droom was een leeuw (Babylon), het tweede een beer (Medo-Perzië), het derde een luipaard (Griekenland) en het vierde een gruwelijk en verschrikkelijk, maar naamloos dier (het Romeinse rijk).

Openb. 13:1-2 – *“(1) En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. (2) En het beest dat ik zag, was een pardel (NB, een oude naam voor luipaard) gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.”*

Het kan dus niet anders, dan dat de karakteristieken van de genoemde oude wereldrijken in de eindtijd opnieuw, en op de een of andere manier gezamenlijk, zichtbaar worden in het rijk van de Antichrist, het Beest.

Niet alleen zal het oude Romeinse rijk in het “herstelde Romeinse rijk” van de eindtijd herleven, doch ook de eerste drie wereldrijken Babylonië, Medo-Perzië en Griekenland. En zij beginnen nu al langzaam maar zeker zichtbaar te worden. Er is hen inmiddels weer nieuw leven ingeblazen. Niet in die zin dat het daadwerkelijk met bijvoorbeeld de USA en de EU te vergelijken militair en economisch sterke wereldmachten zijn geworden. Maar wél dat hun geestelijke invloed op de wereld inmiddels heel groot is geworden.

Welke invloed hebben overigens deze oude wereldmachten (reeds) op de wereld gehad? Broeders en zusters, enkele voorbeelden:

De astrologie en de astronomie, waar veel mensen zich mee bezighouden, stammen uit het oude Babylon. Ook bijvoorbeeld de beginselen van de wiskunde.

De basis van moderne krijgskunst en filosofie stamt uit het oude Griekenland.

De basis van hedendaags recht (wetgeving en rechtspraak) en wetenschap (het Latijn) stamt uit het oude Romeinse rijk. Ook bijvoorbeeld de belangrijkste christelijke stroming (het Katholicisme).

We zullen nu bezien in hoeverre de andere oude rijken inmiddels tot leven zijn gewekt.

Babylon

De karakteristieken van het oude Babylon (de leeuw in Daniël's eerste droom) waren met name afgoderij, valse aanbidding, rebellie en uiterlijke pracht en praal. Deze karakteristieken keren dus in de eindtijd terug.

En broeders en zusters, de herleving van Babylon in de eindtijd ligt volkomen vast in de bijbel verankerd. Kinderen Gods die regelmatig hun bijbel lezen, weten dat ook.

In de vorige delen van deze studie kwam regelmatig reeds de term het “*eindtijd-Babylon*” voorbij. Deze term is een andere benaming voor het rijk van de Antichrist en is ontleend aan het feit dat Openb. 17-19 over Babylon spreekt. In de eindtijd zal de grote hoer Babylon het Beest van de Antichrist berijden (Openb. 17:3). Een hoer is iemand die (geestelijk) hoereert en zichzelf verkoopt. Het betreft hier daarom geen ongelovige wereldlingen, maar een valse kerk van schijnchristenen (Jak. 4:4), die koketteren met (de politiek van) de Antichrist. Zij hebben zijn leugens geloofd (2 Thess. 2:10-12) en de kracht der godzaligheid verloochend (2 Tim. 3:5). Deze hoer zal een grote, inktzwarte rol spelen in de vervolging van de waarachtige kinderen Gods. Openb. 17:3-6 – “(3) *En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. (4) En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarden, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. (5) En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. (6) En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.*”

Geliefde broeders en zusters, we zien hier dus dat de geest van het oude Babylon is teruggekeerd. Want de oude Babylonische koningen werden als goden vereerd en zij beschouwden zichzelf ook als goden. Politiek en religie (afgoderij) waren in Babylon heel nauw met elkaar verweven. In Deel 2 van deze studie ben ik hier even op ingegaan. Het rijk van de Antichrist zal óók een rijk zijn, waarin de politiek en religie wederom heel nauw verbonden zullen zijn. Dáárom, omdat de geest van Babylon overheerst, heet dit rijk in de bijbel opnieuw Babylon. Het Beest, de Antichrist, zal zich als een god laten aanbidden (Openb. 13:11-18). En de grote hoer, de valse kerk, zal het Beest berijden en zal met hem één zijn. Is het daarom niet uiterst wrang, dat juist die hoer van schijnchristenen de echte kinderen Gods zal gaan vervolgen? Dat juist de valse kerk hierin het voortouw zal nemen, hen zal doden en als het ware dronken van hun bloed zal worden?

Maar, mijn broeders en zusters, in Deel 2 behandelde ik ook, dat de werkelijke geestelijke achtergrond van Babylon rebellie tegen God is (Jes. 51:1). De (diep ververborgen) achterliggende reden wanneer christenen op een gegeven ogenblik schijnchristen worden, is daarom rebellie tegen God. Men wil niet buigen voor de Waarheid van het Woord van God. Uiteindelijk zullen deze schijnchristenen de echte kinderen Gods gaan haten, hen voor de rechter slepen en zelfs doden. Leest u in dit verband ook Mark. 13:9.

Maar, broeders en zusters, God zal dit Babylon met al zijn schijnchristenen en met al z'n uiterlijke pracht en praal volkomen vernietigen (Openb. 18). Een pracht en praal waarom het oude Babylon overigens ook bekend stond.

Medo-Perzië

Mijn broeders en zusters, wat was nu zo karakteristiek voor het oude Medo-Perzië? Dit koninkrijk was vooral bekend om het grove en nietsontziende fysieke geweld, dat werd toegepast. Niet voor niets werd dit koninkrijk in Daniël's eerste droom getypeerd als een beer. Zij waren grof en sterk als beren. Een voorbeeld hiervan kunnen we lezen in het bijbelboek Esther. Daar lezen we dat koning Ahasvéros en Haman ijskoud op de dertiende van de eerste maand het plan maakten om elf maanden later op de dertiende van de twaalfde maand, alle Joden (jong en oud, inclusief vrouwen, babies en bejaarden) om te brengen (Esth. 3:6-15). Dit nietsontziende geweld van Medo-Perzië zal dus terugkeren in de eindtijd.

En dit is reeds aan de gang! Want op dit moment oefent dit oude wereldrijk een belangrijke invloed uit op het denken van de mensen in de wereld middels een zeer krachtige geestelijke stroming. Namelijk door de oorspronkelijk uit Irak en Iran (Perzië) afkomstige fundamentalistische Islam. Ik wil hiermee uiteraard niet beweren, dat het in de eindtijd met betrekking tot Medo-Perzië uitsluitend om deze stroming zal gaan.

Babylonië en Medo-Perzië, de oude wereldmachten uit het Midden-Oosten, betreffen nu de politiek en (door hun aardolie) economisch zeer belangrijke en invloedrijke islamitische landen Irak en Iran. Hun levensfilosofie en hun politiek is op fundamentalistische stromingen uit de Islam gebaseerd. En deze fundamentalistische Islam beïnvloedt nu de gehele wereld, waaronder met name Europa en de USA. Hoe is dat zo gegroeid?

De moslims voelen zich sedert lang achtergesteld, geschoffeerd en uitgebuit door de rijke westerse landen. Het was door de vijandige, maar zelfbewuste houding ten opzichte van het decadente Westen (met name de USA) en de herhaalde oproepen van de Iraanse ayatolla's (na hun islamitische revolutie in 1979) en de (inmiddels geëxecuteerde) Iraakse ex-dictator Saddam Hoessein, dat overal ter wereld het islamitische zelfbewustzijn werd opgewekt. Irak en Iran bepalen nu al tientallen jaren mede de wereldpolitiek. Om Saddam uiteindelijk onder de knie te krijgen, waren er zelfs twee golfoorlogen nodig. En nu zijn de legers van de USA en de NAVO permanent aanwezig om de rust te bewaren. Lees: de stromen aardolie veilig te stellen. Intussen gaat Iran rustig door met zijn kernwapenprogramma en bedreigt inmiddels voortdurend en openlijk Israël met totale vernietiging.

Het islamitische zelfbewustzijn werd zodanig opgewekt, dat vele fundamentalistische moslims daadwerkelijk de wapens tegen de "ongelovige" westerlingen hebben opgenomen en waar zij maar kunnen terroristische aanslagen plegen. En zij doen dat grof en nietsontziend. Het interesseert hen niet hoeveel slachtoffers er ook vallen. Het interesseert hen niet of het vrouwen en kinderen betreft. Hoe bloediger, hoe beter. We zien hierin de beer van Medo-Perzië optreden.

De wereld is in de greep van de moslimterreur en siddert inmiddels van angst. De burgerrechten van hun inwoners worden drastisch beperkt om de plannen van terroristen voortijdig te kunnen ontdekken. De weg voor de laatste werelddictator, de Antichrist, wordt geplaveid.

Terroristische aanslagen werden en worden enthousiast door Arabische landen gefinancierd, onder andere Syrië, Libië, Saoedië-Arabië, Irak en Iran.

Maar ook het zelfbewustzijn van minder fanatieke moslims werd opgekrikt. De inmiddels miljoenen naar West-Europa geëmigreerde moslims laten nu hun stem horen en claimen hun burgerrechten: een politieke (moslim-)stem, eigen (moslim-)onderwijs, eigen moskeën.

Het is nog slechts een kwestie van tijd, voordat hun aantal door de hogere geboortecijfers de oorspronkelijke bevolking van Europa gaat overtreffen.

De geest van de fundamentalistische Islam houdt hele wereld in een houdgreep uit angst voor terrorisme. Zet u de televisie of de radio maar aan. Steeds weer gaat het over moslims, terrorisme, etc. Islam betekent "*onderwerping*" en dat is precies wat de Islam wil doen, namelijk de wereld onderwerpen.

Fundamentalistische moslims problemen dit doel door geweld te verwezenlijken. Meer gematigde moslims in Europa willen op vreedzame en democratische wijze dit doel bereiken, namelijk door emigratie en hoge geboortecijfers.

Griekenland

Het karakteristieke van Griekenland was de snelheid en sluwheid van zijn militaire operaties. Zij opereerden als sluipmoordenaars. Zoals het luipaard in de eerste droom van Daniël beslopen zij stilletjes hun prooi en sloegen dan totaal onverwachts dodelijk toe.

Ook dit aspect van een onverwachte stille (geestelijke) dood zal in de eindtijd terugkeren.

We zagen net dat Medo-Perzië middels de fundamentalistische Islam het denken van de mensen beïnvloedt. We zullen nu zien dat Griekenland het denken van de mensen eveneens krachtig beïnvloedt en wel door de geestelijke stroming van het oorspronkelijk uit Griekenland afkomstige Humanisme. Opnieuw wil ik uiteraard niet beweren, dat het in de eindtijd in relatie tot Griekenland uitsluitend om deze stroming zal gaan.

Door de geestelijke stroming van het Humanisme komt het oude Griekse rijk langzamerhand weer tot leven, zoals onder andere door Feike ter Velde en H.J. Hegger in het Zoeklicht werd geanalyseerd. En mijn broeders en zusters, het Humanisme is de geestelijke sluipmoordenaar in deze tijd. Het is het dodelijke luipaard van Griekenland. Mensen die onder deze invloed komen, sterven geestelijk zonder het te beseffen.

Toen de oude Romeinen het Griekse wereldrijk veroverden, ging de religie van de Grieken met al zijn afgoden vrijwel vloeiend over naar het Romeinse rijk. De oppergod Zeus van de Grieken werd bijvoorbeeld de afgod Jupiter bij de Romeinen, maar het was dezelfde god. Ook de Griekse filosofie ging over naar Rome en was daar bepalend. Dé grootste geestelijke invloed van de Grieken was het Humanisme. De Romeinse en Griekse culturen vloeiden als het ware samen, werden één en stonden voortaan bekend als de Grieks-Romeinse cultuur. Het Humanisme vierde zijn hoogtij ongeveer 250 jaren voor Christus. Het is de levensbeschouwing, die mens en mensheid als grondslag en doel van alle geestelijk streven in wetenschap, kunst en religie tracht te begrijpen, en niet het aanwijzen van een doel buiten dit leven. De mens wordt beschouwd als autonoom en vrij van God en welke geestelijke overheersing dan ook.

Dit was de Griekse manier van denken onder invloed van hun beroemde filosofen als Aristoteles, Plato en Socrates. En broeders en zusters, u begrijpt natuurlijk dat een levensfilosofie waarin God is buitengesloten, geregisseerd wordt door Satan of één van zijn demonen. En herkent u hierin de geest van onze moderne tijd, namelijk "*er is géén god*"?

Zo leerden de Epikureïsche wijsgeren als volgelingen van Epikuris, dat er geen Schepper was. De werkelijkheid zou tot stand zijn gekomen door de verbinding van onveranderlijke atomen. Mochten er wel goden zijn, dan bemoeiden deze zich beslist niet met de mensen. Deze levensbeschouwing was volledig materialistisch en "bevrijdde" mensen van de angst

voor de dood. Men moest genieten van het leven zolang het kon. Broeders en zusters, herkent u de sluipmoordenaar, het luipaard?

De Stoïcijnse wijsgeren waren afkomstig van de filosofische Stoa-school. Zij zagen God als een voorzienigheid waardoor, zonder een bepaald doel maar vanuit een soort noodlot, het heelal en de aarde ontstaan zouden zijn. De gelukzaligheid van de mens is onafhankelijk van een god en kan door eigen deugden en werken worden bereikt. Deze filosofie sloot aan bij de geest van het Romeinse denken.

Ook Plato en Aristoteles behoorden tot de Stoa. Aristoteles geloofde bijvoorbeeld niet in een God als Persoon, Die de wereld geschapen heeft. God was voor hem slechts het abstracte einddoel van alles en dus precies het tegenovergestelde van de God van de Bijbel, Die de zondaar liefheeft.

Desalniettemin werden er in Griekenland ondanks alle vergaande filosofieën vele afgoden gediend. Men zegt dat er honderden afgoden werden gediend (Hand. 17:16,23).

De apostel Paulus wees de zogenaamde Griekse wijsheid met beslistheid af en noemde het dwaasheid voor God (1 Cor. 1:17-25; 2:6-8).

De Griekse geest van het Humanisme had niet alleen in het oude Rome veel invloed. Het Humanisme bepaalde het gedachtengoed van alle grote Europese ontwikkelingen en werd uiteindelijk de basis voor de moderne leer van de zelfverlossing. De geestelijke invloed van het oude Griekse rijk is dus eigenlijk nooit geheel uit Europa verdwenen geweest.

De (culturele revolutie van de) Renaissance, welke in de 15^e eeuw in Italië begon, behelsde de bevrijding van de menselijke geest van de corrumperende middeleeuwse Katholieke kerk. De Reformatie in de 16^e eeuw was een reactie tegen de geest van de Renaissance door de God van de Bijbel weer op de eerste plaats te zetten.

De Verlichting in de 18^e eeuw en die in Engeland begon, was een herleving van de Griekse geest en leidde uiteindelijk tot de grote Franse Revolutie van 1789. Een slogan in deze revolutie was: *“ni dieu, ni maitre”*. Dat wil zeggen *“geen God, geen meester”*.

Uit de Franse Revolutie ontstonden drie grote filosofische stromingen, namelijk het socialisme, dat uitmondde in het communisme (denkt u aan Lenin en Stalin), het fascisme (denkt u aan Hitler en Mussolini) en het liberalisme.

Inmiddels kunnen we stellen dat zowel het zuivere en pure socialisme, als het communisme en het fascisme hebben afgedaan. De mensen hebben het de rug toegekeerd (behoudens mengvormen). Alleen het zuivere liberalisme is nu nog overgebleven. Met dit liberalisme zijn we weer terug bij het Griekse denken in zijn oorspronkelijke en zuivere vorm.

In onze huidige moderne maatschappij heeft het liberale Humanisme heel veel invloed. In Europa en in Nederland worden vele christelijke waarden en normen langzamerhand vervangen door humanistische normen. De mens wil vrij zijn. Zo weinig mogelijk gebonden door de overheid en zeker niet meer gebonden door God. Religie mag nog wel binnen de muren van je eigen huis, maar mag zeker niet meer aan anderen worden “opgedrongen”. Geloof als levenswijze heeft afgedaan. Niet God, maar de mens heerst zelf over leven en dood. De mens zelf als norm van alle dingen. Denkt u bijvoorbeeld aan de wijze waarop men thans kijkt naar homosexualiteit, euthanasie, abortus, prostitutie, drugsgebruik, de praktijk van het klonen van mensen, etc.

En broeders en zusters, als zelfs het Woord van God ons waarschuwt voor het Humanisme, moeten we dan niet extra alert zijn? Want het getal 666 van het Beest, de Antichrist, is het toppunt van het Humanisme. Want het is het getal van de mens. Van de mens die God niet nodig heeft. De mens die zijn eigen god is. Openb. 13:18 – *“Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig”*.

Langzaam maar zeker komen de mensen in de westerse wereld, en zeker de moderne Europeanen, in de greep van het denken van het Humanisme. Zo werd in de op 29 oktober

2004 te Rome ondertekende, maar inmiddels weggestemde, Europese grondwet het christendom (en dus ook onze God de Vader, onze Heiland Jezus Christus en de Heilige Geest) definitief afgezworen en werd het Humanisme tot grondslag van alle waarden en normen verklaard.

Maar óók vele christenen komen, zonder het te weten, steeds meer in de greep van het Humanisme. Leest u maar de brief van de Heiland aan de lauwe gemeente van Laodicea in Openb. 3:14-22. Deze gemeente zwelgt van zelfgerechtigheid en is representatief voor de grote meerderheid van lauwe christenen in de eindtijd. Laodicea betekent dan ook *“rechtvaardig volk”* of ook *“de rechten van de mens”*. Herkent u wederom het dodelijke luipaard?

Tot slot

Broeders en zusters, langzaam worden de contouren van het rijk van de Antichrist zichtbaar. Nu nog vaag, maar snel zullen ze duidelijker worden. Zowel geestelijk als fysiek.

De oude filosofie van het Humanisme uit Griekenland bloeit op. De mens voelt zich god, wil vrij zijn en dus zelf zijn leven in alle aspecten bepalen. Zonder de “knellende banden” van onze liefdevolle God, Die Zijn eigen Zoon voor ons gaf. De mens heeft God niet meer nodig en verwerpt Hem.

Er is vrijwel dagelijks grof en niets en niemand ontziend geweld door terroristen afkomstig uit het Midden-Oosten. Het teistert de maatschappij. Menig hart siddert van angst. De mensen zijn massaal bereid om afstand te doen van hun fundamentele burgervrijheden terwille van schijnveiligheid.

De afgoderij uit het oude Babylon is inmiddels gemeengoed geworden. Mensen doen massaal aan astrologie, lezen tarotkaarten en gaan zonder gewetensbezwaren naar allerlei magnetiseurs, mediums, strijkers of iriscopisten. De weg naar Gods huis, de kerk, de gemeente, is voor hen echter te zwaar geworden. Velen die nog wel naar de kerk gaan, hebben geen geloof meer in de Waarheid van Gods Woord. De kerk is voor hen slechts traditie geworden. Uit hen zal de grote hoer van Babylon zich vormen. En haar naam is Verborgenschap.

De EU neemt steeds meer z'n machtspositie in. Het ijzer van het Romeinse rijk komt weer op en krijgt weer een stem. De EU krijgt steeds meer invloed in de wereld, en groeit enorm. Broeders en zusters, zie hier al de ingrediënten uit de oude wereldrijken voor de vorming van het rijk van de Antichrist. Zijn bedje wordt als het ware gespreid, zijn weg wordt als het ware geplaveid. Hij hoeft nog slechts in te stappen. Maar hij wordt uit genade nog tegengehouden door de Heilige Geest, opdat velen zich op de valreep alsnog zullen bekeren.

Ja, broeders en zusters, het zou heel goed kunnen dat de EU zal uitgroeien tot het “herstelde” Romeinse rijk. Zowel de kerngebieden van het oude Griekenland als het oude Romeinse rijk (Italië) liggen immers binnen de EU. En de EU groeit wellicht nog verder tot in het Midden-Oosten, de kerngebieden van het oude Babylon en Medo-Perzië.

Het volledig islamitische Turkije, dat in de oudheid tot het Griekse en later tot het Romeinse rijk behoorde, staat op de nominatie om lid van de EU te worden.

Ook Israël behoorde in de oudheid tot de vier oude wereldrijken. In oktober 2004 verklaarde de Italiaanse premier Berlusconi tegen de toenmalige vice-premier van Israël, Ehud Olmert, dat Italië geen bezwaar heeft tegen een Israëliësch lidmaatschap van de EU. Dit gebeurde nadat er in augustus 2004 besprekingen tussen Israël en de EU hadden plaatsgevonden over het op termijn verlenen van allerlei Europese rechten.

Desalniettemin is de EU erg verdeeld. De voeten en de tien tenen van Nebukadnésar's beeld waren immers gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van het zwakke leem gemaakt.

Broeders en zusters, God zal Babylon oordelen en totaal vernietigen.

Wij zagen in de voorgaande delen van deze studie reeds, dat de Steenrots van het Koninkrijk van Jezus álle wereldrijken, inclusief het rijk van de Antichrist zal vernietigen. De hoofdstukken 17 en 18 van het boek Openbaring zijn hieraan gewijd. Ook Jer. 50 en 51 en

een gedeelte van Jes. 47 gaan hierover. Babylon, de grote hoer aan vele wateren (dat wil zeggen de hoer van vele volkeren), het symbool van alle kwaad, het hart van de tegenstand tegen de Heer (Jer. 51:1) en het symbool van alle wereldsteden met hun pracht en praal en hun materiële lusten, zal door God worden verwoest. Babylon zál vallen, broeders en zusters. Openb. 18:1-3 – *“(1) En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebben-de grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. (2) En hij riep krachte-lijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; (3) Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.”*

Daarom moeten wij ons afscheiden! Openb. 18:4-5 waarschuwt ons om uit te gaan van dat geestelijke Babylon en om geen gemeenschap met haar goddeloze werken te hebben: *“En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.”*

Broeders en zusters, Gods oordeel over de boosheid van Babylon zal spoedig losbarsten. Maakt u zichzelf daarom gereed voor de Wederkomst van Jezus. Hij komt heel spoedig. Maakt uzelf gereed, laat u reinigen door Jezus' Bloed en Zijn Woord. Waakt u op uit uw geestelijke slaap. Sta op, wordt actief en dien Jezus met een brandend hart.

Het volgende en laatste deel van deze studieresie zal worden gewijd aan het eeuwige Koninkrijk van Jezus, de grote Steenrots, dat alle wereldrijken volkomen zal vernietigen. Moge onze Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)