

DE DAGELIJKSE STRIJD

HJM Sales, 31-07-2017

Geliefde broeders en zusters, wedergeboren christenen hebben dagelijks een strijd te voeren. Een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze, onzichtbare, geestelijke machten in de lucht. Het is hierom, dat we vooraf worden gewaarschuwd in Gods Woord. In deze korte preek zal ik alleen de waarschuwingen benadrukken en niet de bijbelse adviezen voor die strijd behandelen. Leest u zelf in de betreffende schriftgedeeltes Gods remedie. Ook dank ik Hem, dat ik hiervoor gebruik kon maken van de lessen van een bekende prediker.

Efez. 6:11-13 – *“Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omléidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.”*

Gods huisgezin, waartoe wij behoren, heeft een geestelijke vijand. Satan! En hij mobiliseert al zijn trawanten (demonen) om te verhinderen, dat wij groeien in Christus en God kunnen dienen. Hij doet alles om ons het leven zuur te maken. Apostel Paulus waarschuwde ons ernstig in zijn Efezebrief: *“Trek Gods wapenrusting aan!”* Maar ook apostel Petrus waarschuwde ons. 1 Petr. 5:8 – *“Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;”*

Het is belangrijk, dat wij deze waarschuwingen niet in de wind slaan. Satan heeft met ons beslist geen medelijden. Dat had hij ook niet met Jezus. Hij voerde meermalen Jezus in een zware, geestelijke strijd. Waarom zou satan ons dan wél sparen?

Jezus werd zelfs als pasgeboren baby reeds aangevallen door satan. Immers, satan zette koning Herodus aan tot het vermoorden van alle jongetjes jonger dan 2 jaar om te voorkomen, dat de Messias, de Redder van de mensheid, zou kunnen opgroeien (Matth. 2:1-18). Dit leert ons dat wij alert moeten zijn en mogen verwachten, dat satan ook nieuwe zielen in Christus (zij zijn in geestelijk opzicht nog baby's!) hevig zal aanvallen. Laten we hen helpen en beschermen.

Jezus werd door satan tevens aangevallen met een poging om Hem aan het twijfelen te brengen. Dat lezen we in Matth. 4:3 – *“En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.”* Wij zullen door satan dus (net als bij Jezus) óók op onze identiteit als Gods kind worden aangevallen: *“Wie denk jij wel dat je bent, een kind van God? Echt niet!”*

Jezus werd ook aangevallen in Zijn roeping in de dienst van God. Beslist appelleerde satan aan eventuele gevoelens van trots en hoogmoed bij Jezus. Maar tevergeefs! Matth. 4:6 – *“En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.”* Reken maar, dat ons dit eveneens zal overkomen. Satan zal zeker trachten ons te verslaan met verkeerde gedachten van trots en zelfgerechtigheid. Met name als het goed gaat en wij in ons dienen van God worden gezegend. Trouwens als het slecht gaat, zal hij ons wederom aanvallen, maar nu met gevoelens van zelfveroordeling.

Satan verzocht Jezus ook met materiële rijkdom en een hoge positie. Matth. 4:9 – *“En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.”* Jezus wederstond de aanval, maar ik denk dat ik verder niet hoeft te lichten, dat materiële rijkdom en positie groot gevaar opleveren voor Gods kinderen. Omdat de noodzakelijke

afhankelijkheid van God hiermee onder druk komt te staan. Want waarom zou je God nog nodig hebben, als je alles bezit wat je nodig hebt en niemand je iets tegen je wil opleggen kan? In de kern betekent innerlijke afhankelijkheid van materiële rijkdommen en een belangrijke positie aanbidding van satan. Want hij beheert immers deze zaken. Ze zijn aan satan overgegeven en hij geeft ze aan wie hij wil.

Jezus leerde Zijn discipelen tevens om het kruis op te nemen. NI. op die momenten, dat het volgen van Jezus moeilijk wordt of op moeilijke kruispunten in het leven, m.a.w. momenten van pijnlijke offerandes of zelfverloochening! Toen Petrus deze woorden van Jezus hoorde, bestrafte hij Hem zelfs. Maar Jezus herkende een aanval van satan via zijn discipel Petrus. Matth. 16:21-25 – *“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij.”*

Satan probeerde via Petrus te verhinderen, dat Hij het grootste offer in de geschiedenis zou brengen, nl. sterven aan Golgotha's kruis, waardoor Hij de mensen die geloven zou redden door voor hun zondesschuld te betalen.

Tot slot ervoer Jezus nog een hevige innerlijke zielestrijd in zijn gebedsuur vlak voor Zijn arrestatie in de Hof van Gethsemané en daarna Zijn kruisiging op Golgotha. Jezus wist wat er ging gebeuren. En Hij moest in dit uur van gebed de zondelast van de mensen op Zich nemen. Dit wilde Hij heel graag en met liefde doen. Het was immers God de Vader's wil. In dit gebedsuur werd Jezus innerlijk echter enorm aangevallen door Zijn gevoelens. Reken maar dat satan Hem op dat moment frontaal zal hebben aangevallen. Maar prijst God, Jezus overwon de strijd. Luk. 22:40-44 – *“En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad, Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij weg nemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen.”*

Geliefde broeders en zusters, weest u elke dag op uw qui-vive. Omdat u door uw wedergeboorte Gods kind bent geworden, richt satans haat zich ook op u. Hij zal u aanvallen. Met name in de situaties, die ik in deze korte prediking heb genoemd. Maar prijst Jezus' Naam, met en door Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Hallelujah, prijst Jezus!

Moge Hij u en mij deze week zegenen. Amen.