

CRISIS

HJM Sales, 30-05-2015

Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, wellicht bevindt u zich nu op een tweesprong in uw leven. U heeft het reddende Evangelie, de blijde boodschap van de verlossing door Gods Zoon, de Here Jezus Christus, gehoord. U heeft gehoord dat u uw zonden mag belijden en dat Hij u zal vergeven. U heeft gehoord dat Hij de straf voor uw zonden heeft ondergaan door aan het kruis te sterven. U heeft gehoord, dat Hij opstond uit de dood en het graf en nu leeft. U heeft gehoord, dat ook u een kind van God mag worden.

Maar nu vraagt u zich af: *“Wat moet ik doen? Wat zal ik doen?”*

Enerzijds verlangt u naar vergeving, verlossing en redding. U wil de stap zetten om het Evangelie te geloven en Jezus aan te nemen. Maar toch is er anderzijds twijfel in uw hart gekomen. Wellicht door valse influisteringen van anderen.

Maar ik wil u vandaag vertellen, dat elk toekomstig kind van God een specifieke, door de Heilige Geest geleide, crisis in zijn of haar geestelijk leven moet meemaken. Ieder kind van God heeft ooit op deze tweesprong in zijn of haar leven gestaan. Ieder kind van God heeft zelf ooit de bewuste keuze voor Jezus moeten maken. En het was en het is nog steeds het werk van de Heilige Geest, Die ook de Trooster wordt genoemd, om de mensen die nog moeten worden gered, in die keuzesituatie te brengen. De Heilige Geest verlangt dat u zult kiezen. En zeer zeker hoopt Hij, dat u vóór Jezus zult kiezen.

Het proces om tot die keuze te komen, kan een crisis in uw leven veroorzaken. Het kan een tweestrijd in uw binnenste teweeg brengen. Het kan zelfs crisis in uw familie veroorzaken, indien de ene persoon wél Jezus wil aannemen, doch de andere niet. Zo ook zei Jezus in de bijbel, in het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 10, vers 35: *“..... Ik ben gekomen, om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.”*

Dit is duidelijke taal. Het kiezen voor Jezus kan zelfs tweedracht in de familie veroorzaken.

In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 16, verzen 7-13a, staat het volgende geschreven. Daar zei Jezus vlak voor Zijn kruisdood, Zijn Opstanding en aansluitende Hemelvaart tegen Zijn volgelingen: *“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden;*”

De Heilige Geest, de Trooster, overtuigt de mensen in de wereld die Jezus nog niet hebben aangenomen van zonden, gerechtigheid en van oordeel. Dat is Zijn werk! En dat is hetgeen wat Hij nu in uw hart tracht te bereiken, geliefde toekomstige broeders en zusters.

Hij tracht u te overtuigen, dat u een zondaar bent die verlossing nodig heeft.

Hij tracht u te overtuigen, dat u de vlekkeloze gerechtigheid van Jezus nodig heeft, Die totaal onschuldig uw straf aan het kruis heeft ondergaan.

Hij tracht u te overtuigen van Gods oordeel.

Op dat woord *“oordeel”* wil ik wat dieper ingaan. Het is afkomstig van het Griekse woord *“krisis”*. In de oorspronkelijke grondtekst staat *“krisis”* geschreven. Het Nederlandse woord crisis is er van afgeleid. Wat dat betekent hoef ik u niet uit te leggen. Dat weet u.

Waarom crisis? Omdat er gekozen moet worden, doch uw oude natuur Jezus afwijst. Maar Gods Geest wil dat u kiest. Het is nu vandaag de vraag wélke kant u kiest. Kiest u Jezus?

Het Griekse woord "*krisis*" betekent:

- 1) *rechtsgeding, proces,*
- 2) *het college van rechters,*
- 3) *vonnis, oordeel, straf,*
- 4) *recht, gerechtigheid,*

Maar, juist in verband met deze prediking, betekent het beslist óók: 5) *keuze, scheiding, onderscheiding.*

Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, kiest u vandaag voor de weg van Jezus Christus of verkiest u de influisteringen van satan te geloven? Hij is die aartsleugenaar, die wil dat u zijn weg volgt en dat u voor eeuwig verloren gaat. Maar zoals de Heilige Geest u wil overtuigen, komt Gods oordeel uiteindelijk tóch. Maar u kunt en mag ontsnappen. Indien u de juiste keuze maakt: vóór Jezus! Bekeert u!

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.