

WAT IS DE KERN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF?

HJM Sales

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters in Jezus Christus, het is van belang om te weten waar het in het christelijke geloof om gaat. Populair gezegd, wat is het christelijke geloof in een notendop? Of in wat 'duurdere' termen, wat zijn de belangrijke heilsfeiten van het christelijke geloof? Vandaag wil ik kort ingaan op de belangrijke kernpunten van ons geloof.

Sommigen zeggen dat het christelijke geloof het Evangelie van Jezus Christus is. Wel, dat klopt! Het antwoord is niet helemaal volledig, maar het belangrijkste onderdeel van het christelijke geloof is beslist het Evangelie van onze Redder, Jezus Christus. Wat is het Evangelie? Het is de heerlijke boodschap van een eeuwige verlossing en redding door Gods Zoon, Jezus Christus. In 1 Corinthiërs 15:1-4 staat de definitie geschreven: *"Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,"* (NBG51-vertaling). Het Evangelie is dus een drieledige boodschap, namelijk dat Jezus voor onze zonden is gestorven en daarna werd begraven. Maar uiteindelijk werd Hij opgewekt uit het graf en uit de dood. Jezus leeft! Als wij deze boodschap persoonlijk geloven, aannemen en blijven vasthouden, krijgen wij deel aan een hele reeks van zegeningen:

1^e Jezus is voor onze zonden gestorven aan het kruis

De dood van Jezus aan het kruis van Golgotha verzekert al degenen, die het willen geloven en aannemen van de vergeving van hun zonden. In Johannes 3:16 lezen we: *"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."* Het schriftgedeelte in 1 Johannes 1:9 verklaart: *"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid."* Hoe eenvoudig is het eigenlijk! Als wij berouw over onze zonden hebben en Jezus' Offer voor onze redding persoonlijk aanvaarden en Hem om vergeving vragen, vergeeft God ons daadwerkelijk én reinigt ons van al die ongerechtigheid. Het Kruisoffer van Jezus verzekert ons derhalve van vergeving en bevrijding van al onze zonden.

2^e Jezus werd begraven

Nadat Jezus was gestorven, werd Hij in een graf begraven. Maar terwijl Jezus' lichaam daar lag, ging Zijn ziel op weg naar het dodenrijk om daar de Duivel en de Engel van de Dood te verslaan. Jezus predikte er tijdens Zijn dood het Evangelie van verlossing aan de eerder gestorven mensen, die in de gevangenis van de Duivel waren opgesloten.

Efeze 4:9 – *"Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?"*

1 Petrus 3:19 – *"In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,"*

Jesaja 61:1 – *"De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalft heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebonden opening der gevangenis;"*

Openbaring 1:18 – *"En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. "*

Ook het vorige schriftdeel Openb. 1:18 is zó belangrijk! Jezus verscheen aan Johannes op het eiland Patmos en verkondigde aan hem, dat Hij uit de dood was opgestaan nadat Hij aan

de Duivel de sleutels van de hel (letterlijk: dodenrijk) en de dood had ontfutseld. Dus Jezus had hem totaal verslagen! M.a.w., degenen die vergeving van God hebben ontvangen, hoeven na hun lichamelijke overlijden niet meer voor eeuwig onder de heerschappij van de Duivel te lijden in de gevangenis van dood en hel. Jezus overwon de Duivel glorieus!

3^e Jezus werd uit de dood opgewekt

We lazen het reeds. Nadat Jezus de Duivel had verslagen, stond Hij op uit het graf en uit de dood. Hallelujah! Jezus leeft nu voor eeuwig! Mattheus 28:1-6 – *“En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelfden. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.”*

Jezus' Opstanding heeft een geweldig, dramatisch, heerlijk gevolg voor ieder die Jezus wil aannemen. Zij ontvangen eeuwig leven. Johannes 3:15-16,36 – *“Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op Hem.”*

Jezus Christus was de Eerste, Die uit de dood opstond. Maar ook alle gelovigen zullen in Jezus levend worden gemaakt. De Opstanding brengt ons dus nieuw, eeuwig leven in Hem. 1 Corintiërs 15:22b – *“....., alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.”* 2 Corintiërs 5:17 – *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”*

4^e Jezus ging terug naar de hemel (Hemelvaart)

Na Zijn wonderbare Opstanding ging Jezus terug naar God de Vader in de hemel. Lukas 24:51 – *“En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.”* Hier zit Hij aan Gods rechterhand en bidt voortdurend voor ons. Romeinen 8:34b – *“..... Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.”* Daar in de hemel waakt Jezus over al Gods kinderen en helpt hen als zij in moeilijkheden zijn. Hebreeën 2:18 – *“Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.”* Vlák voordat Jezus naar de hemel terug ging, verzekerde Hij Zijn discipelen, dat Hij desondanks tóch met hen zou zijn. Mattheus 28:20 – *“En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”* Maar dat was niet alles! Neen, Hij gaf aan hen ook Zijn macht en autoriteit. Markus 16:17-19 – *“En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods.”*

Jezus' Hemelvaart voorziet ons dus van Zijn macht en autoriteit om (in Christus) dat heerlijke, nieuwe, eeuwige leven te leiden. Maar Jezus voorzag ons van nóg meer!

5^e Jezus stortte de Heilige Geest uit

Want nadat Hij in de hemel was gearriveerd, stortte Jezus de Heilige Geest uit over Zijn discipelen om hen niet enkel van Zijn macht en autoriteit te voorzien, maar óók van wonder-

bare, geweldige kracht om van Hem te kunnen getuigen.

Lukas 24:49-51 – *“En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.”*

Handelingen 1:8a – *“Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn,*”

In Handelingen 2:1-4,33 (leest u het gehele hoofdstuk) staat deze geweldige gebeurtenis beschreven. Velen kwamen vervolgens tot geloof en bekeerden zich. Jezus doopte de discipelen met de Heilige Geest en de hele stad Jeruzalem was in rep en roer.

6^e Jezus komt terug

Maar, prijst God, Jezus komt ook terug om Zijn discipelen op te halen en voor altijd tot Zich te nemen. En dat zal niet lang meer duren.

Johannes 14:2-3 – *“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”*

Handelingen 1:10-11 – *“En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkewijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.”*

1 Thessalonicenzen 4:16-17 – *“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”*

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, het christelijke geloof voorziet in een eeuwige verlossing. Als wij Jezus aannemen en Hem navolgen, zullen wij voor eeuwig worden gered. Want alles wat er nodig is om daartoe te komen, is door Jezus volbracht.

Zijn kruis bracht ons vergeving en vrijmaking van zonden, waardoor wij het eeuwige verderf in de hel als straf voor onze zonden mogen ontvluchten.

In Zijn dood ontnam Jezus de Duivel de sleutels van dood en hel.

Door Zijn Opstanding gaf Hij ons nieuw, eeuwig leven.

Door Zijn Hemelvaart gaf Jezus ons macht en autoriteit om dat nieuwe leven te leiden.

Daarna stortte Hij vanuit de hemel de Heilige Geest uit om Zijn discipelen te voorzien van geweldige kracht teneinde van Hem te kunnen getuigen en Hem na te volgen.

En spoedig komt Jezus terug om Zijn discipelen op te halen om voor altijd bij Hem te zijn.

Daarom, neem Jezus toch aan. Hij wacht op u en houdt van u. God zegene u. Amen.