

## KORTE INLEIDING IN DE BRUIDSLEER hjms

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging treft u een korte samenvatting van de zogenaamde Bruidsleer aan. Schrikt u a.u.b. niet, de Bruidsleer is geen aparte of nieuwe theologie of leerstelling. Het is slechts de studie van hetgeen de bijbel ons zegt over de Bruid van Christus, het Lam Gods, die straks wanneer alles ten einde is gekomen met Hem in het huwelijk zal treden. Bijbelgetrouwe christenen weten dat over de Bruid en over de aspecten van het huwelijk in de bijbel regelmatig wordt gesproken. En derhalve kan men dus ook een studie over de Bruid van Christus maken, net zoals men bijvoorbeeld over de waterdoop de "leer der dopen" heeft ontwikkeld en over de opstanding der doden de "leer der opstanding".

Ik wil beginnen met het aan u voorstellen van de Bruid van Christus, middels het lezen uit Openb. 21:1-3 en 9-11 --- *"En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn..... En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. "*

Hier ziet u de Bruid, de aanstaande Vrouw van Jezus, de Gemeente des Heren, het Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is (Col. 1:18 en 24). Prachtig versierd en bekleed met de heerlijkheid Gods, terwijl haar licht stralend en blinkend was als jaspis, wellicht de mooiste edelsteen. Zij had de heerlijkheid (Grieks: "doxa") van God. Met "doxa" wordt bedoeld "een hoogst heerlijke toestand of verheven staat", maar óók "de grootsheid, voortreffelijkheid, waardigheid, gratie en majesteit die alléén aan God toebehoort". En het is Gods ultieme plan om de Gemeente met deze doxa te bekleden en haar toe te bereiden, gereed te maken en te versieren met Zijn gaven als de Bruid van Zijn Zoon.

Joden en heidenen worden door Hem tot één Lichaam gevormd (Efez. 2:11-22). Dit Lichaam is de Gemeente (Col. 1:18) en dit is volgens Gods Woord een verborgenheid (Efez. 3:4-6; Col. 1:26-28). Maar de voorbereiding van de Gemeente tot de Bruid van Christus noemt het Woord van Gods zelfs een gróte verborgenheid (Efez. 5:23-33).

Het besef dat wij zondaren, die eens diep in onze ongerechtigheid verloren waren, uit genade tot die wonderbare Bruid mogen behoren, volkomen gereinigd en gerechtvaardigd, moet onze harten doen zwellen van dankbaarheid, liefde en blijdschap jegens die grote, liefdevolle God, Die dit alles mogelijk heeft gemaakt en verordineerd. Dankbaarheid jegens die grote, genadige God, Die ons zondaren zó lief had dat Hij Zijn enige Zoon Jezus naar het kruis stuurde om ons te redden. Hoe zouden wij toch ooit kunnen bevatten, dat wij zondaren niet alleen gered zijn, maar zelfs deel uit mogen maken van de Levenspartner van het Lam. Eens Gods vijanden, maar straks Zijn Bruid. Welk een grote genade!

Broeders en zusters, de bijbel begint met het boek Genesis. En dit Griekse woord "genesis" betekent "wording". Daarom vinden wij in dit boek in de kiem alle begin-aspecten van Gods raadsplan en van de menselijke natuur en ontwikkeling. En nadat Genesis in hoofdstuk 1 en een gedeelte van hoofdstuk 2 de schepping van hemel, aarde en mens door God heeft behandeld, gaat het meteen verder met de goddelijke instelling van het huwelijk van het eerste mensenpaar. De bijbel begint dus met de instelling van het huwelijk en dit huwelijk is de kiem, het model, voor álle verdere huwelijken én het huwelijk tussen Christus en de Bruid.

De bijbel begint echter niet alleen met een huwelijksluiting, maar het eindigt óók met een huwelijk, namelijk in haar laatste boek, het boek Openbaring. In de laatste hoofdstukken, in Openb. 19:7-9 en 21:2, wordt verteld over het huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid.

Hierna wil ik kort ingaan op de volgende punten:

- Het huwelijk tussen Adam en Eva;
- Het huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid;
- De plaats van de Bruidslcer in de Studie van de Israëlitische Tabernakel.

### Het huwelijk tussen Adam en Eva

Ik wil graag eerst Gen. 1:26-27 lezen --- *“En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. “*

De eerste mensen, Adam en Eva, werden als man en vrouw geschapen en wel naar Gods beeld en gelijkenis. Broeders en zusters, God is een heilige God. Als wij dus naar Zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen, kan dit niet anders dan betekenen, dat Hij wil dat ook wij heilig zijn, óók als man en vrouw (1 Petr. 1:16).

Geliefde broeders en zusters, nadat Hij de eerste mens geschapen had, zag God dat deze alleen en eenzaam was. En God concludeerde dat dit niet goed was. Gen. 2:18 --- *“Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.”* En dus gaf God aan Adam een vrouw.

Alzó wil God aan Jezus, Zijn eniggeboren Zoon, óók een Bruid geven.

Gods bedoeling was dat Eva *“als tegen hem (d.w.z. Adam) over”* zou zijn. Dat betekent, dat God wilde dat Eva gelijkwaardig aan Adam zou zijn. Wél verschillend qua lichaam, geest en taak, maar van gelijke waarde.

Even alzo zoekt God een Bruid voor Jezus die gelijkwaardig aan Hem zal zijn.

En dit aspect is de ware BRUIDSGEDACHTE en de kern van de Bruidslcer.

Elk kind van God moet hiervan volkomen overtuigd en doordrongen zijn. Het kind van God moet weten, dat God voor Zijn Zoon een gelijkwaardige Bruid zoekt. Ik wil benadrukken, dat dit niet wil zeggen, dat de Bruid god of goddelijk zou worden. De Bruid blijft mens, d.w.z. een Lichaam van zondaren gekocht door het Bloed van Jezus. Maar zij neemt voortdurend toe in heiligmaking en als zij Hem voor het eerst van aangezicht tot aangezicht ontmoeten zal, wordt zij in een fractie veranderd en gelijk aan Jezus, d.w.z. heilig en rein. Daarom zal een kind van God die dit weet alles op alles zetten om te groeien in reinheid.

Laten we enkele teksten lezen:

Efez. 5:27 --- *“Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”*

Fil. 3:20-21 --- *“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.”*

1 Joh. 3:2-3 --- *“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.”*

In Gen. 2:24 kunnen we lezen over de instelling van het allereerste huwelijk door God Zelf --- *“Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij*

*zullen tot een vlees zijn.*” De man zal zijn ouders verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen één vlees, d.w.z. één lichaam vormen.  
Zó ook verliet Jezus Christus Zijn ouderlijke woning, de hemel, om Zijn Bruid aan te hangen. En Hij vormt met haar één Lichaam waarvan Hij het Hoofd is (Col. 1:18; Efez. 5:23).

Eva was een déél van Adam want zij was uit de zijde van Adam geschapen (Gen. 2:21-22). Veel bijbelvertalingen zeggen dat God “*een rib*” wegnam. Maar het Hebreeuwse “*tseelaa*” betekent toch met name “*zijde, kant*”. Zo zal de Bruidsgemeente út de zijde van haar Hemelbruidegom worden geschapen en gevormd. Joh. 19:33-34 --- “*Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.*” Water en bloed zijn de twee elementen die bij elke geboorte van een baby uit een vrouw aanwezig zijn. Hier zien we dus het beeld van de geboorte van de Bruidsgemeente. Indien we dit bestuderen middels de namen van Adam en Eva, wordt het duidelijker! De Hebreeuwse naam Adam betekent “*aarde*”, maar is óók een samentrekking van “*God*” (de aleph) en “*bloed*”. De Hebreeuwse naam Eva betekent “*leven*”. Eva werd uit Adam genomen! Zo is dan het waarachtige leven alléén mogelijk indien het voortkomt uit het goddelijke Bloed van Jezus.

Gen. 3:16 maakt ons duidelijk dat de begeerte van de vrouw tot haar man zal --- “*Tot de vrouw zeide Hij: ... ..; en tot uw man zal uw begeerte zijn, ... ..*” Dit is geen onreinheid, maar een enig verlangen naar hem, terwijl er geen ruimte is voor begeerte naar andere mannen. Haar man is voor haar de enige man.  
Zó ook zal de Bruid sterk begeren naar haar Hemelbruidegom, Jezus Christus. Naar Hem, Die Zijn Leven voor haar overgaf in de dood des kruises. Hij is voor haar de Enige Man. Zij is als het ware ziek van liefde voor Hem. Zij draagt Hem in haar hart. Zij draagt Hem op haar lippen en getuigt overal met een brandend hart over Hem. Zij is in staat om elk aspect van Zijn karakter en van Zijn wezen te beschrijven. Want álles aan Hem vindt zij in hoge mate begeerlijk (Hoogl. 5:8-16). In Openb. 21:2 kunnen we daarom lezen, dat zij zich voor haar Man heeft versierd. De ogen van de Bruid zijn bekoord van Jezus. Zij heeft alleen oog voor Hem. Zij schenkt Hem al haar aandacht en zij laat zich niet meer door allerlei andere zaken afleiden. Dus in het proces van heiligmaking zijn ook haar gedachten gereinigd. Broeders en zusters, als wij onszelf goed onderzoeken, hoe vér zijn wij dan nog verwijderd van dat brandende hart voor Jezus, onze Hemelbruidegom. Maar wat niet is, kan nog komen. Hij wil die vurige liefde in onze harten uitstorten. Komt u toch tot Hem.

#### Het huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid

Laten we beginnen met het lezen van 2 Cor. 11:2 --- “*Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.*”

Paulus schreef de leden van de heidengemeente van Corinthe, dat hij hen wilde toebereiden, dus klaarmaken, als een reine maagd voor één Man, namelijk voor Christus. Zij waren dus nog niet rein, maar hij wilde er aan werken om hen op dat niveau te brengen. Dit betekent, dat ook wij, christenen uit de heidenen in Nederland, in principe tot de toekomstige Bruid van Jezus mogen behoren. Dus niet alleen de leden van de gemeente van Corinthe. Alleen zullen wij ons óók, net als zij, moeten toebereiden en klaarmaken. Het is niet voor niets dat Petrus schreef in 1 Petr. 1:16 --- “*Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.*” Deze goddelijke uitspraak heeft alléén dán volledige betekenis als wij daadwerkelijk Hem eens van aangezicht tot aangezicht zullen ontmoeten. Want zouden wij Hem zien, terwijl wij nog in onze onreine zondestaat verkeren, dan zouden wij zeker sterven --- Ex. 33:20 --- “*Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven.*”

Broeders en zusters, ik wil u nogmaals 1 Joh. 3:2-3 in gedachten brengen --- “*Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten,*

*dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.”* Broeders en zusters, straks zullen wij aangezicht tot aangezicht met Hem staan en dan zullen wij Hem gelijk wezen. In een punt des tijds zullen wij veranderd worden. Leest u in gelijke zin ook 1 Cor. 15:50-58. Dit is het ultieme doel! Dit moet de begeerte van elk kind van God zijn. En dáárom reinigen wij ons. God wil toch immers een Bruid die gelijkwaardig aan Zijn Zoon Jezus zal zijn.

Openb. 19:7-8 --- *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.*

De bijbel spreekt overduidelijk dat de aanstaande Bruid van Jezus het Lam Gods zichzelf heeft voorbereid voor Hem, voor die éne Man. En zij zal bekleed worden met blinkend fijn lijnwaad. Dit kleed spreekt van de rechtvaardigmakingen der heiligen. Zij is gerechtvaardigd door het geloof in het reinigende Bloed van Jezus (Rom. 3:24, 28;5:1, 9; 1 Cor. 6:11; Gal. 2:16). Elke zonde in haar oude leven, maar ook elke zonde die zij gepleegd heeft toen zij reeds een kind van God was geworden, en ál haar slechte karaktereigenschappen heeft zij beleden en uitgeworsteld aan de voeten van haar Heiland en haar Hemelbruidegom. Zij heeft elke dag na haar bekering gewerkt aan het vervaardigen van dat schitterende lijnwaad. *“Eén draadje per dag is een hemdsmouw in het jaar”*, zegt het spreekwoord. Indien wij ons elke dag meer en meer laten reinigen door Jezus' Bloed, dan zal aan het einde van ons leven ons Bruidskleed klaar zijn.

De apostel Paulus beschrijft in Efez. 5:22-33 de verhouding tussen Jezus Christus en Zijn Gemeente als een aards huwelijk en ook hierin ligt de Bruidsgedachte besloten. Namelijk dat Jezus Zijn Gemeente voorbereid en klaarmaakt om gelijkwaardig te worden aan Hem.

Efez. 5:25-29 --- *“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigt hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.”*

Hoe reinigt de Hemelbruidegom Zijn Bruid? Vanuit een diepe, overbuigende Liefde gaf Hij Zichzelf voor haar over en reinigt Hij haar met het Woord van God, dat als een badwater voor haar is. Nadat Hij aan haar Zijn Liefde heeft geopenbaard en haar Zijn grote offer aan het kruishout van Golgotha heeft laten zien, begint Hij met een liefdevolle stem tot haar hart te spreken vanuit de rijkdommen van het Woord van God. En intense reinigingen worden dan tot stand gebracht. Zelfs de ongerechtigheden die eens verborgen waren in de plooiën en rimpels van haar bruiloftskleed, worden door Hem volkomen gereinigt.

Geliefde broeders en zusters, dáárom is de dagelijkse gemeenschap met het Woord van God aan de voet van het kruis ó zo belangrijk voor ieder kind van God. Gods Woord is het Woord der Waarheid (2 Cor. 6:7; Efez. 1:13; Col. 1:5; 2 Tim. 2:15; Jak. 1:18). En die gemeenschap met het Woord moet onder leiding staan van de Heilige Geest der Waarheid (Joh. 14:17, 15:26, 16:13), Die aan ons het Woord verklaart. De Heilige Geest is de *“Parakletos”* (Gr.), d.w.z. *“Eén door God aan onze zijde gegeven”*. Waarvoor? Om ons te helpen. Deze Geest der Waarheid is onverbrekkelijk verbonden met het Woord der Waarheid.

Maar ook ieder huwelijkspaar zal hun aards huwelijk volkomen moeten richten naar het goddelijke model, het geestelijke huwelijk tussen Jezus en de Gemeente (Efez. 5:22-33). Het Woord noemt dit niet voor niets een grote verborgenheid (vers 32), welke gedurende eeuwen verborgen is geweest (Col. 1:24-27; Efez. 3:8-11). Aardse huwelijksparen die verlangen om eens deel van de Bruid uit te maken, moeten hun huwelijkslevens laten herstellen door hun

toekomstige Hemelbruidegom Jezus. Als zij diep in hun hart verlangen een blik te mogen werpen op die wonderbare Bruid, dan zal er een begeerte in hun hart komen om die intense reinigingen door Jezus ook te mogen ervaren. En het zál dan ook gebeuren.

Het is toch zó belangrijk dat wij ons gereed maken om tot de Bruid te kunnen behoren. Zó belangrijk dat het allereerste wonder van Jezus, waarvan de bijbel melding maakt, het vernieuwen van de wijn op het huwelijksfeest te Kana was (Joh. 2:1 e.v.). Indien Jezus het nodig achtte om Zijn bediening met de restauratie van een huwelijk(sfeest) te beginnen, toont dit ons het belang van het proces van heiligmaking (voor ieder individu en voor ieder huwelijkspaar) om tot de Bruid van Christus te kunnen behoren.

Jezus vernieuwde te Kana de wijn die vreugde moest brengen op een huwelijksfeest. En dit wonder kwam tot stand nádat de zes reinigingsvaten tot aan de rand met water (denkt u aan het badwater van het Woord) werden gevuld. Als in het huwelijk zowel man als vrouw hun zonden aan elkander en aan Jezus belijden en daarna een volkomen reiniging tot stand is gebracht, zal de diepe vreugde die alleen Jezus kan geven hun harten volkomen vervullen.

### *De plaats van de Bruidleer in de Studie van de Israëlitische Tabernakel*

In deze bijbelverkondiging gaf ik reeds aan, dat het feit dat God een aan Zijn Zoon gelijkwaardige Bruid zoekt, de ware Bruidsgedachte is. Dit aspect zullen wij in schaduwbeeld terug zien in de objecten van de historische Israëlitische Tabernakel.

Deze Tabernakel is een schaduwbeeld van Gods raadsplan met de mens. Intense studie van de geestelijke betekenis van deze Tabernakel en haar objecten zal ons daarom diepere inzichten in Gods raadsplan geven.

De Tabernakel was de plaats, het heiligdom, waar God temidden van Zijn volk Israëel wilde wonen. Hij wilde bij hen in een tent wonen. Tabernakel betekent "tent". Maar het was Zijn wens en verlangen dat deze Tabernakel door mensen met een vrijwillig hart zou worden gebouwd. Laten we Ex. 25:8 en 2 lezen --- *"En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. .... Spreek tot de kinderen Israels, dat zij voor Mij een heffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn heffer nemen."*

Het ging God om het vrijwillig met het hart geven voor de bouw van die Tabernakel. Dán wilde God temidden van hen wonen. In Openb. 21 zien wij de Tabernakel terug. Namelijk de Bruid van Christus met haar synoniemen "de Heilige Stad", "het Nieuwe Jeruzalem", "de Tabernakel Gods". Openb 21:2-3 --- *"En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn."*

De Bruid van Christus zal de Tabernakel Gods zijn, waar God temidden van Zijn volk van waarachtige kinderen Gods zal wonen. Geliefde broeders en zusters, laten wij echter wel bedenken dat deze wonderschone Bruid wordt opgebouwd in een sfeer van overvloedig en vrijwillig geven met het hart.

Alle vurige kinderen Gods vormen gezamenlijk de Tabernakel Gods, de Bruid. Maar ook individueel zijn zij een tabernakel waarin God wil wonen (1 Cor. 3:16-17, 6:19-20; 2 Cor. 5:1-4). Het ligt dan voor de hand dat de bestudering van de oude Israëlitische Tabernakel meer licht zal geven. Voor onze persoonlijke groei en voor onze toebereiding tot de Bruid van Christus. Zeker nu het Woord God ons ook openbaart dat Jezus, de Zoon van God, vlees werd en onder Zijn volk tabernakelde. Joh. 1:14 --- *"En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid."*

Het woordje "wonen" komt van het Griekse "ske'no-oo" dat "in een tent wonen" betekent. Het levende Woord vestigt dus zeker onze aandacht op de Tabernakel. Wilt u meer over de Tabernakel weten, leest u dan eens de hoofdstukken 25-30 en 35-40 van het boek Exodus.

Wij zullen nu even héél kort de belangrijkste objecten in die Tabernakel bezien. Dan zal u opnieuw duidelijk worden dat God voor Zijn Zoon een gelijkwaardige Bruid zoekt. Voor de volgorde van behandeling zal ik de opgang in het Tabernakelcomplex volgen, vanaf het moment van binnenkomst in de Voorhof tot in de meest heilige plaats, het Allerheiligdom.

Het eerste object dat men tegenkomt, als men de Voorhof van het Tabernakelcomplex betreedt, is het koperen Brandofferaltaar (Ex. 27:1-8). Hier werden de geslachte offerdieren geofferd. Deze slachtoffers zijn een schaduwbeeld van Jezus, het Lam van God, Dat geslacht en geofferd werd voor onze zonden op het kruis (Hebr. 10:4-14). Maar ook de Bruid van het Lam zal met Christus moeten sterven en één met Hem moeten worden in de gelijkmaking van Zijn dood (Rom. 6:3-8; Fil. 3:10).

Het volgende object dat men tegenkomt is het koperen Wasvat (Ex. 30:17-21), hetgeen een schaduwbeeld is van de waterdoop. Jezus liet Zich in gehoorzaamheid aan God dopen om alle gerechtigheid te vervullen (Matt. 3:13-17). Maar ook elk kind van God zal zich in gehoorzaamheid moeten laten dopen (Hand. 2:37-38).

Vervolgens staat men voor het gordijn, dat de toegang tot het Heiligdom afsluit (Ex. 26:36-37, 36:37-38). We zullen dit gordijn voor het gemak maar de Deur noemen. De Deur is een schaduwbeeld van de vervulling met Gods Heilige Geest. Waarom? Omdat men via deze toegang Gods Heiligdom betreedt. Buiten het Heiligdom is men nog in de Voorhof, d.w.z. op wettische bodem waar alle voorwerpen van koper waren vervaardigd. En koper is het metaal dat verwijst naar het goddelijk oordeel. Binnen in het Heiligdom zijn echter alle voorwerpen van goud vervaardigd. En goud is het metaal dat verwijst naar de Heilige Geest. Alleen gewijde en gereinigde priesters mochten dan ook dit Heiligdom betreden. Onze Heiland Jezus Christus werd volkomen vervuld met de Heilige Geest (Jes. 61:1; Matt. 3:16; Luk. 4:18). En ook de kinderen Gods moeten worden vervuld met Gods Heilige Geest (Luk. 24:49; Hand. 1:8, 2:1-4, 10:44).

In het Heiligdom ziet men dan een prachtige met amandel(-bloemen) versierde gouden Kandelaar (Ex. 25:31-40, 37:17-24), welke voortdurend moest branden en z'n licht verspreiden. In schaduwbeeld verwijst de kandelaar naar de Gemeente, die geroepen is om door de kracht en de leiding van de Heilige Geest vrucht te dragen en het goddelijk licht in de wereld te verspreiden. Jezus zei tegen Zijn discipelen: *"Ik ben het Licht der wereld"* (Joh. 8:12), maar Hij zei óók: *"Gij zijt het licht der wereld"* (Matt. 5:14).

Ook ziet men de gouden Tafel der Toonbroden (Ex. 25:23-30, 37:10-16, 40:22-23). In schaduwbeeld verwijst deze tafel naar elk menselijk hart waarin het leven brengende Woord van God moet worden gevonden. Jezus zei: *"Ik ben het Brood des Levens"* en Hij was tot voedsel voor de gehele wereld (Joh. 6:35,41,48). Maar ook wij christenen moeten de geestelijk hongerende mensen te eten geven (Matt. 14:16; Mark. 6:37; Luk. 9:13).

Achter in het Heiligdom, vlak vóór het Voorhangsel, vinden we het gouden Wierookaltaar (Ex. 30:1-10, 34-38, 37:25-29). Dit altaar verwijst in schaduwbeeld naar de aanbidding van God en intense gebedsworstelingen aan de voet van het kruis. In zulke gebedsworstelingen wordt ons karakter gekruisigd en moeten wij leren om onze wil net zoals Jezus over te geven aan God (Luk. 22:39-46). De Bruid zal dezelfde gebedsworstelingen moeten ondergaan (Matt. 26:36-41).

Het Voorhangsel is het gordijn dat het Heiligdom scheidt van het Allerheiligdom (Ex. 26:31-35). Toen Jezus voor ons aan het kruis stierf, scheurde het Voorhangsel en werd de weg tot de troon van God geopend (Matt. 27:51; Hebr. 9:8, 10:19-20). In schaduwbeeld verwijst het Voorhangsel daarom naar de (geestelijke) scheuring van het menselijke vlees. Doch niet alleen Jezus' vlees moest worden gekruisigd (Hebr. 5:8). Ook ons vlees moet worden gekruisigd (1 Sam. 15:22; Hand. 14:22; 2 Cor. 6:4; 1 Thess. 3:3; 2 Tim. 1:8).

Wanneer men het Allerheiligdom heeft betreden, de plaats waar de Israëlitische Hogepriester slechts éénmaal per jaar mocht komen, doch waar wij, kinderen Gods, nu dagelijks voor de troon van Gods genade mogen verschijnen, ziet men daar een prachtige kist, de gouden Arke des Verbonds (Ex. 25:10-22). Op deze kist troont de drie-enige God (Ex. 25:22). Deze kist werd afgesloten met het gouden Verzoendeksel welke van massief goud was vervaardigd, terwijl op het deksel twee cherubim waren geplaatst. In schaduwbeeld verwijst het gouden Verzoendeksel naar Jezus, Die het verzoeningswerk tot stand heeft gebracht. De twee cherubim verwijzen naar God de Vader en de Heilige Geest.

De kist, de Arke des Verbonds, was gemaakt van hout, maar was volkomen bedekt met goud. Van binnen en van buiten! In bijbelse taal verwijst hout altijd naar het vlees, terwijl goud wijst op de Heilige Geest. In schaduwbeeld verwijst de Arke des Verbonds daarom naar de Bruid van Christus, die volkomen gereinigd en geheiligd zal worden. De Arke des Verbond met het Verzoendeksel verwijzen samen naar het hemelse huwelijk tussen Jezus en de Bruid, hetwelk spoedig zal worden gesloten. Want nog even en dan komt Jezus terug. Waarom is deze kist nog méér een beeld van de Bruid? Oók omdat de Bruid volkomen gereinigd zal zijn voor haar Man (Openb. 21:2) én omdat er in de kist (verwijzend naar haar hart) drie voorwerpen te vinden zijn die hier op wijzen (Hebr. 9:4):

1. De bloeiende staf van Aäron, als een toespitsing van de gouden Kandelaar. De Bruid draagt nu permanent vruchten en verspreidt voortdurend het goddelijk licht (Hand. 1:8; Joh. 15:16).
2. De gouden kruik met manna als een toespitsing van de tafel der Toonbroden. Het Woord van God, het Brood des Levens is permanent in de Bruid geworden (Joh. 6:48-51).
3. De twee stenen tafelen als een Toespitsing van het gouden Wierookaltaar. De stenen tafelen verwijzen naar Gods Liefde en heiligheid welke nu permanent in het hart van de Bruid aanwezig is (Lev. 11:44,45; 1 Joh. 4:7-8).

Geliefde broeders en zusters, indien u de studie van de objecten in Israëlitische Tabernakel nauwgezet ter hand neemt, dan zult u bemerken dat alles zich toespitst naar de Arke des Verbonds toe. Naar de Bruid die zich klaarmaakt voor haar Hemelbruidegom. Verlangt u ook om deel uit te maken van die wonderschone en reine Bruid? Maakt u zich klaar en laat uw leven volkomen door Jezus reinigen. Openb. 22:10-12 zegt dat er vlak vóór de Wederkomst van Jezus twee geestelijke stromingen zullen zijn. Een reine, heilige stroom! En de mensen in deze stromingen zullen groeien in nóg meer reinheid. En de Bruid van het Lam zal het eindresultaat zijn. Maar er is ook een onreine stroming en de mensen in deze stroming zullen steeds onreiner en vuiler worden. Tótdat zij zullen behoren tot de grote hoer van Babylon, de vrouw zittende op het scharlakenrode beest. De bruid van de Antichrist.

Broeders en zusters, kiest u toch voor Jezus. Vandaag!

Openb. 22:17 --- *“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kom ; en die wil, neme het water des levens om niet.”*

Amen.