

DE BRUID IN HET BOEK ESTHER (1)

HJMS Sales

Geliefde broeders en zusters, de geschiedenis van koningin Esther is een wonderbare geschiedenis. Het Joodse volk was door de Babyloniërs in ballingschap weggevoerd naar Babel en leefde, nadat Babel op zijn beurt door Perzië was veroverd in moeilijke omstandigheden onder het bewind van de koning van Perzië. Maar tóch werd op een zeker moment het Joodse meisje Esther tot koningin gekroond. Wat was er gebeurd?

In deze tweedelige bijbelverkundiging komen de volgende paragrafen aan de orde:

- | | |
|--------|--|
| Deel 1 | Het verhaal in het kort
Het boek Esther heeft een verborgen betekenis
De zevende dag |
| Deel 2 | De afgezette koningin Vasthi
De nieuwe koningin Esther
Esther's vrijmoedigheid |

Het verhaal in het kort

De grote koning Ahasvéros van Perzië wilde op één van zijn feesten pronken met zijn vrouw, koningin Vasthi. Hij was een zeer machtige koning, die een gigantisch uitgestrekt gebied bestuurde. Ahasvéros richtte daarom een maaltijd aan voor ál zijn vorsten en zijn knechten, maar ook voor al het volk in de regeringshoofdstad Susan.

Het moest een geweldig feest worden en daarom besloot de koning op de zevende dag, dat koningin Vasthi voor zijn aangezicht moest verschijnen om haar schoonheid te tonen aan het volk en aan alle vorsten. Maar wat gebeurde er? Zij weigerde! Zij wilde niet verschijnen! Haar weigering om te komen en haar schoonheid te tonen, was een diepe belediging voor de koning. Hij werd érg boos. Zó boos dat hij Vasthi op advies van zijn raadslieden afzette als koningin.

Vasthi's plaats werd ingenomen door een nieuwe koningin. Uit duizenden mooie meisjes en vrouwen werd het eenvoudige Joodse meisje Esther als vrouw van koning Ahasvéros en tot koningin gekozen. De Here God had hier de hand in, want Hij had haar uitverkoren om het Joodse volk te verlossen op grond van haar intense gebeden.

Immers, Haman, een vertrouweling van de koning, had het plan opgevat om het gehele Joodse volk op een vastgestelde datum uit te roeien. Haman had echter buiten de waard (lees God) gerekend. Ahasvéros had namelijk Esther lief gekregen en door haar vrijmoedige voorspraakgebed, waarbij zij haar eigen leven niet schuwde, kreeg het Joodse volk vrijpraak van het reeds vastgestelde oordeel. Haman werd zelf terdood veroordeeld en het Joodse volk mocht wraak nemen op alle vijanden.

Het boek Esther heeft een verborgen betekenis

Broeders en zusters, deze waargebeurde geschiedenis in het boek Esther is voor het Joodse volk aanleiding om nog steeds ieder jaar het zogenaamde Poeriemfeest te vieren. Het volk werd immers gevrijwaard voor een totale uitroeiing, doordat de boze vijand Haman werd ontmaskerd en zelf naar de galg werd gestuurd. God had voor het Joodse volk een wonderbaarlijke verlossing bereid.

Desalniettemin komen de woorden God, HEERE en Heer in het boek Esther niet voor. Géén enkele maal wordt Gods Naam genoemd. Maar tóch behaagde het de Heilige Geest om het boek Esther in de bijbel op te nemen (2 Petr. 1:19-21). Dit is een sterke aanwijzing dat er, naast de historische geschiedenis van Israëls verlossing, in het boek Esther nóg een verborgen geestelijke betekenis aanwezig is.

In deze geschiedenis zien we dan ook op de achtergrond tenminste twee geweldige heilsfeiten zichtbaar worden, namelijk:

- Het eerste heilsfeit is het spoedige koningschap van onze Heiland en Koning, de Heere Jezus Christus. Hij zal terugkomen en Koning over de gehele aarde worden, waarbij Hij de aarde vanuit Jeruzalem zal besturen. Openb. 11:15 – *“En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.”*
Leest u in dit verband ook Openb. 19:11-16.

Koning Ahasvéros is in het verhaal het typebeeld van Jezus als onze komende Koning. Ahasvéros betekent *“zeer machtig, prins”*. Zijn Griekse naam was overigens Xerxes. Hij was trots op zijn koninkrijk en toonde derhalve al zijn rijkdom.

Jezus sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde óók over Zijn Koninkrijk. U kunt dit in vele schriftgedeelten, waaronder Luk. 8:10 en 9:11, lezen. Maar Jezus' komende Koninkrijk is véél groter is dan dat van Ahasvéros of van welke andere, aardse koning dan ook. In Dan. 2: 28-30,44 kunt u over de verborgenheid van Zijn Koninkrijk lezen. Als Jezus terugkomt zal de grote vijand en tegenstander van Zijn Bruid, namelijk de satan, gegrepen worden en voor eeuwig in de hel worden geworpen (Openb. 20:2-3, 10). Nét zoals Haman, de grote vijand en tegenstander van het Joodse volk, uiteindelijk ook werd gegrepen en ter dood werd veroordeeld (Esth. 7:5-10).

In deze bijbelverkondiging zal ik overigens niet in directe zin op de overwinning over Haman en op Jezus' koningschap ingaan. Ik zal mij beperken tot koningin Esther en meer in het bijzonder tot de eisen, welke aan de Bruid van Christus worden gesteld.

Zoals we hierna zullen zien, is Ahasvéros ook het typebeeld van Jezus als onze komende Hemelbruidegom.

- Het tweede heilsfeit is het komende huwelijk tussen Jezus, de Hemelbruidegom en Zijn Bruid, de Gemeente. Voor een goed begrip van het verhaal moeten we dit uitgangspunt steeds voor ogen houden.

Jezus' huwelijk met Zijn Bruid is in geestelijk opzicht een grote verborgenheid, een groot geheim. De apostel Paulus verklaarde dit in Efez. 5:31-32 – *“Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.”*

Paulus sprak over de gemeenschap tussen man en vrouw in het huwelijk, maar hij zei dit met het oog op Christus, de Bruidegom en Zijn Bruid, de Gemeente. Als we Efez. 5:27 lezen, dan ontdekken we dat onze Hemelbruidegom een Bruid zoekt, die vol van innerlijke schoonheid is: *“Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”*

In het boek Esther wordt, met name in de eerste hoofdstukken, een tipje van de grote verborgenheid van Jezus' huwelijk met Zijn Bruid geopenbaard.

Het boek Esther heeft een verborgen betekenis. Jezus' koningschap was lange tijd een verborgenheid (Openb. 10:7), evenals het huwelijk met Zijn Bruid. Ik vind het daarom heel frappant, dat de achterliggende betekenis van zowel de naam van de afgezette koningin Vasthi als van de naam van de nieuwe koningin Esther in beide gevallen verborgenheid is. We zullen dat in Deel 2 nader bekijken.

De zevende dag

Koning Ahasvéros wilde, dat de koningin op de zevende dag van het feest zou verschijnen. Esth. 1:10-11 – *“Op den zevenden dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide hij tot Mehuman, Biztha, Charbona, Bigtha en Abagtha, Zethar en Charchas, de zeven kamerlingen, dienende voor het aangezicht van den koning Ahasveros, Dat zij Vasthi, de koningin, zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon, om den volken en den vorsten haar schoonheid te tonen; want zij was schoon van aangezicht.”* Deze zevende dag verwijst naar het 1000-jarige Vrederijk van Koning Jezus, dat zal aanvangen ná Zijn Wederkomst. God schiep de aarde in zes dagen en rustte op de zevende dag. Omdat bij Hem één dag als duizend jaren is (Ps. 90:4; 2 Petr. 3:8), betekent dit dat Jezus' Wederkomst globaal zesduizend jaren na de schepping zal plaatsvinden. Hierna zal de zevende dag aanbreken. Op dat moment zal Jezus' Koninkrijk aanvangen. Dit moment staat thans vlak voor de deur. Maar dan zal ook de Bruid van Christus, de Gemeente, gereed moeten zijn, opdat Hij haar kan tonen in de hemel en met haar in het huwelijk kan treden tijdens een geweldig feest.

Het aspect van het grote feest zien we in de bijbel terug in Jezus' gelijkenis in Matt. 22:1-14 over de koninklijke bruiloft, maar ook in Openb. 19:7-9 over het Avondmaal van de bruiloft des Lams: *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.”*

Koning Ahasvéros vierde zijn feest overigens in de regeringshoofdstad (en burcht) Susan. Esth. 1:3,5 – *“In het derde jaar zijner regering maakte hij een maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten; de macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de oversten der landschappen waren voor zijn aangezicht; Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volke, dat gevonden werd op den burg Susan, van den grootste tot den kleinste, zeven dagen lang, in het voorhof van den hof van het koninklijk paleis.”*

De stad Susan is in het verhaal een schaduwbeeld van een andere stad, namelijk van het Nieuwe Jeruzalem, welke ook Jezus' Bruid wordt genoemd (Openb. 21:2,9b-11). In deze stad, het Nieuwe Jeruzalem, zal absoluut niets kunnen inkomen wat onrein en onheilig is. Openb. 21:27 – *“En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.”*

Dit feit zien we terug in de naam Susan. “Susan” (in het Hebreeuws “sjoesjan” – שושן) betekent namelijk “*lelie*” en in afgeleide zin “*reinheid (zoals een lelie schitterend rein is)*”. Broeders en zusters, Jezus' Bruid moet rein zijn en heilig zijn. Dat verlangt Hij van haar. Laat uw zonden, uw hart en uw verkeerde karaktereigenschappen daarom door Hem reinigen. Door Zijn Bloed en Zijn Woord.

Wanneer we in dit verband ook Hoogl. 2:1-2 lezen, krijgen we een betere blik op hetgeen Jezus wenst ten aanzien van Zijn Bruid: *“Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.”*

De Hemelbruidegom zegt hier, dat Hij een Roos van Saron en een Lelie der dalen is. Maar dan zegt Hij dat Zijn Bruid een lelie onder de doornen is. Wat een geweldig beeld van de wedergeboorte, want is er een scherpere tegenstelling dan een schitterende, blanke lelie tussen de scherpe stekels van dorenstruiken (de ongelovigen)? Jezus wil dat Zijn Bruid dezelfde standaard heeft als Hijzelf, namelijk vol van liefde en reinheid.

Broeders en zusters, in Esth. 1:5 staat tevens geschreven (we lazen het zojuist), dat de koning Ahasvéros een maaltijd, een feest, bereidde voor *“ál het volk, dat op de burg Susan*

werd gevonden, van de grootste tot de kleinste.” Iedereen werd uitgenodigd! Niemand was uitgezonderd. Zo ook vertelde Jezus aan Zijn discipelen in de gelijkenis over de koninklijke bruiloft het volgende, nadat gebleken was dat de oorspronkelijke genodigden de koninklijke uitnodiging niet waardig waren. Matt. 22:8-10 – “Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.”

Zo is ook iedereen door God de Vader uitgenodigd om aan het bruiloftsfeest in de hemel deel te nemen. Hij nodigt iedereen uit, blank of zwart, geel of bruin, of men nu slechts weinig of kleine zonden, danwel veel of grote zonden heeft begaan. Iedereen heeft van Hem een uitnodiging gekregen om tot de Bruid te behoren en deel te nemen aan het Avondmaal van de Bruiloft des Lams. Ja, geliefde broeders en zusters, Jezus gaf Zijn Bloed voor iedereen, of hij of zij nu een grote of een kleine zondaar is. God heeft geen lievelingetjes.

Joh. 3:16-18 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.”*

Openb. 19:7-9 hebben we hiervoor reeds gelezen, maar ook in onder andere het boek Jesaja staat Gods uitnodiging vermeld.

Jes. 25:6 – *“En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.”*

Jes. 55:1 – *“O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!”*

Wie echter Gods uitermate genadige, liefdevolle uitnodiging afwijst, speelt beslist met vuur. Net zoals in Jezus' gelijkenis in Matt. 22 (de verzen 3-6) de oorspronkelijke genodigden niet door de koning werden gedwongen om te komen, dwong ook koning Ahasvéros niemand om te komen. Esth. 1:8 – *“En het drinken geschiedde naar de wet, dat niemand dwong; want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle groten zijns huizes, dat zij doen zouden naar den wil van een iegelijk.”*

Maar een weigering om te komen had desondanks wel gevolgen. Zowel voor koningin Vasthi, zoals we hierna nog zullen zien, als voor de genodigden in de gelijkenis van Matt. 22. Want in Luk. 14:24 waar Jezus dezelfde gelijkenis vertelde, zei de koning: *“Want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal.”*

Geliefde broeders en zusters, wie wil, mag komen! Maar het moet niet. Doch onze beslissing heeft wel consequenties voor onze bestemming in de eeuwigheid. Wie niet komt, zal nooit het Avondmaal in de hemel smaken. Maar wie komt, is vrij om te komen zoals hij of zij is, in de eigen cultuur. En mag net zoveel eten (van het levende Brood, het Woord) en drinken (van het levende water van de Heilige Geest) als men zelf wil. Doch nooit zal Jezus iemand dwingen. Wij werden door God de Vader met een vrije wil geschapen en we mogen zelf bepalen of we Jezus willen liefhebben. Want welke bruidegom wil immers door een robot worden bemind? Ieder wenst toch dat z'n bruid hem vrijwillig liefheeft?

In Deel 2 zullen we verder gaan met het kort bestuderen van enkele karaktereigenschappen van de afgezette koningin Vasthi en de nieuwe koningin Esther. Hieruit zal ons duidelijk worden wat Jezus van Zijn Bruid, de Gemeente, verlangt.

De Heer zegene u. Amen.

(wordt vervolgd)