

BOUWEN AAN ONS GEESTELIJKE HUIS **HJM Sales, 06-09-2015**

Geliefde broeders en zusters, ieder mens bouwt een geestelijk huis. Gelovig of ongelovig, bewust of onbewust! De mens is nu eenmaal geschapen als een eenheid van lichaam, ziel en óók geest. Ook ongelovigen, die zich slechts bezighouden met materiële zaken, bouwen onbewust een geestelijk huis, zij het dat dit huis een puinhoop zal worden.

Ook mensen die een kerk bezoeken, bouwen een geestelijk huis. Zij die Jezus al hebben aangenomen, bouwen er een, en ook zij die elke zondag komen maar Jezus (nog) niet hebben aangenomen, bouwen er een.

De leden van de Gemeente (met hoofdletter) van Jezus Christus bouwen eigenlijk twee geestelijke huizen! Want zij bouwen aan hun eigen persoonlijke, geestelijk huis én aan de Gemeente. In deze prediking zullen we zien, hoe wij het beste kunnen bouwen.

Matth. 16:16-18 – *“En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.”*

Petrus beleed aan Jezus: *“U bent de Christus, d.w.z. de Messias, de Gezalfde, de Zoon van de levende God”*. M.a.w. hij geloofde in Jezus en dat God Hem had gezonden. En op grond hiervan zei Jezus: *“Petrus, op grond van deze getuigenis, die jij van God in de hemel hebt ontvangen, ben jij zalig!”*

Maar let u nu op wat Jezus vervolgens zei. Hij zei: *“Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen.”* Jezus noemde hem nu Petrus in plaats van Simon. In het Grieks is dat *“Petros”*, hetwelk *“een steen, een stukje rots”* betekent. En dan vervolgde Jezus met de uitspraak dat Hij Zijn Gemeente op ‘deze petra’ zou bouwen. Dus niet op Petros! Neen, op *“petra”*, hetgeen betekent *“een groot rotsblok, een massieve, grote rots”*. Jezus bouwt Zijn Gemeente niet op petros, op een stukje van een rots. Neen, Hij bouwt op petra, op een grote, massieve rots. Als Jezus dus niet op de apostel Petrus bouwt, dan kan hier gezien de context uitsluitend nog Petrus’ bijzondere belijdenis zijn bedoeld, namelijk *“U bent de Christus, de Zoon van de levende God”*. Jezus bouwt op déze belijdenis!

Amen! De Gemeente als mystiek Lichaam van Christus, wordt uitsluitend gebouwd op de massieve rots van het getuigenis: *“U bent Jezus Christus, de Zoon van de levende God.”* Niet op ons gezellig samenzijn! Indien wij dit in geloof belijden en Jezus aannemen, resulterend in onze wedergeboorte, dan kunnen wij op de juiste wijze beginnen te bouwen. Aan ons eigen geestelijke huis en aan de Gemeente. Want met deze belijdenis hebben wij een uitermate solide Fundament voor het huis gelegd. Een onbeweeglijke Rots! Jezus!

Uit de woorden van Jezus blijkt, dat het erg dom is om niet op die rots te bouwen. Matth. 7:24-27 – *“Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er is slagregen nedergefallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; En de slagregen is nedergefallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.”*

Jezus zei dat men voorzichtig is (dus ook wijs, hjms), als men zijn huis op een rots bouwt. M.a.w. als men het geestelijke huis op de belijdenis van Petrus bouwt: *“U bent Jezus Christus, de Zoon van de levende God.”* Bouwen in geloof dat Jezus het Fundament van je

leven is. Bouwen in geloof dat Hij voor onze redding en zaligheid aan Golgotha's kruis stierf. Bouwen op de Rots Jezus is wijs! Op Hém de muren en het dak van je geestelijke huis bouwen is wijs! Muren verwijzen in geestelijk opzicht naar heiliging, heiligmaking. Heiliging heeft slechts waarde als het op de Rots Jezus is gebaseerd. En dan op dié muren het dak van het huis plaatsen. Het dak verwijst naar onze gebeden en aanbidding, welke slechts dán krachtig zijn als ze corresponderen met een leven in heiliging. Het geestelijk huis dat zó is gebouwd, zal beproevingen van waterstromen, slagregens en stormen glansrijk doorstaan.

Maar Jezus zei dat we dwaas zijn, als wij ons (geestelijke) huis op zand bouwen in plaats van op de steenrots. Dat huis zal beslist instorten, zodra overstromingen, slagregens en stormen komen, teneinde de degelijkheid te beproeven.

Bouwen op zand betekent dat de relatie met de Rots Jezus ontbreekt. Er is geen hechting met Hem. Geen gemeenschap en geen innige relatie met Hem! Ik vond het een eyeopener toen ik in het woordenboek eigenlijk alleen maar spreekwoorden met een puur negatieve lading over 'zand' ontdekte:

- *Als los, droog zand aan elkaar hangen*: in het geheel geen samenhang hebben.
- *Iemand zand in de ogen strooien*: iemand bedriegen of misleiden.
- *De kop in het zand steken*: iets verontrustends bewust niet willen zien.
- *In het zand bijten*: een nederlaag lijden.
- *Op zand bouwen*: op een onzekere grondslag te werk gaan.
- *Zand erover*: niet meer willen praten over bepaalde ongerechtigheden.
- *Zich in drijfzand begeven*: in een gevaarlijke situatie terechtkomen.

Broeders en zusters, bouwen op zand resulteert in een (geestelijk) huis dat ooit zal instorten!

Apostel Paulus werkte de gelijkenis van Jezus in een zendbrief verder uit. Hij ging uit van het bouwen óp de Rots Jezus, maar maakte vervolgens duidelijk, dat zelfs wanneer het juiste Fundament is gelegd, de bouw tóch verkeerd kan worden aangepakt.

1 Cor. 3:10-15 – *“Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.”*

Wij kunnen ons geestelijke huis tóch puur verkeerd bouwen. D.w.z. wél op het goede Fundament Jezus door Hem in geloof aan te nemen, doch voor de muren en het dak hebben wij verkeerde, namelijk brandbare, materialen gebruikt. Materialen als hout, hooi en stoppelen (d.w.z. de korte, puntige overblijfselen op de akker na het oogsten van graan). U begrijpt dat er dan niets zal overblijven als Gods vuur dat bouwwerk zal beproeven.

Bouwen met hout wil zeggen, dat je geestelijk gezien in en met je vlees bouwt, d.w.z. je bouwt niet onder leiding van de Heilige Geest. Neen, je oude natuur en karakter vóórdat je Jezus aannam, zijn nog steeds leidend (Num. 31:20; Deut. 21:22; 1 Kon. 18:38; Jer. 10:8; Klaagl. 4:8; Rom. 8:5-6; Gal. 3:13; Efez. 2:3; 1 Petr. 2:24; 2 Petr. 2:18; 1 Joh. 2:16a). Je leeft nog steeds het vleselijke, materiële leven dat je voordien leidde, met ogen vol van jalouzie, boosheid, geldzucht en (geestelijk) overspel. Gal. 5:19-21 – *“De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijnging, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.”*

Bouwen met hooi wil zeggen, dat je bouwt in je eigen kracht. Bouw niet in eigen kracht, maar met de kracht van Gods Geest (Zach. 4:6), want het zal als hooi vergaan (Ps. 103:15-16 en Jes. 51:12). Lees ook Hand. 3:12.

Bouwen met stoppelen betekent, dat je bouwt in hoogmoed. Je denkt dat je onmisbaar bent. Je denkt dat jouw visie het enig juiste en goede standpunt is. Je denkt, net als ooit Elia, dat jij de enige bent die oprecht is en godvrezend. Je denkt dat mensen (en ook God) blij moeten zijn, dat jij er bent. Dit is heel gevaarlijk! Want in Dan. 4 lezen we over de grote koning Nebukadnézar, die vanwege zijn hoogmoed tot een beestenleven werd veroordeeld en gras moest eten als een os. En in Jes. 51:12 worden we opgeroepen om God te vrezen en niet te vrezen voor (hoogmoedige) mensen, die (menen krachtig te zijn maar) eens zullen sterven.

Gelukkig kunnen we ons geestelijke huis ook correct bouwen, d.w.z. óp de Rots Jezus, terwijl we de muren en het dak vervaardigen van hoogwaardig materiaal, namelijk van goud, zilver en edelstenen.

Als we bouwen met goud, dan stellen we ons open voor de leiding van de Heilige Geest, dan vertrouwen we op Hem en zijn we afhankelijk van Zijn zalving en Zijn kracht. Hij is dan ons zgn. 'bouw materiaal'. Goud wijst in de bijbel op de Heilige Geest. In Zach. 4:2-14 werd de olie in oliekruik (en olijfbomen), welke de gouden kandelaar continue brandend hield, door de Engel in vers 12 als goud bestempeld. De kracht waardoor alles zal worden volbracht, is niet menselijke kracht, maar de kracht van de Heilige Geest.

Zilver wijst op verzoening, want elke "getelde" van het volk Israël moest een halve (zilveren) sikkel brengen als een verzoeningsheffer voor de Heer (Ex. 30:11-16). Als we bouwen met zilver, dan is ook onze verzoening met God door het Bloed van Zijn Zoon Jezus Christus ons 'bouw materiaal'. Wij zijn met Hem verzoend. Er staat niets meer tussen Hem en ons. En we zijn altijd bereid tot verzoening met elkaar. Jezus' Bloed verwijdert alle belemmeringen.

Bouwen met edelstenen wil zeggen dat we aan de Gemeente bouwen met de gaven van de Heilige Geest. Jezus heeft als onze Hogepriester Zijn ogen gericht op de Gemeente. Dit zien we terug in het beeld van de oudtestamentische hogepriester die een vierkante borstlap droeg, waarin twaalf verschillende, heel kostbare edelstenen waren gevat, met daarop de namen van de twaalf stammen van Israël (Ex. 28:15-28). Elke stam had z'n eigen kleur en uitstraling en een eigen kenmerk, maar sámen vormden zij het volk Israël.

Broeders en zusters, zeg niet dat u geen gaven en talenten heeft ontvangen. Ieder mens is wel ergens goed in en heeft wel een bepaald talent. Dat is Gods genadegave. Woeker ijverig met die gaven in de gemeente. Deel ze uit ten behoeve van de ander.

1 Petr. 4:10 – *“Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.”*

Rom. 12:6-8 – *“Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening (d.w.z. dienstverlening), in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is (d.w.z. iemand die anderen aandacht schenkt en voor hen zorgt), in naarstigheid (d.w.z. met vlijt en ernst); die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.”*

Gods genade is ons genoeg en Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht (2 Cor.12:9). Indien wij in dit alles vlijtig zijn, maar niet in eigen kracht, en ons door Gods Geest laten leiden, dan zal Hij ons op een zeker moment een geestesgave geven. Zoals Hij het wil! Tot opbouw van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Lees 1 Cor. 12:7-11.

Als wij óp de Rots Jezus Christus met goud, zilver en edelstenen bouwen aan ons eigen geestelijke huis en aan de Gemeente, dan zal het huis onder de beproevingen blijven staan. Zelfs als de zwaarste, louterende beproevingen komen, zoals het vuur van Gods oordeel!

Maar als wij bouwen, dan mogen wij ons door niets en niemand laten afleiden.

Toen Israël (in het bijzonder de stam Juda) uit de Babylonische ballingschap terugkeerde naar hun land en naar Jeruzalem, zagen ze dat de stad en de tempel waren verwoest. Dat moest uiteraard worden herbouwd! En ze begonnen met het leggen van de fundamenten van de tempel, Gods huis. Maar op zeker moment werden zij door vijanden gehinderd en werden hun handen slap. Het werk stopte (Ezra 4:4-5,24)! Zestien lange jaren lag de bouw stil. Maar God was genadig. Hij zond Zijn profeten Zacharia en Haggai met een dringende boodschap. Hagg. 1:2-8 – *“Alzo spreekt de HEERE der heirscharen zeggende: Dit volk zegt: De tijd is niet gekomen, de tijd, dat des HEEREN huis gebouwd worde. En het woord des HEEREN geschiedde door den dienst van den profeet Haggai, zeggende: Is het voor ulieden wel de tijd, dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de HEERE der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel, en gij brengt weinig in; gij eet, maar niet tot verzadiging; gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe; gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming, en wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorden buidel. Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen. Klimt op het gebergte, en brengt hout aan, en bouwt dit huis, en Ik zal een welgevallen daaraan hebben, en verheerlijkt worden, zegt de HEERE.”*

Het volk dat egoïstisch eerst slechts aandacht had gehad voor de eigen woning, luisterde naar Gods Woord en bekeerde zich. Zij hervatten het werk onder leiding van Nehemia. Hoe bouwden ze nu Gods huis? De helft van het volk bouwde aan de muren en de andere helft waakte met speren, schilden en pijl en boog. En degenen die bouwden, hadden een zwaard aan de lendenen gegord. Zij hadden één hand aan het werk en in de andere hand een wapen (Neh. 4:15-19). Zij waren uiterst waakzaam. *“Waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt”*, zei Jezus, *“want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”*. De vijanden kregen nu geen kans meer, ook al probeerden ze het nog regelmatig, zodat de herbouw van de tempel succesvol kon worden voltooid.

Geliefde broeders en zusters, als wij deze voorbeelden navolgen, zal de satan geen kans krijgen. Ook al probeert hij uit alle macht en met hulp van hordes demonen onze gemeente te belagen. Want Jezus Zelf is de uiteindelijke Bouwer van Zijn Huis en wij Zijn mede-arbeiders (1 Cor. 3:9). Jezus zal met ons zijn, en Hij is de grote Overwinnaar. Tot slot wil ik daarom terug naar de openingstekst. Matth. 16:18b – *“....., en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.”* Hallelujah!

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.