

DE KRACHT VAN HET BLOED VAN JEZUS (1)

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, Gods wedergeboren kinderen zijn erg dankbaar voor het kostbare Bloed van hun Heiland, de Here Jezus Christus, dat Hij voor hen vergoot aan het kruis van Golgotha en waarmee Hij hen vrijkocht van de zonde, de wereld en het verderf in de hel. Zij prijzen hun dierbare Verlosser met hun hele hart voor het werk wat Hij voor hen deed op aarde, zich erover verbazend dat God de Vader voor hun ellendige levens Zijn eigen Zoon prijs gaf en naar de aarde zond om als Mens geboren te worden en te sterven.

Helaas staan veel kinderen Gods er niet bij stil, dat dit zo heerlijke, genadevolle en absoluut noodzakelijke werk pas **de eerste helft** van Jezus' taak was. Vaak uit onwetendheid, vaak onbewust! Maar aan Jezus' opdracht was ook nog **een tweede helft** verbonden.

God de Vader gaf aan Jezus de opdracht om de mensen van zondeslavernij vrij te maken en hen tot Hem (de Vader) terug te brengen en de door de zonden verbroken gemeenschap te herstellen. De eerste helft van Jezus' taak was Zijn aardse werk om de mensen te verlossen. De tweede helft van Zijn taak verricht Jezus in de hemel, waar Hij als onze Hogepriester aan de rechterhand van God is gezeten. Zijn taak daar behelst het brengen van de mensen tot God de Vader en het herstellen van de verbroken gemeenschap. Hallelujah! Velen realiseren zich dit niet of nauwelijks en in ieder geval te weinig!

De prediking van zowel deze als de volgende week is gewijd aan het oneindig krachtige Middel (als ik het zo met de grootst mogelijke eerbied mag uitdrukken), waarmee Jezus Zijn taak op aarde kon volbrengen en waarmee Hij nu in de hemel de mensen tot God de Vader brengt, namelijk Zijn eigen dierbare en kostbare, eeuwig krachtige, onvergankelijke Bloed.

Wijlen br. Andrew Murray, de bekende bijbelleraar, beschrijft in zijn boek "Het Allerheiligste of Ziende op Jezus" dat de grote waarde van Jezus' Bloed, dat Hij vrijwillig voor ons in een smadelijke dood vergoot, in twee dingen ligt:

- a. Dat Jezus Zichzelf in Zijn leven, waarin Hij in elk opzicht volkomen Gods wil heeft volbracht, aan God heeft overgeven en opgeofferd als een smetteloos, schuldloos en zondeloos Offer. In de totale vernedering van Zichzelf en Zijn volkomen gehoorzaamheid, zelfs tot de dood aan het kruis, heeft Hij Zijn hemelse Vader hoog vereerd.
- b. De bijbel zegt dat in het bloed het leven is. Maar omdat Jezus ook God is, is in Zijn Bloed het leven van God. En omdat God de Eeuwige is, is er in Jezus' Bloed het eeuwige leven. Daarom is het leven in Jezus' Bloed onverderfelijk en het leven der eeuwigheid. Dát Bloed is in staat om álles te doen en tot stand te brengen. De grootste misdadiger wordt bevrijdt!

Jezus volbracht Zijn zelfopoffering en Zijn smetteloze overgave aan de wil van God de Vader door de kracht en de leiding van de eeuwige Heilige Geest (Hebr. 9:14). Toen de Heiland als Mens op aarde wandelde, had Hij de Heilige Geest absoluut nodig. Want Hij had immers Zijn Godheid afgelegd en Hij had menselijke zwakheid aangedaan (Fil. 2:5-8). Jezus moest alles in Zijn menselijke zwakheid volbrengen door Zich over te geven (net als wij) aan de Heilige Geest om van Deze de kracht te ontvangen. Maar het Bloed dat in Hem stroomde, was echter goddelijk en eeuwig krachtig. En dat heilige Bloed, dat in oorsprong reeds goddelijk leven en de kracht der eeuwigheid bezat, verkreeg door Jezus' volmaakte Offer een oneindige, onvergankelijke, onoverwinnelijke en absoluut reinigende Kracht ten behoeve van de mens. Broeders, zusters, laten we deze grote waarheid toch ernstig in ons hart overwegen.

De bijbel zegt in 1 Petr. 1:18-19 dat Jezus' Bloed dierbaar (Statenvertaling), cq. kostbaar (NBG51-vertaling) is, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. Het Griekse grondwoord is "*timios*", dat wil zeggen "*van grote prijs, kostbaar, in ere gehouden, geacht, bijzonder*

dierbaar". Maar taal is eigenlijk toch te beperkt om precies duidelijk te maken, wát dan wel de grote waarde van dat Bloed is. Daarom zal ik middels een vergelijking dit proberen duidelijk te maken. Wellicht kent u de naam Bill Gates, de oprichter van het grote softwareconcern Microsoft. Hij is één van de rijkste mannen ter wereld, zo niet de allerrijkste, met een vermogen van tientallen miljarden dollars. Maar al zijn bezittingen van bedrijven, aandelen, auto's, vliegtuigen, gebouwen, goud en sieraden, etc. zijn niet toereikend om hem ook maar van één enkele zonde te reinigen. Laat staan om voor hem een toegangskaartje tot het hemelse, eeuwige leven te kopen. Sterker nog, de gezamenlijke waarde van álle rijkdommen op aarde is niet genoeg om één mens van de zonden vrij te kopen. Jezus zei in Matt. 16:26 – *"Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?"*

In de Statenvertaling van de bijbel staat bij dit schriftgedeelte een tekstverwijzing naar Psalm 49, dat in de verzen 7-9 zo duidelijk verklaart: *"Aangaande degenen, die op hun goed vertrouwen; en op de veelheid huns rijkdoms roemen; Niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven; (Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in eeuwigheid ophouden);"*

Broeders en zusters, als niets maar dan ook niets ter wereld ons kan reinigen van de zonden en in de hemel kan brengen, maar wél Jezus' dierbare Bloed, welke uiterst hoge achting behoren wij dan wel voor dit heerlijke Bloed te hebben? Dan bezit dit Bloed een onmetelijke en onschatbare waarde. So wie so onbegrijpelijk voor de onwedergeboren mens! En voor Gods wedergeboren kind van een waarde, waarvan hij thans de inhoud in geloof slechts door de leiding van de Heilige Geest in beperkte mate kan verstaan. De volledige waarde van dat Bloed zal hij straks in de eeuwige heerlijkheid van de hemel begrijpen. Hallelujah!

Br. Murray maakte overigens nóg twee opmerkingen:

- a. Dat zúlk kostbaar Bloed een eeuwig levende, geweldig werkende kracht in ons hart wordt, als wij onszelf aan God opofferen door de Heilige Geest. Laten we dus instappen!
- b. Dat zúlk kostbaar Bloed wel in de hemel móést terugkeren en de eeuwigheid vervullen. Wel, Jezus keerde terug! Met Zijn Bloed! En daar in de hemel is Jezus' Bloed werkzaam voor ons! Amen, hallelujah, prijst God, dank Hem met innige liefde, broeders en zusters!

Wat deed Jezus' Bloed dan wel? Het deed geweldige dingen, ik zeg het nogmaals, welke wij met ons verstand nauwelijks kunnen vatten, maar alleen door Gods Geest kunnen verstaan. Hierna wil ik kort en stap voor stap de kracht van dit wonderbare Bloed behandelen. U zult zich beslist verbazen en zeker ook verblijden. Ter wille van het begrip wil ik proberen om een logische volgorde in de heerlijke werkingen van het Bloed aan te brengen. De ene werking van het Bloed leidt vanzelf tot de volgende werking.

Jezus' Bloed bewerkt vergeving van zonden

Matt. 26:28 – *"Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden."*

Efez. 1:7 – *"In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,"*

Col. 1:14 – *"In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;"*

Hebr. 9:22 – *"En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving."*

Het kostbare Bloed van onze onschuldige Heiland moest vloeien, opdat wij vergeving voor al onze zonden zouden kunnen ontvangen. Zonder de storting van Jezus' Bloed kon er geen vergeving van zonden geschieden. Vandaag werp ik de vraag op, of wij Jezus reeds hebben

aangenomen als onze Verlosser en Heer? Geloven wij in Zijn Offer op Golgotha, waar Hij in onze plaats voor onze zonden stierf? Zijn al onze zonden reeds aan God beleden en hebben wij Zijn vergeving voor onze zonden ontvangen? Zo ja, dan wordt Jezus' heerlijke Bloed voor de tweede maal oneindig krachtig in ons werkzaam. Want:

Jezus' Bloed reinigt van zonden

Al de zonden die wij ooit pleegden, kleefden als vuile viezigheid aan ons hart. Heeft u wel eens op de televisie de vreselijke gevolgen gezien van aardolierampen op zee? Hoe de zwarte smurrie vervolgens zodanig aan vogels aan de wal kleeft, dat ze sterven? Hoe vrijwilligers alles in het werk stellen om de arme vogels die nog leven, met zeep te wassen? Zulk een verontreiniging geschiedt er ook met de vuiligheid van de zonden in ons hart. Maar prijst God, geen zeep (Jer. 2:22), doch Jezus' dierbare Bloed reinigt ons van elke viezigheid van zonde. 1 Joh. 1:7 – *“Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”*

Doordat we onze zonden hebben beleden, zijn wij in het Licht gaan wandelen, met het heerlijke gevolg dat we van de zonden worden gereinigd en schoongewassen.

Openb. 1:5 – *“En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.”*

Openb. 7:14b – *“.....; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.”*

Broeders en zusters, de wassing met Jezus' dierbaar Bloed is absoluut noodzakelijk. Niet alleen zijn wij dan van binnen schoon, maar die reinheid heeft tot gevolg dat God's vurige ogen, die alles doorgronden, ons nu zien als volkomen gerechtvaardigd. De kracht van het Bloed omvat óók rechtvaardiging: voor God mogen staan alsof we nóóit hebben gezondigd!

Jezus' Bloed rechtvaardigt ons

Rom. 5:9 – *“Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.”*

Rechtvaardiging wil zeggen, dat wij niet meer te beschuldigen zijn van enige zonde, zodat er ook geen straf meer kan worden opgelegd. Jezus droeg onze zonden, onze schuld, ons oordeel en onze straf. Daarom zijn wij, nu ook zelfs ons hart van elke zondesmet is schoon gewassen, volkomen vrij. Door Jezus' Offer zijn wij gerechtvaardigd en als God de Vader nu naar ons kijkt, ziet Hij aan ons het heilige Bloed van Zijn Zoon Jezus, Die nooit ook maar enige zonde heeft begaan. Hij ziet aan ons Jezus' absoluut zuivere gerechtigheid. En daarom gaat Zijn boosheid ook aan ons voorbij (Ex. 12:13). Jezus droeg reeds onze straf en het zou niet juist zijn om ons nogmaals te straffen. God is immers een rechtvaardige God!

Jezus' Bloed verlost

We lazen hiervoor in Efez. 1:7 en Col. 1:14, dat wij door Jezus' Bloed de vergeving van onze misdaden en zonden mogen ontvangen. Maar dat kostbare Bloed verlost ons óók van die zonden, zoals we eveneens lazen. Daarom leert 1 Petr. 1:18-19 – *“Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaders overgeleverd is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;”* Lees in gelijke zin Hebr. 9:12. U begrijpt dat verlossing uit de slavernij van zonden uiterst belangrijk is. Wellicht was u een dief en oplichter of een overspeler. Dan is vergeving van uw zonden zeker heel belangrijk, maar vrijmaking van uw slechte gewoontes evenzeer. Jezus' Bloed is óók machtig om u te verlossen. Als de belijdenis van onze zonden eerlijk en oprecht en vanuit een diep berouw is gebeurd, dan schenkt God ons naast Zijn vergeving óók verlossing van zonden. De banden met de zonden worden dan verbroken. Wij hoeven dan niet meer dwangmatig weerloos aan de verleidingen en verzoekingingen toe te

geven. Als wij dan nóg zondigen, dan doen wij dat bewust (NB, ik bedoel hier niet verkeerde neigingen van ons karakter, waarmee we nog af en toe te kampen hebben).

Oh broeders en zusters, is God niet goed? En Zijn zegeningen gaan zelfs door, want als wij gerechtvaardigd en vrijgemaakt van onze zonden zijn en Gods toorn is voorbij, dan is het ook logisch, dat wij nu vrede met God hebben. Ja toch? Wel:

Jezus' Bloed bewerkt vrede en verzoening met God

Rom. 3:25 – *“Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;”*

Rom. 5:1 – *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;”*

Col. 1:20 – *“En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.”*

Beide schriftgedeelten vergen eigenlijk geen toelichting meer. Als onze zonden zijn beleden, vergeven en weggewassen en wij ervaren dit in ons hart, dan is het alsof er een grote steen is weggenomen. En in de plaats hiervan komt, naast grote blijdschap, een diepe rust en vrede. Want we zijn nu met God verzoend. De door de zonden verbroken relatie met Hem is weer hersteld. Ieder wedergeboren kind van God heeft dit ervaren en kan er over getuigen.

Geliefden, tot zover is het onuitsprekelijk wondervolle, kostbare Bloed van Jezus onmetelijk krachtig in onze levens werkzaam geweest. We zijn vergeven, gereinigd en gerechtvaardigd en verzoend met God. Joh. 1:12 zegt dat wij Gods kinderen zijn geworden, deelachtig aan een goddelijke natuur (2 Petr. 1:4). We zijn zelfs nieuwe schepsels geworden.

2 Cor. 5:17 – *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”*

Alles is nieuw geworden in onze levens en vanaf nu volgen wij Jezus. Wij dienen niet meer de zonden en de wereld. Neen, wij dienen Hem en wandelen achter Hem. Daarom vermaant God ons ook om heilig in onze wandel te zijn. 1 Petr. 1:15-17 – *“Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”* Gods oproep luidt om heilig te zijn, omdat Hij heilig is. Alleen dán is gemeenschap mogelijk! En Zijn uiteindelijke doel is immers herstel van de verbroken gemeenschap! Heiliging geschiedt eveneens door Jezus' wondere Bloed. Prijst God!

Jezus' Bloed heiligt onze levens

Hebr. 13:12 – *“Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden.”*

Heiliging van ons leven wil zeggen, dat wij dit apart zetten voor en toewijden aan God. Doordat Jezus ons met Zijn Bloed heeft vrijgekocht van de slavenmarkt van zonden en ons heeft verlost (Efez. 1:7; Openb. 5:9), zijn wij nu Zijn eigendom en kinderen Gods. Geen kinderen meer van de duisternis, de wereld of satan. Daarom behoren wij ons leven nu aan Jezus toe te wijden en ons af te scheiden van al het zondige en het wereldse. Vólge Jezus in de wedergeboorte (Matt. 19:28), zelfs als dit verwerping buiten de poort betekent!

Geliefde broeders en zusters, alle nu behandelde zegeningen door Jezus' Bloed zijn desondanks nog slechts de helft van wat Het nog meer voor ons doet. Na Zijn dood, Opstanding en Hemelvaart ging Jezus de hemel binnen, maar Zijn werk was daarmee nog niet voleindigd. Want ook in de hemel is Zijn dierbare Bloed nog voor ons werkzaam. Wat een genade! Zo God wil, zullen we daar volgende week nader op ingaan. God zegene u rijkelijk. Amen.

(wordt vervolgd)