

TOEGANG DOOR JEZUS' BLOED

HJM Sales

Geliefde (toekomstige) broeders en zusters in Jezus Christus, wellicht bent u beu van uw huidige leven en bent u tot de conclusie gekomen, dat er niets is wat u werkelijk vrede en rust in het hart kan geven. Misschien bent u wanhopig op zoek naar iets of iemand, die u kan helpen in uw problemen. Die de lasten die u zo terneerdrücken kan wegnemen. En nu heeft u gehoord van deze of gene, dat u de Zoon van God, de Here Jezus Christus, in uw hart moet toelaten. U heeft gehoord, dat Hij Degene is Die voor uw zonden, ziekten en verdriet aan het kruishout van Golgotha werd genageld en daar onschuldig stierf. Dan vertel ik u vandaag, dat Hij inderdaad Degene is Die u kan helpen. Maar ik wil u ook op een heel belangrijke zaak wijzen als u inderdaad de stap wil zetten om tot Jezus te komen, namelijk:

dat u dient te beseffen, dat u mag komen dóór (op grond van) het Bloed van Jezus, zoals in de bijbel staat geschreven in Efeze, hoofdstuk 2, vers 13 – *“Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf was, dichtbij gekomen door het Bloed van Jezus”*. Daarom kon Johannes, toen Jezus tot hem kwam om gedoopt te worden, ook uitroepen: *“Zie het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt!”* (het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 29).

Als u tot Jezus wil komen, mag u Zijn Bloed niet negeren. Wat betekent dit? Wat is dan het verband tussen Zijn Bloed en het feit dat Hij Gods Lam is? Dat wil ik u uitleggen aan de hand van een gebeurtenis welke duizenden jaren geleden in Egypte plaatsvond. Zoals hierboven reeds vermeld staat, stierf Jezus onschuldig aan het kruis voor u en mij. Die gebeurtenis nu in de bijbel verklaart het ons heel eenvoudig.

Het volk van Israël bevond zich in een hopeloze, uitzichtsloze slavernij. Ooit vanwege honger naar Egypte verhuisd, moesten zij nu onder nietsontziende en strenge dwingelandij keihard en gedwongen werken. Op een zeker moment werd het alles zo ondragelijk, dat zij tot God begonnen te roepen om hulp. En Hij verhoorde hun gebeden. Hij zou hen helpen. Hij zou tien plagen over Egypte zenden waardoor de onwillige en halsstarrige Egyptische koning (faraö) niets anders meer kon doen dan hen vrij te laten. Wat gebeurde er nu bij de tiende plaag, toen de doodsengel alle eerstgeborenen in Egypte doodde? God zei tegen het volk van Israël: *“Jullie moeten ieder een onberispelijk lammetje nemen, dat slachten, en het bloed aan de deurposten van jullie huizen strijken. Als de doodsengel dan dat bloed zal zien, zal hij jullie huizen niet binnenkomen om de eerstgeborene te doden. Dan zal hij jullie voorbijgaan.”* Het was de direkte aanleiding, dat het volk van Israël werd vrijgelaten en mocht wegtrekken naar een nieuw land.

U kunt dit lezen in de bijbel, in het boek Exodus, hoofdstuk 12. Maar ziet u nu het verband met Jezus? Begrijpt u nu uit deze oude geschiedenis waarom Johannes Hem het Lam van God noemde, Dat de zonden wegneemt? Begrijpt u nu dat wij alleen op grond van het Bloed van Jezus dichtbij (bij God) mogen en kunnen komen, waarna Hij ons zal helpen?

Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, problemen, ziekten, verdriet. Daar werd Zijn onschuldige Bloed vergoten. Voor ons! Want wie gelooft in de kracht van Zijn onschuldig Bloed, wordt door Jezus vrijgemaakt. En na uw oprechte belijdenis van zonden, wordt elke schuld vergeven. De bijbel zegt in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1, verzen 7b en 9: *“..... het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde..... Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”*

Geliefde broeders en zusters, wie vrij in het hart wil zijn en rust wil ervaren, mag tot Jezus komen. En Hij zal helpen in problemen, nood en zorgen. Maar het is enkel en alleen door Zijn Bloed waardoor wij kunnen komen, gered, vergeven, genezen en geholpen worden. Moge Jezus, onze Redder, u en mij deze week zegenen. Amen.