

## **BLIJDSCHAP**

### **HJM Sales, 16-07-2015**

Neh. 8:11 – *“..... de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.”*

Geliefde broeders en zusters, de bijbel leert dat blijdschap en verheuging in de Heer onze kracht en sterkte zijn. Nu zijn er mensen die van nature altijd vrolijk en blij zijn. Dat zit in hen. Zij maken zich nooit zorgen, zien alles van de zonnige kant. Zij kunnen zich heel gemakkelijk over iets verheugen en slaan zich overal doorheen. Maar tóch is dat niet de blijdschap, die Gods Woord hier bedoelt. De wérkelijke kracht des levens, d.w.z. de werkelijk geestelijke kracht, is gelegen in de blijdschap des Heren en niet in onze oude natuur, hoe mooi ook! De schrijver van Psalm 43 schreef in vers 4: *“En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging en U met de harp love, o God, mijn God!”* Met andere woorden, de Here God was de reden van zijn blijdschap.

En is dat ook niet de reden van onze vreugde in de Heer? Zijn wij niet blij dat God Zijn Zoon zond om ons te redden (Luk. 2:10)? Zijn wij niet blij, dat Jezus ons met Zijn eigen Bloed heeft gereinigd en vrijgemaakt van onze zonden? Lees nu eens Ps. 68:4. Zijn wij niet ontzettend blij, dat wij kinderen van God de Vader zijn geworden? Is Gods Woord geen geweldige bron van vreugde (Jer. 15:16)? Is het eeuwige leven, dat wij nu uit genade mogen genieten, geen reden tot grote vreugde? Daarop hopen wij toch (Rom. 12:12)? Zoals er ook geschreven staat in Luk. 10:19-20 – *“Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en scorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.”* Lees ook Jes. 35:10.

Als wij eens ernstig deze geweldige zegeningen van God overdenken, die hun waarde tot in alle eeuwigheid behouden, dan verbleken de problemen, beproevingen, verdrukkingen, etc. waarmee wij in het leven van alledag worden geconfronteerd. Dáárom vermaant en benadrukt apostel Paulus in Fil. 4:4 – *“Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.”* En zo ook in 1 Thess. 5:16 – *“Verblijdt u te allen tijd.”* ‘Te allen tijd’ verblijden betekent áltijd blij zijn. Dus ongeacht de omstandigheden! In de goede tijden mogen we ons in de Heer verheugen, maar ook in slechte tijden.

Helaas valt dat laatste bij ons meestal niet in goede aarde. Wij ervaren wellicht al gedurende lange tijd allerlei problemen en dan moeten wij ook nog blij zijn? Kom nou! Tóch is dit het advies vanuit de bijbel, Gods Woord. En bedenkt u nog eens, dat Gods wijsheid voor de wereld dwaasheid is en dat de wereldse wijsheid voor God juist dwaasheid is (1 Cor. 1:17-31). Gods adviezen en oplossingen zijn meestal juist tegengesteld aan menselijke adviezen en oplossingen. Maar Zijn medicijnen maken écht gezond. Hallelujah!

Broeders en zusters, waarom zouden we ons ook in zware omstandigheden verheugen? Omdat daar schriftuurlijke redenen voor zijn aan te voeren. Gods Woord zegt het!

1. God heeft bijvoorbeeld geconstateerd dat wij geestelijk volwassen worden en Hij staat nu toe dat wij worden beproefd teneinde onze ‘geestelijke kwaliteit’ te testen (Job 1-2). Een reden om verblijd te zijn!
2. Maar het tegenovergestelde is ook waar! Namelijk dat God ons wellicht uit vaderlijke liefde moet kastijden (Hebr. 12:4-13). Opnieuw genoeg reden om verblijd te zijn, want de hemelse Beeldhouwer werkt nu intensief aan onze vorming.
3. Andere moeilijke omstandigheden in het leven beogen wellicht om de grote werken Gods in ons te openbaren (Joh. 9:3). En we mogen verheugd zijn, dat andere mensen, die Jezus nog niet kennen, hierdoor juist worden aangetrokken. De openbaring van Gods grote werken kan natuurlijk velerlei zijn. God verandert diep verloren mensen en brengt ze tot bekering, Hij verlost mensen en geneest mensen. Grote,

wondervolle werken Gods! Hij verandert ook karakters. Dat laatste was voor Paulus reden om te roemen (zich te verheugen over) in verdrukkingen. Want deze leerden hem lijdzaamheid, ondervinding en hoop (Rom. 5:3-4).

4. Of de moeilijke omstandigheden beogen om (de Naam van) Jezus, de Zoon van God, te verheerlijken (Joh. 11:4). Jezus, Die in staat is om doden op te wekken (Joh. 11:43-44)!
5. Onze beloning in de hemel voor het ondergaan van omstandigheden als vervolgingen, smaad en leugensprekerij is eveneens reden tot grote vreugde (Matth. 5:11-12)!
6. Ook het mógen, cq. kúnnen overwinnen van zware omstandigheden in het leven sec zou ons blijdschap moeten geven. Het gevoel om overwinnaar te zijn is immers geweldig! Wie regelmatig sportwedstrijden op de televisie bekijkt, begrijpt dit. Daarom had Paulus een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen en benauwdheden, om Christus' wil. Want, zo zei hij: *“Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.”* (2 Cor. 12:10).

Als we nu even terugkeren naar de koptekst, dat de blijdschap des Heren onze sterkte is, dan mogen we verstaan dat juist dié blijdschap vanwege Christus' grote liefde ons kracht geeft om zware moeilijkheden te overwinnen en geestelijk vast op de voeten te blijven staan. Rom. 8:35-39 – *“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.”*

Geliefde broeders en zusters, wérkelijke blijdschap als zegen van God (dus niet de blijdschap die uit onze eigen natuur voortkomt) is de tweede vrucht van de Heilige Geest (Gal. 5:22). Het is een snel groeiende vrucht naast liefde (de eerste) en vrede (de derde). Als wij Jezus goed hebben aangenomen en wedergeboren zijn, zullen onmiddellijk deze eerste drie vruchten zichtbaar worden. Liefde voor Jezus, overvloedige blijdschap en diepe vrede! Op deze liefde, blijdschap en vrede in ons wil de Heilige Geest verder werken. Opdat deze vruchten heerlijk rijp en zoet worden en waar onze Heiland dan van mag genieten. Maar ook de mensen in onze omgeving! Ik ben er van overtuigd dat dit ons aller verlangen is.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.