

## **BEGRENS GOD NIET DOOR GEBREK AAN GELOOF**

### **HJM Sales**

Geliefde broeders en zusters, deze korte overdenking is bedoeld voor christenen, dus zij die in God geloven en Jezus als hun Redder hebben aangenomen. Mijn bemoediging is: stel geen grenzen aan wat God voor u (in uw leven) kan doen. Als wij dit doen, is de oorzaak doorgaans een gebrek aan geloof. Als wij hierover gaan mediteren, dan ontdekken wij dat eigenlijk nogal dom is. Maar het is gedrag, dat voorkomt uit de oude natuur van de mens en wij allen hebben meer of minder met dit gedrag te maken. Allemaal zijn wij zo nu en dan zwak in ons geloof. Omdat in onze ogen moeilijke omstandigheden soms onoverkomelijk schijnen.

De bijbel verhaalt hoe God met Zijn woorden en uitspraken (NB, uit Joh. 1:1,14 leiden we af dat Jezus het Woord van God is) de hemel en de aarde, de mens en verder alles wat leeft schiep. Hij gaf het heelal zijn vorm en aan sterren en planeten hun plaats. Grote wonderen! Leest u maar eens Gen. 1:1 e.v.

In Hebr. 1:3 staat geschreven dat Jezus alles draagt door het Woord Zijner kracht: *"Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;"*

Col. 1:14-18 leert: *" In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;"*

De conclusie is dat álles door Jezus met Zijn Woord is geschapen. Alle dingen zijn er voor Hem en bestaan door Hem en Hij draagt alles door Zijn kracht. En wie deze schriftgedeelten goed leest, ontdekt dat de tekst met name gericht is aan en bedoeld is voor Gods kinderen, wier zonden door het Bloed van Jezus werden gereinigd. Daarmee zijn deze teksten dus een geweldige bemoediging voor hen. Gods almacht gaat ons verstand te boven.

Het is dus duidelijk dat Gods kracht en mogelijkheden onbegrensd zijn. Dan is het eigenlijk toch ook rationeel om te geloven, dat God dus ook heel eenvoudig de dingen ten goede kan veranderen in onze moeilijke omstandigheden? Hij kan álles doen. Onze God kan ook kleine wonderen verrichten. In Zijn ogen klein, maar in onze ogen nog steeds groot.

God bracht Egypte's faraö tot overgave met tien plagen, waarna hij het geknechte volk van Israël liet gaan. God opende voor hen een droge weg door de Rode Zee. Hij leidde Israël met een wolkkolom en een vuurkolom. Hij liet brood (manna) en kwakkelen uit de hemel regenen om hen te voeden. Hij liet water uit de rots vloeien en leste hun dorst. In Israëls oorlogen zorgde God voor de overwinning.

Jezus liep op het water van het meer van Galilea. Hij genas de blinden, doven en kreupelen. Hij veranderde water in wijn. Hij bracht met één woord een storm tot zwijgen. Hij voedde met enkele broodjes en visjes duizenden mensen. Grote wonderen, maar voor God klein!

Als dit alles waar is en het is waar, is het dus van ons geloof afhankelijk om van Hem iets te ontvangen. Omdat de bijbel óók duidelijk maakt, dat Hij ons gráág wil geven en voorzien.

Joh. 10:10b - *".....; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben."*

Luk. 12:32 - *"Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven."*

Matth. 7:7-11 - *"Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!"*

Jezus kwam leven en overvloed brengen. Gods de Vader heeft er behagen in, het schenkt Hem vreugde, om ons het goede te geven. *"Die ze van Hem bidden!"* Die er om vragen! En hiermee komt ons geloof om de hoek kijken. Want God zoekt geloof! Hebr. 11:6 - *"Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken."*

Laten we toch ophouden met ons, oh zo bescheiden, vragen om kleine dingetjes. Laten we ophouden met te denken, dat God ons niet zou willen zegenen. Als wij alleen maar kleine dingetjes aan God vragen, dan zijn wij kleingelovigen die wankelend in het geloofsleven staan (Matth. 14:/31). Laten we toch ophouden te denken, dat God ons niet bovenmatig wil schenken wat wij nodig hebben. Laten we toch ophouden met het begrenzen van wat God voor ons zou willen doen.

En ja, laten we onszelf toch eens ernstig onderzoeken of gebrek aan geloof ons misschien parten speelt. Of hebben we wellicht een wettische blik, dat God ons slechts dan zou willen zegenen als we onberispelijk voor Zijn Aangezicht wandelen? Neen, broeders en zusters, Hij, Die weet hoe zwak we zijn, wil ons bekleed zien met het kleed van gerechtigheid van Zijn Zoon Jezus. Hoe ontvangen wij dat kleed? Door met hart en ziel te geloven dat Jezus voor onze zonden (ook de uwe en de mijne) aan het kruis is gestorven. Hij onderging de straf die wij hadden moeten ondergaan, maar omdat Hij onschuldig was, stond Hij op uit de dood. Alles, maar dan ook alles, wil Hij ons schenken. Heeft u geestelijke herstel van uw innerlijk nodig? Heeft u verlossing nodig van bepaalde zondige banden? Heeft u gezondheid nodig? Herstel van uw huwelijk of gezin? Komt u financieel tekort? Wilt u zo graag wat doen voor Hem in uw gemeente? Etc.? Vraag het Hem in geloof. Hij zal erin voorzien.

Geliefde broeders en zusters, God wil ons met blijdschap overvloedig zegenen en grote dingen schenken. Joh. 14:13-14 - *"En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen."* Als wij geloven! Mark. 9:23; 10:27 - *"En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.....Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God."*

Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Geloof! Amen!