

## DE VERBORGENHEID VAN BABYLON (5) – Gaat uit van haar! HJM Sales

*“En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.” (Openb. 18:4)*

Geliefde broeders en zusters, de bijbel roept ons in Openb. 18:4 op om Babylon te verlaten. Nu kunnen wij uiteraard niet de hedendaagse maatschappij met al z'n politieke, sociale en economische ingrediënten verlaten. We leven nu eenmaal op deze aarde en maken deel uit van de samenleving. Daarom kan de hemelse oproep om Babylon te verlaten niets anders betekenen, dan dat wij ons in geestelijke zin moeten afscheiden van het lauwe schijnchristendom en vurig voor Jezus moeten worden. Maar het betekent ook, dat wij ons door de heerlijke Reinigingskracht van Jezus' Bloed en de geweldige Opstandingskracht van de Heilige Geest moeten afscheiden van de egoïstische en materiële principes van de wereld en van elke afgoderij en onreinheid. Kortom, we nemen het besluit om ons af te zonderen voor Jezus en handelen navenant. De bijbel noemt dat heiligmaking.

Toch is het goed, dat we wel precies weten wát we doen. Dat we elke stap in ons geestelijke leven heel bewust zullen zetten. Daarom wil ik in dit laatste deel over het verborgen Babylon hier even bij stilstaan. Wat dient de Gemeente als Lichaam van Christus te doen als het gaat om Babylon? Met andere woorden, wat behoort elk wedergeboren kind van God te doen?

De Gemeente is de aanstaande Bruid van Jezus Christus. Zij is rein en heilig (Openb. 19: 7-8; 21:11). Zij is ook (en wordt vergeleken met) een stad, genaamd het Nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-10). Terwijl Babylon juist een grote hoer is, vol vieze onreinheid en gruweligheden, maar wederom ook een stad (Openb. 17:1-6,18).

Beide vrouwen, beide steden, zijn het uiteindelijke resultaat, de climax, van twee geestelijke, zich steeds verder van elkaar verwijderende stromingen en we dienen onszelf regelmatig nauwgezet af te vragen in wélke stroming wij ons bevinden. Daarmee bewijzen wij onszelf een grote dienst. Openb. 22:11-12 zegt hierover het volgende: *“Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.”*

In de eindtijd zullen beide geestelijke stromingen, beide steden en de mensen in deze steden volkomen en onoverbrugbaar ver uit elkaar zijn gegroeid. En daarom ook elkaars onverzoenlijke vijanden zijn geworden. En het is belangrijk om ons goed te realiseren, dat er géén tussenweg zal zijn!

Nu leert een goed nederlands spreekwoord, dat een gewaarschuwd man voor twee telt. En in de strijd is het strategisch gezien verstandig om de vijand goed te kennen, wil men ook de overwinning behalen. Een bijbelleraar leerde dan ook eens (ik weet helaas niet meer wie) dat het eerste wat de Gemeente (wat wij) moet doen is om de vijand Babylon goed te leren herkennen, kennen en onderscheiden. Uiteraard naast het voortdurend waakzaam zijn in de gebeden en het voortdurend onderhouden van de gemeenschap met Jezus, het Woord en de Heilige Geest. Doordat wij Babylon kennen, kunnen we alert en waakzaam zijn, zodat de kwade, onreine geesten niet ons hart infiltreren. Waarmee wij ons vastbesloten afscheiden van Babylon. Uiteraard niet in onze eigen kracht, maar door de kracht en leiding van de Heilige Geest.

Babylon is onze vijand, de vijand van Gods volk, dus van Joden en van christenen. Maar Gods Woord openbaart haar wezen en karakter en leert ons, dat Satan de koning van Babylon is en dat Babylon in alles de antipode van de Bruid van Jezus Christus is.

In de eindtijd, in het laatste der dagen, zal de Gemeente als Christus' Bruid gereed worden gemaakt om met Hem in het huwelijk te treden. Openb. 19:7-9 – *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.”*

En als we dit toekomstige, heerlijke gebeuren naast de blauwdruk van de Tabernakelstudie (zie elders op deze website) leggen, dan zien we dat met dit huwelijk de Arke des Verbonds (als beeld van de Bruid) in het Allerheiligdom als het ware toegesloten wordt met het gouden Verzoendeksel (als beeld van Jezus, de Hemelbruidegom). Maar dit zal dán gebeuren zodra de Bruid gereed is, zodra drie zaken permanent in haar leven aanwezig zullen zijn. Deze representeren drie voorwerpen in de Arke des Verbonds (Hebr. 9:4):

1. De gouden kruik met Manna als beeld van de volheid van het Woord van God (Jezus), dat nu vast in het hart van de Bruid heeft post gevat en vlees is geworden;
2. De twee stenen tafelen als beeld van de volheid van de Liefde van God de Vader. De Bruid heeft geleerd om Gods Liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen (door te geven) aan anderen;
3. De bloeiende staf van Aäron als beeld van de volheid van de Heilige Geest hetgeen tot uitdrukking komt middels een voortdurende vruchtdracht van de vruchten des Geestes. God verlangt dat de Bruid vruchten zal dragen en dit verlangen is werkelijkheid geworden (Gal. 5:22).

Het spreekt voor zich, dat een reine en heilige levenswandel noodzakelijk zal zijn om dit alles werkelijkheid te laten worden. En dan juist temidden van een samenleving gekenmerkt door geestelijke afval en duisternis, door gore en vuile zonden die ten top stijgen.

Omdat de Gemeente, het Lichaam des Heren, door God de Vader voor Zijn Zoon Jezus Christus wordt voorbereid en gereed gemaakt als Bruid, doet Satan zijn uiterste best om óók een bruid gereed te maken. Namelijk voor zijn zoon, voor zijn duivelse creatie, de Antichrist (2 Thess. 2:3-4; Openb. 13:2-4). En deze bruid is zoals u nu begrijpt de grote Hoer Babylon. Zij wordt als Valse Kerk gereed gemaakt voor de Antichrist. Als we in Openb. 17:3 lezen, dat Babylon óp het Beest (de Antichrist) zit, dan hebben we in de voorgaande delen geconcludeerd, dat zij op alle mogelijke gebieden met de Antichrist zal samenwerken. Maar we zien hier tevens het schaduwbeeld van het geestelijke huwelijk tussen haar en de Antichrist. Satan is de grote verleider. En hij verleidt onder andere middels imitaties. Hij is ook de grote imitator (zie de studies over [“IMITATOR SATAN”](#), die u ook op deze website kunt vinden).

Als dan de Bruid van Christus innerlijk met Gods Woord en Zijn Liefde zal worden gevuld en voortdurend reine, heilige vruchten zal voortbrengen, dan spreekt het voor zich dat het innerlijke van de hoer Babylon gevuld zal zijn met een misleidend woord, met een valse boodschap en met kwaadaardige boosheid. Dan zal zij voortdurend onreine, onheilige en walgelijke vruchten van hoererij en gruwelijkheid voortbrengen. En dan bij voorkeur in het verborgene. Babylons lichaam zal volkomen doordrenkt van geestelijke viezigheid zijn en zij zal zich eens verlustigen in het afslachten van de heiligen, die God niet willen verloochenen. Zij zal zelfs dronken worden van het bloed van de martelaren.

Openb. 17:3-6 – *“....., en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarden, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus.....”*

Babylon zal als bruid van de Antichrist het toppunt van geestelijke afval bereiken (2 Thess. 2:3) door een zodanig onreine levenswijze, dat deze de absolute antipode is van de reine wandel van de Bruid van Christus.

De Bruid zal op de bloedrode maan als beeld van het Bloed van het Lam van God staan (Openb. 12:1,11), maar Babylon zal op een gruwelijk beest, de Antichrist, zitten.

De Bruid zal vol zijn van Gods Woord, maar Babylon vol van godslastering.

De Bruid aanbidt de ware Drie-enige God, maar Babylon aanbidt de Antichrist (Openb. 13). Daarom woont de Drie-enige God in het hart van de Bruid (Joh. 14:15-26), terwijl het hart van Babylon wordt bewoond door Satan en zijn demonen (Openb. 18:2).

De Bruid van Jezus zal dronken zijn in de Heilige Geest (Efez. 5:18), maar Babylon van het bloed van de getuigen van Jezus.

Er zijn dus kenmerkende verschillen tussen de Bruid van Christus en Babylon! Verschillen waar ieder ernstig kind van God zich goed van bewust moet zijn! In dit verband is het daarom leerzaam om ook een kort overzicht van deze verschillen, afkomstig van de hand van bijbelleraar Lothar Gassmann en gepubliceerd in het blad Middernachtsroep, te bezien:

- De Gemeente blijft Jezus trouw als de enige Heer en Verlosser en wijst elke religieuze vermenging af (Joh. 14:6; Hand. 4:12). Babylon stelt heidense afgoden gelijk aan onze God, vermengt religies en ideologiën met de Waarheid van Gods Woord en probeert een antichristelijk eenheidssysteem te laten ontstaan, want dán zou ware vrede zijn bereikt.
- De Gemeente is het Nieuwe Jeruzalem en mag de Bruid van Christus zijn. De afgevalen schijnkerk is de stad Babylon en een grote Hoer, de bruid van de Antichrist.
- De Bruid is onderdanig aan Christus, terwijl Babylon het Beest (de Antichrist) berijdt (Openb. 17:3).
- De Bruid is een organisme en gevormd en tot leven gewekt door de Heilige Geest, terwijl Babylon een wereldorganisatie is, gevormd door dwang, druk en valse godsdienstigheid.
- De Bruid is geestelijk rijk, doch materieel arm en komt door nederigheid, verachting en vervolging tot hemelse heerlijkheid (Matth. 10:9-10; Hand. 14:22; 2 Tim. 3:12). Babylon is geestelijk dood en uit op geld en macht, pracht en praal (Openb. 17:4,18; 18:7-19).
- De Bruid past zich niet aan de wereld en de tijdgeest aan, maar is het zout en het licht der wereld (Matth. 5:13-16; Rom. 12:1; 1 Joh. 2:15-17). Babylon echter stelt zich gelijk aan de wereld en verruult Gods Geest tegen de tijdgeest (Openb. 17:2; 18:2-3).
- De Bruid bestaat uit in Jezus' Bloed gewassen gelovigen uit alle christelijke denominaties wiens hart naar de enige God uitgaan (1 Sam. 16:7; Joh. 17:20-26). Babylon vervolgt juist de waarachtige gelovigen (Openb. 17:6).
- De Bruid houdt vast aan het schriftuurlijke Woord van God en laat zich niet door valse tekenen en wonderen verleiden (Jer. 23:28; 2 Tim. 3:14-17). Babylon probeert mensen door valse tekenen en wonderen van de redding in Jezus af te houden (Matth. 24:24; 2 Thess. 2:9; Openb. 13:13).
- De Bruid wacht op Jezus' Wederkomst en bereidt de weg voor haar Hemelbruidegom, doordat zij oproept om Hem te volgen (2 Petr. 3:11-18; Matth. 28:19-20). Babylon bereidt de weg voor de Antichrist, het Beest. Zij realiseert zich niet, dat zij door hem wordt misbruikt en vervolgens aan de kant zal worden geschoven (Openb. 17:3,16).

Geliefde broeders en zusters, begrijpt u nu wat het reeds aangehaalde Openb. 22:11 in essentie wérkelijk betekent? *“Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.”* Het betekent dat in de eindtijd beide stromingen hun volkomen tegengestelde climax zullen hebben bereikt. De reine stroom zal als resultaat een innerlijk volkomen reine, heilige Bruid van Christus uitwerken. Maar de vuile stroom zal een grote, onreine Hoer, Babylon, hebben geproduceerd. En ja, de Bruid van Christus en de bruid van de Antichrist zullen absolute tegenpolen zijn, niet tot enige onderlinge gemeenschap in staat.

Wellicht zijn sommigen nu geneigd om te denken, dat het gemakkelijk zal zijn om degenen die tot Babylon behoren, van de ware christenen te onderscheiden. Omdat het Woord van God immers zegt, dat zij gruwelijke dingen doen. Maar bedenkt u, dat zij schijnchristenen zijn die een schijnreligie volgen. Zij doen zich ánders voor, dan dat zij in werkelijkheid zijn. Hoewel zij uiterlijk mooi lijken, zondigen zij in het geheim. Want de naam van de grote Hoer is toch immers Verborgeneid (Openb. 17:5)?

Babylon zal bekleed zijn met fijn lijnwaad, met purper, scharlaken en versierd zijn met goud en met kostelijke stenen (Openb. 17:4; 18:16). In haar kleding draagt zij dus de kleuren van de gordijnen van de Tabernakel en de kleding van de hemelse Hogepriester (zie de studies over de Tabernakel elders op deze website). Aan de buitenkant is zij prachtig om te zien! Babylon draagt een kleed van fijn lijnwaad alsóf zij met de heerlijke gerechtigheid van Jezus is bekleed. Zij draagt purper alsóf zij koninklijke waardigheid van God heeft ontvangen. Zij draagt scharlaken alsóf haar zonden door Jezus' Bloed zijn gereinigd. Babylon is versierd met goud alsóf zij met de Heilige Geest is gevuld. En zij is versierd met edelstenen en parels alsóf zij de gaven des Geestes heeft ontvangen. Herkent u opnieuw Satan's imitaties?

Daarom zullen degenen die niet vol van de Heilige Geest zijn, Babylon helaas niet of nauwelijks van de ware Bruid van Christus weten te onderscheiden. Want Babylon zal in haar kleding vrijwel precies op de Bruid lijken, die uiteraard eveneens schitterend gekleed zal zijn (Openb. 19:8).

Er is uiterlijk slechts één verschil tussen Babylon en de heerlijke Bruid van Christus te ontdekken en wijlen voorganger C. Totays kon niet nalaten hier voortdurend op te wijzen. Over dat verschil lezen we in Openb. 19:8 – *“En haar (HJMS, de Bruid) is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”*

De Bruid van Jezus zal bekleed zijn met rein en blinkend fijn lijnwaad, terwijl Babylon (slechts) fijn lijnwaad zal dragen. Openb. 18:16a – *“En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad,.....”*

De Bruid draagt blinkend fijn lijnwaad, omdat de heerlijkheid van God vanuit haar schijnt. Zij schijnt als de zon (Openb. 12:1; 21:11)! Omdat zij innerlijk volkomen door haar Heer en God is gereinigd, wordt Gods Licht van binnen uit haar gezien. Échte kinderen Gods stralen dan ook van vrede, blijdschap en diepe dankbaarheid. Zij zijn voorbeelden in zachtaardigheid en nederigheid, in geduld en matigheid, in reinheid en heiligheid.

Maar Babylon kan niet schijnen, omdat zij innerlijk zwart en duister is als de nacht. Zij is vol van verborgen onreinheid, gruwelen en viezigheid (Openb. 17:4-6). Dan is het onmogelijk om te stralen, zoals mensen die zonden verbergen dat ook niet kunnen. Ook niet als zij kinderen Gods zijn! Zij kunnen zich wél mooi voordoen, doen alsof, en mooi praten. Maar nooit en te nimmer kunnen zij van binnenuit stralen!

Broeders en zusters, tot besluit! Er is nog één ding wat wij als Gods kinderen moeten doen, nu wij Babylon weten te herkennen. We dienen ons af te scheiden van Babylon en afstand te nemen van haar levensstijl. We behoren ons ver te houden van alle schijnheiligheid en van alle zondige, wereldse invloeden en we behoren zeker geen zonden te verbergen. Gemeenschap met Babylon, met haar allesomvattende, wereldse systeem vol rebellie tegen onze grote Schepper, verbreekt onze gemeenschap met God en maakt ons tot Zijn vijanden.

Daarom zal spoedig de volle zwaarte van Gods oordeel op Babylon vallen. Dus roept Hij ons telkens weer op om ons uit en van Babylon te verwijderen, teneinde onze zielen te redden.

Jes. 48:20 – *“Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeëen, verkondigt met de stemme des gejuichs, doet zulks horen, brengt het uit tot aan het einde der aarde, zegt: De HEERE heeft Zijn knecht Jakob verlost!”*

Jer. 51:6; 45 – *“Vliedt uit het midden van Babel, en redt, een iegelijk zijn ziel; wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid; want dit is de tijd der wraak des HEEREN, Die haar de verdienste betaalt. .... Gaat uit, Mijn volk, uit het midden van haar, en redt een iegelijk zijn ziel, vanwege de hittigheid van den toorn des HEEREN.”*

Zach. 2:7 – *“Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!”*

Openb. 18:4 – *“En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.”*

Geliefde broeders en zusters, redt uw zielen en weest als Abraham. Want zodra hij de roep van God hoorde, verliet hij Ur in het land der Chaldeëen, waar ook de stad Babylon gelegen was en hij trok op naar het door God beloofde land (Gen. 12:1). Abraham richtte zijn ogen op het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus. Hebr. 11:10 – *“Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.”*

Deze zelfde stad, de Bruid, is ook ons doel. Alle volheid die wij nodig hebben om dit doel te bereiken, kunnen wij in Jezus vinden en ontvangen door de Heilige Geest. Zijn genade is voor ons genoeg, Als we vol van dankbaarheid voor onze redding vlijtig voor Hem arbeiden om zielen te winnen, zal elke hang naar religieuze uiterlijkheid verdwijnen. Dan zullen alle materiële en geestelijke banden met de wereld door de Heilige Geest worden verbroken. Dan hebben wij nog slechts één verlangen, namelijk om Hem nooit meer verdriet of pijn te doen, maar om Hem enkel vreugde te geven. Moge onze Heer u en mij zegenen. Maranatha! Jezus komt! Amen.