

## DE VERBORGENHEID VAN BABYLON (3) – Geestelijke invloed HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, zoals in de eerste twee delen van deze studie reeds meerdere malen werd opgemerkt, was Babylon het hart van de tegenstand tegen God (Jer. 51:1). Het was het geestelijk centrum van waaruit de mensheid in die dagen werd beïnvloed in haar rebellie tegen God. Maar ook nú nog in onze tijd wordt de mensheid beïnvloed door enorme, onzichtbare, geestelijke machten, die toen achter het oude Babylon stonden en ook nú nog steeds achter de huidige, moderne maatschappij staan. De geestelijke invloed van Babylon in de wereld was en is nog steeds vreselijk groot.

Babylon staat model voor de trotse mens, die God niet nodig heeft en onafhankelijk wil zijn. De mens die reeds vanaf de oudheid af in eigen kracht de hemel en het allerhoogste wil bereiken. Niet om God te dienen, neen! Maar men dient zichzelf vol trots en zelfvoldaanheid om voor zichzelf een naam te maken (Gen. 11:4). Herkent u dit in de huidige tijd? We mogen daarom aannemen, dat de tijd van het eindtijd-Babylon spoedig zal aanbreken.

De profeten beschrijven in de Bijbel de geestelijke machten achter Babylon. Om de bijbelse profetieën en hun reikwijdte te begrijpen, is het belangrijk om daar de juiste blik op te hebben. Want achter het zichtbare bestaat er een reële, onzichtbare werkelijkheid.

### *De verborgen invloed van Babylon op de wereld*

Feike ter Velde schreef in het Zoeklicht ooit het volgende! Achter álle oude wereldrijken in de geschiedenis stond één en dezelfde schare van engelen, lees demonen. Deze macht van engelvorsten beheerste de geschiedenis van die wereldrijken. Soms stonden ze tegenover elkaar, soms volgden ze elkaar op en onderwierp het volgende wereldrijk het vorige wereldrijk. Maar hoofdstuk 10 van het boek Daniël maakt duidelijk, dat die engelvorsten in werkelijkheid één gecombineerde macht vormen, wier wérkelijke tegenstander nooit een ander wereldrijk is, maar de Allerhoogste Heere God én het volk van God. De machten achter de wereldrijken waren verschillende verschijningsvormen van dezelfde duivelse macht, die tegenover God en Zijn volk staan. De engelvorsten staan onder de heerschappij van Satan, die de rechtmatige heerser van de wereld is (Luk. 4:6, Efez. 6:12).

Daniël beschrijft de vier grote wereldrijken vanaf Babylon als geestelijke werkelijkheden. Het is de “vorst der Perzen” die zich stelde tégen de Heer (Dan. 10:5,6,13). Het is de “vorst der Grieken” (Dan. 10:20). De Perzen en de Grieken waren twee achtereenvolgende wereldrijken in die dagen. Maar het gaat dus niet om de aardse machthebbers van die wereldrijken, het gaat om de geestelijke, hoge demonische machten die achter die aardse machthebbers staan. Dat zijn dezelfde machten. Ook achter het oude Romeinse rijk, dat het Griekse rijk opvolgde, stonden dezelfde geestelijke machten. En die machten zullen ook staan achter het “herstelde Romeinse rijk”, d.w.z. het rijk van de Antichrist (HJMS, ook genaamd het eindtijd-Babylon), dat nog moet komen en in onze tijd zal worden geopenbaard.

Het waren ook de goden (boze geesten en demonische machten – Deut. 32:17) die de drijvende krachten achter farao, de vijand van Israël, waren (Ex. 12:12).

Die oude wereldmachten kenden dus hun geestelijke inspiratie in de onzichtbare wereld, in het rijk der duisternis, waar de duivel en de demonen wonen. Het zou een grote fout zijn om te ontkennen, dat ook in onze tijd belangrijke wereldleiders bewust of onbewust worden geïnspireerd door boze machten uit het rijk der duisternis.

Broeders en zusters, indien u meer wilt weten over genoemde oude wereldrijken, dan verwijs ik u naar de bijbelverkondigingen [“DROMEN IN HET BOEK DANIEL – wereldrijken”](#) welke u eveneens op deze website kunt vinden.

Zoals gezegd is het Satan, die de demonische engelvorsten aanstuurt. Hij is de heerser van het rijk der duisternis, de heerser van de wereld. De Bijbel noemt Satan (voorheen Lucifer en

Morgenster en ook Zoon des dageraads genaamd) de koning van Babel. Daarmee wordt dus duidelijk dat Babel, cq. Babylon, hét bijbelse model voor dit rijk der duisternis is.

Jes. 14:4,11-16 – *“Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?..... Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven?”*

De geestelijke macht van Babylon beïnvloedt ook vandaag nog de gehele wereld. En juist in de eindtijd zal die macht ten top stijgen, maar zal ook uiteindelijk door de Heer volkomen worden vernietigd. Het is dan ook veelzeggend, dat in Openb. 17:1-6 Babylon beschreven wordt als een grote hoer, wiens naam Verborgenschap is. Zij is vol onreinheid en is dronken van het bloed van de heiligen, de getuigen van Jezus. En Babylon is gezeten óp het Beest (Openb. 17:3), dat in Openb. 13 beschreven wordt en getypeerd kan worden als de Antichrist en zijn wereldrijk. In de vorige delen van deze studie heeft u dit reeds gelezen.

Babylon wordt in Openb. 18:2 beschreven als een woning van duivels en een bewaarplaats van alle onreine geesten en alle onrein en hatelijk gevogelte (demonen): *“En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;”* Babylon is dus de plaats waar duivels en demonen wonen. Hoe kan het ook anders als Satan er heerst en Babylon symbool staat voor de macht van het onzichtbare rijk der duisternis!

Duivels en demonen proberen hun macht uit te oefenen vanuit de lucht, vanuit de hemelse gewesten. Efeze. 6:12 – *“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”* Vanuit de hemelse gewesten trachten demonen de mensen en als het kan met name de aardse machthebbers te beïnvloeden. De Bijbel zegt dat demonen rust zoeken. Zij vinden die rust in beschikbare mensenharten.

Luk. 11:24 – *“Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben.”*

Babylon wordt in Openbaring ook beschreven als een grote hoer. En een hoer is iemand die hoererij begaat en overspel pleegt. Ongelovige mensen die nog in de ‘wereld’ leven en die Jezus en Zijn Woord niet kennen, worden in de Bijbel nooit als hoeren beschreven. Het kan daarom niet anders, dan dat de hoer Babylon symbool staat voor schijnchristenen en afvalligen van het geloof. Dus voor een schijnkerk, een valse kerk of religie! Voor geestelijk overspeligen! Jak. 4:4 – *“Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.”*

Zou het de demonen niet juist geweldig uitkomen als mensen onwetend zijn? Als ze denken goede christenen te zijn en niet weten dat ze juist Gods vijanden zijn? Zouden demonen niet juist een geschikte woning in zulke harten willen vinden? En helemaal als zulke mensen ook nog eens invloedrijk, dan wel machtig zijn?

Satan en zijn demonen oefenen geweldige krachten uit in de wereld en zij concentreren zich vast en zeker op invloedrijke machtshebbers. Zodanig dat uiteindelijk de hele wereld door Babylon zal worden beïnvloed en beheerst. De grote wereldmachten, politiek/sociaal of

economisch/financieel, ontvangen hun geestelijke inspiratie, of het nu bewust of onbewust is, eveneens uit de onzichtbare duistere wereld. Nét zoals de machthebbers van de oude wereldrijken en het oude Babylon.

De wereldleiders zijn langzamerhand de mening toegedaan, dat de grote wereldproblematiek eigenlijk alleen centraal, in feite door één wereldregering, kan worden opgelost. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan het wereldwijd oplossen van de milieuproblematiek, of het oplossen van de voedseltekorten, of het oplossen van de bancaire en andere financiële problematiek, of het uitbannen van terrorisme. Op deze wijze wordt daarom de weg geëffend voor een wereldleider, de Antichrist, die alle macht zal bezitten (2 Thess. 2:1-4; 1 Joh. 2:18).

Voeg daarbij het gegeven dat de overheden in onze tijd steeds goddelozer worden en steeds meer anti Gods eigen volk Israël zijn. Zij zullen uiteindelijk oorlog gaan voeren tegen Israël (Zach. 12:1-3) en keren zich daarmee rechtstreeks tegen God. Maar ook keren zij zich meer en meer tegen die christenen, die de bijbel als richtsnoer voor hun leven willen hanteren. Daarom zullen zij uiteindelijk ook de schijnheilige, goddeloze houding van de grote Hoer, het eindtijd-Babylon, aannemen. En zij zullen naadloos worden opgenomen in het eindtijd-wereldrijk van de Antichrist (het Beest van Openb. 13:1,8,12).

Openb. 13:4,8,12 en 2 Thess. 2:4 verklaren, dat het Beest aanbeden moet worden. Aan de universele wereldmacht van de Antichrist zal daarom klaarblijkelijk een soort wereldreligie verbonden zijn, welke de bindende factor tussen de volkeren zal worden. En uiteindelijk zullen de mensen onder de duim worden gehouden middels het getal 666 (Openb. 13:18). Het ligt voor de hand dat daartoe moderne technologie zal worden aangewend.

Het oude Babel was het eerste wereldrijk. Sterk afgodisch geïnspireerd en geregeerd door de rebel Nimrod. Zoals gezegd zal er ook een eindtijd-Babylon zijn, het laatste wereldrijk en opnieuw hét afgodische centrum van rebellie tegen God. Nu geregeerd door de Antichrist (geïncarneerd door Satan). Het eindtijd-Babylon komt voort uit het "herstelde Romeinse rijk". Op grond van de betekenis van de verschillende dromen in het boek Daniël geloven vele bijbelonderzoekers dat het oude, keizerlijke Romeinse rijk, dat grote delen van de landen rondom de Middellandse Zee (dus Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika) omvatte, zich zal herstellen en uiteindelijk de kern van dit toekomstige eindtijd-Babylon zal gaan vormen.

#### *De verborgen invloed van Babylon op de kerk*

Het christelijk geloof werd in de eerste eeuwen na de dood en Opstanding van onze Heer en Heiland overal in de toen bekende en geciviliseerde wereld verspreid en groeide sterk. Ondanks dat de christenen volop werden vervolgd omwille van hun geloof. De Romeinse keizer Nero is een beruchte naam op dit vlak. De gemeente was in die dagen een onder de leiding van de Heilige Geest staande, bloeiende en levende gemeente. Daarom wordt deze gemeente vaak de vroege regengemeente genoemd. Maar de gemeenschap van kinderen Gods was niet gebonden aan een bepaalde kerk of denominatie. Die waren er toen mijns inziens ook nog niet! Paulus raadde het denominatief denken sterk af (1 Cor. 1:10-13).

De eerste eeuwen van de vroege regengemeente waren ook de laatste eeuwen van het oude Romeinse rijk, dat vervolgens (tijdelijk) verdween om in de eindtijd weer hersteld te worden. Want uiteindelijk moesten de Romeinse keizers hun tronen in Rome opgeven. In het jaar 455 na Christus werd Rome door de Vandalen zelfs ingenomen. De keizerlijke dynastie eindigde met de dood van de laatste keizer, Valentinianus III.

De bekering tot het christelijke geloof van keizer Constantijn de Grote, die ongeveer in de jaren 280-337 ná Christus leefde, had sterke invloed op het uiteindelijk officieel beëindigen van de christenvervolgingen in het jaar 313. Maar uit de Encarta-encyclopedie kan worden

geconcludeerd, dat de diepte van diens bekering zeker niet kan worden vergeleken met de totale, inwendige bekering (de wedergeboorte) van Jezus' discipelen en van de eerste christenen uit het boek Handelingen. Want enerzijds was Constantijn fundamenteel christelijk, maar anderzijds tolereerde hij heidense gebruiken uit de Romeinse afgodendiensten, die op hun beurt weer hun oorsprong hadden in het oude Babylon.

Constantijn gaf de aanzet tot verheffing van het christendom tot staatsgodsdienst. Het sterk afgodische Romeinse rijk werd daarmee officieel een christelijk rijk. Hij schonk privileges (o.a. vrijdom van belastingen en erkenning van de rechtspraak van de bisschoppen) aan de christelijke geestelijkheid, die nu naast leger en ambtenaren een bevoorrechte stand werd. Hij nam de bisschoppen in de staatshierarchie op en hij probeerde de eenheid van de christelijke eredienst te bevorderen. De eerste grote christelijke denominatie ontstond, de Rooms-Katholieke kerk.

De Rooms-Katholieke kerk werd langzamerhand een organisatie, een instituut. Het was geen levend organisme meer, maar een schatrijk, machtig bolwerk geworden. Niet alleen godsdienstig, maar vooral ook politiek. Want er vond een verschuiving van de politieke macht naar de kerk plaats. De kerk vertegenwoordigde geen zuiver christelijk geloof meer, maar was een religie geworden, een christelijk 'systeem'. Desondanks was het de Rooms-Katholieke kerk, die voor de verspreiding van het Evangelie door geheel Europa zorgde.

Doordat Constantijn ook de aanhangers van de oude religies en afgodendiensten (de grote meerderheid van zijn onderdanen) niet zomaar wilde afvallen en juist te vriend wilde houden, werden er nogal wat afgodische invloeden en gebruiken in de kerk overgenomen. Maar hiermee viel het zuivere, levende, christelijk geloof ten prooi aan allerlei verontreinigende stromingen van misleidende, heidense geesten.

De bekendste van deze afgodische verontreinigingen is wel de instelling van het kerstfeest, de viering van de geboorte van Jezus. Maar dan juist niet op Zijn werkelijke geboortedag, maar in de dagen van het heidense feest naar aanleiding van de geboorte van het licht, de zogenaamde zonnewende.

Wellicht vraagt u zich af, welke al die andere verontreinigende invloeden dan wel waren. Zonder uitpuittend te zijn en zonder in detail te treden, wil ik er enkele kort aanstippen:

De paus kreeg de titel "*Pontifex Maximus*". Deze titel behoorde aan de keizer als hoofd van het hoogste, heidense priestercollege, dat belast was met het toezicht op het behoud van en de zorg voor de staatscultus. De keizer werd als god aanbeden en als keizer-pontifex maximus koos hij onder andere de maagden uit op wie hij gerechtigd was de "*patriapotestas*" uit te oefenen, m.a.w. hij mocht hen sexueel bezitten. De parallel met het heidense, oude Babylon is duidelijk. Daar vierde de tempelprostitutie in dienst van de afgod Mardoek eveneens hoogtij.

De zogenaamde "*litus*", de gebogen staf met spiraalvormig uiteinde, werd het symbool van het bisschopsambt. Maar de litus was eigenlijk het symbool van het priesterlijk-profetische ambt van de Romeinse "*augur*". Een augur was een heidense waarzegger, die de toekomst voorspelde uit het gedrag van vogels, uit de sterren en ook uit de ingewanden van dieren.

In het oude Babylon werd de hemelkoningin Semiramis, met in haar armen haar op 'bovennatuurlijke' wijze ontvangen zoon Thammuz, aanbeden. Op grond van Openb. 12:1-6 werd een vergelijkbare aanbeding van Maria, de moeder van Jezus, gelegaliseerd. Naast de titel Koningin van de Hemel, kreeg zij vele andere discutabele titels. Zoals Maria Onbevlekt Ontvangen, Maria Ten Hemel Opgevaren, Maria Middelaes, Maria (mede-)Verlosseres, Maria Moeder Gods, Maria Vrouwe van Eeuwigduurende Bijstand en ook Maria Vrouwe der Volken.

Nog één voorbeeld. De vagevuurdoctrine voor niet al te grote zondaren en het gebruik door priesters van 'heiligend' wijwater zijn volgens onderzoekers afkomstig uit de Babylonische afgodendienst.

Broeders en zusters, met deze voorbeelden wil ik beslist niet de gelovigen uit de Rooms-Katholieke kerk in diskrediet brengen. Er zijn velen onder hen, die de Here Jezus oprecht liefhebben, dienen en navolgen. Maar wat ik wil aanstippen, is dat de levende, bijbel-getrouwe vroege regengemeente voor het grootste deel opging in een officiële denominatie. Bij dat proces slopen nogal wat heidense invloeden binnen.

Er waren zeker ook wel kleine christelijke minderheden die dit signaleerden en belang hechtten aan persoonlijke heiligmaking. Zij bleven zelfstandig, maar werden zelfs vervolgd. Maar de binnengeslopen heidense invloeden hebben de geloofsbeleving en de persoonlijke heiligmaking van de gelovigen in het grote lichaam in hoge mate verontreinigd en vervlakt. Ook in de latere eeuwen! De persoonlijke relatie met Jezus verdween en onder de leiders ging het politieke machtsdenken een rol spelen.

Voorts werd door de heidense invloeden als het ware een open deur aan misleidende, valse leringen gegeven. En deze misleidende opvattingen vonden ook vruchtbare bodem bij later onstane geloofsdenominaties en kerken.

Één van die misleidende leringen is bijvoorbeeld de opvatting, dat de mens niet slechts uit genade zalig wordt door het geloof in Jezus, maar alleen door de eigen werken. Deze dwaling werd op 13 januari 1547 tijdens het Concilie van Trente nog eens vastgelegd onder andere in Canon 10: *"Als iemand beweert dat wij eigenlijk (formaliter) door de gerechtigheid van Christus rechtvaardig zijn, die zij vervloekt"*. En in Canon 32: *"Indien iemand beweert dat de gerechtvaardigde mens het eeuwige leven niet waarlijk verdient door de goede werken, die zij vervloekt"*. Deze uitspraken zijn in strijd met Rom. 5:1; 6:23 en 10:6-13.

Een andere misleiding was de zogenaamde Vervangingstheologie, die nog steeds in vele kerken wordt onderwezen. Door de actie van keizer Constantijn om het Romeinse rijk officieel tot een christelijk rijk te maken en het christendom tot staatsgodsdienst, dacht men dat nu Gods Koninkrijk op aarde was aangebroken en daarmee het 1000-jarige Vrederijk. Aan Jezus werd vervolgens de onbijbelse titel "Koning van de Kerk" gegeven, terwijl de bijbel zegt dat Hij het Hoofd van Zijn (mystieke) Lichaam is. De Kerk zou Israël van haar unieke plaats hebben verstoten en voortaan Gods heerschappij op de aarde vertegenwoordigen. Vervolgens werd door Constantijn ook de bevoorrechte positie van het Jodendom als *"religio licita"* ("geoorloofde godsdienst") opgeheven en voortaan als een *"gemeenschap van heilig-schennis, een afschuwelijke sekte"* beschouwd. De vreselijke gevolgen voor de Joden zijn bekend. De Joden werden overal in Europa eeuwenlang vreselijk vervolgd. Immers, zij hadden Jezus gekruisigd.

Het zuivere geloof van de vurige, vroege regengemeente werd dus verontreinigd door allerlei duistere en onreine geesten, met misleidende theologieën tot gevolg. Er vond geestelijke vermenging plaats. En dit gebeurde reeds in de vroege eeuwen, toen het levende organisme van de gemeente getransformeerd werd tot een institutionele organisatie, de eerste Kerk. In de eindtijd zal geestelijke vermenging opnieuw een grote oorzaak zijn van geestelijke afval. Want in Openb. 17:4b en 18:3 staat beschreven, dat de grote Hoer Babylon, mede een valse kerk van schijnchristenen, een beker vol met (gif-)drank van (geestelijke) hoererij en onreinheid in haar handen houdt.

Broeders en zusters, er zijn christenen die zich afvragen of de religieuze kant van de grote Hoer, het eindtijd-Babylon, de Rooms-Katholieke kerk is. Een aantal kenmerken zou daarop wijzen. Ik wil hier niet over speculeren, maar echter wel benadrukken, dat de hoererij van de grote Hoer Babylon geestelijke hoererij betreft. Geestelijke hoererij komt in alle gelederen van het christendom voor. Naar mijn mening heeft de grote Hoer Babylon daarom betrekking

op alle religies zónder Jezus Christus en alle religies, die aan Hem niet (meer) de plaats geven die Hem toekomt.

### Babylon als wereldreligie in de eindtijd

Zoals reeds besproken spreekt Openb. 17:1-6 over een vrouw, een grote hoer, die rijdt op het Beest van Openb. 13:1. Dit Beest is (het rijk van) de Antichrist, die de aarde zal regeren in de grote Verdrukking. Dit leert ons, dat zij in deze tijd het toppunt van haar macht bereiken zal. De namen die de engel haar gaf, waren grote Hoer, Verborgenheid, het grote Babylon, en de Moeder der hoerijnen en der gruwelen der aarde.

Haar naam is Babylon, omdat juist in het oude Babylon de rebellie tegen God begon, alsmede de afgodendienst met al z'n onreine, seksuele uitwassen en andere gruwelijke rituelen. Jesaja noemt haar in Jes. 47:5 de koningin der koninkrijken, met andere woorden, haar onreine, weerzinwekkende invloed beheerst ieder koninkrijk: *"Zit stilzwijgende, en ga in de duisternis, gij dochter der Chaldeën! want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken."*

Zij wordt Verborgenheid genoemd. Niet alleen omdat zij in het geheim zondigt en haar rijk het rijk der duisternis is, maar ook omdat haar wijze van opereren om de wereld in haar macht te krijgen een verborgenheid is.

Zij is de Moeder der hoerijnen en der gruwelen der aarde, omdat zij de oorsprong van alle afgoderij en van alle gruwelijke zonden is.

Zij wordt de grote Hoer genoemd, omdat zij ons het wezen van de zogenaamd christelijke kerken in de eindtijd toont. Geestelijk in verval geraakte schijnkerken gevuld met schijnchristenen, die hoereren en geestelijk overspel plegen met de wereld en met andere religies en afgoden. Zij volgen zogenaamd Jezus Christus, maar de kracht van Zijn Bloed, Zijn reinheid en heiligheid ontbreken in hun levens en zij gedragen zich als geestelijke hoeren. Jak. 4:4 – *"Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld."*

Deze schijnchristenen hebben de Opname/Wegname van de ware Gemeente gemist en zijn in de Grote Verdrukking terecht gekomen. Sommigen zullen door die geweldige schok tot bezinning komen en zich alsnog volledig bekeren, maar anderen zullen zich nog meer afzetten tegen Jezus en tegen Israëel, Gods volk. Zij zullen met groot fanatisme de ware christenen en de Joden gaan vervolgen. Openb. 17:6 – *"En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering."*

Het is overigens niet juist om te stellen, dat de grote Hoer Babylon uitsluitend een beeld is van (de toestand in) de huidige, lauwe christelijke kerken. Neen, beslist niet! Want in Babylon is immers enkel en alleen maar onreinheid te vinden. Terwijl er ondanks het geestelijke verval dat om zich heen grijpt in onze hedendaagse kerken ook nog veel goede en positieve dingen zijn. Er is nog steeds geloof, reiniging en heiliging aanwezig. En bekering is nu nog steeds mogelijk. De Heilige Geest werkt nog op volle toeren. Maar schijnchristenen moeten oppassen dat zij niet definitief door onreine stromen worden meegesleurd (Openb. 22:11). Babylon zal óók een politieke en commerciële organisatie zijn met allerlei afgodische en religieuze kenmerken. Het zal het over de gehele wereld heersende eindtijdsysteem zijn, waarin de Antichrist regeert. Maar het zal een godsdienstig, christelijk jasje hebben. Want de Antichrist wil worden aanbeden door alle mensen. Openb. 13:8,15 – *"En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld....."*

..... *En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.*"

Al met al zijn de tendenzen van de grote Hoer van Babylon zeker reeds in de kerken te herkennen. Aan lauwheid en wereldzin hebben we reeds aandacht geschonken. Maar nóg erger is het, dat er soms geen zuiver evangelie meer wordt gepredikt. Van lauwheid en wereldzin kunnen christenen met een oprecht hart zich nog bekeren, maar wie wordt opgevoed met een vals evangelie of valse lering weet eigenlijk niet beter en gaat zonder het te weten willoos als een os naar de slachtbank.

Er zijn immers nog al wat (vaak bekende) predikanten die de feitelijke Opstanding uit graf en dood, alsmede de Hemelvaart van Jezus verwerpen. De Opstanding zou niet meer dan een geestelijke opstanding zijn geweest. Het zijn predikers die 1 Cor. 15 met een korreltje zout nemen. Zij verwerpen Paulus' woorden in 1 Cor. 15:17,19 en verstaan niet, dat het christelijk geloof zonder Jezus' Opstanding leeg en nutteloos is: *"En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. .... Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen."* In sommige kerken wordt zelfs de kruisdood van Jezus niet meer gepredikt. Men heeft er de weg van genade en waarheid door het verzoeningswerk van Christus verlaten. Maar een christelijke godsdienst zonder kruis, waar Jezus Christus niet het middelpunt is, is geen christendom. Het is slechts religie! Mensen worden dan niet meer gered uit genade door het geloof in Jezus. Maar men denkt gered te worden op grond van eigen, goede daden en goede werken. Gods heil wordt er afhankelijk gesteld van menselijk handelen, menselijke regels en menselijke beslissingen. En de verzoenende kracht van het Bloed van Jezus ontbreekt geheel. Maar Paulus zegt in Gal. 6:14 – *"Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld."*

Broeders en zusters, er nog een andere, verontrustende ontwikkeling gaande. Veel kerken doen hun best om tot een dialoog met andere religies en wereldgodsdiensten te komen, zoals islam, boedhisme, jodendom en hindoeïsme. Men zoekt het gemeenschappelijke, hetgene dat ons samenbindt. Wánt, zo zegt men vroom: *"We aanbidden toch allemaal dezelfde god?"*.

Begrijpt u, broeders en zusters, dat er in die dialoog geen ruimte meer is voor onze Heer, de gekruisigde Jezus Christus, die uit graf en dood opstond en ten hemel voer? Zowel islam, jodendom als boedhisme en hindoeïsme verwerpen Jezus als de voor ons gekruisigde Zoon van God. Een grote profeet of leraar? Oké, maar beslist niet méér!

Al het fundamenteel waarachtig christelijke, de diepe Waarheid van Gods Woord, zal in die dialoog moeten wijken om tot één godsdienst te komen. Want dán pas, zegt men, zullen alle onderlinge verschillen die tot zo veel oorlogen en onderlinge strijd hebben geleid, zijn opgelost! Dán pas, zegt men, zal er echte vrede zijn! Er zal vrede komen als die fanatieke christenen hun fundamentalistische standpunten over zonde en heiligmaking en Israël zullen herzien. Jezus zei in John 17:17 – *"Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid."* Alleen Gods Woord kan ons werkelijk veranderen in reine, heilige mensen met Gods vrede in het hart. Maar Pilatus zei: *"..... Wat is waarheid?"* (Joh. 18:38), waarna hij Jezus aan zijn beulen overleverde.

We zien de ontwikkeling om tot één godsdienst te komen, zich voordoen in de zogenaamde Wereldraad van Kerken, ook wel de Eerste Oecumene genoemd. Het was in Utrecht dat de Wereldraad van Kerken een officiële verklaring uitgaf en sprak over de tegenwoordigheid van Christus in álle religies (de zogenaamde 'Christuspresentie'). Wat een banale leugen, wat een brutaliteit!

Maar door deze verklaring werd aan ieder die Gods Woord liefheeft voortaan wél duidelijk, dat men in feite streeft naar een wereldreligie of eenheidsreligie. Gods wedergeboren kinderen zien hierin, dat de grote Hoer van Babylon zich op een duivelse wijze ontwikkelt. Natuurlijk zijn alerte christenen niet naar de zin van Satan. Daarom presenteert hij zich ook als een engel des lichts (2 Cor. 11:14). Satan tracht ook de bijbelgetrouwe christenen te verleiden. Want inmiddels is er de zogenaamde Tweede Oecumene op gang gekomen, een beweging van met name evangelische christenen, de Evangelikalen genoemd. Het is een beweging van tolerantie binnen de gemeenten. Namelijk, om alles niet zo héél precies te nemen, maar om de ander ook te respecteren in zijn of haar godsdienstbeleving. Want ieder heeft toch recht op zijn eigen godsdienstbeleving en bijbelinterpretatie? Het is een religieuze beweging van tolerantie, medemenselijkheid en solidariteit met de zwakken onder ons. Op zichzelf hoogstaande waarden, maar volslagen waardeloos indien niet gebaseerd op de Waarheid van Gods Woord.

Maar prijst God, Zijn wedergeboren kinderen zullen zich niet vermengen met de wereld en zullen blijven staan op de Waarheid van het Woord van God.

Zoals reeds opgemerkt berijdt de grote Hoer Babylon het Beest, het rijk van de Antichrist. Openb. 17:3 – *“En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.”*

Dit betekent dat deze schijnkerk in de eindtijd grote macht zal hebben en deel zal uitmaken van de wereldlijke leiding. Met andere woorden, het politieke en commerciële eindtijd-systeem met dat religieus christelijk jasje zal heersen in een wereldomvattend rijk met de Antichrist als machthebber. En die macht staat onder toezicht van Satan, de grote, rode draak. Openb. 13:2 – *“En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.”*

We zien hier opnieuw de overeenkomst met het oude, afgodisch geïnspireerde Babylon waarin de machthebbers eveneens zowel politieke als religieuze macht bezaten.

Maar omdat Openb. 17:16 verklaart, dat de grote Hoer Babylon uiteindelijk zal worden verdelgd, zal het uiterlijke, christelijke jasje echter maar tijdelijk door haar worden gedragen. In deel 4 zal hier aandacht aan worden besteed.

Geliefde broeders en zusters, ik wil dit deel besluiten met een citaat van de Joodse professor dr. David Flusser van de Hebreeuwse Universiteit: *“..... Ik zie dat er een afval komt, waarin niet alleen velen afvallen, maar waarin blijken zal, dat het zogenaamde ‘christendom’ het anti-christendom is. Het zal de leringen van Jezus zo verdraaien, dat zij tot een tegenstelling worden. Daarom bestaat er vandaag werkelijk gevaar voor de christelijke kerken..... Aan het einde van deze weg zal de uiterste duisternis met de val in de hel gereedstaan!”*

Hij uitte deze ernstige woorden tijdens een Joods-Arabisch-christelijke ontmoetingsweek op de Olijfberg in Jeruzalem in augustus 1975. Maar het is nu nog steeds genadetijd. Nog steeds mogen we ons bekeren van onze eventueel lauwe harten. Want de oplossing is om Jezus vurig lief te hebben en in een innige relatie dicht bij Hem te blijven. Dan zal al het aardse en materiële uiteindelijk zijn glans en aantrekkingskracht voor ons verliezen.

Moge onze Heiland en Hemelbruidegom u en mij deze week zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)