

DE VERBORGENHEID VAN BABYLON (1) - Inleiding HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, de bijbel is een verbazingwekkend boek. Dat kan ook niet anders nu het Gods heilige Woord betreft. En het is goed, dat we ons realiseren, dat het in de bijbel geschrevene onderlinge samenhang heeft.

Zo lezen we in het begin van Genesis, het alleréérste boek van de bijbel, over Gods boosheid op de stad Babel (Gen. 11:1-9). Babel wordt tevens Babylon genoemd. In deze studie zal ik dan ook beide namen door elkaar gebruiken. God had in Gen. 1:28 en 9:1,7 de mens de opdracht gegeven om de gehele aarde te vervullen (be- en verbouwen) en zich zodoende dus te verspreiden. Maar de mensen waren ongehoorzaam en hadden zich bewust geconcentreerd in een door hen te bouwen stad Babel (Gen. 11:4). Zij wilden zich juist niet over de aarde verspreiden. Daarnaast wilden zij een toren bouwen. En dit alles deden zij om voor zichzelf een naam te maken. Babel behelst in de kern dus geestelijke rebellie tegen God. Het ging hen niet om het groot maken van Gods Naam en gehoorzaamheid aan Hem. Neen, het ging hen om hun eigen naam.

De stad Babel was de zetel en geboorteplaats van de verschillende bevolkingsgroepen overal op de aarde. Want God veroordeelde de ongehoorzaamheid van de inwoners van Babel door hun spraak (zij waren nog één-talig) te verwarren en hen daardoor over de gehele aarde te verstrooien (Gen. 11:5-9). Ze verstonden elkaar niet meer en werden daardoor gedwongen om ieder zijn eigen weg te gaan. De geschiedenis van de mensheid begon zich dus juist vanuit Babel te ontvouwen. De stad Babel zelf was daarmee echter niet geheel ontvolkt. Neen, de stad groeide zelfs uit tot een geweldig, gelijknamig wereldrijk.

De naam van het eerste bijbelboek Genesis betekent "*wording, begin*". De gebeurtenissen uit Genesis zijn blijkbaar als het ware de kiem van latere, toekomstige gebeurtenissen. De toorn van God over Babel (Babylon) komt dan ook weer ter sprake aan het einde van het allerlaátste boek van de bijbel, het boek Openbaring (Openb. 17-18). Dit boek handelt met name over het einde der tijden en over de eindtijd-gebeurtenissen, waarin Gods oordelen over de wereld zullen komen.

Maar ook in het middengedeelte van de bijbel komt de naam Babel ruimschoots voor (de naam Babel wordt in het Oude Testament maar liefst 252x genoemd). Per slot van rekening werd het volk Israël op zeker moment (als Gods straf voor haar onbekeerlijkheid) in ballingschap naar Babel, dat was uitgegroeid tot een uitgestrekt wereldrijk, afgevoerd. Babel was een grote vijand van Israël.

In een vijftal bijbelverkondigingen over het boek Daniël ([DROMEN IN HET BOEK DANIEL – wereldrijken](#)), welke u eveneens op deze website kunt aantreffen, heb ik uitgelegd dat Babel, cq. Babylon, symbool staat voor het rijk van de Antichrist. Dit rijk zal in de eindtijd vlák voor Jezus' Wederkomst de wereld overheersen tijdens de grote Verdrukking. Dit rijk komt voort uit het "herstelde" Romeinse rijk, de herleving van het oude Romeinse rijk in de eindtijd. Zowél de dromen van Daniël als de droom van de Babylonische koning Nebukadnézar in het boek Daniël wijzen in schaduwbeeld op het eindtijd-Babylon (Openb. 17-18).

De bijbel noemt Babylon, dat werd gesticht door Nimrod (Gen. 10:10) en wiens naam heel toepasselijk "*rebel*" (tegen God) betekent, het hart (centrum) van de rebellie tegen God. Jer. 51:1 – "*Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal een verdervenden wind opwekken tegen Babel, en tegen degenen, die daar wonen in het hart van degenen, die tegen Mij opstaan.*" Maar dit tegen Hem rebellerende Babylon zal in de eindtijd het commerciële, politieke, monetaire systeem van de gehele aarde zijn (Openb. 17:18)! Maar Babylon zal dan tevens het wereldwijde, centraal godsdienstige systeem behelzen (Openb. 17:1-6). U kunt zich

voorstellen wat dit alles zal betekenen! De gehele wereld zal zowel commercieel, politiek, financieel, als geestelijk en godsdienstig, doordeesemd zijn van rebellie tegen God.

Openb. 17:1-6,18 – *“En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarden, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering..... En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.”*

Openb. 18:1-2 – *“En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;”*

Babylon zal om haar hoererij en rebellie tegen God worden geoordeeld en Gods toorn zal tot uiting komen op het hoogtepunt van de vreselijke eindtijdverdrukkingen, waarin het Joodse volk en de christenen vreselijk zullen worden vervolgd. Deze vervolgingen zullen genadeloze uitingen van rebellie zijn en verachtingen van alles wat God heilig en lief is. Maar Gods toorn moet als het ware tot een kookpunt groeien. N  is Hij nog steeds genadig en geduldig. Hij wacht nog met Zijn oordelen. Pas als het niet meer anders kan, zal Hij reageren.

De eindtijdverdrukkingen waarover de bijbel spreekt, kunnen daarom pas ten volle tot uiting komen, als de juiste condities in de wereld aanwezig zijn. De wereld moet eerst als het ware rijp en gereed worden gemaakt voor de verdrukkingen en aansluitend Gods oordeel. De wereld moet geestelijk in het afschuwelijke eindtijd-Babylon, waarover Openb. 17-18 spreekt, zijn veranderd en de Antichrist van harte verwelkomen. 2 Thess. 2:2-3 – *“Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;”*

V rdat Jezus terugkomt, moet er eerst een wereldwijde, geestelijke afval komen en aan de Antichrist een podium worden gegeven om zichzelf te openbaren. Daarna zal hij zijn heerschappij over de gehele aarde aanvangen. Het ligt in de lijn der verwachting, dat dit podium er zal komen, doordat de Antichrist een oplossing zal bieden voor wereldwijde vrede,  k in het Midden-Oosten. 1 Thess. 5:3 – *“Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;”*

Broeders en zusters, het zal u inmiddels niet meer verbazen – in deze bijbelverkondiging wil ik Babylon gaan behandelen en met name wat de bijbel ons wil leren over haar verborgenheden. Per slot van rekening luidt haar naam Verborgenschap. Openb. 17:5 – *“En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.”*

Zoals we in Openb. 17 lezen, wordt het eindtijd-Babylon uitgebeeld door een vrouw. Maar zoals we uit het Woord van God mogen afleiden, is een vrouw doorgaans het typebeeld van de Gemeente, de geestelijke gemeenschap van Gods kinderen, het Lichaam van Jezus

Christus. Daarom is deze vrouw Babylon juist de religieuze antipode (het tegenbeeld) van de Gemeente. Dit hoeft ons niet te verbazen, want ook in de oudheid stond Babylon bol van de afgoderij. Ik kom daar nog op terug bij het behandelen van de betekenis van haar naam. Gods Woord noemt Babylon een grote hoer, hetgeen duidt op geestelijke overspeligheid, en geeft haar zoals gezegd de naam Verborgenschap. Deze hoer is de geestelijke gemeenschap van de zogenaamde schijnchristenen en overspelig geworden aan haar Heer en Heiland is zij nu de culminatie van religieuze mensen, die uiterlijk netjes, vroom en beschaafd zijn, maar innerlijk dóór en dóór rot. Het betreft uiterlijke, religieuze christenen, die geestelijke hoererij met de wereld plegen en zich verbinden met corrupte en hoererende mensen, die het in de wereld voor het zeggen hebben. Zij koketteren met al de vunzige pleziertjes en het financieel perverse, materialistische systeem van de wereld en zijn daardoor in de greep van Satan gekomen. Het eindtijd-Babylon heeft dus duidelijk een godsdienstige component en haar overspelige geest zal helaas vele kerken besmetten en verontreinigen.

Maar Babylon representeerde in de oudheid naast een religieus systeem ook een politiek systeem. Zo zal het eindtijd-Babylon óók een politiek systeem vertegenwoordigen. Deze religieuze hoer berijdt dan ook het gruwelijke Beest. Openb. 17:3 – *“En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.”* Dit Beest is een schaduwbeeld van de Antichrist (Openb. 13:1-10), die eens de wereld en de wereldpolitiek met een wurgende greep totaal zal beheersen voor een beperkt aantal jaren. Maar God, hoewel Hij dit toestaat, zal alles onder controle hebben! Wellicht zonder het te beseffen, zullen de religieuze mensen die een uiterlijk christelijk leven leiden, één met de Antichrist en zijn machtspolitiek worden. Zij zullen zelfs deelnemen aan de vervolgingen van Joden en christen, die zullen weigeren om de Antichrist te aanbidden. Zij zullen dronken worden van het bloed van de heiligen. Zij zullen menen, dat zij God een dienst bewijzen door die “fanatieke, fundamentalistische” christenen en Joden, die schijnbaar zelfs de wereldvrede belemmeren, uit de weg te ruimen.

Openb. 13:6-8 – *“En het (d.w.z. het Beest, cq. de Antichrist) opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.”*

Joh. 16:1-3 – *“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij.”*

Openb. 17:6 – *“En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.”*

Waarom verwonderde Johannes van Patmos zich toen hij dit visioen kreeg? Naar ik meen, omdat het voor hem onvoorstelbaar was, dat uiterlijk zulke vrome en religieuze mensen, deel hadden in het afslachten van de ware kinderen Gods. Daarom zal Gods volle oordeel op hen vallen! Want deze mensen ageren in feite rechtstreeks tegen God. Het wezen van de geest van Babylon is immers rebellie tegen God.

Babylon typeert ook groothedswaanzin. Dat wil zeggen, menselijke groothedswaanzin om voor de eigen naam een stad en een toren te bouwen (Gen. 11:4). Maar als het doel (de wereldmacht) zal zijn bereikt, ondoet Babylon zich van al haar religieuze versierselen en toont haar ware goddeloze aard. Want in de hele bijbel is Babylon zoals reeds opgemerkt stééds het symbool van rebellie tegen de ene en waarachtige God, onze Heer. God noemt Babylon zelfs *“het hart van degenen die tegen Mij opstaan”* (zie Jer. 51:1 hiervoor)!

Door wie werden de bewoners van het oude Babel eigenlijk beïnvloed? Wel, in Jes. 13 en 14 profeteerde Jesaja over Babel en over de aartsengel Lucifer, de door hoogmoed gevallen morgenster en zoon des dageraads die Satan werd. Jesaja noemde Lucifer de koning van Babel. Jes. 14:4 – *“Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?”* Lucifer (Satan) was als koning van Babel degene die de harten van haar inwoners bespeelde. Lucifer, notabene een schepsel van de Allerhoogste God, wilde zich aan Hem gelijkstellen. Wat een grootheidswaanzin! Dit was regelrechte rebellie tegen God. Het is duidelijk dat Satan als koning van Babylon in de eindtijd opnieuw zal pogen om zich aan God gelijk te stellen. Maar Gods oordeel zal als een verdervende wind vallen.

Wat betekent de Hebreeuwse naam Babel of in het Grieks Babylon? *“Babel”* betekent in het Hebreeuws allereerst *“verwarring”* (Gen. 11:9). Maar het betekent nog meer. Babel stamt af van het Babylonische *“Bab-El”*. *“Bab”* betekent *“poort”*, *“El”* betekent *“god”*. *“Babel”* betekent dus ook *“poort van god”*. De meervoudsvorm in het Babylonisch was *“Bab-Ilani”* dat *“poort der goden”* betekent. Het Griekse woord *“Babylon”* is rechtstreeks afgeleid van de meervoudsvorm *“Bab-Ilani”* en betekent dus *“poort der goden”*. M.a.w. het Babel uit de oudheid was dus niet toegewijd aan de ware God. Neen, Babel was juist afgodisch geïnspireerd. De oude stad en uit haar ontstane wereldrijk was én is de bron en het symbool van alle afgoderij! In de eindtijd zal Babylon dan ook wederom symbool staan voor een afgodische, herbouwde stad en een hernieuwd, afgodisch wereldrijk (beter gezegd een nieuw wereldsysteem). En alle oude, afgodische kenmerken zullen weer volledig tot uitdrukking komen.

In het Oude Testament wordt de totale verwoesting van Babylon (Jes. 13-14, in het bijzonder Jes. 13:19-20; Jer. 50-51, in het bijzonder Jer. 51:42) voorspeld. Maar deze voorspellingen zijn profetieën, die door bijbelleraar J. van Barneveld als zogenaamd “dóorgesneden” worden aangemerkt. Anderen noemen het “gedeelde profetieën”, dan wel “profetieën met een twee- en soms drievoudige vervulling”, of “de onvervulde rest in de profetieën”, of “profetieën met een voor- én een eindvervulling”, en zelfs “profetieën met een dubbele laag”. Het betreft hier dus voorspellingen over Babylon, die nog slechts ten dele zijn uitgekomen en nog wachten op een volledige vervulling.

De totale verwoesting van Babylon zal nog moeten plaatsvinden. Maar deze profetieën zijn nu in zekere mate actueel geworden en wel door de Golfoorlogen van 1991 en 2003 tegen Irak. Het centrum van het oude Babylon lag immers op de plaats van het huidige Irak. Grote delen van Irakese steden werden verwoest.

De profetieën betreffen echter een totale verwoesting van het eindtijd-Babylon als wereldrijk (Dan. 2:34-35,44; 7:26) én als religieus, politiek en economisch, doch uiterst verderfelijk wereldsysteem (Openb. 18). Gods grote oordelen over de wereld in de eindtijd zullen Babylon definitief ten val brengen.

Maar als we Openb. 17:18 ook letterlijk nemen, zoals voor de hand ligt, zal tévens een fysiek Babylon als nieuw gebouwde stad totaal worden verwoest: *“En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde”*.

Veel bijbeluitleggers geloven op grond van dit schriftgedeelte, dat er in Irak een herbouwde wereldstad Babylon, als hoofdstad van het wereldrijk Babylon, zal verrijzen. Het zou de tegenpool gaan vormen van Jeruzalem. Maar of deze stad exact op de historische locatie in Irak zal worden opgebouwd, of op een plek elders in dat grote, oudtestamentische wereldrijk Babylon, of wellicht ergens anders in de wereld, is n.m.m. eigenlijk niet zo heel relevant.

In dit verband zijn echter twee zaken vermeldenswaardig:

Allereerst dat Irak jarenlang bezig is geweest met de herbouw van Babylon aan de oevers van de rivier de Eufraat. Oud-president Saddam Hoessein maakte er een waar prestige-project van en hij had reeds een stevig begin met de herbouw gemaakt. Al de oude grootheid moest gaan herleven in een nieuw Babylon. Dit verlangen tot herbouw leeft ook bij de Verenigde Naties. Zij willen graag Babylon herbouwen en hervormen in een groot cultureel

en toeristisch centrum met grote winkelcentra, hotels en themaparken. Daarom ligt het in de lijn der verwachting, dat de wederopbouw van Irak (Babylon) nog een sterke impuls zal krijgen. Niet in het minst omdat de USA (naast hun militaire aanwezigheid) via hun grote kapitaalinjecties stevig financieel in Irak vertegenwoordigd zijn en de Irakese olierijkdom zeer beslist onder controle zullen willen houden.

De USA hebben Saddam Hoessein inmiddels gearresteerd, waarna hij ter dood werd veroordeeld en ook werd geëxecuteerd. Maar is het niet ironisch, dat Saddam Hoessein, de grote heerser van Irak, net als de oude heerser Nebukadnezar van het oude wereldrijk Babylon, vlak voor zijn arrestatie als een dier in een hol onder de grond leefde?

Ten tweede dat juist op het grondgebied van het oude Babylon in het Midden-Oosten in met name de landen Abu-Dabi, Qatar en Dubai een gigantisch, economisch imperium wordt opgebouwd. De rijken en machtigen der aarde komen hier winkelen en hebben hier fantastische huizen gekocht. Zal zich hier, nu ook Irak weer wordt opgebouwd, het nieuwe eindtijd-Babylon gaan concentreren?

Geliefde broeders en zusters, er zal hoe dan ook een groot, geestelijk én materieel eindtijd-Babylon tot stand komen. Gods Woord zegt immers, dat het zal worden gevormd. En naarmate dit wordt gerealiseerd, zullen de verborgenheden van het oude Babylon in onze moderne maatschappij meer zichtbaar worden. Maar ook zal Gods oordeel over dit Babylon plaatsvinden en niet kunnen worden tegengehouden.

Laten we daarom onszelf bekeren tot God en wegluchten uit het geestelijke Babylon.
Openb. 18:4 – *“En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.”*

Moge Jezus u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)