

DE ARKE DES VERBONDS (3) in het Allerheiligdom van de Tabernakel hjms

Geliefde broeders en zusters, vorige week hebben we de geestelijke betekenis van de Arke des Verbonds en het Verzoendeksel mogen ontdekken. Deze week zullen we in Deel 3 eerst ingaan op de inhoud van de Ark. Het spreekt voor zich, dat het dus zal gaan om het innerlijke van de Bruid van Jezus. Wat schuilt er in haar hart? Vervolgens zullen we nog een blik werpen op het gouden Verzoendeksel met de twee cherubim.

De inhoud van de Ark

Broeders en zusters, als het innerlijke, het hart, van de Bruid geheel moet veranderen, tenslotte wordt zij gevormd uit vrijgekochte zondaren, dan zult u reeds op voorhand verstaan, dat de Arke des Verbonds van binnen niet leeg was.

We hebben reeds in Deel 1 in Ex. 25:16 gelezen, dat Mozes in de Ark de zogenaamde “getuigenis” moest leggen, welke God hem zou geven. De Bruid van het Lam zal in haar hart het “getuigenis” moeten hebben. Iedereen moet kunnen zien, dat haar innerlijk ten goede is veranderd, ja zelfs geheel gereinigd en geheiligd is en dat zij haar Hemelbruidegom liefheeft. De kleding van de Bruid van Jezus is dan ook blinkend fijn en rein lijnwaad (Openb. 19:8). Zij zal stralen als de zon (Openb. 12:1). Dit in grote tegenstelling tot de protserig geklede en overdadig versierde hoer van het Beest (Openb. 17:3-5).

Waaruit bestond de getuigenis? In Hebr. 9:4 kunnen we over de exacte inhoud van de Arke des Verbonds lezen. De inhoud van drie voorwerpen overtuigt ons nog méér, dat de Ark werkelijk het schaduwbeeld van de volmaakte Bruid van Jezus is.

Hebr. 9:4 – *“Hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds.”*

In de Ark waren volgens Paulus blijkbaar drie voorwerpen gelegd. Voorwerpen die verwijzen naar de Drie-enige God, naar God de Heilige Geest, naar Jezus Christus, Gods Zoon en naar God de Vader. Welke voorwerpen?

1. De twee stenen tafelen met daarop de Tien Geboden Gods geschreven, als een toespitsing van het gouden Wierookaltaar.

In Deel 2 van deze studie las u, dat in de eerste 2000 jaren na Gods schepping Zijn Wetten nog niet waren geopenbaard. God sprak rechtstreeks met de mensen die Hem wilden dienen en volgen. Door hun relatie met hun heilige God wisten deze trouwe dienaren van God, hoé zij moesten wandelen. Desondanks was de mensheid in het algemeen zó verdorven geworden, dat God middels de zondvloed bijna het gehele mensdom uitroeide, op Noach en zijn gezin na. God was dus precies op de hoogte van de tekortkomingen en de zonden van de mens. Derhalve gaf Hij nu aan het door Hem uitverkozen volk Israël middels de Tien Geboden, geschreven op twee stenen tafelen, te kennen van welke zonden zij zich met name zouden moeten onthouden. Maar Hij gaf hun ook te kennen wélke oordelen er op ongehoorzaamheid zouden volgen. De stenen tafelen waren de uitdrukking van het Verbond dat God met Israël aanging.

De bijbel noemt deze tafelen de “*tafelen der getuigenis*” (Ex. 31:18; 32:15; 34:29).

In Deut. 10:1-5 staat beschreven, dat Mozes deze tafelen in de Ark moest leggen.

Deut. 10:1-2 – *“Ter zelve tijd zeide de HEERE tot mij: Houw u twee stenen tafelen, als de eerste, en klim tot Mij op dezen berg; daarna zult gij u een kist van hout maken. En Ik zal op die tafelen schrijven de woorden, die geweest zijn op de eerste tafelen, die gij gebroken hebt; en gij zult ze leggen in die kist.”*

God gaf aan Israël en aan de mensheid Zijn Geboden (Zijn Woord) op stenen tafelen, omdat Hij wil dat wij behouden worden. De stenen tafelen verwijzen daarom naar de grote

Liefde en heiligheid van God de Vader (Hij is de Bron), welke bij haar voltooiing nu permanent in het hart van de Bruid aanwezig zal zijn (Lev. 11:44-45; 1 Joh. 4:7-8). Is het overigens niet frappant dat God de geboden juist in tafelen van stéén heeft geschreven, broeders en zusters? Maar Hij wil toch immers Zijn geboden in onze stenen harten schrijven, opdat die zacht en gevoelig worden (Ezech. 11:19; 36:26; Jer. 31:33)? Jer. 31:33 – *“Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”*

Overigens had God liefst tweemaal met Zijn vinger een paar stenen tafelen beschreven. Het eerste paar werd echter door Mozes kapot gegooid, toen hij zag, dat het volk Israël vol ongeduld over zijn komst vanaf de berg Sinaï in onreine lust rondom het gouden kalf danste (Ex. 31:18; 32:15-19). Wijlen voorganger, br. B. van Thiel zegt hierover, dat hiermee duidelijk wordt gemaakt dat de totstandkoming van de Bruid beslist niet vermengd kan worden met onreinheid, lust en welke andere wereldse gedachten dan ook. Er kan en mag nooit en te nimmer een compromis met het vlees worden gesloten. God verlangt voor Zich een absoluut heilige Bruid.

2. De bloeiende staf van Aäron, als een toespising van de gouden Kandelaar.

In Num. 17:1-11 kunnen we over het wonder lezen, dat de dorre, droge, houten staf van Aäron bloeisel (d.w.z. de knoppen) voortbracht en zowel bloesems (de bloemen) als amandelen (de vruchten) droeg. Alle stadia van vruchtbaarheid waren dus tegelijkertijd aan het droge, dorre hout te vinden.

Wat is dit toch een geweldige aanwijzing van Gods verlangen voor ieder van ons. Ieders dorre leven mag en moet in alle stadia tegelijkertijd én continue vruchtbaar worden.

Mozes kreeg de opdracht (vers 10-11) om deze staf in de Ark der getuigenis te leggen.

Num. 17:10-11 – *“Toen zeide de HEERE tot Mozes: Breng de staf van Aäron weder voor de getuigenis, in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen; also zult gij een einde maken van hun murmuringen tegen Mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed het; gelijk als de HEERE hem geboden had, also deed hij.”*

De Bruid draagt na haar voltooiing permanent vruchten en verspreidt voortdurend het goddelijk Licht. Maar het zal niet door haar eigen kracht gebeuren, maar door de kracht, de leiding en de heerschappij van de Heilige Geest (Hand. 1:8; Joh. 15:16; 16:13-14). Broeders en zusters, God is heel gevoelig voor vruchtbaarheid in ons leven. Dan vullen wij Zijn hart met vreugde. Dan zal Hij wonderen in ons leven verrichten. Het was toch immers de staf van Mozes waardoor er een doorgang in de Rode Zee kwam (Ex. 14:16), waardoor de Rots water gaf (Ex. 17:5-6) en waardoor het offer door Gods vuur verteerd werd (Richt. 6:21).

3. De gouden kruik met manna, als een toespising van de tafel der Toonbroden.

In Ex. 16 lezen we dat God Zijn volk voorzag van Manna, het Brood uit de hemel als schaduwbeeld van het Woord van God. In Ex. 16:33-34 voldeed Mozes aan Gods opdracht om een kruik met Manna tot een getuigenis te bewaren en in de Ark te plaatsen. Ex. 16:33-34 – *“Ook zeide Mozes tot Aäron: Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin; en zet die voor het aangezicht des HEEREN, tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had, also zette ze Aäron voor de getuigenis tot bewaring.”*

Jesus is het Woord van God, het Brood des Levens, het hemelse Manna dat uit de hemel is nedergedaald. Het is dit levende Brood dat bij haar voltooiing permanent vlees in de Bruid geworden (Joh. 6:48-51) en waardoor zij zal overwinnen (Openb. 12:11).

Broeders en zusters, als de Bruid van Christus gereed en toebereid is, zal zij permanent de volheid van de Heilige Geest, van Jesus en van de Vader in het hart dragen. De Drie-enige

God omhult en vervuld haar volledig. Dit alles nu wordt uitgebeeld door de drie voorwerpen in de Ark. Slechts dán zal zij gelijkwaardig zijn aan haar aanstaande Hemelbruidegom (2 Cor. 11:2; Efez. 5:27; 1 Joh. 3:2; Openb. 21:2). Dan is ook het verzoeningswerk van Jezus in álle facetten voltooid. U weet dat de eerste grote taak van Jezus was om voor de verloren zondaren aan het kruis te sterven en hen van de zonden en de wereld te verlossen. Zijn volgende grote taak is om in het Allerheiligdom van de hemel als onze Hogepriester Zijn dienst te vervullen en dagelijks voor onze heiligmaking te bidden. Het is als het ware Zijn laatste hand aan onze verlossing. Dit alles nu wordt uitgebeeld in het gouden Verzoendeksel óp de Arke des Verbonds.

Broeders en zusters, de voltooiing van het heiligmakingsproces van de Gemeente en haar transformatie tot een geheel geheiligde en verzoende Bruid van het Lam is de eigenlijke betekenis van de Arke des Verbonds met daarop het Verzoendeksel. De Ark was in het Allerheiligdom (beeld van het 1000-jarige Koninkrijk) geplaatst. Als dit Koninkrijk aanvangt, zal de Bruid geheel gereed zijn.

De drie voorwerpen in de Ark zijn dáárom ook de geestelijke toespitsing (geëffectueerd in het hart van de Bruid) van de drie genoemde objecten uit het Heiligdom van de Tabernakel, namelijk het Wierookaltaar, de Kandelaar en de Tafel der Toonbroden.

Om dit goed te verstaan, broeders en zusters, zullen we even héél kort álle objecten uit die Tabernakel memoreren. Dan zal u opnieuw duidelijk worden, dat God de Vader voor Zijn Zoon Jezus een gelijkwaardige Bruid zoekt, een volmaakte en heilige Bruid gevormd uit eens diep in hun zonden verloren zondaars. Opdat u de geestelijke groei helder zult kunnen zien, zal ik voor de volgorde van behandeling de opgang in het Tabernakelcomplex volgen, vanaf het moment van binnenkomst in de Voorhof tot in de meest heilige plaats, het Allerheiligdom. Ik bidt dat uw geestelijke ogen mogen ontdekken, dat God verlangt dat het proces van heiligmaking in ieders leven wordt gevonden (Hebr. 12:14; 1 Thess. 4:3).

Het eerste object dat we tegenkomen als we Gods terrein betreden, is het Brandofferaltaar. Hier werden de geslachte offerdieren geofferd. Deze slachtoffers zijn een schaduwbeeld van Jezus, het Lam van God, Dat geslacht en geofferd werd voor onze zonden op het kruis (Hebr. 10:4-14). Bij het Brandofferaltaar vindt de bekering van de Bruid van het Lam plaats. Maar zij zal óók met Christus moeten sterven en één met Hem moeten worden in de gelijkmaking van Zijn dood (Rom. 6:3-8; Fil. 3:10).

Het volgende object is het Wasvat, hetgeen een schaduwbeeld is van de waterdoop. Jezus liet Zich in gehoorzaamheid aan God dopen om alle gerechtigheid te vervullen (Matt. 3:13-17). Ook de Bruid zal zich in gehoorzaamheid moeten laten dopen (Hand. 2:37-38).

Vervolgens staat men voor de Deur, het gordijn dat de toegang tot het Heiligdom afsluit. De Deur een schaduwbeeld van de vervulling met Gods Heilige Geest. Onze Heiland Jezus Christus werd volkomen vervuld met de Heilige Geest (Jes. 61:1; Matt. 3:16; Luk. 4:18). Ook de Bruid moet worden vervuld met de Heilige Geest (Luk. 24:49; Hand. 1:8; 2:1-4; 10:44).

In het Heiligdom ziet men eerst een prachtige met amandel(-bloemen) versierde Kandelaar, welke voortdurend moest branden en licht verspreiden. In schaduwbeeld wijst de Kandelaar allereerst op Jezus, maar ook op de Bruidsgemeente, die geroepen is om door de kracht en leiding van de Heilige Geest vrucht te dragen en het goddelijk Licht in de wereld te verspreiden. Jezus zei tegen Zijn discipelen: *“Ik ben het Licht der wereld”* (Joh. 8:12), maar Hij zei óók: *“Gij zijt het licht der wereld”* (Matt. 5:14).

Voorts ziet men de Tafel der Toonbroden. In schaduwbeeld verwijst deze tafel naar elk menselijk hart, waarin het leven brengende Woord van God moet worden gevonden. Jezus zei: *“Ik ben het Brood des Levens”* en Hij was tot voedsel voor de gehele wereld (Joh.

6:35,41,48). Maar ook de Bruid moet de geestelijk hongerende mensen te eten geven (Matt. 14:16; Mark. 6:37; Luk. 9:13).

Achter in het Heiligdom, vlak vóór het Voorhangsel, vinden we het Wierookaltaar, dat in schaduwbeeld verwijst naar de aanbidding van God en de intense gebedsworstelingen aan de voet van het kruis. In zulke gebedsworstelingen wordt het karakter gekruisigd en wordt geleerd om de eigen wil aan God over te geven. Zoals Jezus ook bewees (Luk. 22:39-46). Zijn Bruid zal dezelfde gebedsworstelingen moeten ondergaan (Matt. 26:36-41).

Het Voorhangsel is het gordijn dat het Heiligdom scheidt van het Allerheiligdom. Toen Jezus aan het kruis stierf, scheurde het Voorhangsel en werd voor ons de weg tot Gods troon geopend (Matt. 27:51; Hebr. 9:8, 10:19-20). In schaduwbeeld verwijst het Voorhangsel naar de (geestelijke) scheuring van het vlees (Hebr. 10:20). Doch niet alleen Jezus' vlees moest worden gekruisigd (Hebr. 5:8). Ook het vlees van de Bruid moet worden gekruisigd (1 Sam. 15:22; Hand. 14:22; 2 Cor. 6:4; 1 Thess. 3:3; 2 Tim. 1:8).

Geliefde broeders en zusters, ziet u het proces van geestelijke groei en heiligmaking in het leven van de Bruid, indien zij nauwgezet haar geestelijke opgang in de Tabernakel voltooit? Alles spitst zich toe naar de Arke des Verbonds, naar de Bruid die zich klaarmaakt voor haar Hemelbruidegom (Openb. 19:7; 21:2). Uiteindelijk zal de Bruid dan het Allerheiligdom van haar leven bereiken! Wat bedoel ik precies met deze opmerking?

Hiermee bedoel ik niet dat de Bruid pas na het Allerheiligdom zal mogen betreden, want nadat Jezus door Zijn kruisoffer de weg naar het Allerheiligdom heeft geopend, mogen en kunnen de kinderen Gods dagelijks het Allerheiligdom van de hemel betreden om voor Gods troon en Zijn uiterst heilige en vurige Aanwezigheid te verschijnen (Hebr. 10:19-22). Ik raad u dat ook ten zeerste aan voor uw dagelijkse leven. Verschijn dagelijks in aanbidding voor Zijn troon en leef dagelijks uw leven in de hemel (Fil. 3:20).

Wat bedoel ik dan wél? Ik bedoel dat het proces van verandering en heiliging van uw karakter niet een, twee, drie van de ene op de andere dag zal geschieden. Het zal geleidelijk gaan. Elke keer als u onder de leiding van de Heilige Geest de heerlijkheid van Jezus als in een spiegel mag aanschouwen, zult u geestelijk weer een stapje zijn gegroeid (2 Cor. 3:18). Daarmee staat de volmaakte uitkomst rotsvast. Op dát moment zult u het Allerheiligdom van uw heiligmakingsleven hebben bereikt. Dán zal het Woord van God volkomen vlees in uw binnenste zijn geworden (de kruik met Manna in de Ark). Dán zult u voortdurend vruchten voor Jezus dragen (de bloeiende staf van Aáron in de Ark). Dán zal de liefde voor God en uw naaste steeds in uw hart branden (de twee stenen tafelen in de Ark).

Broeders en zusters, verlangt u om ook deel uit te maken van die wonderschone en reine Bruid? Maakt u zich klaar en laat uw leven volkomen door Jezus reinigen. Openb. 22:10-12 zegt dat er vlak vóór de Wederkomst van Jezus twee geestelijke stromingen zullen zijn. Een reine, heilige stroom! De mensen in deze stroom zullen groeien naar nóg meer reinheid. En de Bruid van het Lam zal het eindresultaat zijn. Maar er is ook een onreine stroom en de mensen in deze stroom zullen steeds onreiner en vuiler worden. Tótdat zij zullen behoren tot de grote hoer van Babylon, de vrouw zittende op het scharlakenrode Beest, de bruid van de Antichrist.

Het Verzoendeksel met de twee cherubim

Ex. 25:17-21 vermeldt ons, dat er op de Arke des Verbonds een Verzoendeksel met twee cherubim was geplaatst. Dit Verzoendeksel met cherubim representeert de Drie-enige God. Het Verzoendeksel, waarop de hogepriester verzoening deed voor het volk Israëel (Lev. 16), representeert Jezus Christus, God de Zoon. Hij immers bracht de verzoening tussen God en mens tot stand. Één cherub representeert God de Vader. De andere cherub representeert God de Heilige Geest.

Het Verzoendeksel was van louter goud gemaakt en niet van hout. Dit gegeven is eigenlijk heel logisch, omdat hout (zoals we in het verloop van deze studie over de Tabernakel vaak hebben gezien) naar het menselijk vlees met z'n boze, onreine en verkeerde karakter verwijst (Rom. 7:18), terwijl er in onze heilige God géén enkele zonde, onreinheid of vlees te vinden is. Jezus stierf volkomen onschuldig zonder ooit één enkele zonde te hebben begaan, hoewel Hij vaak genoeg door de duivel verzocht werd (Jes. 53:9; 2 Cor. 5:21; Hebr. 4:15b; 1 Petr. 2:22-24; 1 Joh. 3:5). Daarom kon Jezus ook zeggen: *“Wie overtuigt Mij van zonde?”* (Joh. 8:46). Jezus was absoluut zuiver, goddelijk goud, overvloedig gevuld met de zeventvoudige volheid van God de Heilige Geest (Jes. 11:1-3).

Juist omdat Jezus zondeloos en onschuldig was, was Hij in staat om ons met God te verzoenen en ons te verlossen van de duivel en de dood (Hebr. 2:14-18).

Het Verzoendeksel was voorts uit één brok louter goud gehamerd, waarbij de cherubim uit de beide uiteinden van het Verzoendeksel waren gevormd, cq. gehamerd (Ex. 25:18-19). Ook dit is een logisch feit, want onze God is immers een Drie-enige God. In de Drie-enige God is geen enkele verdeeldheid. God is volkomen één (Deut. 6:4; Joh. 17:21-22). De Statenvertaling spreekt naast louter goud (Ex. 25:17) ook over *“dicht goud”* (Ex. 25: 18). In Engelse bijbelvertalingen wordt ook wel van *“beaten gold”* gesproken.

Het woordje *“louter”* is vertaald van het Hebreeuwse *“tahoo”* (טָהוֹר or טָהָר) en betekent *“rein, zuiver, schoon”*. Het goud was eerst in de smelkroes gezuiverd, waarna de goudsmid nét zo lang had gehamerd, dat uit dat éne brok goud het schitterende deksel met daarop de cherubim was ontstaan. Daarom was het ook *“dicht”* goud. Het Hebreeuws woord is *“miksja”* (מִקְשָׁה), dat wil zeggen een *“geslagen, gedreven werk”*.

De aangezichten van de cherubim waren naar elkaar toe gedraaid en gericht op het Verzoendeksel, waarbij hun vleugels het Verzoendeksel bedekten. Het Hebreeuwse woord dat met *“bedekken”* is vertaald is *“saakach”* (סָכַךְ), dat naast *“overschaduwden, beschutten, beschermen”* ook *“omheinen, insluiten, belemmeren, verhinderen, de toegang versperren”* betekent. Vergelijkt u met Ex 33:22.

Dit leert ons dat zowel God de Heilige Geest als God de Vader één en al aandacht voor Jezus en de verzoening van Zijn Bruid hebben. Zij stellen alles in het werk en doen al het noodzakelijke om elke infiltratie van onreinheid of zonde te verhinderen en het Verzoeningswerk van Jezus te beschermen en tot een groot succes te maken, namelijk de voltooiing en toebereiding van een vlekkeloze, reine Bruid (Efez. 5:26-27).

God zet alles op alles om de Gemeente te vormen naar de Bruid van het Lam. God de Vader met Zijn alles omvattende, eindeloze, vaderlijke Liefde, God de Zoon in Zijn onbeschrijfelijke genadevolle verzoeningswerk als goddelijk Lam, Hemelbruidegom en hemelse Hogepriester, God de Heilige Geest in Zijn uiterst geduldige leiding en kracht als Leraar en als Helper. Daarom ook moeten wij allen vervuld worden en blijven met de Heilige Geest, opdat Hij voortdurend en onbelemmerd aan ons zal kunnen (blijven) werken, totdat wij gereed zijn.

Broeders en zusters, de cherubim wijzen op de uiterst heilige tegenwoordigheid van God in al Zijn goddelijke activiteit, heerlijkheid, alwetendheid en Opstandingskracht. Ik verwijs u voor de uitleg naar de studie [“VOORHANG \(3\) in de Tabernakel – de”](#), welke u eveneens op deze website kunt vinden.

De cherubim zijn dragers van Gods heerlijkheid en maken God, Die een voor ons zondaren absoluut ontoegankelijk en vurig Licht bewoont (1 Tim. 6:16), als het ware zichtbaar. Want geen mens kan God zien en blijven leven (Ex. 33:20; 24:17; Deut. 4:24; Hebr. 12:29). Ieder die onbevoegd (dat wil zeggen, wiens onheilige leven niet verzoend is door Jezus' Bloed) in Gods nabijheid komt, wordt volkomen verteerd door het verterende vuur dat God óók is. Maar in Deel 1 van de lessen over de Arke des Verbonds hebben we gezien, dat die uiterst heilige, vurige en verterende God tóch temidden van Israël in het Allerheiligdom op de Arke des Verbonds wilde tronen. Voor hen zeker onbegrijpelijk en schokkerend.

Cherubim belichamen het vurige aspect van God (Ezech. 1:4,13,27). Zij zijn één en al vuur. Jesaja gaf in Jes. 6:1-4 aan de cherubim de naam *“seraf”*, omdat zijn aandacht juist op het

vuur dat hen omringde was gericht. Het woord “*seraf*” (in het Hebreeuws “*saaraaf*” – שרף) komt van het werkwoord “*saaraf*” (שרף) dat “*in brand staan, verbranden, absorberen door vuur, verteren door vuur*” betekent. Maar het betreft hier geen normaal vuurtje, maar een absoluut vernietigend en verterend vuur.

Cherubim zijn dus in feite tevens de bewakers van het Allerheiligdom. De aanwezigheid van cherubim op het Verzoendeksel (al gaat het hier om een gouden kunstwerk) was dan ook een ernstige waarschuwing en een voortdurende herinnering voor het volk van Israël om niet lichtvaardig met de zonde om te gaan. Want die verterende God woonde immers ook Zélf “*in levende lijve*” in hun midden in het Allerheiligdom.

Broeders en zusters, als Ex. 25:22 benadrukt, dat God tot het volk vaná het Verzoéndeksel met het volk sprak, dan betekent dit ongetwijfeld, dat hun zonden moesten zijn verzoend. Als wij onze zonden niet met God verzoenen, dan zal God óók niet tot ons spreken. En het grote gevaar is dan aanwezig, dat wij rijp zijn geworden voor Gods verterende oordelen. De aanwezigheid van de cherubim wijst hier immers op.

Broeders en zusters, de Hebreeuwse benaming voor het “*Verzoendeksel*” op de Arke des Verbonds is “*kaporet*” (כפרת) en kan waarschijnlijk het beste vertaald worden met “*plaats van verzoening*”. Alleen voor het Verzoendeksel is er een dergelijk woord en een dergelijke benaming in de bijbel. Het woord is afgeleid van de werkwoordstam “*kaafar*” (כפר), dat “*bedekken, met pek of lijm bestrijken, bepekken*” betekent. Het woord “*kaafar*” wordt gebruikt voor “*het doen van verzoening voor zonden, zuivering, goedmaken.*” Het betekent ook “*negeren, ontkennen, loochenen*”. Niet alleen het woord Verzoendeksel, maar ook de term “*Grote Verzoendag*” (“*Jom Kippoer*” – יום כיפור) is van “*kaafar*” afgeleid. Op deze dag deed de hogepriester verzoening voor het volk Israël. Dan sprenkelde hij het bloed van het offerdier zeven maal voor en zeven maal op de Ark, dus op het Verzoendeksel. Als God de verzoening middels het bloed van het offerdier accepteerde, verscheen Hij in de wolk (de zogenaamde Sjechinah Glorie) op het Verzoendeksel.

In het woord “*verzoenen*” zit het woord “*zoenen*” opgesloten. God boog Zich diep en zoende als het ware de aanstaande Bruid van Jezus, toen Zijn Zoon voor haar stierf en verzoening voor haar zonden deed. Broeders en zusters, het was God Zélf, Die verzoening deed. Denkt u zich dat eens in! Het was Gods initiatief. Hij heeft ons gezocht en gekocht. Niemand van de mensen heeft God gezocht (Rom. 3:10-11). Neen, het was Gód, Die uit liefde naar ons omkeek, niet wij, toen Hij zag dat wij reddeloos verloren waren.

Door Zijn kruisoffer heeft Jezus onze zonden weggenomen en ons bekleed met Zijn gerechtigheid, waardoor elke belemmering tussen God de Vader en ons is weggenomen en een volkomen verzoening tot stand is gebracht (Rom. 5:1,9-11). Als God ons nu aanziet, ziet Hij alleen nog de gerechtigheid van Zijn Zoon Jezus. Dan ziet Hij slechts de aanstaande Vrouw van Zijn Zoon. Hij ontkent, loochent, negeert als het ware, dat wij ooit hebben gezondigd en ziet met Zijn geestesogen de volmaakte staat die de Bruid straks zal hebben.

Broeders en zusters, ik wil nog één aspect met betrekking tot het Verzoendeksel aansnijden, maar zeker niet het onbelangrijkste.

Het Verzoendeksel was een deksel. Dit deksel was uiteraard bestemd om de Verbondskist (de Ark) mee af te sluiten. Dit sluiten van de Ark was buitengewoon cruciaal
Ex. 25:21 – “*En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben.*”

Waarom was dit afsluiten zo belangrijk?

Omdat immers een geopende Ark, met daarin open en bloot de stenen tafelen met de Tien Geboden (symbool van het Woord van God als de Waarheid), een geweldige aanklacht tegen het volk van Israël met betrekking tot al hun zonden zou vormen. Het zou roepen om wraak, om gerechtigheid en om een gepast oordeel. Omdat de mens van nature zondig is en zelfs een slaaf van de zonde (Joh. 8:34), was Gods Wet voor hem daarmee tot een vloek geworden.

Maar prijst God, dat Hij heeft bepaald, dat de Ark met het Verzoendeksel moest worden afgesloten en dat op de grote Verzoendag het bloed van het offerdier op het deksel moest

worden gesprekend tot verzoening van elke zonde. Prijst God dat Hij hiermee verwees naar het grote verzoeningswerk van vergeving en verlossing, dat Jezus op het kruis van Golgotha tot stand zou brengen. Jezus heeft de toorn van God over al onze zonden gedragen. Hij heeft onze zonden gereinigd met Zijn Bloed. Onze zonden zijn vergeven. Hij heeft ons met God verzoend. Hij heeft zelfs de aanklacht tegen ons en de beschuldigingen die door de Wet tegen ons werden geuit, vernietigd. Hij heeft ons strafblad verscheurd. In Col. 2:14 kunnen we dit lezen: *“Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende;”*

Wat wordt bedoeld met *“het handschrift, dat tegen ons was”*, broeders en zusters?

Dat zijn die Tien Geboden op de twee stenen tafelen, geschreven met de vinger Gods!

Ex. 34:1 – *“Toen zeide de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden, die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt.”*

Zolang wij ons nog niet hebben bekeerd en onze zonden hebben beleden, zal Gods Wet ons van zonden kunnen beschuldigen. Dan is de Verbondskist voor ons nog geopend.

Maar de volmaakt gereinigde Bruid van het Lam is volkomen verzoend door Jezus' Bloed. Er is geen enkele beschuldiging of aanklacht meer tegen haar. Want zij wordt geheel bedekt door Jezus, het Verzoendeksel. Hij heeft Zijn Bruid verlost van de vloek der Wet.

Gal. 3:13 – *“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”*

Heer Jezus, dank U voor alles wat U voor ons heeft gedaan en nog doet. Wij houden van U en wij verlangen naar U.

Openb. 22:17,20-21 – *“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.”*

(wordt vervolgd)