

APART GEZET

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in veel gemeenten wordt in deze dagen over heiligmaking gesproken omdat men in de geest begint aan te voelen, dat de Wederkomst van Jezus Christus nadert. Spoedig komt Jezus terug en men wil gereed zijn om Hem te ontmoeten. Graag wil ik enkele woorden wijden aan heiligmaking.

Vele predikingen over dit onderwerp mocht ik uit genade ontvangen. Aan de hand van schriftplaatsen werd onderwezen, hoe wij heilig kunnen wandelen met Jezus, ja, hoe wij heilig moeten wandelen met Jezus. Immers zegt God: "*Weest heilig, want Ik ben heilig*" (1 Petr. 1:16) en ook "*Dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoererijs*" (1 Thess. 4:3). En dan onderzocht ik mijzelf ernstig en werd vermaand, bemoedigd en verkwikt. En ik deed mijn uiterste best om het onderwijs dagelijks in praktijk te brengen en aldus Jezus na te volgen. Want ook dat leert ons de bijbel in Efez. 5:1.

Maar de resultaten van verandering van mijn innerlijke waren beperkt. Het leek wel of sommige fouten, tekortkomingen en zonden nog hardnekkiger werden en zelfs uitvergroot werden. Komt nu hiermee niet het uitermate confronterende Rom. 7:14-23 in beeld? "*Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.*"

Net als de schrijver Paulus ooit moest ook ik uitroepen: "*Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?*" (Rom. 7:24).

Wat ging er bij mij fout in mijn pogingen om heilig te zijn en te leven? Datzelfde als wat fout ging bij Paulus! Bewust heb ik de door hem in het tekstgedeelte gebruikte persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden *ik, mij en mijn* **vet** gearceerd. Zo vallen ze meteen op! Net als Paulus was ik erg gefocust op mijzelf, op mijn eigen inspanningen, op mijn zonden, op mijn falen en tekortkomingen. Ik werd er moedeloos van. Maar het was een vorm van pure zelfgerichtheid. Ik zélf was onbewust het centrum geworden van mijn streven naar heiligheid. Wij mensen kunnen onszelf echter niet veranderen. Dat kan alleen Jezus. Het duurde erg lang voor ik daar achter kwam.

Paulus ontdekte het heel wat eerder. Hij schreef in Rom. 7:24-25; 8:1-2 - "*....., wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.*"

Het wonderlijke en heerlijke Antwoord, zo ontdekte Paulus, was zijn Heiland Jezus Christus. De Oplossing, zo ontdekte ook ik, was Jezus! Wij kunnen onszelf niet veranderen, ook al

doen we nog zo ons best. In plaats van zelfgericht te zijn, moeten we Jezusgericht worden. Blik op Jezus en Zijn overvloedige Genade. Hij kan het doen en Hij wil het doen. Want nu zijn wij immers door onze wedergeboorte een deel van Zijn Lichaam geworden. Nu zijn wij in Hem. Hij kan ons innerlijk veranderen. Jezus maakt ons vrij en dat maakt Hem zo blij. Door op Hem te zien en te blijven zien, veranderen wij en worden geheiligd. *2 Cor. 3:18 - "En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest."*

Hoe kan ik Jezus aanschouwen, vraagt u zich wellicht af? Heel eenvoudig! Open elke dag weer opnieuw uw hart voor Jezus. Richt zowel uw hart als uw denken op Hem. Zie vóór u hoe bewogen en liefdevol Hij was voor zondaren. Zie hoe Hij zich inspande om hen met Zijn aandacht en liefde te bereiken. Zie hoe Hij nooit mensen afwees, maar altijd genadig hun zonden vergaf. Aanschouw Hem in Zijn liefde. Lees daarom elke dag in Gods Woord, de bijbel, en vraag Gods Geest om aan u Jezus, de volmaakte Onberispelijke, te openbaren. De hele bijbel getuigt immers van Hem. Ga dagelijks Jezus zien in de bijbel en mediteer er over. En u gaat ontdekken dat uw hart vurig voor Jezus wordt en verandert naar Zijn Beeld.

Broeders en zusters, heilig leven betekent niet (zoals vaak wordt gedacht) dat wij foutloos en zonder zonde leven, maar dat wij apart leven. Het Hebreeuwse werkwoord voor "heilig zijn" is "kadash" (קדש) en betekent "apart gezet zijn, afgezonderd zijn en ook toegewijd zijn". Dit betekent dat het tegenovergestelde van 'heilig zijn' betekent "meedoen met de massa en met de zondige gewoonten van de ongelovige mensen uit de wereld."

Nooit zal ik de woorden vanaf de kansel vergeten, namelijk dat heiligmaking wil zeggen, dat je jezelf afzondert ván iets vóór iets. Je zondert je af ván de zondige wereld vóór Jezus. Heiligmaking betekent dus heel gewoon niet met de ongelovigen meedoen, die je willen aanzetten tot zonde, maar blijven zien op Jezus. Zoals Paulus uitriep in Rom. 7. Omwille van jouw Redder en Heer Jezus Christus, die Zichzelf voor jou overgaf in de dood aan het kruis en die je nu zo liefhebt, scheidt je jezelf af. En Hij zorgt er voor dat je verandert ten goede. Hij maakt je gereed voor Zijn Wederkomst.

Ik wil u herinneren aan de manier waarop een Israëliet in het Oude Testament vergeving ontving nadat hij had gezondigd. Dit was onder het regime van de Wet, het Oude Verbond, op grond waarvan geen mens gerechtvaardigd kon worden, zo leert de bijbel. Die zondige Israëliet moest een volmaakte, onberispelijk lammetje of schaap naar de priester brengen om plaatsvervangend geofferd te worden voor de zondaar. Wat gebeurde er? De priester onderzocht niet de zondaar, neen, hij onderzocht het lam of schaap of dát wel volmaakte en onberispelijk was. Zo ja, dan moest de zondaar zijn hand op het hoofd van het dier leggen. De volmaaktheid van het dier werd daarmee op de zondaar gelegd. De zonden van de zondaar gingen over op het dier. Hierna werd het dier gedood en geofferd en ging de zondaar naar huis met een gereinigd geweten. Zijn schuld was door God vergeven.

Geliefde broeders en zusters, Zie Jezus, het onberispelijke, volmaakte Lam, die uw en mijn zonden droeg. Geloof in het Kruisdood die Jezus, ons Plaatsvervangende Offer, onderging. Zie hoe Zijn volmaaktheid op u en mij werd gelegd. Deze geloofsblik zal u en mij innerlijk veranderen. God kijkt niet naar uw zondestaat en tekortkomingen. God kijkt of u met heel uw hart in het Offer van Zijn volmaakte Zoon gelooft. Want nu is het nog de tijd van Genade.

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.