

## GELOVEN ALLEEN

### HJM Sales, 02-01-2017

Geliefde broeders en zusters, het koor van een lied uit Glorieklokken zegt: *“Geloven alleen! Geloven alleen! Alles is mogelijk! Geloven alleen!”* Wat een basale, elementaire waarheid, waarmee elke vorm van religie, van rituele vormgodsdienst, wordt uitgesloten.

Wilt u gered worden? Geloof in Jezus alleen! Wilt u genezen worden? Geloof in Jezus alleen! Wilt u geholpen worden? Geloof in Jezus alleen!

Een wereldwijd bekende prediker schreef in een van zijn boeken, dat de Here God hem confronteerde met de vraag waarom zo veel mensen in de vier evangeliën schijnbaar heel eenvoudig van Jezus ontvingen, wat zij nodig hadden. Het voor de hand liggende antwoord van hem was (en zou ook van de meesten onder ons zijn) dat zij geloof hadden. Ja, zij hadden geloof, maar toch is het antwoord iets genuanceerder.

Waarom werd de knecht van de Romeinse centurion op zijn verzoek genezen? Waarom ontving de Kanaänitische vrouw bevrijding voor haar dochter? Waarom werd de blinde Bartiméüs genezen? Waarom werd de bloedvloeiende vrouw genezen? Waarom werden de innerlijke wonden van de Samaritaanse vrouw bij de waterput door Jezus hersteld?

Zij hadden allen inderdaad geloof. Maar waarom verkregen juist zij geloof en bijvoorbeeld de schriftgeleerden en farizeeërs niet? Zij kregen geloof omdat zij uitsluitend Jezus' zachtmoedigheid, liefde, barmhartigheid, goedheid aanschouwden. Zij aanschouwden de volheid van Jezus' grote genade en ontvingen daardoor geloof. Zij werden niet (voelden zich niet) door de bepalingen van de Joodse Wet gehinderd, dan wel hoefden er niet aan te voldoen. De Romeinse centurion, de Kanaänitische vrouw en de Samaritaanse vrouw waren heidenen. Bartiméüs en de bloedvloeiende vrouw mochten vanwege hun lichamelijke kwalen niet eens in het huis van God komen en stonden in feite buiten de gemeenschap van degenen die God dienden. Al deze genoemde mensen stonden min of meer buiten de Joodse Wet. Zij allen hadden wél een nood in hun leven, maar blikten uitsluitend op Jezus en niet op hun eigen tekortkomingen. Zij zagen Jezus! Vol van genade, liefde, goedheid.

De Wet zegt: *“Doe dit of dat en je zult ontvangen.”* Wie in staat is om alle voorschriften van de Wet na te leven, zal worden gerechtvaardigd. De mens die de dingen en bepalingen van de Wet doet, zal daardoor (eeuwig) leven. De Wet heeft met andere woorden dus niets met geloof te maken in de Here Jezus Christus van doen. Dit staat ook geschreven in Gal. 3:12-13 – *“Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”*

De bijbel zegt dat alle mensen hebben gezondigd. Omdat geen mens in staat was om aan de Wet te voldoen, kon niemand naar zijn of haar begeerte van God ontvangen. Daarom was de Wet voor de mens een vloek geworden. Omdat nu eenmaal niemand de Wet kon gehoorzamen, was de mens gedoemd verloren te gaan: de vloek van de Wet. Zodat er voortdurend duizenden en duizenden offerdieren geslacht moesten worden om met hun bloed de zonden van de mensen te bedekken.

Daarom moest de Here Jezus komen om de mens van deze vloek der Wet te verlossen. Om met Zijn eigen heilige Bloed de zonden van de mensen niet te bedekken, maar daadwerkelijk te reinigen. Jezus zei: *“Geloof in Mijn kruisoffer en je zult worden gered. Geloof in Mij en je zult genezen. Geloof in Mij en je zult ontvangen. Etc.”*

De Wet beoogt in zijn werking om de mens zijn of haar zonden, tekortkomingen, gebreken en fouten te doen inzien. De Wet beoogt om de mens tot besef te brengen, dat hij of zij zonder een Verlosser gedoemd is om verloren te gaan. De Wet beoogt om de mens te doen beseffen, dat hij of zij Jezus nodig heeft.

Waarom satan dus uit alle macht probeert om het Beeld van Jezus te vertroebelen en ook probeert om de mens het gevoel te geven, dat hij of zij diskwalificeert (niet goed genoeg is) om iets van God (laat staan redding of genezing) te ontvangen. De Wet zegt dat immers.

Geliefde broeders en zusters, de Romeinse centurion, de Kanaänitische vrouw, de Samaritaanse vrouw, Bartiméüs en de bloedvloeiende vrouw aanschouwden slechts de oneindig grote volheid van Jezus' genade, liefde, zachtmoedigheid, barmhartigheid en grepen die dankbaar met beide handen aan. Zij zagen Zijn bereidheid om te helpen, te genezen en te verlossen. Daardoor kwam er geloof in hun harten en ontvingen zij van Jezus, wat zij begeerden. Ook u mag Jezus aanschouwen en van Hem ontvangen. Vandaag nog.

Hallelujah! Jezus is wondervol. Moge Hij u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.