

**NOOIT MEER ALLEEN**  
**HJM Sales, 08-08-2015**

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, in de zangbundel Opwekking staat een lied, waarvan de woorden van het refrein als volgt luiden:

*Nooit meer, nooit meer alleen,  
 Loop ik door de stormen heen.  
 Nooit meer, nooit meer alleen,  
 Op de berg of in de dalen.  
 Nooit meer, nooit meer alleen;  
 Heer, U laat mij nooit meer alleen.*

Deze woorden kunnen realiteit in uw leven worden. Wellicht voelt u zich zo alleen. Maar wie gelooft in het Offer van Gods Zoon, de Here Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en Hem aanneemt en volgt, mag ontdekken dat Hij je nooit zal verlaten en dat Hij troost en hulp biedt in de dagen van eenzaamheid. Wie gelooft dat Jezus voor hem of haar is gestorven en vergeving van zonden heeft ontvangen, wordt een kind van de levende God. En welke goede vader laat toch zijn geliefde kind alleen worstelen in de moeilijkheden? God de Vader, die goede God, zeer zeker niet. Hij zegt niet: *“Zoek het zelf maar lekker uit!”*

Want kent u het gevoel om helemaal alleen te staan? Helemaal alleen in je ellende en ziekte en wanhoop. Eenzaam en verlaten. Geen mens, neen, niemand is er die je helpt. Niemand die zich om je verdriet, om je strijd, om je eenzaamheid en je hulpeloosheid bekommert. Ik zelf ken dat gevoel maar al te goed. En ik weet zeker dat u het ook kent.

Maar ik ken ook de momenten dat Jezus er was en mij troostte en hielp. En Hij wil er ook voor u zijn.

Weet u: in de bijbel zegt God tegen Zijn kinderen het volgende in de brief aan de Hebreëën, hoofdstuk 13, vers 5: *“Ik zal u niet begeven (d.w.z. terugzenden, loslaten, laten gaan, afstand doen van), en Ik zal u niet verlaten.”*

En vlak vóór Zijn Hemelvaart zei de Here Jezus Christus het volgende tegen Zijn bedroefde volgelingen, die zich verlaten voelden, in het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 28, vers 20: *“... .. ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.....”*

Neen, wie een kind van God is geworden op grond van het Offer van Jezus, wordt nimmer meer door Hem verlaten. Want hem of haar zonden zijn immers vergeven. De zonden die voorheen een sta-in-de-weg waren, een hinderpaal, voor een innige relatie met God zijn nu door Jezus' Bloed weggewassen. In de bijbel, in het boek van Nehemia, hoofdstuk 9, vers 17b, blijkt duidelijk dat de Here God heel graag wil vergeven en Zijn getrouwheid wil tonen: *“Doch Gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten.”*

Weet u wat de Here God zei tegen Jozua, die Mozes als leider van het volk van Israël moest opvolgen? Hij zei in Deuteronomium, hoofdstuk 31, vers 6: *“Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.”* Duidelijke taal, niet? En deze krachtige beloften van God gelden ook voor u en mij. Want Hij is goed. God zal Zijn kinderen nooit en te nimmer verlaten!

Nimmer zal Hij ons verlaten en als wij weer eens zo eenzaam en ellendig in de put zitten, dan zal Hij er zijn indien wij ernstig Hem aanroepen. Er staat in de bijbel in het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 29, de verzen 11 tot en met 14a een ontroerende ontboezeming. De Here God verklaart Zijn liefde in Zijn hart voor ons: *“Want Ik weet de gedachten, die Ik*

*over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart. En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de HEERE, en Ik zal uw gevangenis wenden,.....”*

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, begrijpt u dit? Als wij God aanroepen in die duistere momenten van ellende, dan zal Hij naar ons horen en Zich laten vinden en Hij zal vervolgens die gevangenis waarin wij ons bevinden ‘wenden’, d.w.z. wegnemen. Ja, Hij is werkelijk een goede, liefhebbende God. Daarom, neemt u Jezus toch aan als uw Verlosser en Heer. Want Hij houdt ook van u.

Moge Hij u en mij deze week zegenen. Amen.