

GELOOFSAFVAL IN DE LAATSTE DAGEN

HJM Sales, 01-06-2015

Geliefde broeders en zusters, geloofsafval is van alle tijden. Er zullen altijd mensen zijn, die niet kunnen volharden in het volgen van Jezus. Juist in dagen dat het leven moeilijk schijnt, verliezen zij het vertrouwen in Hem. Ze betwijfelen dat Hij hen zal leiden en helpen! Anderen weer vallen juist af door de verleidingen van de rijkdommen die zij vergaren. Of juist door de zorgen in hun leven. In de gelijkenis van de zaaier wees Jezus hier reeds op.

Matth. 13:3-9,18-23 – *“En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve. En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd–, het ander zestig–, en het ander dertigvoud. Wie oren heeft om te horen, die hore.....
..... Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier. Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd–, de ander zestig–, en de ander dertigvoud.”*

Zoals reeds opgemerkt, geloofsafval is van alle tijden. Maar toenemende geloofsafval is kenmerkend voor de eindtijd. David profeteerde dit reeds in Ps. 12:2 – *“Behoud, o HEERE; want de goedertierene ontbreekt, want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen.”* Let u op de zinsnede ‘de getrouwen zijn weinig geworden’. Met andere woorden: eerst waren er veel meer getrouwen, doch nu zijn er veel minder! Met name in de moderne, westelijke maatschappij verliezen velen hun geloof. Zijn wij nog wel trouw in het volgen van Jezus en hebben wij Hem nog lief? Of zijn wij inmiddels afgefallen en naam-christenen geworden, die een geestelijk leven van leiden van sleur en routine?

Apostel Paulus voorzag door de openbaringen van Gods Geest een specifieke geloofsafval in de eindtijd. 1 Tim. 4:1-2 – *“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;”*

Paulus noemt als (mede-)veroorzakers van die geloofsafval:

1. geesten die verleiden;
2. duivels die leringen verspreiden;
3. leugenaars die geveinsde woorden spreken.

Geloofsafval veroorzaakt door deze specifieke, negatieve activiteiten is zeer verontrustend, omdat het gevolg is, dat het eigen geweten als met een brandijzer wordt dichtgeschroeid. Met andere woorden, hierna is men nauwelijks nog vatbaar voor de waarheid. De waarheid dringt niet meer door in het geweten, dus in het innerlijk.

Het is duidelijk dat satan hier op de achtergrond actief is en ook zal zijn. Hij is de vader der leugenaars en hij zal zich steeds in een ander attractief jasje trachten te presenteren.

Joh. 8:44 – *“Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.”*

Satan wil niet dat mensen door Jezus worden gered van het eeuwige verderf. Hij wil juist dat zij samen met hem voor eeuwig verloren gaan. En dus tracht hij via mensen andere mensen te verleiden. En hij maakt gebruik van hun tong. Ps. 12:3-5 – *“Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart. De HEERE snijde af alle vleiende lippen, de grootsprekende tong; Die daar zeggen: Wij zullen de overhand hebben met onze tong; onze lippen zijn onze! Wie is heer over ons?”*

Herkent u de overeenkomst tussen 1 Tim. 4:1-2 en Ps. 12:2-5?

Het spreekt voor zich, dat de leugens en valse woorden van de verleiders (waarvan satan de inspirator is) ingaan tegen de zuiverheid en de waarheid van Gods Woord, zoals beschreven in de bijbel. Niet voor niets proclameert juist opnieuw dezelfde psalm 12 in vers 7 over de waarheid van Gods Woord: *“De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.”*

Sommige mensen vallen dus af door de leugens van anderen, d.w.z. de leugens van satan die misbruik van mensen maakt. De zuivere leringen van de bijbel worden daarbij ontkend. Op duidelijk herkenbare leugens, als zou Jezus niet God zijn, zou Hij niet uit een maagd zijn geboren en niet uit de dood zijn opgestaan, etc., wil ik thans niet ingaan.

Maar ik wil wel ingaan op twee subtielere leugentjes, die juist in deze laatste dagen actueel zijn. Leugens m.b.t. sexuele reinheid en m.b.t. Gods vergevende genade:

1. Satan ontkent, dat God van mij sexuele reinheid en ook heiligheid verlangt. Doch 1 Thess. 4:3-4,7 en 1 Petr. 1:15-16 zijn wat dat betreft duidelijk genoeg.

Satan ontkent tevens, dat God niet wil dat ik voor het huwelijk reeds samenwoon. Leest u 1 Tim. 4:3a maar eens over de leugen welke de duivel tracht te lanceren.

De bijbel is echter uiterst scherp in deze. De bijbel zegt zelfs, dat wij God verwerpen (of dit nu bewust of onbewust gebeurt), indien wij deze (specifieke) geboden niet wensen te accepteren. Want 1 Thess. 4:7 vervolgt met 1 Thess. 4:8 – *“Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.”*

De geloofsafval is hiermee dan een feit!

Broeders en zusters, herken toch het sluwe gesis van de slang als er door andere mensen gezegd wordt: *“Doe niet zo fundamenteel. Het gaat toch uitsluitend om de liefde van twee mensen? Iedereen doet het toch? Huwen is niet meer van deze tijd. Alle vormen van samenleving en ook van huwelijk moeten toch kunnen? We zijn toch een moderne, verlichte samenleving? De mens heeft toch het recht om zelf te doen wat hij wil?”*

2. Satan ontkent dat er nog vergeving voor mij mogelijk is, als ik steeds weer opnieuw dezelfde zonde bega en al vaak God om vergeving heb gesmeekt. Maar Gods Woord leert wat anders in Matth. 18:21-22; Jak. 5:11 en Neh. 9:17, namelijk dat God een God vol van vergeving is. Het tijdperk van genade en vergeving is nog niet geëindigd.

Met andere woorden, satan probeert mij te overtuigen dat Gods liefde en genade niet zó groot zijn en zeker niet voor mij zijn bestemd. En als ik mijn hart voor zijn leugens openstel, dan zullen gevoelens van schuld en van veroordeling mij blijven plagen. Satan zal mij influisteren, dat het eigenlijk een hopeloze zaak voor mij is. En uiteindelijk zal ik dan God de rug toekeren.

Waarom zijn wij zo vatbaar voor deze leugens van satan, broeders en zusters? De wellicht belangrijkste reden is, dat wij geen echte liefde voor de waarheid van Gods Woord, de bijbel, hebben. Het woord van God is de Waarheid, zoals Jezus zei in Joh. 17:17 – *“Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”*

Indien wij de bijbel niet aanvaarden als Gods Woord der Waarheid en Zijn Woord niet dagelijks als geestelijk voedsel tot ons nemen, dan lopen wij groot gevaar. Gevaar om onze zaligheid mis te lopen, doordat wij op zeker moment de misleidende leugens van satan gaan geloven in plaats van Gods liefdevolle Woord tot ons behoud. In de kern aanvaarden wij dan God Zélf en Zijn grote Liefde niet. Want Gods Woord is immers ook God Zélf (Joh. 1:1).

2 Thess. 2:10-11 – “En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;”

Indien wij het zuivere Woord van God niet liefhebben en aanvaarden, zal het gevolg zijn dat wij afdwalen en de leugens van satan gaan geloven. Het spreekt voor zich dat als wij in dit negatieve proces verstrikt raken, er groot onbegrip van Gods oneindige liefde en grote genade zal ontstaan. Door satan ingefluisterde gedachten zullen post vatten, dat wij nu te ver zijn gegaan, dat God nu inmiddels wel genoeg van ons heeft, dat onze zonden groter zijn dan Zijn liefde en genade en dat wij toch weer terug zullen vallen in dezelfde zonden. Ja, dat wij Gods liefde en genade definitief hebben verkwanseld.

Geliefde broeders en zusters, laten we onze schuld belijden en terugkeren naar de liefde voor Gods Woord. Laten we iedere uitspraak als de Waarheid aanvaarden en God vragen om hulp opdat wij Zijn Woord en Zijn wil kunnen gehoorzamen. Hij is een lankmoedige God, Die niet wil dat wij afvallen en voor eeuwig verloren gaan (2 Petr. 3:9). In tegendeel! God is een: *“God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid,*” (Neh. 9:17b).

Satan wil dat wij verderven en verloren gaan, maar Jezus kwam om ons eeuwig leven te schenken, waartoe Hij in onze plaats aan Golgotha's kruis stierf. Joh. 10:10-11 – *“De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.”*

Moge Jezus, de Goede Herder, u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.